

TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM KHÓA 21



TỰ THẮNG ĐỂ CHỈ HUY

**TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM NƠI QUI TỰ
NHỮNG CHÀNG TRAI VIỆT CÓ LÝ TƯỞNG QUỐC GIA**

BDD/CSVSQ/K21/TVBQGVN
819 S Bruce , Anaheim, Ca 92804



Khoa 21 Bac Ca_2005



Cac Phu Nhan K21 tai DC_2004

Đại Diện Khóa

Phạm Quang Hậu
819 S Bruce St
Anaheim CA 92804
Phone 714 4841443

Email: haupham21@yahoo.com

Thủ Quỹ

Đông Duy Hùng
14362 Bushard St # 123
Westminster CA 92683
Phone 7147755947
Email: duydong@vinet.com

Thông Tin

Nguyễn Trung Việt
10931 Allen Dr
Garden Grove Ca 92840
Phone 714 5909453
Email: vtn98@yahoo.com

Thư Ban Đại Diện

Các bạn thân mến,
Trước hết, BDD chúng tôi xin gửi đến các bạn và bữu quyến lời chào thân ái và lời chúc mừng một Năm Mới Ất Dậu Khang an, Thịnh Vượng và nhiều Thắng lợi.
Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua, BDD cố gắng gửi đến các bạn Bản Tin thứ hai. Để làm được việc này, chúng tôi xin chân thành gửi đến các bạn lời cảm ơn về những lời động viên, những ý kiến đóng góp cũng như sự ủng hộ nhiệt thành về tinh thần cũng như tài chánh của các anh em BDD kêu gọi. Các bạn Huỳnh-duy-Thiện, Trần-quang-Duật, Trần-như-Xuyên và nhiều bạn nữa đã sốt sắng tiếp tay với BDD trong việc giúp đỡ các bạn tại quê nhà cũng như các cô nhi, quả phụ k21. Cá nhân ĐD k21, Hậu C tôi xin cảm ơn anh Đông-duy-Hùng, Thủ quỹ, nhờ sự năng nổ của anh trong việc kêu gọi anh em đóng niên liễm mà quỹ của chúng ta khá dồi dào nên BDD mạnh tay hơn trong việc gửi giúp các bạn cô nhi, quả phụ K21 tại quê nhà`.

BDD xin tường trình các việc đã làm và những lời kêu gọi sau:

1- Ngay khi được tin bạn Nguyễn ngọc Ân E21 từ trần tại Lâm Đồng, VN trong một hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, BDD chúng tôi đã kêu gọi và

được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều anh em nên BDD đã gửi về giúp chị Ân được số tiền là một ngàn hai trăm dollars. (Tiền đã được bạn Răng trao chị Ân ngày 26-1-05)

2-Theo tinh thần tương trợ của khóa, trước Tết Ất Dậu, BDD đã gửi về giúp các cô nhi, quả phụ và các bạn khóa k21 tại quê nhà. (Xem danh sách trong báo cáo tài chánh của ĐD Hùng).

3-BDD dự trù sẽ tổ chức Đại Hội Khóa vào dịp July-4th-2006 để kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, mong các bạn thông báo cho BDD càng sớm càng tốt về số người tham dự, nhu cầu di chuyển, ăn ở, v.v.. để BDD có thể sắp xếp chu đáo. Các bạn có ý kiến nào khác thì cũng xin cho biết và BDD sẽ làm theo ý kiến của số đông.

4-BDD kêu gọi các bạn có e-mail hãy tham gia vào diễn đàn khóa 21 bằng cách gửi mail cho bạn Nguyễn thái Dũng C21 ở địa chỉ: vbd1_21@yahoogroups.com.

5-BDD chúng tôi cũng dự trù phát hành một Đặc San để kỷ niệm 40 năm ngày hạ san cũng như ngày họp mặt k21 tại Nam Cali nắng ấm, tình nồng. Mong quý chị cũng như các bạn k21 và các cháu k21 gửi bài tham dự thật phong phú.

6-Thưa các bạn, BDD vừa nhận được e-mail của một niên đệ k28 cho biết về hoàn cảnh khốn cùng của vợ con HOANG-TRONG-KHUE A21. sau cái chết hiên ngang của anh ấy. (BDD đã phone về VN gặp được con anh Khuê, cháu Tô Quyên, để xác nhận) (Thư được đăng trong Bản tin này) BDD có ý định trích một số tiền là năm trăm dollars của quỹ khóa gửi về giúp chị Khuê và các cháu và sẽ mở Sổ vàng kêu gọi các bạn giúp đỡ vợ con bạn Khuê của chúng ta, một anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc và lý tưởng tự do. Xin các bạn hãy mở lòng. Và BDD chúng tôi tin rằng nơi suối vàng bạn Khuê sẽ mãi nguyện cho sự hy sinh của mình và vợ con bạn Khuê còn được biết đến tình người. Mọi chi phiếu xin gửi về ĐD Hùng và xin ghi sổ vàng H.T.Khue.

Trước khi dứt lời xin chân thành cảm ơn quý chị và các bạn đã và sẽ giúp đỡ BDD chúng tôi tinh thần cũng như vật chất để chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn các cháu cô nhi, các chị quả phụ và các bạn k21 còn đang rất khốn cùng tại quê nhà.

Chúc quý chị, quý bạn và các cháu khang an, thịnh vượng.

Thay mặt Ban Đại Diện.
CSVSQ Phạm quang Hậu.

CHỒNG TÔI, TRAI VỖ BỊ

Thật ra với cái tuổi tròn tròn "sáu bố" mà gọi ông xã nhà mình là chồng tôi nghe không ổn lắm. Đứng ra phải gọi là "ông nhà tôi" hoặc "Ba tui nhỏ" và tới thời điểm này thì gọi "ông của đám nhóc tì" cũng không phải là trật.

Biết như vậy nhưng với người ngoài tôi vẫn gọi ông là "chồng của tôi". Tiếng gọi này giúp tôi cái cảm giác an tâm giống như có cửa cài mà đem gởi vào cái vault của ngân hàng thì kể như chắc chắn như bắp, không sợ gì nữa.

Kêu ông tiếng "chồng tôi" cũng giống như một cái "warning" để kẻ địch không dám có ý đồ xâm chiếm hoặc lôi kéo. Kẻ địch đây đích thị là mấy mụ sồn sồn mà còn xí xọn, ngây thơ cụ, nói chuyện với phái "ninh ông" (nhất là mấy ông Võ Bị đẹp giai, hào hoa phong nhã) mà điệu bộ cứ ông ẹo làm duyên, làm dáng thấy phát ghét. Nhưng mụ này mà gặp mấy bà dân chơi cầu ba căng hoặc du đặng cầu Bông không sớm thì muộn cũng "bưng mặt máu" hoặc "phủ mớ".

Rành ông sáu câu, rõ ông từ đỉnh đầu đến gót chân, không sót một cái theo nào trên mình. Nhớ khoảng cuối năm 67, đầu 68 (Tết Mậu Thân) ông gan lì hứng trọn một trái B40, tưởng đi đời rồi, lúc nghe tin tôi khóc đến tối nhắm mắt mũi, nhưng may nhờ phúc đức Ông Bà, ông xoay kịp người nên chỉ cái "bàn tọa" thành miếng tàn ong, còn cái phần đỉnh đáng đến tổ tông thì không hề hấn gì nên ngày nay ông mới có cơ hội làm "sui gia" với đời.

2/3 đời tôi gắn liền với ông mà vui thì chẳng được là bao còn hờn giận thì không đếm xuể. Nhìn gương mặt thật thà nhưng vô (số) tội vạ của ông đã bao phen làm tim tôi tan nát, da mặt tôi đã đen lại càng đen thêm, (lúc ông tán ông nói da bánh ít, có duyên ngầm), chân tay lạnh ngắt, mình mẩy co giựt như kẻ mắc kính phong, miệng nói không ra lời, tức ời là tức! Cũng vì cái chứng "tức" đó tích tụ mà phần đời còn lại của tôi phải sống dựa vào ba thứ thuốc trợ tim, may nhờ khoảng này có chính phủ tài trợ, nếu không kể như đời tàn trong ngõ cụt (điểm này cũng xin minh oan cho ông một tí, vì già rồi, không bệnh này cũng bệnh nọ nhưng đổ lỗi cho ông để nghĩ ông "guilty" thì mình cảm thấy "phái" và "phê phán").

Bốn chục năm trôi qua, mỗi lần nhắc tới ngày đầu gặp gỡ là hai đứa không bao giờ quên được Đalat mùa Giáng Sinh năm 1965. Rạp Hòa Bình, nơi trường tôi tổ chức "cây mùa xuân chiến sĩ" (vui xuân không quên nhiệm vụ) là nơi đã đâm chồi nảy lộc ra mối tình giữa chàng trai Võ Bị và người em gái hậu phương.

Thật ra hai đứa tôi biết nhau từ hồi còn tấm mưa cỏ trường vì nhà tui tui chỉ cách nhau có một đoạn đường tuy xa mà gần, tuy gần nhưng chưa được chung vách, ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình khoét vách chun qua; tuy nhiên cũng trùng hợp với bài ca "khi xưa ta bé ta chơi ta bắt con chim ta bắn "Beng Beng",. Hôm nay ta lớn ta khôn, ta nắm con chim ta vuốt ta ve "Beng Beng".

Hồi đó cũng ở một xóm, cùng sinh ra bởi tay một cô mụ vườn (cô mụ Phó), lúc cô mụ Phó rước ông ra đời chơi nhập cuộc với thế gian thì cô này chưa có kinh nghiệm nhiều như lúc giúp Má tôi (vì ba năm sau tôi mới nối gót theo sau lưng ông) cho nên cái thóp sọ khỉ của ông hơi méo. Có thể vì tật bẩm sinh này mà chuyện gì ông không muốn làm thì ông làm như ngheh ngẩng, còn bình thường thì con ruồi bay ngang ông cũng biết con ruồi này có sex hoặc chưa?

Cùng học vỡ lòng với cùng một cô giáo (cô Ba Lâm) nhắc đến cô Ba dạy khai tâm là ông luôn nhớ đến thành tích ông đạt được vào thời kỳ đó. Số là lớp học chỉ dành cho trẻ nít trong xóm chưa đủ tuổi vô trường công để học lớp năm nên đến đây để học đánh vần. Cuốn vần là một loại sách in mỏng gồm 24 chữ cái ở trang đầu, còn những trang sau là bài tập ghép vần. Cách đây 50-60 năm, giấy in khan hiếm nên giấy trong cuốn vần xấu hơn giấy báo, tờ bia thì khá hơn có màu nhạt, có in hình con gà trống và mặt trời với những tia xẹt ra giống hào quang lúc rạng đông. Cứ vài ngày là ông phải thay một cuốn, mới nghe tưởng ông thuộc loại thần đồng, vài ngày mà xong một cuốn vần, nào ngờ cuốn vần bị thay là do nguồn nước chảy ra từ miệng ông lúc ông ngỗng chịu nằm ngủ trên giường mà lại ghục đầu trên bàn để đi vào giấc điệp. (tội nghiệp cuốn vần bị tôi tả trong cơn nước nhều). Có lẽ ông có máu văn nghệ nên nghe chúng bạn ẻ a đánh vần mà ông tưởng là các bạn đang hợp ca nhạc êm dịu. Nói tới máu văn nghệ, tôi phải phục ông sát đất, trên đời này không có cái thú nào làm ông lên tinh thần bằng nhảy đầm. Ông mà nghe đi nhảy đầm y như lân thấy pháo. Biết nhảy là đủ rồi, đàn này ông không vừa ý ông còn tìm thầy để chỉ ông thêm "phăng" này "phăng" nọ, làm như Nguyễn Hưng hồng bằng!

Xong bằng Tiểu Học, ông được trúng tuyển vô Nguyễn đình Chiểu. Được vào danh sách học sinh Nguyễn đình Chiểu mặt ông lúc nào cũng ngược lên, bởi vì trường thuộc loại kỳ cựu, nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục tỉnh, mấy ngàn thí sinh tham dự mà lọt sàng chỉ có vài trăm mống thì thử hỏi làm sao không le cho được. Trường này cũng là nơi xuất thân của những nhân vật tiếng tăm trong chính trường nước Việt ta.

Tuổi trở mã của ông cũng ở trường này, con tim của ông đã trải qua "thủ đau thương", bầm dập, sưng lên xẹp xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ ông quyết chí không thêm dầm ngó đến con tim quý giá của mình nên ông mới bò lên được tới trường Võ Bị.

Thời gian trôi qua 9, 10 năm không gặp tình cờ đêm gây quỹ đó ông nhận cô láng giềng nhỏ nhỏ dễ thương, hai đũa tay bất một mừng. Lúc đó nhìn ông má-tôi đỏ bừng (cam đoan không có thoa phấn hồng) ông bảnh trai không tưởng được, dáng dấp oai nghiêm trong bộ dạ phục mùa đông với tùm lùm giày biểu chương trên người.

Người đầu thanh lạ thường
Tướng mạo trông phi thường
Lưng cong dài trán rộng
Hỏi ai nhìn không thương. (*)

so với lúc còn thơ sinh ốm cả tong cả teo như cây tre miếu.

Rồi kể đó là những lần hẹn hò, chợ Đalat, hồ Xuân Hương, nhà Thủy Tạ, hủ tiếu Nam Sơn, cà phê Tùng, rạp Ngọc Hiệp, Hòa Bình, những cánh thư qua lại bù cho những tuần cầm trại không ra phố được. KBC 4027 là dấu ấn nằm sẵn trong trí nhớ tôi, tôi rất thích số 27, 9 nút (trong tôi có chút máu cờ bạc) nhưng nếu cộng chung thì là con số 13 (phải chăng đây là con số không may cho tương lai của trường). Tem dán vào phong bì tôi cũng chọn hình bông mai biểu tượng mai vàng trên ve áo chàng. Nhớ hồi đó tem của bưu chính VNCH thường chọn hình ảnh là hoa quả của quê hương như trái măng cầu, chùm dứa xiêm... hoa mai, hoa lan... nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng không hiểu sao hoa mai màu vàng mà họa sĩ lại tô hoa trắng trên nền phong xanh giống màu lá thông Đalat, màu này trông hoa âm đạm, dễ bị ủa rần, tan tác chia lìa nên phải xa xứ.

Xuân nào đi hái lộc tôi cũng ngắt đóa mai vàng đen về ép vào sách. Có thể chúa xuân nhìn thấy tấm lòng thành của tôi mà giúp cho ông thoát qua bao tai biến.

Rồi những đau thương biến đổi khiến thể hệ chúng ta dính liền với vận mạng của đất nước, trầm xuống vực sâu (cộng sản vào chỉ có từ chết đến bị thương) rồi chia lìa xa cách. Theo lời ông bà mình kể lại, vua chúa sống được 40, 50 tuổi thì dân chúng hân hoan ăn mừng lễ Đại thọ. Nay chúng ta trên hoặc được 60 tuổi thì phải mừng lễ VI Đại Thọ, sống thêm năm nào là được Trời thêm quà bonus cho mình năm đó, vậy tại sao mình không xài nó mà đi thăm bạn bè. Về lại Úc thời lời cũng điều nghệ lắm, có trợ cấp dành riêng cho quí chiến binh hết xi quách. Vợ chồng anh Ba mệt dượt hẹn gặp quí lão Võ Bị và quí bà La Sát (ý lộn, quí bà Lo Sát, lo và kiểm soát sức khỏe của các lão Võ Bị) tại Đại Hội năm 2006.

(*) Bài thơ đi chùa Hương

Hồ văn Các tên nội D/21

--- In vbd1 k21@yahooogroups.com, "duydong <duydong@y...>" <duydong@y...> wrote:

Tôi là loài người thiếu thuốc tã mà vẫn được phận vào VB. Cũng do kích thuốc này, cho nên tôi không tìm được quan ao hợp với khuôn khổ hạn hẹp của mình. Cứ mỗi lần muốn diện cho le loi, Hùng bên rú vợ đi shopping và lựa vải bố. Sau đó phải nan ni để sửa lại cho vừa thân thể của mình.

Cũng vì lý do đó, vào Chùa nhất cách đây hai tuần, vợ chồng tôi đến nhà Nguyễn Trung Việt để cắt xen lại 3 cái áo mà tôi mới mua, vì vợ Việt có may may. Nhưng đây chỉ là vài lời giao đầu cho vui câu chuyện. Sự việc mà tôi lên máy hôm nay là muốn gửi đến các bạn về quyển Nhật ký của Cố CSVQ Hoàng Ngọc Bảo A.21 viết về thời SVSQ.

Ngồi phụ vợ sửa áo, bỗng Việt gọi và giới thiệu cho một cặp vợ chồng trung niên mà tôi không quen biết. Thoạt đầu tôi rất đỗi ngạc nhiên trước cái xa lạ này, nhưng ngay sau lời giới thiệu, tôi liền bắt tay anh ta một cách thân tình vì anh này là em ruột của Bảo. Việt đưa cho tôi xem một cuốn nhật ký mà giấy trang da đổi thành màu vàng và những tờ không có dính chặt vào nhau vì chất keo dán đã hết hiệu qua theo năm tháng dài.

Tất nhiên tôi rất trân trọng khi lướt mắt qua những hình ảnh mà Bảo đặt vào những trang giấy cũng những tấm kính và ước vọng của anh khi chọn VB. Cũng phải biết ngay rằng Bảo đã được To Quốc ghi ơn chỉ sau 7 tháng rời khỏi trường Mẹ tại chiến trường của Sư Đoàn 2.

Rất nhiều hình ảnh mà đôi voi tôi qua thạt vô cùng giá trị vì tôi chẳng còn một tấm ảnh nào để làm kỷ niệm của thời SVSQ của mình. Tôi được thay lại cảnh TKS bị khổ nạn của K.20, cảnh ngoại bài học chiến thuật, cảnh học văn hóa, VDT, phạm diem, đôi Bắc, Cầu lạc bố Nhụ van Hải, Hội quan SVSQ... nhiều hình lam các bạn ơi. Tôi có cảm tượng như ca một khúc trời kỷ niệm hiện về. Tôi vô cùng xúc động khi nghe người em của Bảo đọc những đoạn trong cuốn nhật ký và lời hết lòng ngưỡng mộ ý chí của người anh. Có những bài viết rất hay và tôi có thể nghĩ anh này cho trích đăng vào Ban tin K.21 hay là trong Da Hieu. Hiện Việt đang giữ Nhật ký này. Mong Duat, Đại Diện liên lạc với Việt để cùng tìm cách mang hình hình ảnh đó lên Ban tin để chúng ta cùng nhìn lại qua khu voi đây áp kỷ niệm.

Dong Duy Hung

--- End forwarded message ---

NIÊN LIÊM K.21

Tổng kết thu đến ngày 03/31/2005 : \$4041.00

Tồn quỹ tính đến ngày 03/31/2005: : \$1134.00

Tổng kế chi đến ngày 03/31/2005 : \$2907.00

Truyền thống cũng như tinh tự Vô Bội và nhất là của những người cùng Khóa, phần nào đó đã làm ấm áp kiếp đời lưu vong này! Trường Mẹ đã trang bị cho chúng ta một tinh thần tự thắng tuyệt vời, bằng tinh thần ấy, chúng ta đã có một thời thật lẫy lừng trên khắp các chiến trường. Bây giờ, thiết tưởng cũng bằng tinh thần ấy, chúng ta hãy vượt qua mọi trở ngại để cùng vui với nhau trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. Hãy quên đi những dị biệt của quá khứ hay cả trong hiện tại, hãy cùng nhau mở rộng vòng tay để đùm bọc những người bạn bất hạnh đang thoi thóp trong một xã hội, mà sau thảm cảnh tháng TƯ đen, nó không còn là của họ nữa dù họ vẫn mang huyết thống VN.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi những ai chưa thấy tên của mình xuất hiện trong danh sách này, thì hãy tích cực làm nghĩa vụ của một CSVSQ đối với Khóa. Xin các bạn hãy tiếp tục đóng niên liêm để yểm trợ Ban Đại diện chu toàn trách nhiệm mà chính các bạn đã giao phó. Mong lắm thay sự cảm thông và xin cảm ơn các bạn và quý Chị.

CSVSQ Đồng Duy Hùng

Đợt I : Thu 26 người (liệt kê trong bản tin số I) : \$1965 -----Chi cho con của svsq Đỗ van Trung H21: \$104 -----Tồn quỹ : \$1921

T H U Đợt II : 30 người tính đến
ngày 31/03/2005

STT	HO va TEN	ĐD	Dollar	Ngày Gop	Ly do Gop
1	Hoang Nga	G	60	11/27/2004	Nien liem 2005
2	Nguyen Thai Bao	E	60	11/27/2004	Nien liem 2005
3	Pham Cong Can	C	40	11/27/2004	DVD Ky Yeu
4	Huynh Duy Thien	F	150	11/27/2004	Nien liem2004+2005
5	Phan Van Ngoc	C	60	12/9/2004	Nien liem 2005
6	Nguyen Dang Lau	G	120	12/9/2004	Nien liem2004+2005
7	Nguyen Quang Dan	A	60	12/10/2004	Nien liem 2005
8	Ho Tan Dat	F	60	12/12/2004	Nien liem 2005
9	Nguyen Van Hai	E	160	12/13/2004	Nien liem 2004+2005
10	Dang Quang Phuoc	F	100	12/15/2004	Nien liem 2005
11	Nguyen Hong Thanh	A	60	12/15/2004	Nien liem 2005
12	Truong Van Thanh	C	60	12/15/2004	Nien liem 2005
13	Vo Minh Hoa	D	60	12/17/2004	Nien liem 2005
14	Ly Ngoc Duc	F	70	12/17/2004	Nien liem 2005
15	Mai Van Tan	D	80	12/18/2004	02 DVD Ky Yeu
16	Nguyen Ngoc Tung	A	60	12/18/2004	Nien liem 2005
17	Nguyen Thai Dung	C	60	1/7/2005	Nien liem 2005
18	Bui Van Trong	G	60	1/7/2005	Nien liem 2005
19	Duong Minh Duc	E	60	1/7/2005	Nien liem 2005
20	Cao Van Loi	D	60	1/22/2005	Nien liem 2005
21	Doan Duc Bao	G	60	1/22/2005	Nien liem 2005
22	Chau Van Ky	F	70	1/27/2005	Nien liem 2005

23	Nguyen Quang Thuat	F	60	1/30/2005	Nien liem 2005
24	Nguyen Ngoc Diep	A	60	2/25/2005	Nien liem 2005
25	Huyn Duy Thien	F	50	2/25/2005	Quy Xa Hoi
26	Le Huu Khiem	G	70	3/5/2005	Nien liem 2005
27	Nguyen Ba Sang	C	60	3/5/2005	Nien liem 2005
28	Nguyen Ro Be	C	70	3/5/2005	Nien liem 2005
29	Tran Duy Bien	D	60	3/22/2005	Nien liem 2005
30	Le Truong Hau	B	60	3/22/2005	Nien liem 2005
	Tồn Quỹ đợt I		1921		
	TONG CONG QUỸ		4041		

C H I

STT	HO va TEN	Dollar	Ngày Chi	Ly do Chi
	Ban Đại diện	\$186.00	12/5/2004	Phát hành Bản tin
	Ban Đại diện	\$50.00	12/5/2004	Ban Đại diện xử dụng
	Nguyễn Huy Hoàng	\$100.00	1/16/2005	Yểm trợ hàng năm
	Trương Văn Hòa	\$200.00	-	-
	Lê Văn Vinh	\$200.00	-	-
	Huỳnh Văn Thảo	\$200.00	-	-
	Trịnh Hùng	\$200.00	-	-
	Nguyễn Đức Thành	\$200.00	-	-
	Nguyễn Văn Hào	\$200.00	-	-
	Bà quả phụ Lê Văn Ngôn	\$200.00	-	-
	Trịnh Văn Bồn	\$100.00	-	-
	Trần Minh Đơ	\$100.00	-	-
	Đặng Văn Lập	\$100.00	-	-
	Phạm Văn Cảnh	\$100.00	-	-
	Đỗ Thị Như Huyền	\$100.00	-	Con Đỗ Văn Trung nhận lần thứ 2
	Chi phí gửi tiền	\$83.00	-	-
	Nguyễn Văn Bảnh	\$104.00	01/31/05	Yểm trợ hàng năm
	Bà quả phụ Mai Văn Hóa	\$104.00	-	-
	Bà quả phụ Hoàng Trọng Khuê	\$380.00		
	Tổng kết chi đến ngày 03/15/05	\$2,907.00		

Cá nhân giúp đỡ Bà QP Hoàng T Khuê: Thiện 100, Duật 100, Hùng 100, Trần 100, Vượng 50, Song Phương 50, Lực 50, Đức 30, Cẩm+ Hậu: 40.
TỔNG CỘNG : 620

SỔ VÀNG

Giúp đỡ gia đình cố SVSQ Nguyễn Ngọc Ân E.21

Chi vì liên quan đến chuyện tiền bạc, cho nên cũng đã mấy đêm liền suy nghĩ mà tôi vẫn chưa đủ mạnh dạn đưa lên diễn đàn K.21, dù sự việc vẫn bắt nguồn từ truyền thống tương thân mà Khóa đã phát động từ thuở mới chập chững hình thành. Tuy nhiên khi ngẫm lại những kinh nghiệm rút ra từ sinh hoạt của nhiều Hội đoàn; theo tôi vấn đề tài chánh là một trong những chuyện gai gốc nhất; nếu không được minh bạch thì đó là nguyên nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhiều nghi kỵ. Đây là bài học khiến cho tôi càng đắn đo khi phải đưa ra một vận động tài chánh.

Rồi một hai ngày trôi qua, với sự khuyến khích của vài người làm; khiến tôi thấu hiểu điều tôi cần phải làm và cũng cảm nhận được rằng đó là trách nhiệm của Ban Đại diện. To lớn hơn nữa chính là sự đề cao giá trị tương trợ và tình thân đùm bọc lẫn nhau khi mỗi người trong gia đình 21 lâm cảnh hạn hán. Đường như đây là động lực thôi thúc tôi nên bày tỏ nỗi trăn trở ấy đến với bạn bè và tôi đã đưa câu chuyện này lên diễn đàn K.21 vào ngày 08 tháng 12 năm 2004. Tôi cũng ý thức được điều sắp trình bày cũng chỉ là lời kêu gọi; hẳn nhiên sẽ có người hưởng ứng và cũng có người không đồng tình, hoàn toàn là nghĩa cử tự nguyện. Tôi chỉ biết cố gắng làm được một gạch nối tốt giữa Khóa và gia đình của người bạn kém may mắn.

Chúng ta vừa tiếp nhận hung tin về Nguyễn Ngọc Ân! Ân đã vĩnh biệt gia đình và bạn bè! Ân đã được an táng vào ngày 27 tháng 11 năm 2004 tại Lâm Đồng, thân xác đã nằm yên trong lòng đất của chính Quê Hương thân yêu. Âu đó cũng là định mệnh mà thôi! Chuyện sinh tử nào ai tránh được! Chỉ tội nghiệp cho người còn ở lại, như là vợ con của Ân, đang phải trực diện với muôn vàng thử thách. Chúng ta được biết Chị Ân quá khó khăn, cả gia đình đang quay quẩn trong một túp lều tranh rách nát, trống rỗng từ trước ra tận phía sau, ở một vùng hẻo lánh trên miền Bảo lộc, mà phải chịu đựng với những cơn bão giá khắc nghiệt của vùng Cao nguyên. Cuộc sống của Chị bi đát như thế ấy! Trước hoàn cảnh đau thương này, thiết tưởng chúng ta không thể đành lòng làm ngơ. Tôi đã đề nghị chúng ta nên ra tay theo truyền thống tương thân tương trợ, theo nghĩa cử bạn bè nên đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta vẫn có thể xem việc làm này như là một lần phúng điếu mà chúng ta vẫn làm ở những đám tang khác! Chúng ta phải chia xẻ, phải mang niềm an ủi đến cho người đàn Bà bất hạnh kia! Dù ít hay nhiều, tôi nghĩ sẽ là rất to lớn đối với chị Ân về hai phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Tùy theo tấm lòng của các bạn, mỗi người vài chục cùng góp lại, tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Nếu đa số cùng hưởng ứng, cùng cảm thông, chắc hẳn chúng ta sẽ giúp được chị Ân giải thoát phần nào nỗi khổn khổ càng ngày càng chồng chất và thực sự đe dọa. Tôi không hành động theo cảm tính, nhưng tôi tin vào sự tinh táo và tôi mạnh dạn đưa ra lời kêu cứu này đến tất cả mọi người trong diễn đàn, đến các bạn Đại diện Khóa ở các địa phương, đến Úc, đến Canada, đến tận tấm lòng của mỗi người thuộc Khóa 21. Mong lắm thay sự hợp tác quý báu này! Đại diện gia đình người bạn quá cố, xin tri ân lòng vàng của các bạn.

Tính cho đến ngày 14 tháng 01 năm 05, tổng cộng có 28 người đã cùng chia xẻ phần nào nỗi khổ đau với Tang quyến. Ngày Chủ nhật 16 tháng 01, Hậu và tôi đã gửi về tận tay chị Ân là 1.200.00 Dollars.

1/ Huỳnh Duy Thiện	: F :	\$100.00	18/ Võ Minh Hòa	: D :	\$20.00
2/ Trần Quang Duật	: C :	\$50.00	19/ Cao Mạnh Nhẫn	: B :	\$50.00
3/ Phạm Quang Hậu	: C :	\$50.00	20/ Mai Văn Tấn	: D :	\$50.00
4/ Đồng Duy Hùng	: C :	\$50.00	21/ Nguyễn Trung Việt	: C :	\$20.00
5/ Lê Hữu Khiêm	: G :	\$50.00	22/ Trần Đăng Khôi	: B :	\$20.00
6/ Nguyễn Hồng Thành	: A :	\$50.00	23/ Nguyễn Thái Dũng	: C :	\$40.00
7/ Chiêm Thành Hoàng	: A :	\$50.00	24/ Phạm Công Cận	: C :	\$40.00
8/ Lý Ngọc Đức	: F :	\$30.00	25/ Trần Như Xuyên	: E :	4 CSVSQ
9/ Trần Gia Bảo	: G :	\$50.00	26/ Trần Thanh Phúc	: D :	ở
10/ Trần Văn Khiết	: D :	\$20.00	27/ Hồ Văn Các	: D :	Úc Đại Lợi
11/ Lý Văn Lược	: G :	\$50.00	28/ Trương Đăng Sĩ	: C :	\$150.00
12/ Châu Đồng Âu	: E :	\$50.00			
13/ Nguyễn Văn Trung	: E :	\$50.00			
14/ Nguyễn Văn Hải	: E :	\$40.00			
15/ Đinh Vĩnh Thịnh	: E :	\$40.00			
16/ Đặng Quang Phước	: F :	\$50.00			
17/ Nguyễn Đức Bông	: B :	\$20.00			

TỔNG KẾT : 1,190.00

CSVSQ Đồng Duy Hùng

SĨ QUAN ĐÀ-LẠT.

Đà-lạt, từ ra dự chiến trường.
 Tận rãng, trang bị thật kiên cường.
 Hiểm nguy khăng định đợi cung kiếm.
 An lạc không cầu kiếp gió sương.
 Tay viết tương lai xây mộng ước,
 Vai chia vận nước gánh tang thương.
 Giam thân cái tạo, đầu khôn cái,
 Lũ giặc thua gan phải khiếp nhường.

(Người Mỹ thường nói "armed to the teeth": trang bị nhiều vũ khí". Tận rãng ở đây có nghĩa cả tinh thần, lòng can đảm không sợ nguy hiểm, khổ cực và cả vật chất, súng đạn, quân trang). (TX, GARLAND Jan./31/2005).

THƯƠNG YÊU CHIẾN HỮU TÔI.

Bây giờ ngồi nghĩ lại
 Một việc tôi đã làm.
 Có điều ghi nhớ mãi
 Đó là sự quyết tâm.
 Mất nước, ít lâu sau
 Nhiều gia đình tan nát
 Bỏ giày đinh, nón sắt!
 Theo nón cối, dép râu!
 Muốn trả thù cho bạn
 Không có súng trong tay
 Khả năng bị giới hạn
 Phải chấp nhận rủi may.
 Bời thù là phải trả
 Thù của bạn của tôi
 Cho thêm lần vấp ngã
 Thêm kinh nghiệm cuộc đời.
 Những hăm dọa, bạo quyền
 Cũng không làm tôi sợ
 Tù về, bạn mất vợ!
 Thù, được trả nhân lên!
 Tất cả cũng vì bạn
 Bạn dù biết, dù không
 Chẳng có gì ân hận
 Khi tình bạn vô song.

Tôi khóc theo tượng đồ
 Vui được góp phần mình
 Lòng đau như đá, gỗ
 Để thành kẻ vô tình.
 Không quay lưng phản bội
 Những người đã hy sinh!
 Không đang tâm lừa dối
 Hỡi các bạn đồng binh!
 Tôi sống đến hôm nay:
 Bao hy sinh vô hạn.
 Cũng công lao các bạn
 Nhớ nhớ tôi đến ngày.
 Dù còn sống, phải chết
 Trước sau vẫn một lời
 Một tâm lòng tha thiết
 Thương yêu chiến hữu tôi.
 (TX, GARLAND Feb./10/2005)
 (Viết cho ngày Quốc hận 30/4)

CHÔNG ĐỘC QUYỀN.

Bao giờ cuộc sống mới an-nhiên,
 Đau bời do ta chuốc lụy phiền.
 Chẳng ngại vượt qua cầu thử-thách,
 Để dành cho được chuyển ưu-tiên,
 Muốn ta, tay diệt loài hung bạo,
 Hẹn kiếp, thân trao mỗi ước nguyện.
 Nước Việt của chung nơi giống Việt,
 Phần người trách nhiệm phải luân-phiên.
 (TX, GARLAND Feb./25/2005-Viết cho ngày Quốc hận 30/4)

March/10/2005
 Thân tặng HẬU
 Nguyễn Văn H

NGUYỄN VĂN H

Danh sách K21/TVBQGVN tại HẢI NGOẠI

STT	HỌ và TÊN	PHONE	ĐIẢ CH	CITY	STATE
1	F. TRẦN QUỐC AN		2824 LEE BLVD	LANSING	MI 48612
2	G. NGUYEN VAN AN	408 2843215	DARBY LN	ROWLETT	TX 75086
3	D. TRẦN NGỌC ANH		358 N 7TH ST #12	SAN JOSE	CA 95112
4	E. CHAU ĐÔNG ANH	909 2260417	4412 OBISPO AVE	LAKEWOOD	CA 90712
5	H. NGUYEN CHAU BANG	508 7700943	16 MARGINAL ST	LOWELL	MA 01851
6	G. ĐÀO ĐỨC BẢO	681 2723562	3340 JEMEZ DR	SANDIEGO	CA 92117
7	E. NGUYEN THAI BAO	714 861 3337	9381 MADISON AVE	WESTMINSTER	CA 92683
8	G. TRẦN GIA BẢO	714 3368960	432 S HARBOR BL #78	SANTA ANA	CA 92704
9	D. TRẦN DUY BIÊN	714 3362862	12851 FLOWER ST #D	GARDEN GROVE	CA 92640
10	B. NGUYEN ĐỨC BÌNH		408 WENDERSON LN # 1117	AUSTIN	TX 78758
11	C. BUI BÓN	217 3445542	1701 E MUNFORD DR	URBANA	IL 61802
12	B. NGUYEN ĐỨC BÔNG	408 2631032	120 DIXON LANDING RD BPC 136	SAN JOSE	CA 95132
13	B. LÊ VĂN ĐU	617 2871320	50 EAST ST # 3	DORCHESTER	MA 02122
14	D. HỒ VĂN CẮC		14 AVENEL ST CANLEY VALE	NSW 2166	AUSTRALIA
15	C. PHẠM CÔNG CÁN	816 3098929	8156 DARBY PL	RESIDA	CA 91335
16	E. TRẦN CÔNG CHANH	281 8708170	12806 ASH FORD MEADOW DR	HOUSTON	TX 77082
17	A. ĐO VĂN CHANH		4361 STONE CANYON DR	SAN JOSE	CA 95132
18	H. NGUYEN NHƯ CHƯƠNG	408 9484087	3215 DESERT WOOD LN	SAN JOSE	CA 95132
19	C. NGUYEN HỮU CƯỚC	510 8388821	26341 LOGAN ST	OAKLAND	CA 94601
20	F. NGUYEN CÔNG DANH		13436 MAGNOLIA ST	GARDEN GROVE	CA 92644
21	C. TRẦN QUANG ĐUẬT	703 8280326	11809 VALE ROAD	DAKTON	VA 22124
22	C. NGUYEN THAI DỨNG	468 9280085	1254 STE HELENE LONGUEUL	QUEBEC	CANADA
23	G. LÊ VĂN DƯƠNG		337 CELIA GLEN CT	LAWRENCEVILLE	GA 30044
24	A. NGUYEN QUANG ĐAN		5410 STONECREEK TRAIL	FORTWAYNE	IN 46825
25	G. VU TRỌNG ĐĂNG	714 4181814	15811 HORTENSE DR	WESTMINSTER	CA 92682
26	F. HỒ TẤN ĐẠT	281 9201109	12826 WEST ELLA DR	HOUSTON	TX 77077
27	A. NGUYEN NGỌC ĐIỆP		214 HOFFMAN ST 4	LOWELL	NC 28088
28	A. LÊ HỒNG ĐIỀU	408 2709948	3707 NIEMAN BLVD	SAN JOSE	95121
29	D. NGUYEN QUÝ ĐÌNH		2932 SAN FELIPE	HOUSTON	TX 77019
30	B. NGUYEN ĐÀO ĐOÀN	203 8885326	P O BOX 5923	BRIDGE PORT	CT 066100823
31	D. NGUYEN THANH ĐOÀN		DE VALPE 2 RUE LAVOISIER	33270 FLOIRAC	FRANCE
32	C. NGUYEN VĂN ĐÔNG		1132 CURTIS ST	HARVEY	LA 70058
33	E. DƯƠNG MINH ĐỨC	408 8295739	2110 S KING ROAD	SAN JOSE	CA 95112
34	F. LÊ NGỌC ĐỨC	281 3721822	65 MANOR DR #60	NEWARK	NJ 07106
35	C. VŨ VĂN ĐỨC	714 8260767	1247 S GOLDSTONE CIR	ANAHEIM	CA 92604
36	D. LÊ KHÍ GIA	281 8810444	12519 FOX TRACE LN	HOUSTON	TX 77066
37	D. VŨ ĐÌNH HÀ		1814 DONNA LN #3	SAN JOSE	CA 95124
38	D. HOÀNG NGỌC HAI	714 7778347	8835 VIKINS RD	HOUSTON	TX 77071
39	E. NGUYEN VĂN HAI	825 882769	2413 TROPHY DR	PLANO	TX 75025
40	C. PHẠM QUANG HẬU	714 4841443	819 S BRUCE ST	ANAHEIM	CA 92604
41	B. LÊ TRƯỜNG HẬU	408 2792514	270 E EMPIRE ST APT229	SAN JOSE	CA 95112
42	F. NGUYEN MINH HIỆN	808 9986482			
43	A. NGUYEN VĂN HIỆP	714 8237235	5781 STANTON	BUENA PARK	CA 90621
44	G. HOÀNG VĂN HIỆU	316 2233327	701 COLLAR AVE #33	DODGE CITY	KS 67801
45	D. VŨ MINH HOÀ	825 8816317	4618 LIVERPOOL CT	MISSOURI	TX 77459
46	A. CHIÊM THANH HOÀNG	714 8995987	151 ALDER ST	WALTHAM	MA 02453
47	F. NGUYEN XUAN HỌP	203 8885326	132 CHARLE ST	BRIDGEPORT	CT 06606
48	C. ĐÔNG DUY HÙNG	714 8271110	14382 BUSHARD ST #123	WESTMINSTER	CA 92683
49	B. TRẦN VĂN KHÂM	408 2989736	3165 BARLETTAN LN	SAN JOSE	CA 95127
50	G. LÊ HỮU KHÊM	216 496103	1183 FORD RD	LYNNURST	OH 44124
51	D. TRẦN VĂN KHẾT	714 8517374	1114 CARRIAGE DR	SANTA ANA	CA 92707
52	B. TRẦN ĐĂNG KHÔI	808 3374532	13362 EARL AVE	BALDWIN PARK	CA 92706
53	G. LÊ KHƯƠNG	714 862451	8200 GROADWAY ST #110	HOUSTON	TX 77081
54	C. NGUYEN MINH KINH	808 4746166	1131 NORTH 25TH STREET	VAN BUREN	AK 72966
55	F. CHAU VAN KY		2702 GARNER	PEARLAND	TX 77584
56	G. NGUYEN ĐĂNG LAU	613 8442443	6065 DUNBEATH ST	N ATWELTE	FL 33708
57	A. LÊ ĐÌNH LAY	281 4955340	8619 GRAND KNOLL	HOUSTON	TX 77083
58	H. VŨ DUY LIỆT		690 MC ADAM DR	NEW CARLISLE	OH 45344
59	E. TRẦN NGỌC LINH	682 2003315	832 BASENJI CT	SHAKOPEE	MN 55379

60	H. PHẠM BÀ LINH	714 5541220	12862 SUNSWEPT #3	GARDEN GROVE	CA 92643
61	A. MẠI BÀ LONG		6133 WILLSTON DR # 102	FALLS CHURCH	VA 22044
62	D. CAO VĂN LỢI	219 2882516	1506 ALTGEL	SOUTH BEND	IN 46614
63	G. LÊ VĂN LỰC	714 6364083	4 CANTERA	SANTA ANA	CA 92704
64	G. PHẠM NHƯ LUY	714 5314069	15762 LAS NUBES ST	WESTMINSTER	CA 92683
65	A. CHAU VĂN NAM	704 8573319	206 BABER ST	CHINA ROVE	NC 28033
66	G. HOÀNG NGA	562 8683415	11602 CEDARVAL	NORWALK	CA 90650
67	C. NGUYEN HIEU NGHIA	215 5515036	1727 MIFFLIN ST 3RD FLOOR	PHILADELPHIA	PA 19145
68	C. PHAN VĂN NGỌC	703 5038653	5024 POWELL RD	FAIRFAX	VA 22032
69	B. CAO MẠNH NHAN	4059435040	2444 N WY 31	OK CITY	OK 73112
70	B. BUI MINH NHẬT	617 9234898	328 LEXINGTON ST	WATERTOWN	MA 02712
71	H. NGUYEN TRỊ PHÚC	713 9914092	9403 MISTY BRIDGE	HOUSTON	TX 77075
72	D. TRẦN THANH PHÚC		27 SALTER RD BOSLEY PARK	NSW 2178	AUSTRALIA
73	F. ĐƯƠNG QUANG PHƯỚC	727 5430894	6760 BURLINGTON AVE	N ST PETERSBURG	FL 33701
74	H. NGUYEN Đ. S. PHƯƠNG	310 6442196	4370 W 141 ST # 106	HAWTHORNE	CA 90250
75	B. LÊ TÙNG QUANG	408 2078764	633 LE AVE # 2	SAN JOSE	CA 95112
76	E. NGUYEN NGỌC QUANG	704 8255834	117 QUAIL DR	BELMONT	NC 28012
77	C. NGUYEN ROBERT	314 7730783	4013 STEFFENS AVE	ST LOUIS	MO 63116
78	E. ĐINH GIA RỪNG	281 5759870	10338 COOK RD	HOUSTON	TX 77099
79	B. HỒ SẮC	281 4414209	15210 MESA DR	HUMBLE	TX 75969
80	C. NGUYEN BÀ SANG	413 5387052	107 MANDALAY RD	CHICOPPEE	MA 01020
81	C. TRƯƠNG ĐĂNG SĨ		138 HOLLYWOOD DR LANDSVILLE	NSW 2168	AUSTRALIA
82	A. NGUYEN ĐĂNG SỎ	6289625858	821 S VA,OMDA AVE	W COVINA	CA 91770
83	A. NGUYEN BẢO SƠN	408 2676291	502 LANDFAIR CR	SAN JOSE	CA 95136
84	A. NGUYEN THANH SƠN	214 4383788	918 S EERVING HEIGHTS # 115	ERVING	TX 75060
85	H. LÊ XUÂN SƠN	619 5420965	3751 LOUISIANA	SAN DIEGO	CA 92104
86	D. MẠI VĂN TÂN	674 6750805	58031 JEFFERSON KNOLLS RD	OSCARLA	IN 46561
87	B. PHAN VĂN THÁC	251 7342342	16 S MELBOURNE AVE	UPPER DARBY	PA 19082
88	C. NGUYEN KIM THÂN	408 2720579	1408 PIEDMOND RD	SAN JOSE	CA 95132
89	C. TRƯƠNG VĂN THANH	610 2651185	512 FRETHERN RD	KING OF PRUSSIA	PA 19406
90	A. NGUYEN HỒNG THANH	415 7779329	990 HOWARD ST # 305	SAN FRANCISCO	CA 94103
91	F. HUỖNH DUY THIÊN	867 9207894	1 BALLANTYNE CRT YELLOWKNIFE	NT X1A 3Y3	CANADA
92	H. TRẦN THANH THIỆN	281 5804283	3903 WHITCHURC	HOUSTON	TX 77066
93	E. ĐINH VĂN THỊNH	504 3475796	1136 LEE ST	MARRENO	LA 70072
94	D. NGUYEN KHÁC THUAN	281 9339672	11919 Tanager	HOUSTON	TX 77072
95	F. TRƯƠNG VINH THUẬN	610 2261707	39655 TRINITY WAY # 7208	FREMONT	CA 94538
96	F. NGUYEN QUANG THUẬT	714 3723374	13742 MILTON AVE # 3	WESTMINSTER	CA 92683
97	F. PHẠM VĂN THỤ		1123 N 115T	READING	PA 19604
98	B. ĐÀO NGỌC TỎ	508 7863845	115 GRANITE ST	WORCESTER	MA 01604
99	F. LÊ QUÝ TRẦN	714 8391214	615 S HARMONT	SANTA ANA	CA 92704
100	D. LÊ TUẤN TRI		7825 N 19TH AVE # 209	TUCSON	AZ 85021
101	H. NGUYEN VĂN TRỰC		872 BELLHURST AVE	SAN JOSE	CA 95122
102	E. NGUYEN VĂN TRUNG	727 8967089	1727 28TH AVE # N ST	PETERSBURG	FL 33713
103	H. NGUYEN VIỆT TRƯỜNG				
104	H. HOANG KIM TRUY	805 3080179	1493 HADDEN RANCH DR	SEMI VALLEY	CA 93063
105	C. NGŌ GIA TRUY	714 3784842			
106	G. BUI VĂN TRỌNG	281 9339711	13048 GREENWAY CHASE	HOUSTON	TX 77072
107	E. HUỖNH QUANG TUẤN	714 4843189	2727 WEST STOOTON AVE	ANAHEIM	CA 92801
108	A. NGUYEN NGỌC TÙNG	703 7998650	7804 GUM SPRING VILLAGE DR	ALEXANDRIA	VA 22306
109	C. NGUYEN VĂN TÙNG	770 4323251	801 BIRCHWOOD RD	MARITTA	GA 30060
110	H. TRINH THANH TÙNG		142 WOOD WARD ST SPRINGVILLE	VC 3171	AUSTRALIA
111	C. NGUYEN TRUNG VIỆT	714 5909453	10631 ALLEN DRIVE	GARDEN GROVE	CA 92840
112	A. LAM ĐỨC VƯỢNG	714 8478807	12931 GLENDON PL	GARDEN GROVE	CA 92843
113	E. TRẦN VĂN XUYÊN		1/29 LIGAR ST FAIRFIELD HEIGHTS	NSW 2165	AUSTRALIA
114	G. HỒ ĐĂNG XUYÊN				

Cử không liên hệ được:

Nguyễn Gia Ai, Lê Đình Thạch
Hồ Bạch Liên, Văn Tích Sơn

Vũ Khắc Thoại

Mong các bạn thông báo cho Ban Đại diện mọi khi có sự thay đổi phone và địa chỉ

DANH - SÁCH K21 QUỐC NỘI

1. H. Trần Văn RĂNG 836-8028 195 Đê Thám Q1 Saigon
2. H. Ta Đức KHÂM 835-5157 112 Bà Hạt P.9 Q.10 Saigon.
0913 803596.(di động)
3. A. Đỗ Thiên NIÊM
4. H. Nguyễn Huy HOÀNG
5. B. Võ Văn NÔ
6. D. Lê Văn VINH 510-9212 107/21 Đinh Tiên Hoàng P.3 Bình Thạnh.
7. H. Huyền Văn THẢO 839-9889 122/6 Hùng Vương P.2 Q.10 Saigon.
8. B. Trình HÙNG 997-3761 94/24 Trần Khắc Chân P.9 Q.Phú Nhuận.
9. H. Nguyễn Đức THÀNH 803-0255 50/3 Nguyễn Kim P.6 Q.10 Saigon.
10. E. Trình Văn BÓN 803-1346 213/1 Trần Tế Xương P.7 Q.Phú Nhuận.
11. G. Nguyễn Văn BÀNH 187 CMT8, Tổ 5, Kp1, P Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương
12. F. Nguyễn Văn HẠO 718-0220 50/2B Ấp Vạn Hạnh, Xã Trung Chánh,
Huyện Hóc Môn.
13. C. Đặng Văn LẬP Thôn Chợ, Xã Đa Loan, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.
(Con: Đặng Thị Tuấn Anh 25/6 Đường Quang Trung TX Đalat)
14. A. Lê Văn NGÓN (từ trần) 891-9181 24 Quốc Lộ 1A, P. Thanh Lộc, Q.12
(Vợ: Bà Võ Thị Bé) Saigon.
15. H. Đỗ Văn TRUNG (từ trần) 823681 48 Lãnh Địa Đức Bà P.6, TX Đalat.
(Con: Đỗ Thị Như Huyền)
(Vợ: Trần thị Inê)
16. E. Nguyễn Ngọc AN (từ trần)
17. G. Hồ Quang Trường
18. C. Phạm Văn CẢNH
19. G. Trần Minh ĐO
20. D. Trương Văn HÒA 373/12L CMT8 Tân Bình Saigon.
21. E. Dương Phước TÀI
22. G. Đặng Hữu TÀI
23. A. Hoàng Trọng Khuê (từ trần) 01184905011991 K76/27/04 đường Ông Ích Khiêm,
Phường Thanh Bình, Đà Nẵng (Vợ: Bà Trương thị Quyết Con: Hoàng Thị Tố Quyên)
24. Mai Văn HÒA (từ trần) 845941 123 Hàn Mạc Tử TP Huế.
(Vợ: Bà Lê Thị Trác Như),

Kính Chào Quý Niên Trưởng Khoa 21.

Tôi là Hoàng Như Cầu khóa 28. Xin kính tường trình đến quý NT một việc như sau:

Nguyễn NT Hoàng Trọng Khuê khóa 21, thuộc sư đoàn I BB, cựu đại úy thương binh sau năm Mậu Thân 1968. Sau đó về làm việc tại nhà thương cảng Đà Nẵng.

Có vợ là chị Trương Thị Quyết và 5 đứa con gái. Khoảng tháng 6 năm 1978 bị toà án Việt Cộng Quảng Nam Đà Nẵng tuyên án tử hình vì hoạt động chống cộng mà đa số là dân thương phế binh VNCH. Tổ chức này còn có NT Châu khóa 19. NT Châu trốn được, tuy nhiên sau đó ít năm bị bắt và bị tử hình ở Quy Nhơn.

Năm 1992 khi mới định cư ở Mỹ, lúc họp hội về bị miễn Bắc Cali lúc đó NT Hậu 21 làm hội trưởng, tôi đi trình bày sự việc này và NT Điều đại diện khóa 21 có gửi chút ít qua về cho chị Khuê (tức là Trương Thị Quyết) qua địa chỉ của cháu Hoàng Thị Quyên đang làm thuê ở địa chỉ 310 Hùng Vương Đà Nẵng.

Năm 1998 tôi về Đ. Nẵng có lại thăm chị Khuê và 5 cháu gái vẫn khỏe khó khăn học nuôi nhau. 3 cháu lớn đi làm thuê mỗi đứa mỗi nơi, 2 cháu nhỏ còn đi học. Vì nhà ở trong chợ Thanh Bình Đà Nẵng nên chị Khuê làm nghề xay cà thuê (làm cà xong, rồi xay bằng tay).

Đầu năm 2003 tôi về VN và có thăm chị Khuê. Thời gian này chị rất yếu vì vốn đã yếu mà còn thêm bệnh gan phải nằm bệnh viện. Điều đặc biệt là chị vẫn ở vậy nuôi con, thờ chồng và 5 con gái dù mấy đứa lớn, cháu nhỏ nhất cũng phải 29 vẫn chưa có chồng. Mấy lần về VN tôi có tâm sự tuy nhiên cháu nào cũng nói là sự cực khổ và cô đơn, đã tận cùng nên không thiết gì nữa cả.

Nhất là khi anh Khuê bị tử hình tội phạm động. 6 mẹ con đã bị cô lập một thời gian dài. Hiện nay chị còn giữ 2 lá thư tuyệt mệnh trước 5 phút khi ra sân tử hình viết bằng bút chì. 1 cho Khuê và 1 cho 5 con gái.

Kính trình quý NT rõ để nếu được giúp đỡ chút quà để an ủi về mặt tinh thần gia đình một người anh, người bạn kém may mắn và thiệt thòi hơn chúng ta.

Kính chúc quý NT và gia đình luôn an lành và hạnh phúc.

Có gì liên lạc với em theo địa chỉ Email hoặc số cell phone qua anh Hậu.

Xin Cảm ơn

Date: Wed, 19 Jan 2005 23:24:56 -0800 (PST)

From: "huyen nhu" <dtnhuyen@yahoo.com> View Contact Details

Subject: cam on cac bac khoa 21 truong vo bi dalat- vietnam

To: haupham21@yahoo.com

Bác Hậu kính mến,
Bác vui lòng cho phép con được gọi lời cảm ơn đến BÁC, các BÁC, các Chú khóa 21 trường võ bị đalat, cách đây vài hôm con đã nhận được món quà 100usd, Con biết đó là những tình cảm chân tình của các Bác các Chú đã dành cho gia đình con đón tết, con thật ngậm ngùi, xúc động bởi vì đây không chỉ là món quà vật chất những món quà ấy gói gọn rất nhiều... sự chia sẻ, cảm thông, .. nơi ấy còn gói gém cả tâm lòng của gia đình, của bạn thân từng bác, chú trong ấy,

THUA BÁC HẬU,

Con đã coi hết hai cái đĩa CD, của các Bác gửi tặng, coi đi, rồi coi lại, vẫn không chán, cái hạnh phúc qua cơn ghình lã như được sống lại những khoảnh khắc kỉ niệm... thật hào hứng, và có lẽ có những hình ảnh khi còn tuổi thơ chưa bao giờ con hình dung được, và bác biết không?, con khóc trong say sưa, nỗi đau lòng con, con cảm nhận và nhớ cố động lực nào đó làm con cứ ray rức hoài, Con cảm ơn Chúa người đã đưa đấng và giúp con có được những niềm phúc của ngày hôm nay, nhìn những bức ảnh chụp



DON TIẾP POLAR BEAR

Tại Tu Gia Dong Duy Hung

Tu trai qua phai:

Huynh Duy Thien, Ba Thien, Ba Viet,
Ba Nga, Nguyen Trung Viet, Hoang Nga,
Ly Van Luc, Vo Van Duc, Ba Duc,
Dong Duy Hung, Ba Hung, Ba Luc.



TRÊN TÀU ODYSSEY

September 2004

Ban Đại Diện mong ước

Kỳ Đại Hội 2006 sẽ đông

Dù hơn kỳ 2004 này.

Nhớ Bạn Bè
Nhớ Anh Em

Cũng của các bác, các Chú...con luôn nghĩ rằng một trọng nhũn <nhân vật ấy> cơ hạ Trung của con ở trong đó, thế là con đã quá hạnh phúc rồi, tuy con không có niềm phúc được bỏ Trung ở bên cạnh nhưng đối với con, bỏ Trung luôn vĩ đại và cao cả. qua hình ảnh của các Bác, các Chú, con nghĩ nếu con sống thì Ba con cũng trạc tuổi như các bác, các chú, và dĩ nhiên gù phải sống trong một hoàn cảnh như thế nào thì vẫn luôn và mai mai là những con người đầy nghị lực, Con cảm phục các BÁC, CÁC chú đã dành nhiều công sức, và điều thật vĩ đại là trong hoàn cảnh này mà các BÁC CÁC chú đã làm nên một kỉ công thật cao cả như vậy, nhớ có những chiếc đĩa này, mà con đã phần nào hiểu và cảm nhận hết những cực nhọc đúng nghĩa, của một người sĩ quan của trường võ bị đalat, những cũng nhờ những hình ảnh ấy, con lại luôn tự hào là một người con của sĩ quan võ bị đalat. sau khi coi xong hai đĩa CD, con đã học nơi các bác, các chú rất nhiều, và có lẽ bài học đối với con thật sâu sắc. đó là <tình người>. vì của những hình ảnh, công việc của các bác con được biết các bác, các chú, đều đã bước qua tuổi lực tuần cả rồi. sức khỏe da yếu. hơn nữa mỗi người đều có những khó khăn nhất định, nhưng các bác các chú vẫn hy sinh, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, con chỉ biết Cầu xin ơn trên luôn chúc phúc và ban thật nhiều ơn lành đến từng Bác và gia đình

nhân dịp xuân về, con xin thay mặt gia đình bé nhỏ của con xin gọi đến các bác, các Chú khóa 21, trường võ bị đalat, một năm mới an bình và hạnh phúc, con gái bố ĐỖ VĂN TRUNG, sĩ quan khoa 21 trường võ bị đalat

Đỗ thị như huyên,



TIN VUI

Nhận được tin anh chị
CSVSQ Trần Gia Bảo K 21
báo tin lễ thành hôn cho thứ nam
cháu TRẦN TRUNG TRỰC
đẹp duyên cùng
cô TỐNG NGUYỄN THỦY TRANG
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 22- 1- 2005
tại Santa Ana Cali
Xin chúc mừng anh chị Trần Gia Bảo
Chúc hai cháu TRUNG TRỰC-THỦY TRANG
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC và TRỌN ĐỜI BÊN NHAU

Gia đình K 21/TVBQGVN

PHÂN ƯU

Nhận được hung tin
Cựu SVSQ/K21/TVBQGVN: NGUYỄN NGỌC ẨN
Đã từ trần ngay 26 tháng 11 năm 2004
Tại Lâm Đồng Việt Nam
Hưởng Thọ 61 tuổi
Xin thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Ngọc Ẩn
và tang quyến
Nguyễn cầu hương linh người quá cố sớm
về cõi vĩnh hằng

Gia đình CSVSQ/K21/TVBQGVN

