

# “Chuyện dài” xã hội chủ nghĩa



Dương Hiếu Nghĩa

## Chuyện “bất bình thường” mà là “rất bình thường”

Gần đây báo đảng bên nhà có nhiều mục mà họ cho là “bất bình thường”. Như thế cũng đã là một tiến bộ đáng kể vì là báo của đảng mà họ dám nêu lên sự việc “bất bình thường” âu cũng là một chuyện “điếc không sợ súng”! Tuy nhiên đối với chúng ta thì dù có bất bình thường thế mấy thì trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa những chuyện đó cũng đều là “Rất bình thường” không có gì gọi là lạ hết!

Chúng ta hãy xem một vài mẫu chuyện mà báo đảng dám gọi là “bất bình thường” như sau để gọi là “mua vui trong một vài trống canh” sau những giờ “đi cày” mệt nhọc!

### Các ông Giám Đốc bất bình thường!

Theo tờ Người Lao Động ngày 24/9/02 và theo lời của Phó Cục Trưởng Cục Thuế của “thành phố mang tên Bác”, thì chỉ ngày tại Sài Gòn thôi, chưa nói đến các nơi khác, đã có khoảng 30 vị Giám Đốc hay Đại diện Pháp Lý cho các doanh nghiệp là thuộc loại “bất bình thường”. Xin kể một vài vị điển hình:

- Bà Giám Đốc và người đại diện pháp luật của công ty Ngọc Châu không biết chữ. Khi phải ký giấy tờ gì thì bà chỉ đưa ngón tay ra lăn tay điểm chữ!! Như vậy mà bà Giám Đốc dốt đặc

*này vẫn phây phây điều hành mọi nghiệp vụ của công ty quốc doanh nói trên mấy chục năm nay thì thật đúng là một sự kiện rất bình thường ở cái xã hội mà họ gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa vậy!!! Và đến giờ này báo chí mới dám phanh phui ra, như vậy đây mới gọi là một việc “bất bình thường”!*

*- ông Nguyễn đồng Khởi, Giám Đốc công ty Hòa Cát, quận 10, là một đối tượng hình sự (có án hình sự), nghiện thuốc phiện rất nặng.*

*- ông Giám Đốc công ty Bảo Minh ủy quyền cho Phó Giám Đốc, giao hết quyền điều hành mọi chuyện kinh doanh cho ông này, rồi cắt bỏ mọi liên lạc, bỏ đi khỏi nơi đăng ký kinh doanh, đi cư ngụ một nơi khác mà không lý gì đến công ty nữa, và từ đó không còn ai biết ông ở đâu, trừ ông Phó Giám đốc, vì hằng tháng ông phải “chia tiền bổng lộc” cho ông này.*

*- Các ông Giám Đốc của 5 công ty Tân Hải Dương, Tân Hải Vân, Hòa Thành, Thuận Long và Bình Giang dù không buôn bán làm ăn gì nhưng vẫn kê khai số hàng mua vào là 231 tỉ đồng hàng hóa với gần 15 tỉ đồng tiền thuế “Trị Giá Gia Tăng”. Do sự kê khai lươn lẹo này họ đã làm thủ tục để Cục Thuế bồi hoàn thuế cho họ khoản 1 tỉ rưỡi đồng. Thật sự họ chỉ mua có 12 quyển hóa đơn thuế “trị giá gia tăng” (gồm 600 tờ khai thuế) và cứ thế họ khai thuế dù không có kinh doanh tí nào để được bồi hoàn thuế.*

*- Một ông Tổng Giám đốc ma (tên là Trần Văn Sơ, cán bộ thuế vụ tỉnh Thái Bình) đã cầm đầu một tổ chức giả mạo hồ sơ, thành lập 7 công ty ma khác nhau nhờ người khác đứng tên. Các công ty này chỉ có tên, có giấy phép, mà mọi thương nghiệp vụ chỉ nằm trên giấy tờ (tên ma mà nghiệp vụ cũng ma). Với sự thông đồng của một số công ty ở Hải Phòng và sự tiếp tay của các cán bộ thuế đồng nghiệp, tên Tổng Giám Đốc Sơ này và đồng bọn đã rút được của Nhà Nước từ năm 2001 đến nay trên 10 tỉ đồng bồi hoàn thuế “trị giá gia tăng”. Bất bình thường thật, nhưng là rất bình thường trong chế độ xã hội chủ nghĩa hiện hành!.*

*- Theo sự báo động của Cục Thuế ở Sài Gòn thì có hàng*

trăm công ty, sau khi đã được cấp giấy phép thành lập đã tự đứng biến mất cùng với các cuốn sổ hóa đơn khai thuế. Các ông Giám Đốc công ty này chỉ nhằm mua được các cuốn sổ khai thuế này một cách hợp pháp rồi bán chợ đen lại cho các công ty khác để các cơ sở này khai gian số lượng hàng hóa để được bồi hoàn thuế, một hình thức rút ruột Nhà Nước về tiền thuế “trị giá gia tăng” được bồi hoàn. Dĩ nhiên nếu không có sự tiếp tay của cán bộ và công viên chức Nhà Nước từ Trung ương đến địa phương thì làm thế nào có chuyện “bất bình thường” này khiến cho hàng trăm tỉ đồng thuận ngân sách Nhà Nước bị thất thoát? Ấu cũng là một chuyện “rất bình thường” của chế độ xã hội chủ nghĩa hiện hành.

Theo tin được phổ biến công khai trên đài phát thanh Hà Nội ngày 19/8/02, dựa trên báo cáo của Tổng Cục Thiế Vụ Nhà Nước thì tính cho đến cuối tháng 6 năm 2002 (nửa năm) các cuộc kiểm soát đã phát hiện 3.311 doanh nghiệp vừa tư nhân vừa quốc doanh đã tìm cách ăn gian tiền thuế lên đến con số 3.305 tỉ đồng (ba ngàn ba trăm lẻ năm) trong đó có 432 tỉ đồng là thuế “trị giá gia tăng”!

Vì thế chuyện gian lận công khai này biến thành một chuyện “rất bình thường” trong chế độ được mệnh danh là chế độ xã hội chủ nghĩa!

### **“Tinh giản biên chế” : bất bình thường**

Từ tháng 4 năm 2000 cho tới nay kế hoạch tinh giản biên chế theo đề nghị của các định chế tài chánh quốc tế và các nước cấp viện, vẫn dậm chân tại chỗ. Kế hoạch này được Hà Nội long trọng tuyên bố ngày 2/4/2000 trong một cuộc họp báo, gồm “11 giải pháp, 7 chính sách và 4 bước”, nhằm cắt bớt 200.000 người từ trung ương đến địa phương với ngân khoản 700 tỉ đồng (gần 500 triệu mỹ kim), gọi là để “cải cách nhân sự và hành chánh” đồng thời ưu tiên sa thải 15% khối lượng nhân lực hầu hết nằm trong các công ty quốc doanh. Ngân hàng quốc tế bằng lòng cho Việt Nam vay 400 triệu mỹ kim để tiến hành kế hoạch này.

Điều bất bình thường ở đây là từ ngày bọp báo đến 10 tháng sau (cuối năm 2000), khối lượng công chức đã chẳng những không

được “tinh giảm” đi chút nào mà lại còn phình thêm ra trên 60,000 người! Theo hằng thông tấn Asia Pulse, dựa trên bản tin của thông tấn xã Nhà Nước thì sự kiện bất bình thường này là do vì sự quyến rũ của các cơ hội có nguồn “bổng lộc” dưới gầm bàn chớ không phải lý tưởng phục vụ gì cả

Số là: theo kế hoạch thì mỗi người mất việc sẽ được đền bù một số tiền là 11 triệu đồng để đi học nghề chuyên môn (vì hầu hết từ sau 75, đâu đâu cũng áp dụng nguyên tắc Hồng mà không Chuyên) nên có đến 60% số người ở khu vực hành chánh không đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện nay (nguyên văn lời bà Nguyễn thị Cảnh, một viên chức thuộc “Viện Kinh Tế” ở Sài Gòn trong một bài điều tra phỏng vấn của tờ Tuổi Trẻ ngày 19/4/2001).

Con số công viên chức Nhà Nước “có lãnh lương từ ngân sách Nhà Nước” thực tế lên đến gần 7 triệu người, nhưng Hà Nội chỉ nhìn nhận qua thông báo chánh thức cho các định chế tài chánh quốc tế và các nước cấp viện là 1.385.542 người mà thôi. (lại một chuyện bất bình thường nữa, nhưng là “rất bình thường vì an ninh quốc gia!"). Ngoài ra theo tờ báo đảng Saigon Giải Phóng ngày 8/10/02 thì “qua các công tác rà soát, thẩm định 60 đề án tinh giảm biên chế của Chánh Phủ, người ta đã phát hiện 31 công việc chồng chéo, phân công không hợp lý giữa các bộ, tổng cục ở trung ương, và 12 công việc chồng chéo ở các tỉnh và thành phố. Cũng theo một bài báo có nhan đề “Lương và bổng” trong tờ báo này, khi được hỏi “lương bạn bao nhiêu” thì một viên chức đã trả lời : “Chẳng rõ lắm, chỉ biết tài vụ đưa



*đồng nào biết đồng ấy, có nhiều nhỏi gì đâu mà tính đến lương!”  
(lương không quan trọng bằng bổng!)*

### **Chưa tình giảm được vì có sự giành ăn!**

*Ngân hàng quốc tế (World Bank) hứa sẽ tài trợ 400 triệu mỹ kim cho kế hoạch cải cách hành chính trong đó có kế hoạch tình giảm biên chế. Các cán bộ công viên chức Nhà Nước bị sa thải sẽ được hưởng 6 tháng lương (khoảng 11 triệu đồng) để đi học nghề, tùy theo khả năng và tùy theo sở thích và cũng tùy theo nhu cầu của thị trường công việc.*

*Tuy nhiên có một sự kiện “bất bình thường” đã xảy ra nên kế hoạch này không thể tiến hành được :*

*Theo tuần báo Kinh Tế Viễn Đông (FEER) thì Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội tìm đủ mọi cách vận động để ôm chặt và nắm gọn hết trong tay số tiền huấn nghệ lớn lao và béo bở này nên chỉ muốn những người được biên chế phải ghi tên học tại các trung tâm huấn nghệ do Nhà Nước trực tiếp quản lý (tức là của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội), vì nếu họ đi học hết ở trường tư nhân thì số tiền ăn chặn được sẽ chẳng còn bao nhiêu. Trong khi đó, Ngân Hàng Thế Giới là cơ quan cấp tín dụng lại thích các trung tâm huấn nghệ của tư nhân hơn, vì các phương tiện của các trung tâm Nhà Nước đã quá cũ, quá tồi, và các bài học đã quá lỗi thời, chưa nói đến tình trạng tham nhũng thối nát của các quan chức nhà trường và các quan chức Chánh Phủ ở bên trên. Cho tới giờ này chưa thấy có tin chính thức là Ngân Hàng Thế Giới có chịu nhượng bộ đám quan lại tham nhũng tại Hà Nội hay không, nhưng kế hoạch “4 bước” của CSVN vì chuyện tranh ăn mà đã trễ đến hơn 2 năm rồi! Âu cũng là một việc “rất bình thường” mà thôi!*

### **Ngoại tệ đi ra khỏi nước một cách bất bình thường:**

*Đây là một hiện tượng quá bất bình thường : Tuần ngoại tệ ra ngoại quốc! Nhưng âu cũng là một việc rất bình thường đối với các quan to đã có vốn lớn nhờ tham nhũng và của quyền từ sau 75, cần phải nhanh tay tẩu tán cho kịp thời trước tình hình chánh trị bấp bênh hiện nay!*

Theo báo Thanh Niên ngày 13/10/02 thì chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 10 năm 2002, hải quan Tân sơn Nhất đã bắt được gần 10 vụ xuất cảng lậu ngoại tệ, thu giữ được 57.000 mỹ kim và 60.000 Euro. Như vậy tính từ đầu năm 2002 cho đến nay, hải quan Tân sơn Nhất đã phát hiện được khoản 180 vụ xuất cảng ngoại tệ trái phép, và đã thu giữ được một tổng số trị giá hơn 1 triệu 300.000 đô la. (không kể số ngoại tệ đã lọt lưới hải quan vì nhiều lý do khác). Cũng theo tờ báo này thì tình hình tuần ngoại tệ ra nước ngoài qua cửa khẩu quốc tế này (Tân sơn Nhất) đặc biệt có sự gia tăng trong hai tuần lễ gần đây. Dĩ nhiên bài báo không nói rõ tình hình ở cửa khẩu Nội Bài (sân bay Gia Lâm) ra sao.

### **20.000 mỹ kim bay mất một cách bất bình thường!**

Hoa hậu Hà kiều Anh vừa bị mất cắp một gói tiền là 20.000 mỹ kim tiền mặt tại một khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ ngày 5/9/02 đến nay mà vẫn chưa truy tìm ra được một manh mối nào.

Số tiền này cô mang xuống Phú Quốc dự định mua một miếng đất. Khi ra đến đảo cô cùng một người bạn (ở địa phương) là anh Trịnh xuân Toàn nghỉ tại một khách sạn thuộc hàng đệ nhất ở đây, có tiêu chuẩn quốc tế, với giá thuê phòng mỗi đêm lên đến 1 triệu đồng. Dĩ nhiên không có ai nghi ngờ được gì về chất lượng phục vụ của khách sạn này.

Hồi 10 giờ 30 sáng ngày 6/9, cô Kiều Anh cùng người bạn là anh Toàn đến quầy tiếp tân làm đầy đủ thủ tục gửi gói tiền 20.000 đô la để rảnh tay yên tâm đi lo việc mua đất. Gói tiền được cho vào một phong bì dán kín lại và có chữ ký niêm phong của người gửi theo đúng thủ tục mà ban tiếp tân yêu cầu, và gói tiền được Ban tiếp tân đưa vào cất giữ trong két sắt của khách sạn và khóa lại cẩn thận. Sáng hôm sau, ngày 7/9 khi làm thủ tục trả phòng Cô đưa biên nhận để lấy lại gói hàng thì nhân viên tiếp tân thông báo cho cô một tin dữ: “Gói hàng đó đã bị mất rồi!”. Thế rồi trong lúc cô Hà kiều Anh còn ngỡ ngàng chưa kịp tin vào tai mình, không biết có phải đó là một lời nói đùa hay không thì cô được nhân viên tiếp tân hướng dẫn tiếp một phương thức

*mới để cô có hy vọng nhận lại gói tiền : đi báo công an!*

*Thật rõ ràng là một việc “bất bình thường”. Nhưng đối với cộng sản thì cũng chỉ là một việc “rất bình thường “ mà thôi vì cái lối hành xử của cả ban tiếp tân đến ông Giám đốc khách sạn đều thuộc loại Hồng hơn Chuyên qua câu nói của ông Giám đốc Phùng xuân Mai :” Bây giờ cô có nói gì thì tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi. Cô cứ đi báo công an, và cứ đi kiện đi...” Thiệt là quá trớn! Đúng là thái độ vô trách nhiệm và vô liêm sỉ của những con người cộng sản! Có bao giờ họ nhìn thấy cái “bất bình thường” của bọn họ đâu? Họ coi việc trao cho công an giải quyết là một việc tất nhiên, một việc rất ư là bình thường trong cái xã hội xã hội chủ nghĩa của họ: thay vì phải thừa nhận việc mất gói hàng của khách là trách nhiệm của mình, để an ủi phần nào người khách hàng, đồng thời phải tích cực lo tìm giải pháp giúp cho người khách hàng của mình thay vì đẩy họ vào tình thế phải chịu tùy thuộc vào bọn công an để né tránh việc bồi thường cho khách hàng vì cái lối rất rõ ràng của cả nhân viên lẫn ban Giám Đốc!*

### **Nghèo, dốt.. ..lại học làm sang : Bất bình thường**

*Theo tờ Thanh Niên ngày 18/10/02 thì có 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đã mua 100 máy rút tiền tự động ATM để gọi là “trang bị cho hệ thống thanh toán” của ngân hàng mình. Mỗi máy trị giá khoảng 30.000 mỹ kim. Nhưng rút tiền đâu không thấy chỉ thấy các ngân hàng nói trên trưng bày máy ATM ra để “làm kiếng” coi cho nó hách chơi mà thôi! Đó là các Ngân Hàng Nhà Nước, ngân hàng Nông Nghiệp, ngân hàng Công Thương, và ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển,.. Trong 4 ngân hàng quốc doanh kể trên, Ngân Hàng Công Thương là ngân hàng nhập cảng 33 máy ATM (đứng hàng thứ 2) với số tiền đầu tư riêng cho việc mua máy là trên 15 tỷ đồng, trên 1 triệu mỹ kim. (không biết tiền huê hồng của dịch vụ mua bán này lên đến bao nhiêu, chưa kể “móc ngoặc” để khai tăng giá trên hóa đơn)*

*Về vấn đề xử dụng máy thì thật đúng là theo “định chế xã hội chủ nghĩa”: Bất bình thường!*

*Theo tờ Thanh Niên thì nhiệm vụ chánh của máy ATM là*

phục vụ cho các nhân viên rút tiền lương hằng tháng mà thôi. Vì thế phần lớn các máy chỉ được đặt ngay trong trụ sở của ngân hàng. Các khách hàng muốn rút tiền từ các máy này cũng được nhưng:

-thứ nhất là phải mở một tài khoản riêng cho ATM tại ngân hàng có đặt máy để có thể rút ra từ tài khoản ATM đó, mà không thể rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình được.

-thứ hai là phải đến ngay ngân hàng mà mình có tài khoản riêng cho máy ATM đó thì mới rút tiền ra được. Không thể rút tiền ra từ các máy ATM của ngân hàng khác được.

Riêng tại Ngân Hàng Nhà Nước (đường Lý Thái Tổ Hà Nội) lại có đặt máy ATM của Ngân Hàng Công Thương, để trả lương cho nhân viên của Công Thương. Vì theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước thì việc trả lương cho nhân viên phải thông qua tài khoản ATM, nên cứ đến ngày 1 hay 15 hằng tháng thì máy này hoạt động không ngơi nghỉ, vì phải phục vụ hết công suất cho mấy ngàn nhân viên của cả 2 ngân hàng, Do đó có người cứ xếp hàng cả ngày rồi lại phải túi không ra về, bỏ cả công việc, vì máy khi thì trục trặc, khi thì kẹt thẻ, khi thì hết tiền mặt, có khi lại hỏng.. . . . .

Ngân Hàng Nông Nghiệp (Láng Hạ Hà Nội) chỉ có 2 máy, mà chỉ mở điện cho nhân viên xử dụng có một máy còn máy kia thì tắt. không cho xài.

Tại trụ sở chính của các ngân hàng kia tình hình cũng diễn ra tương tự, máy chỉ để dành riêng cho nhân viên rút tiền lương ra mà thôi.

Hồi kỷ ra mới biết là thấy Ngân hàng Viet Com Bank có lắp đặt các máy ATM tại các thành phố, các sân bay và tại một số các Trung Tâm thương mại, cho khách hàng các nơi tùy nghi xử dụng, có thể rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình (cả mỹ kim) mà không cần phải có tài khoản riêng cho ATM, và có khá nhiều dịch vụ (cả chục ngàn hằng tuần), nên các anh quốc doanh ta vừa dốt vừa muốn làm sang cố bắt chước tư bản đâm ra lòi cái cốt thảo khấu xã hội chủ nghĩa của mình ra!!!

Thật đúng là một chuyện bất bình thường! mà la “Rất bình



*thường” ở Việt Nam ngày nay!*

## **THẢO KHẨU MÀ XÀI SANG, LÃNG PHÍ!: BẤT BÌNH THƯỜNG**

*Tổng kết 4 năm thực hành Pháp Lệnh của Nhà Nước về “tiết kiệm và chống lãng phí”, các cuộc thanh tra, kiểm tra gần đây của ngành Tài Chánh đã cho thấy các quan ta ở mọi cơ quan Nhà Nước lại đang “làm ngược lại pháp lệnh”, chỉ vì từ trung ương đến địa phương nơi nào cũng thích xài sang!*

*Chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm nay thôi, một cuộc thanh tra toàn diện cho thấy; tại hầu hết các Bộ, Ngành, Ủy Ban Nhân Dân (UBND) của tất cả 61 tỉnh, thành phố đã có tình trạng “phô trương quá mức”.*

*Theo báo Thanh Niên ngày 24/9/02, chỉ tính sơ sơ đến cuối năm 2001, riêng việc mua sắm xe hơi, các Bộ, Ngành và các địa phương đã mua xe vượt tiêu chuẩn hàng chục tỷ đồng (nguyên văn). Thanh tra Bộ Tài Chánh cho biết hiện nay đã có dự thừa đến 538 xe du lịch (cộng sản gọi là xe con), gồm có 114 chiếc thuộc các Bộ, Ngành ở trung ương và 424 chiếc thuộc các UBND, các ngành các cấp địa phương. Chuyện rất bình thường : bất cứ một vị nào được đề bạt lên chức vụ mới thì dù ở cấp nào, y như rằng việc đầu tiên là phải mua một chiếc xe mới, ít nhất cũng phải bằng hay tốt hơn xe của người cũ. Không cần biết hao tổn cho ngân sách Nhà Nước là bao nhiêu! Đúng là “tiền chùa”!*

*Các xe gắn máy cũng vậy. Theo một viên chức thanh tra tài chánh, con số xe gắn máy công các loại (kể cả các loại xe Honda, Yamaha hay Lambretta v. v. . .) được xác định là 32. 270 chiếc, trị giá gần trăm tỷ đồng. Nhiều nơi xếp xó các xe này vào kho, không xài tới, để cho han sét vì bây giờ thì hầu hết ai cũng có mua xe riêng, nếu có còn xài xe công thì cũng xài như của riêng, đến hư thì mang trả lại cho cơ quan hay đổi lấy xe khác, Cho bỏ những lúc phải mang dép lốp đi bộ rã cả chân!*

*Nhưng điều mà Thanh tra Bộ Tài Chánh ghi nhận nặng nề nhất là “lãng phí trong xây cất”. Các nơi đua nhau chạy theo “phong trào” xây cất trụ sở đẹp, kiểu tân thời. Dĩ nhiên là có xây*

*cất mới có chấm dứt được! Công quỹ chớ tiền nhà đâu mà lo! Do đó trong mấy năm trở lại đây đã có một số diện tích trụ sở dư thừa lên đến 845.000 thước vuông. (trong khi bệnh viện và trường học thì không ai ngó ngang tới!). Một chuyện buồn cười là khắp nước đâu đâu cũng cùng có chung một nhận xét : Công trình vừa xây cất xong đã lún, nứt, hư hỏng, phải bỏ tiền ra sửa chữa lại, tốn kém gấp đôi số tiền đầu tư ban đầu!*

*Một hình thức lãng phí khác không kém quan trọng: điện thoại bữa bãi và hội họp triền miên. Chỉ riêng tại Hà Nội, thống kê cho thấy trong năm 2001 vừa qua, chỉ có 28 cơ quan, phòng sở, ngành và các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội đã tổ chức đến 5.240 cuộc họp. (dĩ nhiên có tiếp tân kèm theo). Theo ông Phó Thanh tra Bộ Tài Chánh Nguyễn Văn Bằng thì; “Chỉ riêng tiền cước phí điện thoại cho cơ quan và nhà riêng, điện thoại cầm tay và chi tiêu cho tiếp tân hội họp, mua sắm v.v.. của thành phố và trên 28 cơ quan trực thuộc nói trên đã chi hết 196 tỷ đồng hằng năm”. Chưa kể có nhiều nơi tổ chức “họp hành” để kết hợp với “tham quan, nghỉ mát và giải trí”.*

*Do đó mời họp chỉ là nhóm bạn để xả hơi và ăn nhậu là chính! Một hình thức lãng phí cả thời gian lẫn ngân sách Nhà Nước! Không bình thường chút nào mà là Rất Bình Thường thôi!*

**Xóa đói giảm nghèo mà đói nghèo vẫn tăng: bất bình thường!**

*Đã lâu lắm rồi, năm nào cũng nghe nói đến dự án xóa đói giảm nghèo, nhưng càng xóa đói thì người dân càng đói, càng giảm nghèo thì người dân càng nghèo! Còn cộng sản là còn đói còn nghèo mãi mãi thôi! Nói theo người cộng sản thì “đó là một chân lý, chân lý đó ngàn đời không thay đổi!”*

*Ngân Hàng Thế Giới (WB) và các tổ chức cấp viện quốc tế vừa bảo trợ cho một cuộc hội thảo 4 ngày tại Hải Phòng về công tác xóa đói giảm nghèo, có sự tham gia đầy đủ của các Bộ, các Ngành có liên quan.*

*Theo cộng sản thì đây là một chiến lược. “Chiến lược xóa đói giảm nghèo” được CSVN đề ra cho giai đoạn 2 năm 2003-2005, có sự yểm trợ và hướng dẫn kỹ thuật của WB, và đã được Hà Nội thông qua hồi tháng 5/2002.*

**Mục đích : “tăng cường kinh tế (!) xuyên qua các chương trình giảm bớt nghèo đói cho dân chúng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn” (nguyên văn)**

Mục tiêu: Đối tượng là 17 % dân số sống dưới mức nghèo khổ (khoảng 13,6 triệu) theo thống kê của Hà Nội. Nhưng theo WB thì còn đến 1/3 dân số sống dưới mức nghèo đói (khoảng 26,6 triệu người)

Thật ra nếu nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo đặc biệt tại các khu vực nông thôn thì con số dân chúng hiện nay ở nông thôn được ước tính là 75% dân số cả nước.

Có một sự mâu thuẫn khó giải thích được là “chiến lược xóa đói giảm nghèo” chủ yếu nhắm vào các đối tượng ở “khu vực nông thôn”. Nông dân sản xuất lúa gạo cho Nhà Nước xuất cảng đứng vào hàng nhất nhì thế giới mà lại là đối tượng nghèo đói! thật là một hiện tượng kỳ lạ khó hiểu! Thế mới biết Chánh Phủ không cần biết tới người dân ở nông thôn có no hay đói trước khi cho xuất cảng gạo! Mà đói thì tại sao? Đây mới thật là một chuyện Bất Bình Thường!

Ngoài ra cuộc hội thảo 4 ngày đã xác nhận một sự kiện: “Việt Nam có nguy cơ tái nghèo đói rất lớn”. Sự kiện này được ông Cao viết Sinh thộc Vụ Tổng Hợp Kinh Tế Quốc Dân (Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) nhìn nhận: “nguy cơ tái đói nghèo còn rất cao”. Và các đại biểu khác trong cuộc hội thảo cũng “cùng có một mối lo ngại chung tương tự”.

Lý do được đưa ra công khai trong cuộc hội thảo 4 ngày nói trên là :

- Thành quả xóa đói giảm nghèo trong mấy năm gần đây “thiếu tính bền vững”
- Không có sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành và địa phương
- Tình trạng cấp vốn tràn lan, manh mún, ít hiệu quả (WB)
- Hà Nội không xác định các lãnh vực ưu tiên được cấp vốn đầu tư
- Các công trình đầu tư cơ bản trong cả nước quá chậm so với kế hoạch. Kho bạc Nhà Nước còn hàng ngàn tỷ đồng “đang

*nằm chờ các dự án” (cho tới giờ này mới đạt được 34,4%), vốn thanh toán chỉ mới giải ngân được 39%, dự án của Bộ Nông nghiệp 1.400 tỷ chỉ mới giải ngân được 260 tỷ, dự án khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia 1.000 tỷ chỉ mới giải ngân được 40 tỷ v.v )*

*- Nhưng lý do quan trọng và chính xác nhất là : khi cầm được tiền viện trợ là tiêu xài vung vít, cùng chia nhau bỏ túi riêng!*

*Thật thế, khi được bơm quá nhiều tiền, quan chức các cấp từ trung ương đến địa phương thông đồng với nhau để ăn cắp. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 8/10/02, Thanh tra Nhà Nước cho hay chỉ mới kiểm soát có 117 dự án, đã thấy quan chức đảng viên ăn cắp mất 31,8 tỷ đồng (gần 2,1 triệu mỹ kim). Ngoài ra lại có không ít tình trạng quyết toán khống, kê khai khống số lượng, đơn giá vật tư thiết bị xử dụng, nâng khống giá trị đầu tư thực hiện. . . . Đó là một thực tế được phổ biến khắp nơi ở hầu hết các công trình (báo Thanh Niên ngày 10/10/02).*

*Thanh tra vẫn cứ thanh tra, mà Ăn cắp vẫn cứ ăn cắp,! Đảng viên và cán bộ không ai sợ thanh tra cả vì ai cũng có “dù che” từ cấp trên, và vì tất cả từ trung ương đến địa phương đều một lòng cùng nhau rút ruột Nhà Nước, ăn chia sòng phẳng!. Chính ông chánh thanh tra Nhà Nước hồi đầu năm, trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, đã công khai nhìn nhận rằng: “quan chức Nhà Nước các cấp chia nhau ăn cắp hơn 1 tỷ mỹ kim trong lãnh vực xây cất các công trình hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Nhiều dự án đã bị rút ruột hơn 80% không phải là họa hiếm” (nguyên văn, báo Thanh Niên ngày 10/10/02).*

*Tệ hại đến như vậy mà chưa thấy Chánh Phủ có biện pháp xử lý cụ thể, và trong cuộc hội thảo 4 ngày vừa qua, ngay cả*



*Ngân Hàng Thế Giới và các nước cấp viện cũng không thấy một ai đề nghị biện pháp kiểm toán hay thanh tra song hành, hoặc lượng định hiệu quả các số tiền đã đầu tư sau khi dự án được hoàn tất, để ngăn chặn bớt chuyện ăn cắp hay rút ruột ngân sách.*

*Chỉ thấy một đảng thì tiền viện trợ nhiều quá đến độ tiêu không kịp, một đảng thì có hiện tượng nguy cơ tái nghèo đói rất lớn! Thật là Bất Bình Thường!*

### **Tạm kết**

*Tất cả những hành động của cộng sản Việt Nam trên nửa thế kỷ nay từ năm 1945 đến nay (2002) dưới nhãn quan của người quốc gia yêu nước chúng ta, đều thuộc loại “Bất Bình Thường”. Từ những kế hoạch diệt Trí Phú Địa Hào như trong các chiến dịch “ cải cách ruộng đất”, “trăm hoa đua nở” v.v.. ở Miền Bắc hay “vùng kinh tế mới”, “đánh tư sản và tư sản mại bản” v.v.. ở Miền Nam sau ngày 30/4/75, thậm chí cho đến việc xóa sổ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngay sau 1975, hay gần đây nhất là việc dâng đất nhượng biển cho Trung Quốc..tất cả đối với cộng sản Việt Nam đều là những chuyện Rất Bình Thường!*

*Cho nên chúng ta không nên lấy làm ngạc nhiên khi thấy CSVN mồm thì vẫn ra rã kêu gọi người Việt Tỵ nạn ở hải ngoại hãy về giúp quê hương (dĩ nhiên phải có Tiền), nhưng tay lúc nào cũng sẵn sàng đưa mã tấu chém thẳng cánh những con mòng ngu si dại dột dẫn xác về làm ăn với bọn quỷ dữ, quên mất nhãn hiệu Tỵ nạn cộng sản của chính mình, quên mọi sự tàn sát dã man của cộng sản ngày Tết Mậu Thân ở Huế, trên “Đại lộ kinh hoàng” ở Quảng Trị, dọc theo tử lộ 27 B ở Cao Nguyên, hay những nguy hiểm chết người khi phải vượt biên, vượt biển cùng gia đình chạy trốn chết chỉ mong thoát khỏi bàn tay đẫm máu của cộng sản. Bất Bình Thường hay chẳng chính là ở chỗ này!!!!*

*Tiểu bang Washington ngày 26 tháng 10 năm 2002*

*DHN*

# Người Việt trên đất Mỹ

Trọng Nhân - 27

## Vietnamese population in America Top 50 U.S Metropolitan areas by Vietnamese

### UNITED STATES CENSUS 2000

1-	<i>Los Angeles, Riverside, Orange county, CA</i> .....	: 233,537
2-	<i>San Francisco- Oakland-San Jose , CA</i> .....	: 146,613
3-	<i>Houston, Galveston, TX</i> .....	: 63,924
4-	<i>Dallas, Fort Worth, Tx</i> .....	: 47,090
5-	<i>Washington DC, VA/MD/WV</i> .....	: 43,709
6-	<i>Seattle, Tacoma, Washington State</i> .....	: 40,001
7-	<i>San Diego, Ca</i> .....	: 33,504
8-	<i>Boston, Worcester, MA</i> .....	: 31,325
9-	<i>Philadelphia, Wilmington, Atlantic City, PA, NJ, DE, MD</i> .....	: 24,779
10-	<i>Atlanta, GA</i> .....	: 23,966
11-	<i>Sacramento CA</i> .....	: 18,170
12-	<i>Portland, Salem</i> .....	: 17,799
13-	<i>Minneapolis, St. Paul, MN</i> .....	: 15,905
14-	<i>Chicago, IL</i> .....	: 15,894
15-	<i>New Orleans, LA</i> .....	: 14,866
16-	<i>Denver – Boulder, CO</i> .....	: 13,885
17-	<i>Newyork City, NY</i> .....	: 12,040
18-	<i>Phoenix, AZ</i> .....	: 10,176
19-	<i>Oklahoma City, OK</i> .....	: 9,628
20-	<i>Tampa, St. Petersburg, FL</i> .....	: 9,318
21-	<i>Austin, San Marcos, TX</i> .....	: 8,641

22- Orlando, FL.....	: 7,621
23- Honalulu, HI .....	: 7,392
24- Wichita, KS .....	: 7,284
25- Charlotte, Gastonia, Rockhill, NC.....	: 6,033
26- Stockton, Lodi, CA .....	: 6,032
26- Grand Rapids, Muskegon, Holland, MI.....	: 5,611
27- Grand Rapids – Muskegon- Holland, MI .....	: 5,611
28- Saint Louis, MO .....	: 5,537
29- Salt Lake City, Odgen, UT.....	: 5,531
30- Detroit, Flint, MI .....	: 5,237
31- Kansas City, MO .....	: 5,140
32- Beaumont – Port Arthur, TX .....	: 4,597
33- Biloxi – Gulfport, MS.....	: 4,264
34- Miami – Fort Lauderdale, Fl .....	: 4,080
35- Greensboro – Salem, NC .....	: 3,782
36- Lincoln, NE .....	: 3,774
37- Baton Rouge, LA .....	: 3,640
38- Baltimore, MD .....	: 3,616
39- Hartford, CT.....	: 3,590
40- Las Vegas, NV.....	: 3,493
41- Ventura, CA.....	: 3,308
42- Raleigh – Durham .....	: 3,274
43- Memphis, TN .....	: 3,072
44- Richmond, VA .....	: 3,046
45- Norfolk- Newport, VA .....	: 3,044
46- San Antonia, TX.....	: 2,937
47- Harrisburg- Lebanon, PA.....	: 2,649
48- Jacksonville, FL .....	: 2,630
49- Cleveland, OH .....	: 2,625
50- Rochester, NY.....	: 2,603

# Top Metropolitan Areas by Vietnamese Population by region

## EASTERN CITIES

1- Washington D.C/VA/MD .....	: 43,709
2- Boston – Worcester – MA .....	: 31,325
3- Philadelphia-Wilmington- Atlantic City PA/NJ/DE/MD .....	: 24,749
4- New York City, NY .....	: 12,040
5- Baltimore, MD .....	: 3,616
6- Hartford, CT .....	: 3,590
7- Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA .....	: 2,649
8- Rochester, NY .....	: 2,603
9- Springfield, MA .....	: 2,220
10- Lancaster, PA .....	: 2,178

## MIDWESTERN CITIES

1- Minneapolis – St Paul, MN .....	: 15,905
2- Chicago, IL .....	: 15,894
3- Wichita, KS .....	: 7,284
4- Grand Rapids- Muskegon- Holland, MI .....	: 5,611
5- Saint Louis, MO .....	: 5,537
6- Detroit-Flint-Ann Arbor, MI .....	: 5,237
7- Kansas City, MO-KS .....	: 5,140
8- Lincoln, NE .....	: 3,774
9- Cleveland- Akron, OH .....	: 2,625
10- Des Moines, IA .....	: 2,588



## **SOUTHERN CITIES**

1- Houston- Galveston, TX.....	: 63,924
2- Dallsa- Fortworth, TX .....	: 47,090
3- Atlanta, GA .....	: 23,996
4- New Orleans, LA .....	: 14,868
5- Oklahoma City, OK.....	: 9,628
6- Tampa- St. Peterburg- Clearwater, FL .....	: 9,318
7- Austin, TX .....	: 8,641
8- Orlando, FL.....	: 7,621
9- Charlott- Gastonia- Rock Hill, NC .....	: 6,033
10- Beaumont- Port Arthur, TX .....	: 4,597

## **WESTERN CITIES**

1- Los Angeles- Riverside- Orange County, CA .....	: 233,537
2- San Francisco- Oakland- San Jose, CA .....	: 146, 613
3- Seatle- Tacoma- Bremerton, WA .....	: 40,001
4- San Diego, CA .....	: 33,504
5- Sacramento- Yoll, CA .....	: 18,170
6- Portland- Salem, OR .....	: 17,799
7- Denver- Boulder, CO .....	: 13,885
8- Phoenix, AZ .....	: 10,176
9- Honolulu, HI .....	: 7,392
10- Stockton- Lodi, CA .....	: 6,032

HOA  
SÓNG  
MŨ  
XANH



Anh hy sinh trong chiến trường ngập lửa  
Chiều hành quân nơi xứ lạ Tchépone  
Tiếng quân reo hòa lẫn với đạn bom  
Anh gục ngã tuôn trào giòng máu đỏ!

Rời Quân trường không lâu anh đã bỏ  
Bạn bè thân đàn em nhỏ hậu phương  
Mẹ già Anh vò võ cuối trời thương  
Hằng dõi theo bước người con yêu dấu...

Từng địa danh Anh tung hoành chiến đấu  
Tuổi thanh xuân sống giữa buổi nhiều  
nhiệm  
Diệt giặc thù quyết giữ vững quê hương  
Lòng ngạo nghễ giữa trời vang tiếng hát

Nhưng...  
Tất cả lại hoang tàn đổ nát  
Anh nằm đây hồn uất nghẹn đau thương  
“Kinh Ngư” xưa ...  
Giờ trả lại đại dương  
Cùng sóng bạc lạnh lùng trôi xa mãi.

(T.C.V) Doanh Doanh

Tưởng niệm 31 năm ngày người Anh thuộc  
Tiểu đoàn 4 Kinh Ngư/ TQLC/Đại đội 1,  
đã hy sinh trong trận Hạ Lào 71

# Sinh Hoạt



# VÔ BỊ

# THÔNG BÁO

*Ban Chấp Hành Tổng Hội trân trọng kính xin*

*thông báo: Tất cả mọi*

## **Ý Kiến Xây Dựng Tổng Hội**

*xin vui lòng gửi về:*

**Ban Chấp Hành Tổng Hội**

*P.O. Box 24720*

*Federal Way, WA 98023*

*Email address: [Tonghoivobi@yahoo.com](mailto:Tonghoivobi@yahoo.com)*

*hay*

*[dahieu1515@yahoo.com](mailto:dahieu1515@yahoo.com)*

*hay trực tiếp phổ biến trên*

**Diễn Đàn Vobivietnam**

*Điện thoại BCH/TH: 253- 661-1438*

*Bài vở và tài chánh yểm trợ cho*

*Đa Hiệu xin gửi về:*

*[dahieu1515@yahoo.com](mailto:dahieu1515@yahoo.com)*

*Địa chỉ: **Đa Hiệu***

*P.O. Box 360829*

*Milpitas, CA 95036*

*Điện thoại Tòa Soạn Đa Hiệu: 408-476-1415*

# *Picnic Hè 2002 của Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc California*

**C**hu Nhật ngày 11 tháng 08/2002 tại Lake Cunningham Regional Park, San Jose đã có cuộc họp mặt thường niên đặc biệt của các gia đình Võ Bị và thân hữu.

Một cách chính thức thì đây là cuộc họp mặt “thường niên” vào dịp Hè mà Võ Bị Bắc CA vẫn thường tổ chức hàng năm để thắt chặt thêm tình thân hữu và mở rộng thêm mối liên lạc giữa các gia đình Võ Bị.

Còn nhìn một cách không chính thức thì đây cũng là một buổi ra mắt nội các của tân Ban Chấp Hành và Ban Thường Vụ Hội Võ Bị Bắc CA trước toàn thể các gia đình Võ Bị trong tình thân anh em trong nhà. (Nói nôm na thì cũng gần như là nội các mới trình diện trước Lương Viện Quốc Hội, mà Thượng Viện với đầy đủ uy quyền lại gồm toàn là... các Chị.)

“Nghỉ lễ tiếp tân” ra mắt rất đặc biệt với các diễn văn ứng khẩu rất ngắn. Ngắn xa so với những tràng vỗ tay dài và những trận cười thoải mái.

Điểm đặc biệt nữa đáng ghi nhận là sự có mặt tham dự đông đảo của các cháu, nam, nữ, thuộc thế hệ hai VB. Sự đóng góp đáng kể của các cháu trong sinh hoạt của Hội VB qua các chương trình văn nghệ và biểu diễn võ thuật.

Đoàn Trưởng Đoàn TTNDH Phạm Quân Vũ (K16/2) đã trao các bó hoa hồng tươi thắm đến các cháu đại diện trong đoàn: Lê Phùng Hân, Lê Phùng Ngân, Lê Phùng Ân (K22/2) và Nguyễn Hằng (K28/2).

Và chắc chắn là Hội Võ Bị không thể nào quên được công khó và tấm lòng của quý Chị đã và vẫn tiếp tục đóng góp, hỗ trợ các sinh hoạt của Hội Võ Bị trong suốt nhiều năm vừa qua. Thêm những lời cảm ơn và những bó hoa hồng thắm được trao tặng quý Chị.

Sang đến phần thực đơn, thì phải nói rất là đặc biệt.

Nào là đùi non (gà) nướng vỉ.

Đánh nhanh rút lẹ thì có món... bánh mì kẹp hot dog!

Ưu tiên cho những ai yếu răng, kém lợi thì đã có món... mì xào nuốt trọn!

Rồi lại có cả chả giò, Sườn non... Đại Hàn thơm phưng phức. Oops! Xin được ghi lại cho chính xác hơn: món này là món Sườn non của bò Đại Hàn.

Nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng phát biểu của mấy ông: Chà, dữ hông? Mấy thứ Đại Hàn này mà đem nướng lên đi với la de thì thiệt là... hết biết.

Sinh hoạt văn nghệ bỏ túi đã được thực hiện chớp nhoáng với sự góp mặt của một số NT, điển hình năng động là NT Bùi Văn Hồng, K23.

Đặc biệt nhất là NT thi sĩ “Bạch Mao Sư Vương” Hà Ly Mạc (Võ Đăng Diệu K16) với mái tóc bạch kim xõa ngang vai ..sảng khoái và hùng tráng với những bài thơ bốc lửa trong thi tập “Quê Hương Nổi Nhỏ” mà Thi sĩ vừa ra mắt rất thành công tại Bắc Cali.

Đặc biệt K25 họp mặt ngay tại Park nên quân số tham dự rất đông và có nhiều tiết mục thể thao vui nhộn rất hấp dẫn.

Tích cực yểm trợ sinh hoạt tại buổi Picnic nhất năm nay là phải kể đến... Khoá 19.

Lật qua lật lại cái đùi... gà nướng vỉ. Úp lên úp xuống cái sườn... bò Đại Hàn trên bếp nướng barbecue cũng có sự đứng bếp tham dự của NT K19.

*Đi kêu gọi mọi người tụ lại cùng một chỗ với ban tổ chức là NT Phan Nghè, cũng là K19. Xin được vài giòng giới thiệu NT Phan Nghè là người có giọng ngâm thơ rất ám áp và truyền cảm trong vở kịch Hận Nam Quan hợp diễn với các CSVSQ/VB và các cháu trong Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Bắc Cali trong kỳ Đại Hội Võ Bị 13 tại Nam Cali.*

*Và nói tới K19 tại Bắc CA, thì không thể không nói tới NT Trương Khương K19, một tiếng nói thẳng thắn, đĩnh đạc, và dũng mãnh như thể một Triệu Tử Long đang đơn thương độc mã oai phong trước cầu Trường Bản năm nào.*

*Còn đối với các khoá khác thì Who's who kỳ này của Picnic Bắc California, người viết đề nghị xin dành cho cặp... Phạm Công - Cúc Hoa, K26.*

*Ouch! Lại phải cắn lưỡi bẫy lần, nói đi nói lại mới nói được cho đúng: Đây là cặp (NT) Phạm Thực và chị Như Hoa, K26, rất tích cực và rất tận tụy với gia đình Võ Bị trong mọi sinh hoạt trong nhiều năm từ văn nghệ đến bán sách gây quỹ cho Đoàn Thanh Niên Đa Hiệu...*

*Từ nơi khá xa đến dự picnic, có lẽ phải kể tới NT Thạch K24 và NT Tiết K29.*

*Hàn huyền, ca hát, và bóng chuyền diễn ra mọi nơi. Sau đó buổi picnic đã chấm dứt khoảng 4:00 chiều cùng ngày trong sự vui tươi của tất cả mọi người.*

*Hè 2002, Bắc California*

*Trần Trung Tín K31*

*Ghi chú: Người viết xin được tạ lỗi với các NT và các Chị thuộc các khoá khác đã đến tham dự mà vì bận lo nướng thịt, cùng với các NT Bảo K20, NT Hợi K24 và NT Lợi K30 và các cháu TTNDH, cho nên không thể tránh được nhiều thiếu sót trong việc ghi nhận và phúc trình.*



*Vui tươi... họp mặt*



*Một thời ngang dọc....*

*Lê Thơm (K22) - Bùi Hồng (K23) - Trương Khương (K19)  
Sông Lô (K18) - Cao Sơn (K22) - Trần Bảo (K20)*





*cởi mở tâm tình ....*



*Đoàn Trưởng TTNDH Bắc Cali Phạm Quân Vũ tặng hoa cho  
đại diện TTNDH*



*Hai Thế Hệ Một Niềm Tin*



*“Bạch Mao... Thi Vương” Võ Đăng Diệu K16 và  
“Quan Nghè” K19 trong “Quê Hương Nỗi Nhớ”*

# ANH EM , TRƯỞNG MẸ

San Jose, tháng 10/2002

Thương làng anh em Khòa 15/TVBQGVN

Đông xuân Thái

Slow rock (♩ = 60)

Sáng nay một mảnh góc quê nhà, nghĩ về bạn bè một thời Lâm viên rêu

chí ta cùng trường mẹ, hẹn làng chung gánh non sông

Người đời thường nơi ruộng ngon phải đổ hạt

Đá là bạn hiền thì đâu chắc cần ruộng ngon. Trĩ ẩm, chưa hẳn là ruộng rì, mà trí kỷ, hà tất luận hèn sang

Cười hôm đến nhà nào anh kể chuyện về người dân quê như đây gặp vào đình, mà đũa ai đũa anh, năm đồng lương

Chiến cuộc tan-rắn lại chúng ta, lộc ngã màu tựa muối sương pha, ôn chuyện nhà, nắng trời gõ cuộc đời, vui buồn chia

Cũn hồng trên cây với bóng họ, chẳng cần tìm hạt phúc đâu xa, một thuở tháng năm nhớ nơi chân thành, năm đồng lương

sốt, cảm thông nỗi lòng của nhau. Cuối đường trần, có đứa đi xa

Độc sẽ chia với biển công nhân. Lúc này ngày lại sáng quê hương

sau thương mùa đông giá, nhớ nhung hạ buồm, trong mùa lá úa, cánh trời tà rụng

Chàng chàng thời chông chông, sống vui một giờ, bên cây rêu chùa nhớ thu chân trời

Ơn tình sâu bạn bè đồng Khòa Chung mong một hãy sống như anh em