

Chiếc Báu Gươm Chinh Khách

và

Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu

Thân Gởi Dàn Chim Tiếp Nối

Võ Ý

Dẫn Nhập

Nhạc sĩ Lê Thương để lại cho nền tân nhạc Việt Nam ba nhạc phẩm bất hủ thuộc trường ca Hòn Vọng Phu. Hòn Vọng Phu 1, mô tả cảnh xuất chinh thật rầm rộ hùng tráng. Hòn Vọng Phu 2, tức Ai Xuôi Vạn Lý, mô tả cảnh chinh khích dãi dầu mưa nắng, gối đất dầm sương, xuôi ngược khắp nèo đường chinh chiến, trong khi người vợ lủi thủi ở quê nhà ngày đêm trông chờ, đã hóa đá, ôm con bồng mưa nắng (Kỳ Cùng, thơ Cung Trầm Tưởng) thách thức với thời gian, mà thời gian nào có hứa mấy khi, (lời trong Ai Xuôi Vạn Lý)

Và Hòn Vọng Phu 3, tức Người Chinh Phu Về.

Về vì yên giặc. Vì hết hạn kỳ. Vì bị thương. Hay cũng có thể đã đèn xong nợ nước: một chiêu anh đã về quê (Huyền Sứ Ca Một Người Mang Tên Quốc, Phạm Duy).

Trong Người Chinh Phu Về, có đến hai lần nhạc sĩ nhắc đến thanh gươm. Một lần được viết là Cầm chiếc gươm thân phụ di truyền, chàng bế con trao lại gươm bền, và một điệp khúc sau, được viết là Chiếc báu gươm chinh khách đã trao cho người con...

Chiếc gươm là vũ khí của chinh nhân thời xưa. Chiếc gươm trong hoàn cảnh ngày nay là Lý tưởng Tự Do, Dân chủ và Nhân

quyền thực sự cho Việt Nam.

Gần nữa thế kỷ qua, cứ mỗi lần nhạc phẩm Hồn Vọng Phu vang lên, là lòng tôi xúc động rật rào như thuở ban đầu mới nghe, bởi dòng nhạc và lời ca quá truyền cảm quá gần gũi và quá thân thương với hoàn cảnh của chính mình. và đồng đội của mình.

Cùng là chinh khách thì dù ở thời nào, nơi nào cũng mang chịu những hệ lụy của binh đao loạn lạc tang tóc và ly biệt. Nhưng lý tưởng của chinh khách trong thời đại nào cũng cao đẹp, là bảo quốc an dân.

Chinh khách thời xưa, lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường (lời trong HVP I) để chống ngoại xâm phương bắc. Còn chinh khách thời nay, chấp nhận hy sinh cũng với ước vọng bảo vệ sơn hà xã tắc và cuộc sống yên lành cho người dân khỏi ách chuyên chính cộng sản.

Tà thuyết cộng sản cũng là giặc ngoại xâm, một thứ giặc ngoại xâm thời đại, mà tính độc ác còn tinh vi hơn cả tính độc ác thời phong kiến trung cổ (ý trong Tâm Sử Thi Bài Ca Núi Quan Tài, Cung Trầm Tưởng)



Cuộc chiến chống cộng sản vẫn đang tiếp diễn mà tiếc thay chinh khách đã hối tàn sức kiệt, bèn dành khoản đời còn lại huấn truyền cho con cháu tiếp tục chí nguyện dang dở của mình, là tiêu diệt chủ thuyết lỗi thời, mang lại tự do dân chủ và nhân quyền thực sự cho người dân: chàng bế con trao lại gươm bìn, rồi chỉ vào sơn hà biến cố, cho nó đi gây lại cơ đồ... (Hồn Vọng Phu III).

Sau trên 25 năm lưu lạc, nhiều cá nhân, tổ chức cũng như các Hội đoàn QLVNCH trên khắp thế giới đã và đang tìm mọi cách trao lại trọng trách bảo quốc an dân cho thế hệ cháu con.

Trải qua bao kiên trì và quyết tâm, ngày nay một trong những tổ chức hậu duệ của chính khách đã hình thành, đáp ứng phần nào mong đợi của Cộng đồng Người Việt Hải ngoại: Đoàn Thanh Thiếu Niên Da Hiệu! (TTN/DH)

Chiếc báu gươm và Đoàn Thanh Thiếu Niên Da Hiệu

Khoảng năm 1962, Trưởng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam thời Chỉ Huy Trưởng Đại Tá Trần Ngọc Huyền, có phát hành một đặc san, lấy tên là Da Hiệu.

Da Hiệu nói lên tính linh động tháo vát đa năng đa dụng và hiệu quả của một sĩ quan xuất thân Trưởng Mỵ trong các lãnh vực quân sự chính trị kinh tế....



Da Hiệu trong hoàn cảnh tị nạn phải kể đến tính bén nhạy quyền biến trong mặt trận truyền thông và ngoại vận.

Đặc San Da Hiệu hiện vẫn tiếp tục phát hành trong tập thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan

Võ Bị Đà Lạt hải ngoại như một ngọn lửa hun đúc chí quật cường. Và ngày nay, Da Hiệu lại được đặt tên cho đoàn thể con cháu, thể hiện tính kế thừa, nung nấu quyết tâm dựng lại trên Đất Tổ Quê Cha, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, một biểu tượng của chính nghĩa quốc gia.

Cũng trong hoàn cảnh này, chiếc báu gươm là một thứ vũ khí của ý chí: ra sức xây dựng một Cộng Đồng Hải Ngoại vững mạnh và quyết tâm tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam (thư riêng Trần Quốc Dũng, Tổng Đoàn Trưởng TTN/DH)

Đoàn Thanh Thiếu Niên Da Hiệu (1) đầu tiên xuất hiện ở Châu Âu, và nay đã thành Liên Đoàn TTN/DH Âu Châu. Tại Mỹ, Hội Võ Bị Dallas thành lập thế hệ hai, gọi là Hội Con Cháu

Võ Bị. Hội này ngưng hoạt động khi các Đoàn TTN/DH được thành lập tại Pennsylvania, Washington DC, San Diego và Boston (tháng 09-11/1998)

Trước những thành tựu đầy khích lệ, các chính khách Lâm Viên ra sức cổ vũ lớp cháu con tại các Hội Võ Bị địa phương, hình thành Liên đoàn TTN/DH Bắc Trung Tây và các Đoàn TTN/DH Oklahoma, Bắc Cali, Washington State để bắt tay các Đoàn bạn, vì mục tiêu chung.

Và để thống nhất chủ trương đường lối, Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã ra đời tháng 05 năm 1999 tại Washington DC mà vị Tổng Đoàn Trưởng được bầu lưu nhiệm trong Đại Hội Võ Bị XIII (07/2002, CA) là anh Trần Quốc Dũng, một hậu duệ của cựu SVSQ/K5, NT Trần Đình Thọ.

Kêu gọi khuyến khích lớp cháu con thành lập hội đoàn không phải là chuyện trong tầm tay. Những bậc phụ huynh hẳn rất rõ khó khăn này: cha mẹ sinh con trời sinh tính! — xúi người, hâu như đa phần giữa phụ mẫu và con cái vẫn có chút gì xa cách so với những bạn bè cùng trang lứa. Chuyện lập một hội với chủ trương đường lối như ước nguyện của anh Tổng Đoàn Trưởng lại càng không đơn giản. Phải là giờ giờ, phải là di truyền. Và phải được vỗ về hun đúc dài lâu, thì mới mong con cháu tiếp nối bước đường của cha chú.

Sự cổ vũ của phụ mẫu là điều kiện cần, nhưng ý thức chính trị của lớp cháu con mới là điều quyết định.

Chính nhờ vào điều quyết định này mà Tổng Đoàn TTN/DH đã đạt những thành quả ngoạn mục trong nhiệm kỳ 2000-2002 như sau:

Thành quả Xã Hội:

-Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Tây năm 2000. Gây quỹ 07 ngàn Mỹ kim.

-Cứu trợ Thương phế binh VNCH bằng hình thức bán Báo

Xuân gây quỹ theo lời kêu gọi của cựu SVSQ/Đàlạt, thương phế binh Trương Dưỡng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn.

-Tranh đấu giúp đỡ các công nhân Việt Nam bị ngược đãi tại Samoi. Tháng 11 năm 2001, Tổng Đoàn tham dự buổi điều trần của Uỷ Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ, phụ trách phần thông dịch về vụ buôn người của Cộng sản Hà Nội và sự ngược đãi nhân công Việt Nam tại hảng Daewoosa. Tòa đã cho phép công nhân VN định cư tại Mỹ và buộc chủ nhân Daewoosa phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trên.

-Tham gia cứu trợ nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/09/01.

-vân...vân....

Thành quả Chính trị, Truyền thông và Ngoại vận .

-Tham gia vụ kiện, phản đối việc làm ngược ngạo của Trung Tân Nghiên Cứu Chiến Tranh William Joiner Center (WJC) thuộc Đại Học Massachusetts, Boston. WJC dùng ngân khoản \$US 250 ngàn từ Rockefeller Foundation để cấp học bổng cho hai đảng viên cộng sản từ Hà Nội viết về lịch sử người Việt tị nạn !!

Một người Việt quốc gia tâm huyết, ông Nguyễn Viết Luyện đã đứng đơn kiện WJC đình chỉ đề án nghiên cứu sai lạc này đồng thời đòi hỏi một chỗ đứng xứng đáng và nghiêm chỉnh cho tập thể người Việt tị nạn trong lịch sử Hoa kỳ.

Ngày 23/06/2002, TD/TTN/DH hỗ trợ vụ kiện chính đáng bằng cách thực hiện, ký và phổ biến Bản Tuyên Cáo phủ nhận việc làm trái khoáy của WJC đến dư luận Hoa Kỳ.

-Vận động 5000 Thủ Nguyện Thư gửi Tổng Thống Bill Clinton, yêu cầu ông đặt vấn đề Nhân quyền với Hà Nội nhân chuyến thăm VN tháng 11/2000.

-Cùng các đoàn thể trẻ trong vùng, tham gia những buổi điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ, giúp thông dịch những cáo trạng vi phạm Nhân quyền do các vị Lãnh đạo Tinh thần từ trong nước

gởi ra. Vận động dư luận yểm trợ Dự Luật Nhân quyền (HR 2833) và đã được Hạ Viện thông qua với tỉ số 410 phiếu thuận và 01 phiếu chống.

-Tổ chức hội thảo với Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

TD/TTN/DH tạo được sự liên lạc thường xuyên với Văn phòng Đặc trách Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và đã tổ chức một buổi hội thảo giữa Tân Đại Sứ Hoa Kỳ Raymond Burghardt với Cộng đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, trước khi ông sang Việt Nam nhận nhiệm vụ. Ông tân Đại Sứ lắng nghe và ghi nhận những quan tâm của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương này.

-Tham gia các buổi nói chuyện với giới truyền thông Hoa Kỳ để tố cáo tội ác của cộng sản Việt Nam và gửi thư phản đối các chương trình truyền hình có chủ ý tuyên truyền cho cộng sản như các đài PBS, MSNBC.

Thành quả ngoạn mục và ý nghĩa nhất của Tổng Đoàn TTN/DH là cuộc vận động thành công hai Nghị Quyết SJ 137 National Vietnamese Remembrance Day (30/04) và Nghị quyết SJ 139 Vietnamese American Freedom Fighter Day (19/06) đã được Hội Đồng Lập Pháp Tiểu bang Virginia thông qua đầu tháng 03 năm 2002.

1/ Nghị Quyết SJ137, công nhận ngày 30/04/2002 và mỗi năm sau đó là Ngày Tưởng Nhớ Người Việt Quốc Gia.

2/ Nghị Quyết SJ139, công nhận ngày 19/06/2002 và mỗi năm sau đó là Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam.

-Tổng Đoàn TTN/DH tiếp tục vận động Ngành Hành Pháp quận Fairfax và Chính quyền Tiểu bang, chính thức thừa nhận ngày 19/06 là Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam.

Tại buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/06/2002 tại Virginia, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Quận Fairfax, bà Kate Hanley đã đọc Quyết định công nhận Nghị quyết trên.

Cũng vào dịp này, Thống Đốc Tiểu bang, ông Mark Warner công bố Chứng Thư Thừa Nhận (Certificate Recognition), qua đó ông xác nhận Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của hy vọng và lòng yêu chuộng Tự do. Ông kêu gọi người dân Virginia tôn trọng và chào mừng Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam.

Chỉ hai năm hoạt động mà Tổng Đoàn TTN/ĐH đã tạo nên những thành quả hết sức ý nghĩa, đó là chưa kể những sinh hoạt cũng cố phát triển nội bộ như:

-thiết kế diễn đàn cho Đoàn, Tổng Đoàn để tiện việc thông tin liên lạc.

-phát hành Bản Tin Dấn Thân để cùng học hỏi và tô bồi kiến thức.

-phát hành Nhạc Tuyển Hùng ca, gồm những bài ca đấu tranh có tác dụng huy động ý chí quật cường và gây cảm giác hưng phấn trong các buổi sinh hoạt.

Ngoài ra Tổng Đoàn còn phối hợp các Hội Đoàn bạn tại địa phương:

-Tổ chức các trò chơi vui nhộn cho thiếu nhi trong vùng nhân Tết Trung Thu.

Hơn 500 em tham dự lớp làm lồng đèn trung thu mỗi năm.

-Khai thuế giúp các đồng hương lợi tức thấp

-Tham gia sinh hoạt Ngày Quốc Hận 30/04.

-Biểu tình tố cáo hành động bán nước cầu vinh của Đảng Cộng Sản VN.

-Yểm trợ công cuộc chống cộng của các Cộng đồng người Việt tại các Tiểu bang khác.

-Tham gia các buổi sinh hoạt bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc với APACAP (Asian Pacific American Cultural Art Foundation).v.v...

Gươm mài bóng nguyệt đã bao ngày...

Là kẽ tha hương, ai lại chẳng mang trong lòng chút tình quê tình nước. Mười năm tạm cư Mỹ quốc, cá nhân tôi cũng cố gắng sống sao cho khỏi thiện với nhân cách một cựu quân nhân, một cựu tù nhân chính trị. Nhưng nhìn lại chuỗi ngày qua, cũng sinh hoạt hội này, tham gia tổ chức nợ, mà đã làm nên điều gì lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho đồng đội, cho cộng đồng, cho nước cho quê?

Mỗi người có một thời. Phải chăng thời của lớp phu mẫu đã qua, bởi vì đâu ai cũng nhuốm bạc (dù nợ nước chưa trả xong) và cũng có kẽ đã rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt?

Nhưng vui sao dặng?

Vì một cảnh hai quê vẫn chưa lấn bóng với hình.

Vì lòng nào mà chẳng nặng chửi nợ nước tình quê.

Và vì đã lỡ đem thân thế hẹn tang bồng (in nghiêng, Nguyễn Công Trứ), nên lòng chinh khách nào cũng vẫn ngày đêm mong ngóng...

Tôi gặp Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng trong dịp Hội Ngộ Bắc Đầu Thái Dương tháng 03/2002 tại Santa Ana. Qua chuyện trò mới biết ông đang đổi đầu với bà Minh Anh Hodge về vụ bà bêu xấu thanh danh QLVNCH tại Nha Học Chánh Tacoma, Seattle. Ông có ý muốn tổ chức một cuộc họp báo (do ông đài thọ mọi chi phí) để giải độc trong dư luận Mỹ về bức hình tướng Nguyễn Ngọc Loan do bà này trưng bày với ý đồ xuyên tạc.

Nghe tâm tình Bác sĩ Dũng, tôi tự nghĩ mình phải làm cái gì để hỗ trợ việc làm của ông ta. Tôi thông báo hai cháu Trần Quốc Dũng, Lữ Anh Thư, Tổng Đoàn Trưởng và Tổng Đoàn Phó TTN/DH về ý định của BS Dũng và đề nghị hai cháu hỗ trợ việc làm này. Hai cháu đã gởi ngay tài liệu bao gồm những bài viết về niềm ân hận của tác giả bức hình, ký giả Eddie Adam và những tài liệu về vụ thảm sát tập thể tại Huế do cộng sản chủ trương trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Để buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/06/2002 tại thành phố St Louis thêm ý nghĩa và để củng cố niềm tin vào chính nghĩa quốc gia, Ban Tổ Chức quyết định đưa vào chương trình tiết mục Tuyên đọc Nghị Quyết SJ 139, do Quốc Hội bang Virginia công nhận ngày 19 tháng 6 là Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Nam Tự Do.

Khi được phân công đảm nhận tiết mục này, chúng tôi gõ cửa Tổng Đoàn để xin nguyên bản tiếng Anh Nghị Quyết SJ 139. Chủ Lữ Anh Thư đã sốt sắng gởi ngay bản tiếng Anh lẫn bản dịch ra tiếng Việt.

Trong buổi lễ, các cựu chiến binh Mỹ (Viet Vet) được mời tuyên đọc bản tiếng Anh, đã gây niềm hân diện tự hào không những cho chính họ mà còn cho cả anh chị em quân cán chinh và gia đình có mặt ngày hôm đó.

Đơn cử hai sự việc trên để giới thiệu nhiệt huyết, khả năng, tính bén nhạy và nhất là lập trường quốc gia dân tộc của lớp cháu con ngày nay rất đáng trân trọng và tin cậy.

Vạch trần tính xảo quyết và độc ác của chế độ cộng sản Việt nam tại xứ người, trận mạc chính là truyền thông báo chí. Vận dụng chính trị ngoại giao để lôi kéo giới lập pháp, hành pháp và quần chúng Mỹ đứng về phía về phía chính nghĩa quốc gia, rõ ràng thế hệ cha chú tỏ ra không mấy sở trường, mà phải lớp cháu con đã thành tài tại xứ tạm dung này.

Qua thành quả trên, chúng tôi nghĩ rằng, TTNDH đã trưởng thành trên mọi phương diện từ quan điểm, tổ chức, hoạt động và lãnh đạo chỉ huy.

Trên phương diện tình tự, TTN/ĐH xếp theo hệ thống hàng dọc trong cơ cấu tổ chức Tổng Hội, nhưng trên phương diện sinh hoạt, TTN/ĐH phải được xếp theo hệ thống hàng ngang với mọi tổ chức, mọi hội đoàn quốc gia bạn. Con hơn Cha nhà có phúc. Nhiều khi, vì lợi ích chung, cha chú phải chịu sự chỉ huy lãnh đạo của lớp cháu con. Là chính khách, hẳn ai cũng rõ điều bình

thường này trong quân ngũ ngày xưa.

*Có một điệu, chiếc báu gươm mài bóng nguyệt bao ngày,
đã được lớp cháu con tiếp nhận mà cõi sao lòng chinh khách vẫn
chưa bớt u sầu, vẫn rày trông mai ngóng ?*

Lặng nghe! đây con chim Hồng! đây con chim Lạc!

*Chinh khách nêu ở đây, không nhất thiết phải là cựu quân
nhân. Lại càng không nhất thiết phải là cựu SVSQ/Đàlạt. Chinh
khách trong hoàn cảnh này là tập thể người Việt Nam lưu vong.
Nói theo lối ẩn dụ là Bầy Chim Bồ Xứ (Tổ Khúc Bầy Chim Bồ
Xứ, Phạm Duy, 1991).*

*Trên phương diện tổ chức, chúng ta có thể phân ra Đơn vị,
Quân Bình chủng, Gia đình v.v... để dễ bề kêu gọi lớp cháu con
kết tụ lại để cùng sinh hoạt với nhau.*

Dù đã có Đoàn TTN/DH, lòng chinh khách vẫn rày trông
mai ngóng, vì vẫn còn nhiều lớp cháu con của bầy chim bồ xứ
chưa tìm được một tổ ấm để bay về. Tổ ấm ở đây vẫn là Góp sức
xây dựng một cộng đồng vững mạnh tại hải ngoại và góp phần
tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam. Từ
đó, vẫn như thiếu vắng các Đoàn TTN Hải Quân, TTN Không
Quân, TTN Mùi Đỏ, TTN Mùi Xanh, TTN Mùi Nâu, TTN Cảnh
Sát v.v...

Hết còn thiếu là lòng chinh khách vẫn còn trông với ngóng!!

*Cách riêng, chúng tôi đang mong ngóng tín hiệu Đoàn Thanh
Thiếu Niên hụ duệ Không Quân: Những cánh chim dẫn đường
đưa lối. Những cánh chim sinh tử không rời. Võ cánh theo Cha về
miền xuôi. Võ cánh bay theo Mẹ lên núi. Những cánh chim bay từ
Mê Linh. Bát ngát trời Phù Đổng oai linh. (Bầy Chim Huyền Sứ,
TKBCBX, Phạm Duy).*

*Và mới ngày nào đây, những Cánh Chim Tự Do Phạm Văn
Thặng, Nguyễn Du, Trần Thế Vinh, Phạm Phú Quốc và biết bao
cánh chim vang lừng trên vùng trời Bình Long Anh Dũng, Kontum
Kiêu Hùng, Trị Thiên Vùng dậy... vẫn như đang nhào lộn dọc*

ngang trong tâm tưởng người không quân lưu lạc hiện nay....

Có phải người chinh khát Không Quân đã xếp phi bào lại để dành hơi? (nhại theo thơ cổ).

Thực ra, lớp con cháu KQ đã nhen nhúm ý thức trách nhiệm của mình từ những năm cuối thế kỷ trước.

Ngày Không Quân Hội Ngộ 1999 tại Florida, Ban Tổ Chức đã giới thiệu thế hệ thứ hai, hiện phục vụ trong Quân Lực Mỹ. Thuyết trình viên thương khách Đêm Hội Ngộ là Niên trưởng Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Quân, với dề tài Giới trẻ Việt Nam trước thềm thế kỷ 21, đã nói lên kỳ vọng của bậc phụ mẫu về con cái của mình.

Đêm Hội Ngộ Hoa Anh Đào năm 2000, Hội Không Quân Đông Bắc đã trình diện một đội ngũ Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Nha Trang phụ trách Quốc Quân kỳ, trong bộ quân phục đại lễ màu trắng lẫm liệt và một đội ngũ Nữ Quân Nhân trong bộ quân phục tiểu lễ gọn gàng xinh đẹp, đã gây xúc động cả Hội Trường bằng những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt.

Kỷ niệm Ngày Không Lực mồng 01 tháng 7 năm 1999 và năm 2000, Hội KQ Bắc Cali tổ chức thi đấu giải bóng tròn cho các đội thanh thiếu niên tại địa phương, mở đầu ý niệm quan tâm và hướng về tuổi trẻ cộng đồng.

Những tín hiệu này rất tiếc đã không được quan tâm chăm bón và nuôi dưỡng liên tục.

Và biết bao cảnh chìm tự do đã hằng lo nghĩ đến đóng góp của lớp cháu con đối với xã tắc sơn hà. Người không quân bỏ nhiều tâm huyết cho tuổi trẻ hải ngoại ròng rã từ nhiều năm qua cho đến nay và cả tương lai, vẫn là Niên trưởng Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Trong các bài viết đó đây, lúc nào NT cũng kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam: Những thanh gươm đã được tôi luyện ý chí quang phục quê hương, và những bô đuốc soi sáng tinh thần quốc gia dân tộc, giờ đây phải được chuyển sang thế hệ trẻ Việt Nam, để rồi toàn thể chúng ta sẽ cùng với các em

mạnh tiến trên đường hưng quốc. (Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Đặc San Không Quân Bắc Cali, tháng 07/1999)

Ước chi các bậc phụ mẫu tại các Hội Không Quân khắp nơi, đặc biệt tại các Hội KQ bắc thế ở Hoa Kỳ như Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Cali, Bắc Cali, Florida, Houston, Dallas... để tâm cổ vũ khuyến khích đàn chim hậu duệ đứng ra tiếp nhận đôi cánh thiên thần.

Và đây là lời tâm huyết của một cánh chim Tự Do : Thế hệ Không Quân chúng ta sẽ ngày một hao hụt dần. Thế hệ con cháu mình sẽ ngày một tăng trưởng. Xin quý huynh đệ cùng nghĩ cách xây dựng (chứ đừng phản đối hay bàn ra) đội ngũ thanh thiếu niên hậu duệ KQ để tiếp nối đường bay dang dở của cha anh.

Bố muốn tâm tình với các con. Chú, Bác mong muốn được các cháu lắng nghe, và Anh tha thiết mời gọi các em...

Các con, các cháu và các em thân yêu!

Tất cả các anh chị đều mang trong người giòng máu Tiên Rồng:

Trứng Rồng lại đẻ ra Rồng

*Chim Tiên lại đẻ ra dòng chim Tiên**

Tất cả các anh chị đều là

Bầy Chim Tỉnh Giác

cùng nghe tiếng thiêng liêng,

tử noi huyền bí,

nối lên tiếng chim Tiên !()*

Vâng, chúng tôi trông chờ mong ngóng những cháu con Không Quân, dòng Chim Tiên, những cánh chim mở Hội Diên Hồng, lướt gió bay qua Thác Bản Giốc, hiên ngang nhào lộn trên Ái Nam Quan. Những cánh chim giàn lại giang sơn. Những cánh chim bảo vệ quê hương.()..*

Dàn chim Việt hằng mong như thế!

Cả tộc Việt hằng mong như thế!

Chim hởi chim, hởi dòng Chim Tiên (), dàn chim tiếp nối!*

(1) Theo Trần Quốc Dũng, TDT/TTN/DH, (hình thành và
thành quả 02 năm).

(*) Theo ý Tô Khúc Bầy Chim Bồ Xứ, Phạm Duy

St Louis, Vu Lan 2002

Bắc Đầu vỗ ý



KỶ NIỆM 2 NĂM SINH HOẠT CỦA ĐOÀN TTNDH/ WA

Mùa Thu đầu tháng 12 năm 2000, ý thức được mối quan tâm của gia đình Võ Bị Tiểu bang WA đối với thế hệ hai, một nhóm nhỏ gồm 7 cháu của các khóa 19, 23, 25, 28 và 29 đã tập họp để thành lập nhóm TTNDH/TBWA. Lúc đầu mục đích thành lập nhóm là để các cháu sinh hoạt với tính chất vui chơi văn nghệ và trao đổi kinh nghiệm trong học vấn. Không ngờ những buổi sinh hoạt nhỏ hẹp này đã có tiếng vang tốt nên trước lễ Giáng Sinh năm 2000 nhóm đã tiếp nhận thêm 10 bạn nữa, nâng tổng số nhóm lên thành 17 thành viên. Được sự giải thích cùng những khuyến khích và giúp đỡ tận tình của các Bác, các Cô Chú, nhóm đã mạnh dạn thành lập ngay Đoàn TTNDH để đáp ứng sự mong đợi của tất cả các Bác, các Chú trong BCH nhiệm kỳ 2000 - 2002 phải ưu tiên thành lập được Đ.TTNDH/TBWA như mục tiêu mà các Bác, các Chú đã đề ra.

Buổi trình diễn ra mắt ĐTTNDH/WA vào đêm Tất Niên Canh Thìn 2001 đã được tất cả các Bác, các Cô Chú trong Hội Võ Bị và thân hữu nhiệt liệt khen ngợi qua các màn trình diễn hợp ca, vũ khúc và biểu diễn võ thuật. Trước đà phát triển của Đoàn, các Bác các Chú trong BCH Hội VB đã khuyến khích các Cháu nên thành lập ngay Ban Chấp Hành của Đoàn Đoàn để dễ dàng hoạt động. Ngày 26-3-2001 tại nhà Bác Hội Trưởng Hoàng Văn Thành K19, Ban Chấp Hành Đ.TTNĐH/WA chính thức thành hình qua bầu chọn như sau:

Trưởng Đoàn : Nguyễn Ngọc Bảo Trinh K19/2

Phó Đoàn : Lê trưởng Chính K28/2

Trưởng Ban Thể Thao : Nguyễn Quang K29/2

Trưởng Ban Văn Nghệ : Nguyễn Phương K19/2

Thủ Quỹ : Vương Tuấn K25/2

Sau này vì nhu cầu, Đoàn có thêm

Trưởng Ban Tổ Chức : Nguyễn Sơn QSV/2

Trưởng Ban Thông Tin : Đỗ Thịnh K19/2

Đầu tháng 7/2001, lần đầu tiên Đoàn đã tham gia cùng Hội CSVSQ/WA tổ chức Họp Mặt Vui Hè tại bờ hồ Seward Park. Nhân dịp này Đ.TTNĐH đã xin gây quỹ qua 2 khung hình lưu niệm: TVBQGVN và Toán Quân Quốc Kỳ, hai biểu tượng hào hùng mà Đ.TTNĐH quyết tâm nối gót gương hy sinh và lòng quả cảm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thân yêu Việt Nam Tự Do không Cộng Sản hẫu xứng đáng là thế hệ thứ hai của các bậc Cha, Chú, Bác thuộc đại gia đình VBQGVN. Đoàn đã được ưu ái ủng hộ gây quỹ qua 2 khung

hình này.Đã có chút ít tiền trong quỹ,từ đây Đoàn sẽ có dịp biểu lộ niềm vui,nỗi buồn cùng với các Bác ,các Cô Chú trong sinh hoạt Hội VB/WA.Đêm thắp nến 13-10-2001 tưởng niệm các nạn nhân trong biến cố 11- 9-01 Đoàn đã cùng Hội CSVSQ đóng góp vào quỹ tương trợ do các tôn giáo lớn tại thành phố Seattle tổ chức. Cuối năm 2001, Đoàn đã xuất quỹ in thiệp chúc mừng lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch gởi đến tất cả các hội viên Hội VB/WA.Đặc biệt nhất, Đoàn đã tự túc một phần, Hội VB/WA trợ giúp một phần để thực hiện trang cụ và y phục cho vở nhạc kịch “Hội nghị Diên Hồng” và 2 vở khúc Mừng Xuân do Đoàn phụ trách trình diễn trong Đêm Hội Ngộ Lâm Viên mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002. Phần trình diễn Văn Nghệ của Đoàn đã được tất cả các quan khách tham dự nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi. Nhất là vở nhạc kịch ”Hội Nghị Diên Hồng” đã gây ấn tượng sâu đậm vào lòng người xem, nên sau Tết Nhâm Ngọ cộng đồng người Việt tại thành phố Tacoma, kế cận thành phố Seattle, đã có nhã ý mời Đoàn sang trình diễn lại nhạc cảnh này. Nhưng rất tiếc,vì phải bận học thi thiếu thời gian tập dượt lại nên Đoàn chưa có dịp phục vụ cộng đồng. Sẽ cố gắng vào dịp khác vậy.

Cũng vào đầu tháng 7/ 2002, Đoàn đã xuất quỹ mua một vé máy bay để cử Đoàn Phó Lê trưởng Chinh, đại diện Đ.TTNĐH/WA về tham dự Đại Hội Võ Bị kỳ thứ 13 tại Nam Cali. Dịp này Trường Chinh đã gặp các Anh và các Chị TTNDH bên Tổng Đoàn và Đoàn của một số Tiểu Bang. Khi trở về Trường Chinh đã báo cáo sinh hoạt Đại Hội cùng những thành quả đạt được qua việc tranh đấu của các Anh, các Chị thuộc Tổng Đoàn tại thủ đô DC. Hiện tại Đoàn đang ráo riết lo in thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2003, dự trù sẽ gởi đi vào giữa tháng 12 này . Một công tác đặc biệt nhất là Đoàn vừa thành lập xong một Toán Quân

Quốc Kỳ hình thức giống như Toán QQK của TVBQGVN ngày xưa; một số các Bác, các Chú CSVSQ và thế hệ hai đã tích cực yểm trợ tài chánh để thực hiện quân trang, quân dụng để trang bị cho Toán QQK này. Đoàn cũng đang chuẩn bị tập dượt một vở kịch thơ lịch sử về Ái Nam Quan. Tất cả sẽ được trình diễn vào dịp Họp Mặt Tất Niên Gia Định Võ Bị năm nay do Hội C.SVSQ/TVBQGVN/WA tổ chức tại Seattle.

Ngoài các công tác vừa kể, ban Vương Tuần K25/2 đang hình thành một Website ghi lại các sinh hoạt của Đoàn trong thời gian vừa qua. Sơ khái đã có địa chỉ của website như sau:

[http://students.washington.edu/
atvuong7/TTNDHWA](http://students.washington.edu/atvuong7/TTNDHWA)

chúng cháu sẽ tiếp tục nhật tu trong những ngày sắp tới.

Kỷ niệm 2 năm thành lập Đoàn, tất cả các Cháu thuộc Đ.TTNDH/WA xin ghi ra đây với tất cả lòng tri ân đến các Bác, các Cô Chú: Bác Hoàng văn Thanh K19, Bác Nguyễn Nho K19, Bác Phan văn Quang K19, Bác Nguyễn Chí K19, Chú Phạm văn Chắc K23, Chú Tăng khải Minh K23, Chú Nguyễn Sanh K28, Chú Lê trường Thọ K28, cùng bố cháu là Nguyễn ngọc Dính K19. Các bác, các Chú đã đóng góp rất nhiều công sức, thì giờ và đặc biệt nhất là đã hướng dẫn Đoàn trong các sinh hoạt, dần dần tạo cho chúng cháu nhận thức được ý nghĩa thế hệ hai gia đình VBQGVN.

Bảo Trinh K19/2



Trại Hè Họp Mặt



Chuẩn bị văn nghệ cho Xuân Quý Mùi



NGÀY VUI QUA MAU

Hồi ký của
Ngân Lê K22/2

Về đến nhà đã mấy ngày rồi, nhưng những hình ảnh thân thiết khó quên của hai ngày Đại hội 13 của Tổng Hội Cựu SVSQ Trưởng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Hải ngoại vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của cháu. Cháu thấy cần phải ghi lại những gì cháu đã thấy, đã nghe để kể lại cho các Bác, các Chú, các Cô và các Anh Chị Em thế hệ 2 của Võ Bị đã không về dự được Đại hội kỳ này.

Cháu vẫn còn nhớ.....

Cách đây 6 tháng (khoảng tháng 1/2002), Ba của cháu đã báo cho cả nhà biết là sẽ tổ chức đi chơi ở Nam Cali, đồng thời cả gia đình (tám người) sẽ tham dự Đại Hội 13 của Tổng hội Cựu SVSQ Trưởng Võ Bị Đà Lạt. Vậy là ai ai cũng náo nức chuẩn bị: lập chương trình lấy mấy ngày nghỉ phép ở hãng, gặt bỏ những dự tính nằm trong mấy ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, hủy bỏ những cái hẹn với bạn bè hay công việc v.v... Sau khi phụ giúp Các Bác Các Chú lo xong Đại hội của Hội Bắc Cali, Đoàn TTN Đa hiệu Bắc Cali chúng cháu lại bắt tay vào việc chuẩn bị các màn văn nghệ cho đêm dạ tiệc văn nghệ của Đại hội 13. Với sự góp ý của Ba cháu, ba chị em cháu đã phối hợp soạn các động tác và chuẩn bị y

trang cho vũ khúc “Cờ Việt Nam mến yêu”.

Giai đoạn tập dượt mới là khó khăn. Chọn ai vào đội muá đây? Không biết bạn nào sẽ cùng bố mẹ về dự Đại hội để mời tham gia đội múa! Nhân tài thì nhiều mà người có điều kiện đi phó hội thì ít. Thật khó xử trí. Nhưng may mắn quá, cuối cùng đã có 6 bạn rất nhiệt tâm tham gia đội múa. Thế rồi tập dượt, tập dượt... ngày này qua ngày khác quên cả mệt; vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng tất cả đã sẵn sàng. Mệt mà vui lắm!

Và ngày vui đã đến rồi! 30/6 chuẩn bị lên đường... kiểm soát lại kéo có chi thiếu sót: nào cờ, nào quạt, nào giải lụa v.v... Mọi sự đã đầy đủ nhưng lòng chúng cháu lại hồi hộp vì đây là lần đầu tiên sẽ trình diễn trước một số đông Các Cô, Các Bác, Các Chú, và các bạn thế hệ 2 Võ Bị. Nhưng với niềm tin của cháu cho cháu biết chắc là thành công và sẽ được mọi người khen ngợi vì rằng đã nhiều lần khi chúng cháu tập một vũ khúc mà có sự góp ý của Ba cháu để hoàn chỉnh về đội hình hay ý nghĩa của vũ khúc thì hầu như các vũ khúc đó đều đạt được kết quả mỹ mãn.

Ngày 3/7 các chị em trong đội múa (thiếu Hằng con chú Sang K28) được 2 Bác Cửu và Ba Mẹ cháu đưa đi chơi ở Hollywood và Universal Studio. Ngày 4/7 lại tụ họp nhau đi xem pháo bông sau khi đã đến dự họp khóa của Ba cháu. Vui thật là vui. Cũng có nhiều màn cảm động lắm. Như cảnh Ba cháu tay bắt mặt mừng, nói chuyện như pháo nổ với 2 Bác Chung sau hơn 25 năm xa cách, với chú Liêu và một số Chú Bác khác trong khóa.

Ngày 5/7 ngày Đại hội đã đến. Mặc dù ngày hôm trước mệt đừ vì đi chơi, nhưng sáng nay mọi người vẫn cố gắng dậy sớm chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức Đại hội 13 cho kịp phụ giúp Các Cô, Các Bác, Các Chú tiếp đón những người đến dự Đại hội. Đến địa điểm Đại hội, chúng cháu thấy đã có các Bác Các Chú trong Ban tổ chức Đại hội đang sắp xếp mọi công việc; các

Cô các Bác gái và 1 số anh chị em Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đang làm việc tại bàn tiếp tân và bán sách... Số lượng người đến càng lúc càng đông, đáp lại số người xung phong phụ tiếp tân cũng tăng thêm. Lu bu mà vui!

Thế rồi mọi diễn biến cứ theo chương trình lần lượt lượt qua trong “tình tự Võ Bị” (câu này cháu nghe lóm qua vài lần trao đổi giữa Ba cháu và các Bác các Chú). Có những lúc rất hào hùng và uy nghi như trong lễ chào cờ khai mạc Đại hội. Cũng có hình ảnh rất “điệu” của các vị Cựu SVSQ khi trao những cành hoa hồng cho các phu nhân. Bên cạnh đó lại có những hình ảnh rất chi là thân thiết của các Anh Chị và các bạn thế hệ 2 Võ Bị tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng hình như đã quen nhau từ kiếp trước...

*Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này
Một, hai, ba, bốn năm
Anh em ta về cùng nhau vui quây quần này
Năm, bốn, ba, hai, một.*

Trong hai ngày Đại hội và dạ tiệc văn nghệ có rất nhiều chuyện cần phải kể lại nhưng kể sao cho hết, có rất nhiều kỷ niệm vui khó quên cũng khó mà diễn tả cho cùng. Tất cả những chuyện này có lẽ các Bác, các Chú và các Cô đều đã thấy nghe nhiều lần qua nhiều Đại hội cho nên cháu không dám làm bận rộn quý vị. Ở đây cháu chỉ xin ghi lại một vài nhận xét và cảm tưởng của 1 đoàn viên TTN/Đa hiếu.

Theo thiển ý của cháu trong kỳ Đại hội 13, cháu thấy có những cái **nhất** sau đây:

- **Hình ảnh oai hùng nhất** của các Bác các Chú Cựu SVSQ trong toàn Quốc Quân kỳ với bộ tiểu lễ mùa hè làm lòng cháu nao nao khi tưởng tượng hình ảnh Ba cháu ngày còn trong quân trường cũng với bộ quân phục này đã cùng các bạn đồng khóa đều bước theo nhịp khúc quân hành.

• **Phong thái “điệu” nhất** của các vị Cựu SVSQ khi trao những cành hoa hồng của Ban Tổ chức Đại hội cho phu nhân của mình với câu nói thầm kín trong lòng: “My only love!”

• **Điều vinh dự nhất** mà các Thanh Thiếu niên Đa hiệu chúng cháu được nhận từ Đại hội là những lời khen tặng, những ánh mắt tràn mến tin yêu giành cho thế hệ 2 chúng cháu.

• **Tác phong quân đội đẹp nhất** mà cháu được nhìn tận mắt khi các Bác các Chú Đại diện các liên hôi, các khóa đứng dậy dỗng đặc xưng danh mà không cần microphone dù đa số quý vị đã ngoại sáu, bảy mươi cả rồi.

• **Tình tự võ bị nhất** cũng được ghi lên qua hai ngày họp đầy tính xây dựng vì Tổ quốc và vì tương lai dân tộc cũng như qua đêm dạ tiệc văn nghệ thành công mỹ mãn mà khi tan tiệc người người vẫn lưu luyến không muốn chia tay.

• **Tình nghĩa Anh Chị Em thân thiện nhất** giữa Ban chấp hành Tổng Đoàn TTN/Đa hiệu và các Đoàn viên từ các nơi về dự Đại hội. Dù rằng các anh chị em mới gặp mặt nhau nhưng không phải là: “đầu lạ sau mới quen” mà phải sửa lại là: “đầu lạ nhưng quen liền, mến liền.”

• **Tinh thần yểm trợ cao nhất** cho thế hệ 2 của Đại hội cũng làm cho chúng cháu vui mừng không tả được. Không phải vì số tiền trên bốn ngàn đô mà chính vì niềm tin yêu và tự hào của các Bác các Chú các Cô gởi gắm cho chúng cháu. Tiện đây, cháu xin thay mặt các bạn Thanh Thiếu Niên Đa hiệu (với điều kiện được Ban chấp hành Tổng đoàn và anh Đoàn trưởng Bắc Cali cho phép) kính cảm ơn và tỏ lòng kính phục đến các Bác

các Chú và các Cô “vẫn còn dành tấm lòng cho quê hương Việt Nam yêu dấu.” Chúng cháu sẽ luôn cố gắng là những con cháu cưng của Võ Bị và sẽ làm rạng danh Võ Bị cũng như sẽ không phụ lòng tin yêu của quý vị.

• **Gia đình Cựu SVSQ có số người tham dự Đại hội đông nhất:** cháu không dám xác định là gia đình nào vì theo dự đoán của cháu là mọi gia đình Cựu SVSQ đều muốn đưa cả gia đình về dự Đại hội càng đông càng vui. Con số mà cháu thu nhập được từ Bắc Cali là: GĐ Bác Lê Văn Cưu K17: 5 người, GĐ Chủ Nguyễn Thanh Sang K28: 4 người, GĐ Chú Lê Thi K29: 5 người và GĐ Ba cháu (Cựu SVSQ Lê Viết Đắc K22): 8 người. Vậy là đối với Bắc Cali gia đình cháu có số người tham dự Đại hội đông nhất phải không thua các Bác các Chú các Cô? Không chừng cũng là gia đình có số người tham dự đông nhất của Đại hội 13 chẳng? Điều này cháu xin Ban tổ chức phê điểm chứ cháu không dám tự quyết. Nhưng cháu hy vọng kỳ Đại hội 14 sẽ có rất nhiều gia đình tham dự với số người cao hơn nữa.

• **Đêm dạ tiệc của Đại hội 13 là đêm vui nhất, có ý nghĩa nhất và thành công nhất.** Mọi người đều vui vẻ, phấn khởi đến độ vào những phút chót các Bác các Chú các Cô vẫn cùng nhau lên sân khấu hát bài Võ Bị Hành khúc mà không muốn chia tay. Xin cảm ơn các Bác các Chú các Cô đã ở lại thường thức văn nghệ đến giờ phút cuối cùng và cũng xin đa tạ các Bác các Chú các Cô và các bạn TTN/Đa hiệu đã mang lại niềm vui và niềm tin cho mọi người qua các tiết mục văn nghệ của quý vi.

• **Điều ngạc nhiên nhất** là sự xuất hiện của Bác Cựu Tổng Hội trưởng và phu nhân trong màn “Trấn Thủ Lưu Đồn”. Mặc

dù mới qua một cơn bệnh mà Bác gái vẫn duyên dáng và diển xuất rất điêu luyện cùng với Bác trai hoàn thành tiết mục gây được sự ngạc nhiên và thích thú khi phát hiện đôi tai tử đó chính là Bác Trần Văn Thư Cựu Tổng Hội Trưởng và phu nhân.

- Tất cả các tiết mục văn nghệ của các đơn vị về phó hội đều là những tiết mục có ý nghĩa, có tính chuẩn bị **chu đáo nhất** giúp cho đêm văn nghệ thêm giá trị và mang lại niềm tin vui cho mọi người.

- **Cái nhất** sau cùng mà cháu đề cập đến để kết thúc bài hồi ký này là trong đêm dạ tiệc **nổi bật nhất** là những tà áo dài màu xanh, đỏ, vàng đầy ý nghĩa nhất của các Cô, các Bác gái phu nhân Võ Bị. Màu áo dài đỏ, vàng của khóa 17 đã nối kết thành lá cờ Việt Nam mang đậm tính quê hương dân tộc. Màu áo dài xanh thiên thanh của Đoàn phụ nữ Lâm viên Bắc Cali cũng không kém ý tình tự Võ Bị, vì màu xanh được chọn từ màu khăn quàng cổ của các SVSQ Trưởng VBQGVN. Sự chọn lựa này theo cháu đoán cũng tượng trưng cho sự chung thủy đầy tình nghĩa giữa các Cựu SVSQ và người bạn đời_ "Anh ở đâu thì em ở đó hay ngược lại cũng được."

...Thế rồi! Ngày vui đã qua mau! Đành gói gọn mọi cái nhất, mọi kỷ niệm và mọi niềm vui vào những trang giấy này. Nếu có gì không đúng, cháu kính xin các Bác các Chú các Cô và các bạn lượng thứ cho.

Xin hãy chuẩn bị gấp lại nhau đông hơn, vui hơn và thành công hơn ở Đại hội 14.

SanJose, ngày 13/08/2002

Tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu

THƯ NGỎ

Kính thưa quý Bác, quý Cô, quý chú,

Thân chào các bạn đoàn viên Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu,

Trước thềm năm Quý Mùi 2003, Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TD/TTNDH) xin gửi những lời chúc lành thành thật và tốt đẹp nhất đến quý Bác, Cô, Chú và các bạn cũng như quý quyến. Như những mùa Xuân đã qua, chúng ta, những người Việt tha hương luôn hướng về Việt Nam thân yêu, cầu nguyện cho quê hương sớm thật sự thấy ánh nắng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Tại Đại Hội Võ Bị hải ngoại lần thứ 13 tổ chức tại Nam Cali vào tháng 7 vừa qua, tân Tổng Hội Trưởng, TH/CSVQ/TVBQGVN, chú Nguyễn Nho K19 đã tuyên bố khẩu hiệu của nhiệm kỳ 2002-2004 là 'Tất Cả Cho Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu'. Lời tuyên bố trên đã tạo một niềm phấn khởi mạnh mẽ cho Ban Chấp Hành Tổng Đoàn cũng như các đoàn viên TTNDH có mặt. Và để thể hiện lời kêu gọi trên, các khóa và các Hội Võ Bị đã quyên góp hơn sáu ngàn Mỹ kim cho Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu để làm quỹ sinh hoạt. Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu hân hạnh ghi nhận lòng ưu ái và sự hỗ trợ quý báu của tất cả các bác và các chú.

Trong những ngày qua, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn TTNDH đã tham khảo và đóng góp ý kiến cùng Ban Chấp Hành Tổng Hội để đề ra những kế hoạch nhằm thành lập, phát triển và cống cố sinh hoạt TTNDH trong thời gian tới.

Chi tiết của những đề án cũng như hoạch định sinh hoạt sẽ được phổ biến trong những ngày gần đây hầu lấy đó làm mẫu số chung cho những sinh hoạt cộng tác với Tổng hội Võ Bị, hội Võ Bị và các đoàn TTNDH địa phương.

Những đề án sinh hoạt sẽ đặt nặng nhiều về mặt phát triển dựa theo tình hình địa phương, nhưng sẽ rõ rệt trong chiều hướng là sẽ tạo kết quả tốt trong lành vực tăng trưởng khả năng lãnh đạo, hệ thống làm việc, sinh hoạt tự túc, liên đới sinh hoạt với hội đoàn cùng lứa tuổi, am tường tình hình, thông tin hữu hiệu và ngoại vận chính trị, tất cả trong chiều hướng và mục đích của nội quy.

Một trong những công tác TD/TTNDH đã xúc tiến trong lành vực thông tin là việc viết thu bài viết định kỳ của TTNDH hầu đóng góp trong mỗi xuất bản của đặc san Đa Hiệu do Tổng Hội Võ Bị đảm trách. Hy vọng tuy đây là sự đóng góp nhỏ trong tập thể của chúng ta nhưng sẽ hữu hiệu trong tiến trình phát triển khả năng cùng như thu hút đoàn viên TTNDH.

Với châm ngôn ‘Tự Thắng Để Dấn Thân’, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu luôn cố gắng hết sức mình để làm tròn trọng trách mà tập thể đã giao phó. Nhưng một con én không thể làm nên mùa Xuân. Tổng Đoàn TTNDH tha thiết mong mỏi được sự cộng tác của quý Bác, Cô, Chú và đoàn viên TTNDH để có thể phát triển vững mạnh chung cho tập thể của chúng ta. TD/TTNDH luôn luôn quan niệm sự công tác cho tập thể và vì tập thể trong một ý chí chung cho quốc gia dân tộc là một trong những mục đích chiến lược thực tiễn mà tất cả thành viên cần am tường và luôn nên duy trì trong mọi sinh hoạt.

Xin cầu chúc cho tập thể chung của chúng ta được luôn thăng tiến và cũng xin kính chúc quý bác, cô, chú và đoàn viên TTNDH một năm mới an khang, thịnh vượng và tràng đầy sức khỏe.

Kính,

Trần Quốc Dũng

Tổng Đoàn Trưởng

TD/TTNDH