



ĐA HIỆU

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN
TRƯỞNG VỐ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM



Đào Quý Hùng K26 - 11/02



**Kính Chúc Toàn Thể Gia
Đình Võ Bị, Thân Hữu và
Bảo Quyến Năm Quý Mùi
An Khang, Hạnh Phúc và
Thịnh Vượng**

**Ban Chấp Hành Tổng Hội
Hội Đồng Tự Văn
Tòa Soạn Đa Hiệu**

ĐA HIỆU

Số 66

Phát hành 1/2003

Cựu SVSQ NGUYỄN NHO K19
Chủ Nhiệm

Cựu SVSQ ĐOÀN PHƯƠNG HẢI K19
Chủ bút

Cựu SVSQ NGUYỄN XUÂN THẮNG K25

Trị Sứ

Cựu SVSQ NGUYỄN THANH SANG K28
Tổng Phát hành



Hộp thư tòa soạn:
Đa Hiệu P.O.Box 360829
Milpitas , Ca 95036
Tel: (408) 476 1415

Email:
dahieu1515@yahoo.com
<http://www.vobi-vietnam.org>

MỤC LỤC

Lá thư Chủ Nhiệm	7
Lá thư Tòa soạn	10
Truyền Thông Tổng Hội Võ Bị	14
Một năm thời sự – Đa Hiệu	22
Thông báo của Hội đồng Tư vấn TVBQGVN	33
Cảm tác Xuân – Thơ - Hà Ly Mạc	34
Sớ táo quân – Ký Cô Nương	35
Xuân Quê ta – Thơ - Nguyễn Huy Hùng K1	42
Đông Tam Thanh và Núi Vọng Phu - Nguyễn Huy Hùng K1	43
Chợ Tết – Thơ – Đoàn Văn Cừ	54
Truyền thông và những khó khăn của người làm truyền thông – Trần Văn Thế K19	56
Đêm qua sân trước nở cành mai - Lê Hữu Cương K16	67
Mùa Xuân và Mẹ của tôi – Thơ – Nguyễn Đông Giang	79
Stock của các Ông nhà choang – Kathy Trần	81
Một quãng xuân thì – Ấu Tím	95
Hẹn dòn mừng Xuân ở nước tôi -- Thơ - Phạm Kim Khôi	109
Năm Mùi tản mạn về Dê – Chuyện phiếm - Thành Văn	110
Tìm hiểu đầu tư thị trường chứng khoán Hoa Kỳ – Cao Chánh Cương K15	121
Dòn Xuân Quý Mùi – Thơ – Vương Nguyên K9	125
Biết đến bao giờ - Thơ Hà Ly Mạc - Họa: Ngọc An	126

<i>Mũ đỏ – Mũ nâu – Đoàn Phương Hải K19</i>	128
<i>Xuân gửi mẹ – Thơ – Đặng Kim Chi</i>	140
<i>Dầu hỏa và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ –</i>	
<i>Phùng Ngọc Sa K8</i>	142
<i>Những lối thoát khẩn cấp trên máy bay – Hà Mai Trường K-26</i>	151
<i>Cách tiêu diệt bọn khủng bố hiệu quả nhất –</i>	
<i>Chuyện phiếm - Huỳnh Văn Phú K19</i>	155
<i>Đi giữa bốn mùa – Thơ - Dinh Mạnh Thu</i>	164
<i>Một thoáng kỷ niệm – Trần Xuân Hiền - Văn Hóa Vũ</i>	165
<i>Quan niệm về vai trò của tiểu thương – Mac Sum K26</i>	170
<i>Lời của Mẹ – Thơ – Ngọc Trâm 19B</i>	178
<i>Chuyện lạ đó đây – DzienHong sưu tầm</i>	180
<i>Ngày xuân đi lễ chùa – Thơ - Ngọc Thủy</i>	194
<i>Chuyện dài Xã hội chủ nghĩa – Trường Sơn</i>	195
<i>Người Việt trên đất Mỹ – Trọng Nhân 27</i>	208
<i>Hoa sóng Mũ Xanh - Thơ - T.C.V Doanh Doanh</i>	212
<i>Sinh hoạt Võ Bị</i>	213
<i>Thông báo của Tổng Hội</i>	214
<i>Picnic Hè Hội Võ Bị Bắc Cali - Trần Trung Tín K31</i>	215
<i>Nhạc Anh Em Trường Mẹ - Đặng Văn Thái K-15</i>	221
<i>Những tà áo xanh Võ Bị Bắc Cali – Đoàn Trường ĐPNLV</i>	222
<i>Họp mặt K12 – Mùa Hội Ngộ – Tình Nhu</i>	225
<i>Tường thuật Đại Hội Khóa 21 – Bùi Thương Phong</i>	231
<i>Họp mặt K6 – Nửa thê kỷ trách nhiệm chưa tròn</i>	
<i>- Nguyễn Đạt Thịnh K6</i>	237

<i>Tâm Sự – Thơ – Đôn Luân 19</i>	242
<i>Thanh Thiếu Niên Da Hiệu</i> –	244
<i>Chiếc báu gươm chính khách và đoàn TTNDH – Võ Ý K17</i>	245
<i>Kỷ niệm 2 năm Sinh hoạt của Đoàn TTNDH /WA -</i>	
<i>Bảo Trinh K 19/2</i>	258
<i>Ngày vui qua mau - Hồi ký - Ngân Lê K22/2 - Bắc Cali</i>	263
<i>Thư ngỏ của TDT/TTNDH</i>	269
<i>Kỷ niệm ngày Cựu Chiến Binh</i>	271
<i>20 Năm kỷ niệm bức tường tử sĩ Việt Nam</i>	275
<i>Tin tức sinh hoạt TTNDH – LAT</i>	277
<i>Thông Cáo Chung - DA HIỆU 67</i>	290
<i>Trả lời Thư tín – Xuân Hương</i>	292
<i>Quỹ yểm trợ chi phí điện thoại cho Tổng Hội Trưởng</i>	308
<i>Lời kêu gọi yểm trợ Thương Phế Binhs Quân Lực VNCH</i>	312
<i>Tin Vui - Tin Buồn</i>	319
<i>Bảng Tổng Kết Chi thu Đại Hội Võ Bị 13</i>	332
<i>Danh sách ủng hộ Da Hiệu</i>	333
<i>Tôn Chỉ DA HIỆU</i>	



Lá Thư Chủ Nhiệm

Kính thưa Quý Huynh Đệ

Quý Phu Nhân

Cùng Các Cháu

Vạn vật cỏ cây bừng sức sống khi Mùa Xuân đến, thì cũng là lúc Gia đình Võ Bị bước vào một giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2002- 2004: Thế Hệ Cha Ông và Thế hệ Con Cháu đang xích lại gần nhau trong cùng một ý thức và trách nhiệm theo qui luật tre già măng mọc: Cha trao cho Con Cây Đuốc Truyền Sinh thắp sáng Tự Do – Dân Chủ và Nhân Quyền:

“Nhận đi con! Hãy tiếp nối ngọn đuốc đấu tranh cho Quê Hương – Dân Tộc Việt Nam của chúng ta”

Đó là ý nghĩa của khẩu hiệu “*Tất Cả Cho Thanh Thiếu Niên Da Hiệu*” được tuyên bố trong đêm Đại Hội lần thứ XIII tại California, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 7 năm 2002.

Kính thưa Quý Vị,

Khẩu hiệu này sẽ được thể hiện qua các việc làm của Tổng Hội trong nhiệm kỳ 2002- 2004.

Hiện nay Tổng Hội đang tiến vào giai đoạn củng cố và tái tổ chức, chuẩn bị cho sinh hoạt Tổng Hội thích ứng với tình thế.

Giai đoạn này nhằm vào các công tác chính yếu sau đây:

1. Thiết lập một hệ thống truyền thông cấp Tổng Hội kể từ ngày 1- 9- 2002, trong đó tất cả BCH/Liên Hội, Hội, Chi Hội, Ban Đại Diện Khóa, Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu có thể trao đổi tin tức, ý kiến xây dựng qua diễn đàn Tổng Hội Vobivietnam.

2. Phân định Vùng và đề cử Vị THP (đặc trách Vùng)

3. Thành lập Ủy Ban Điều Hợp giữa Tổng Hội và Tổng Đoàn TTNĐH.

4. Nghiên cứu và thành lập Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên, một cơ cấu tổ chức mới của TH, có nhiệm vụ hỗ trợ cho TTNĐH và sinh hoạt của Hội.

5. Đặc san Đa Hiệu và công cuộc đấu tranh bằng văn bút.

6. Khối Truyền Thông/Tổng Hội tạo mọi cơ hội và mọi phương tiện khoa học hiện đại để đưa sinh hoạt Tổng Hội vào quang đại quần chúng.

Thực hiện được mục tiêu ngắn hạn này là thực sự chuẩn bị cho một tương lai lâu dài của Tổng Hội, trong đó Thế hệ Cha Ông và Thế hệ Con Cháu sẽ là hai nỗ lực chính, hỗ tương, kết hợp, cùng đẩy mạnh mọi sinh hoạt Tổng Hội. Thế hệ Cha Ông theo thời gian sẽ lùi dần vào dĩ vãng, Thế Hệ Trẻ sẽ được chuyển tiếp, vươn lên, tiếp nối sự nghiệp của Cha Ông và sẽ nắm lấy vận mệnh sinh hoạt TH.

Muốn đạt được mục tiêu tối hậu đó, Liên Hội, Hội và Khóa có trách nhiệm thực thi và phát triển Nghị Quyết Đại Hội XIII qua các kế hoạch mà Tổng Hội đề ra. Hội có tổ chức vững mạnh và phát triển đồng đều, thì Thế Hệ Trẻ mới có cơ hội vươn lên và mạnh dạn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm; đồng thời Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên cũng sẽ xuất hiện và sẵn sàng dang đôi tay đón hiền sát cánh cùng chồng hỗ trợ cho con, cho cháu.

Chuẩn bị, nuôi dưỡng và hướng dẫn cho Thế Hệ Trẻ là con

đường mà mỗi người trong chúng ta đang ý thức, nhận lãnh, ưu tư và quyết tâm thực hiện cho bằng được. *Đây là con đường làm cho thanh danh Trưởng Mẹ được vĩnh cửu và cuộc đấu tranh được tiếp diễn liên tục cho đến khi nguyện ước biến thành sự thực.*

Nhân dịp Xuân về, BCH/TH xin gửi đến Quý Vị lời Chúc Mừng Năm Mới.

Kính chúc Quý Vị an khang thịnh vượng, vạn vự như ý, sức khỏe dồi dào để cùng nhau góp sức xây dựng Tổ Quốc thành một khối vững mạnh xứng đáng là người con ưu tú của Tổ Quốc.

Các Bác các Chú cũng chúc cho các cháu học hành tấn tới, công thành danh toại, biết yêu thương đoàn kết với nhau trong mọi công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Trân trọng kính chào Quý Vị.

CSVSQ Nguyễn Nho K19

Tổng Hội Trưởng



Lá Thư Tòa Soạn



Kính Thưa: Quý Niên Trưởng, quý Niên Đệ, quý Bạn, Quý Phu Nhân và các cháu TTNĐH.

Trước thèm năm mới, toàn thể huynh đệ trong tòa soạn đặc san Đa Hiệu nhiệm kỳ 2002-2004, xin hân hoan gửi lời Chúc Tết, Mừng Xuân, đầy may mắn thành công, đoàn kết và xây dựng tới tất cả quý độc giả, quý thân hữu, quý huynh đệ trong đại gia đình Võ Bị trên toàn thế giới.

Trước huy hiệu gươm thiêng, rồng vàng uốn mình quanh tòm quốc Việt Nam, và phương châm “Tự thắng để chỉ huy” của trường mẹ. Anh em trong tòa soạn Đa Hiệu xin đem hết cõi gắng, hết nhiệt tình để điều hành đặc san Võ Bị, tiếng nói chính thức của những CSVSQ có chung đồi Bắc, đỉnh Lâm Viên, và nhất là lời thề sắt son trên Vũ đinh trường trong ngày mãn khóa kiêm cung xuồng núi.

Kính thưa quý vị.

Chiến trận, súng đạn ngày xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, nhưng giấc mộng dở dang, cung kiêm tung hoành, giải thể chế độ Cộng Sản của các chàng trai Võ Bị thì chắc chắn vẫn còn âm ỉ, nung nấu mãi mãi trong tim.

Khởi đi từ vài trăm số phát hành lúc ban đầu tại “Thung lũng hoa vàng” San Jose hơn 17 năm về trước. Theo dòng thời gian Đa Hiệu càng ngày càng phát triển song song với sự lớn mạnh của tập thể Võ Bị. Ngày nay với trên 2500 số phát hành mỗi tam cá nguyệt, đều đặn một năm 4 số. Đa Hiệu hiện là một đặc san giá trị, phong phú, lâu năm và có giá trị hàng đầu tại hải ngoại.

mỗi tam cá nguyệt, đều đặn một năm 4 số. Đa Hiệu hiện là một đặc san giá trị, phong phú, lâu năm và có giá trị hàng đầu tại hải ngoại.

Kính thưa quý huynh đệ,

Đại gia đình Võ Bị, dù ở quê nhà hay hải ngoại, từ thế hệ cha anh đến thế hệ con cháu, từ xưa tới nay vẫn luôn luôn nổi tiếng là một tập thể thuần nhất, đa năng, đa hiệu, quy tụ rất nhiều thành phần trí thức, ưu tú trên khắp các lĩnh vực. Với khối nhân lực và tài lực sẵn có, Đa Hiệu xin thiết tha, chân thành mời gọi quý giáo sư Văn Hóa Vụ, quý Cán Bộ Quân Sự Vụ, quý huynh đệ, quý bạn, quý phu nhân, cùng các cháu Thanh Thiếu niên Đa Hiệu, hãy dùng tài năng của mình đóng góp cho Đa Hiệu.

Đa Hiệu đang mong chờ quý vị chung sức đấu tranh bằng văn bút, phối hợp với những phương thức đấu tranh khác để cùng nhau chuyển lửa Tự do, gop bão Nhân quyền thổi về quê mẹ.

Song song với đặc san Đa Hiệu, “Website” Đa Hiệu cũng đã thành hình và trên đà kiện toàn phát triển. Với mạng lưới thông tin toàn cầu hữu hiệu như hiện nay, xin quý vị hãy tiếp tay với Tổng Hội đưa đặc san, Đa Hiệu điện tử vào hệ thống thư viện Hoa kỳ, vào các nơi làm việc. Phổ biến rộng rãi Đa Hiệu, Website Đa Hiệu tới thân hữu, bạn bè, và tất cả các cơ quan truyền thông báo chí bạn. Các bạn trẻ trong gia đình Võ Bị hãy đưa Đa Hiệu vào học đường, giới thiệu với các bạn đồng môn, và nhất là tranh thủ Nhân tâm, thảo luận về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền với khối Sinh viên Cộng sản quốc nội; thành phần nồng cốt của Cộng Sản Việt Nam trong tương lai, đang du học tại các quốc gia Tự do.

Chắc chắn với những bài viết, những tài liệu có giá trị của các bậc thức giả, của quý vị giáo sư, của quý đệ huynh, của các bạn trẻ, phối hợp với muôn ngàn phương thức tranh đấu của chúng ta, của các tổ chức chống Cộng khác tại hải ngoại. Tập thể Võ Bị sẽ góp phần không nhỏ vào thế đấu tranh toàn cầu nhằm làm lung lay, suy yếu chế độ Cộng Sản tại quê nhà.

Ngày nay các tổ chức quốc tế đấu tranh cho Tự do, cho Tôn giáo, cho Nhân quyền trên thế giới, và cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang áp dụng những phương tiện truyền thông tân tiến, hiện đại như Ethernet, E-mail, truyền hình, truyền thanh ... để đưa những diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội. Tố cáo các vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tham nhũng bất công, nghèo đói, lạc hậu, thối nát tại Việt Nam trên mạng lưới truyền thông toàn cầu chuyển thắng về quê mẹ.

Phương thức đấu tranh hữu hiệu này đang làm chính quyền Cộng sản tại Việt Nam phải run sợ. Chúng đang kiểm soát gắt gao, cấm đoán dân chúng sử dụng Ethernet, E-mail..., để ngăn cản sinh viên học sinh và các thành phần muốn đổi mới, muốn thay đổi chế độ, muốn tìm hiểu, học hỏi và theo dõi tin tức cùng những biến động hàng ngày trên thế giới.

Kính thưa quý đệ huynh,

Gần một phần tư thế kỷ tại hải ngoại, hẽ nói tới Võ Bị là mọi người đều biết đến đặc san Đa Hiệu. Và hẽ đã cầm trên tay đặc san Đa Hiệu là độc giả biết ngay đó là tiếng nói chính thức của tập thể Võ Bị. Vì vậy Đa Hiệu luôn luôn là đứa con tinh thần, và là tiếng nói thân thương, chính thức không thể thiếu của anh em chúng ta.

Mẹ Võ Bị đã cưu mang dạy dỗ chúng ta từ những bước đi chập chững vào đời. Đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lý tưởng, là danh dự, là nhiệt tình và lòng kiêu hãnh. Mẹ đã đem cả hồn thiêng sông núi, hun đúc, đào tạo chúng ta thành những Sỹ Quan ưu tú để phục vụ cho Tổ quốc. Vì thế, không thể vì một lý do gì mà chúng ta quên Mẹ, quên Trường!

Anh em chúng ta có thể không đồng ý kiến, có thể bất đồng về đường lối sinh hoạt. Bất đồng, tranh luận để cùng nhau học hỏi, phê bình, xây dựng, là một điều không thể thiếu trong thể chế dân chủ, tự do. Nhưng tập thể Võ Bị không thể bất hòa để đưa đến rạn nứt, suy yếu. Nghĩa đệ huynh, tình chiến hữu đã ăn sâu, đã thể hiện từ ngày trên trường, từ thuở kiểm cung tung hoành trong quân ngũ. Ngày nay, dù có thương hải tang điền, xa

quê bở nước, thì ý chí sắt son, tình tự Võ Bị cũng không hề thay đổi.

Một ngày Võ Bị là một đời Võ Bị.

Hàng trăm đệ huynh đã chung tay đóng góp tài lực, vật lực để nuôi dưỡng Đa Hiệu gần 20 năm nay. Đa Hiệu xin tha thiết kêu gọi con cái của Mẹ, những ai lâu ngày chưa đóng góp, xin hãy nối rộng vòng tay để nuôi dưỡng tiếng nói của Mẹ Võ Bị.

Đời Bắc, Lâm viên, 1515, Quang Trung, Chi Lăng ... tuy đã xa vạn dặm nhưng tiếng nói của Mẹ Võ Bị, tiếng nói Đa Hiệu thì vẫn quanh quẩn, gần thật là gần!

Xin vì thanh danh Trường Mẹ, hãy cầm bút, đóng góp bài vở, tài chánh, ý kiến, để cùng nhau nuôi dưỡng, kiện toàn, giữ gìn, trân quý Đa Hiệu, tiếng nói chính thức của những chàng trai xuất thân từ :

TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM.

Đa Hiệu đang chờ món quà đầu Xuân của tất cả quý vị.

Trước thềm năm mới, tòa soạn Đa Hiệu xin kính chúc toàn thể quý thân hữu, quý độc giả và đại gia đình Võ Bị trên toàn thế giới năm Quý Mùi an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.

Xin gửi về quý huynh đệ và quý quyến tại quê nhà lời cầu chúc muôn vàn may mắn.

Xin hãy cùng nhau thấp ráng ngọn lửa đấu tranh để quê mẹ sớm có đổi thay, để người người, rạng rỡ nụ cười, vui hưởng một mùa Xuân hạnh phúc an lành, tràn đầy Tự do, Hạnh phúc, Nhân quyền trên đất mẹ.

Trân trọng kính chào Tự thăng và đoàn kết.

Thân kính

Thay mặt huynh đệ trong tòa soạn Đa Hiệu

Chủ bút

CSVSQ/K19: Đoàn Phương Hải

Truyền Thông Tổng Hội Võ Bị

nhiệm kỳ 2002-2004



Trong chiều hướng phát triển Truyền thông Tổng Hội Võ Bị, Khối truyền thông TH với sự phối hợp của các Ban Internet và Ban email vobivietnam, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Đa hiệu và i nét chính về các sinh hoạt Khối Truyền Thông THVB.

Kính chào quý vị NT,

Các bạn Cựu SVSQ/TVBQGVN

Quí vị GSVHV/HLVQSV

Quí Gia đình VB và các cháu TTNDH

Truyền Thông THVB bao gồm:

1. Ban Truyền Thông Điện tử - Email group, Email:
vobivietnam@yahoogroups.com.

Web site- vobivietnam:

<http://groups.yahoo.com/group/vobivietnam>

2. Ban Truyền Thông Web Information Technologies,

Web site: <http://www.vobi-vietnam.org>

Địa chỉ Email: nguyetm@cox.net

Hiện tại Khối Truyền Thông đang vận động nhân sự và chuẩn bị để nối rộng diễn đàn truyền thông TH VB qua egroup vobivietnam địa chỉ:

<http://groups.yahoo.com/group/vobivietnam/>

Ban Truyền thông Điện tử đã hoàn tất giai đoạn đầu, mở rộng egroup vào ngày 1 tháng 9 năm 2002. Hiện egroup có sự hiện diện của khoảng 400 cựu SVSQ và già đình tham dự sinh hoạt.

Kính mong quý NT và quý vị tiếp nhận lời kính chào mừng của Khối truyền Thông TH VB.

Trân trọng thông báo và kính chào,

Tổng Hội Phó Truyền Thông THVB

Cựu SVSQ/Nguyễn văn Tạo K26

Lời Chào Mừng của Khối Truyền Thông Võ Bị

Ban Truyền thông Điện tử

Kính thưa:

Quý Niên Trưởng

Quý Vị Cựu GS/VHV

Quý Vị Cựu CB/QSV

Quý Bạn,

Quý Niên Đệ

Quý Phu Nhân

Cùng Các Cháu và TTNDH thân mến,

Trước tiên, thay mặt Khối Truyền Thông Võ Bị, chúng tôi xin chân thành được gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể quý thành viên trong diễn đàn “vobivietnam”.

Nhân dịp này, cho phép chúng tôi được trình bày lý do diễn đàn “vobivietnam” được thành lập trong trường hợp nào và hoàn cảnh ra sao. Trong bối cảnh sinh hoạt trên diễn đàn email của chúng ta trong thời gian qua đã có những khuynh hướng cá nhân đối nghịch nhau.

Trong thực tế, những quan điểm bất đồng này đã đưa đến việc tuy cùng một tập thể nhưng đã có đến hai diễn đàn độc lập là KBC4027 và KBC4027TVBQGVN. Vì thế, có những vấn đề liên quan đến sinh hoạt tập thể đã không được thảo luận, cũng như cùng nhau xem xét một cách đúng mức.

Nhìn thấy được tình trạng có tính cách tiêu cực trên, BCH/TH đã quyết định mở cuộc thăm dò ý kiến để đáp ứng tâm tư và nguyện vọng của đại đa số thành viên có quan tâm đến vấn đề này. Kết quả là đa số đã tán thành việc “nới rộng vobivietnam” thành diễn đàn chính thức chung cho mọi thành viên thuộc sự điều hành của BCH/TH nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tập thể mà các diễn đàn không chính thức của chúng ta trong thời gian qua đã không hoàn thành được chức năng đó.

Từ những điểm vừa trình bày trên, BCH/TH cũng như ban điều hợp (Moderators) của diễn đàn “vobivietnam” rất mong ước tất cả quý thành viên hăng say tham gia vào những công việc chung của tập thể bằng cách nhiệt thành đóng góp ý kiến, mạnh dạn đưa ra những cách nhìn, những suy tư của mình, ngõ hầu giúp BCH/TH tìm ra một giải pháp tương đối tốt nhất cho sinh hoạt của chúng ta.

Trong niềm tin tưởng vào sự ý thức và nhiệt tình của tất cả thành viên, chúng tôi hy vọng diễn đàn “vobivietnam” sẽ là nơi hội tụ những tấm lòng yêu mến Võ Bị để sinh hoạt tập thể chúng ta mỗi ngày một thêm năng động và tốt đẹp hơn.

Trân trọng kính chào,

Khối Truyền Thông Tổng Hội

Giới thiệu Ban Truyền thông Điện tử

Ban Truyền thông Điện tử - Email group:

DIỄN ĐÀN TỔNG HỘI “VOBIVIETNAM”

URL (địa chỉ Internet): <http://groups.yahoo.com/group/vobivietnam/>

A.- Mục đích của diễn đàn Tổng Hội “vobivietnam” :

1. Phổ biến tài liệu và sinh hoạt của Hội CSVSQ/TVBQGVN
2. Tạo cơ hội cho các BCH/LH, Hội, Chi Hội, Ban Đại Diện Khóa, Đoàn PNLV, TTNDH, hội viên và gia đình thuộc Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN có điều kiện tham gia sinh hoạt chung của Hội .

B.- Điều kiện gia nhập:

Tất cả các CSVSQ/, cựu GS/VHV, cựu SQCB/QSV, Đoàn PNLV , TTNDH, và Quý Phu Nhân, con, cháu liên hệ đều có quyền gia nhập Diễn Đàn Tổng Hội Vobivietnam. Hội viên mới xin gia nhập hoặc được giới thiệu sẽ được xác nhận và kiểm chứng trên vobivietnam.

C. Thể thức điều hành:

- 1.Thành viên có thể post trực tiếp điện thư của mình (message), mà không cần phải qua trung gian của Ban Moderators.
- 2.Thành viên có thể xem (view) và trả lời (reply).

D. Qui định (guidelines) của diễn đàn:

1. Chỉ có những điện thư (emails) chứa đựng đê tài, nội dung và hình thức thực sự liên quan đến sinh hoạt của Hội Võ Bị mới được post trên diễn đàn. Người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết và tài liệu của mình đã phổ biến .

2. Mỗi bài viết phải ghi rõ tên thật và khóa của mình. Email(s) nặc danh sẽ không được post trên diễn đàn.

3. Ngôn từ và nội dung tài liệu (materials) phổ biến không

được nói xấu, bêu riếu, bôi lợ (libelous), vu khống, phỉ báng (slanderous, defamatory), đe dọa, bối móc đời tư cá nhân, văng tục, chửi thề, thô bỉ (profane & vulgar), hay bất cứ tin tức, tài liệu vi phạm luật dâm ô (obscene), khiêu dâm (pornographic) của tiểu bang và liên bang.

4. Email vi phạm điều #1 và #2 sẽ được remove khỏi diễn đàn trong vòng 24 giờ kể từ lúc được post. Riêng email vi phạm điều #3 sẽ được remove tức khắc với lời cảnh cáo. Thành viên vi phạm điều #3 lần thứ hai sẽ được đặt dưới tình trạng kiểm duyệt—“moderated” và nếu đương sự vi phạm lần thứ ba sẽ bị remove khỏi diễn đàn.

5. Tất cả email và tài liệu trên diễn đàn vobivietnam không được phổ biến ra ngoài nếu không có sự đồng ý của người viết.

6. Tất cả emails và tài liệu đã được phổ biến trên diễn đàn sẽ được lưu trữ trong hồ sơ (archives) của Tổng Hội với mục đích dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

E. Hướng dẫn kỹ thuật căn bản :

Gia nhập, rút tên, set up “NO EMAIL”, “INDIVIDUAL EMAILS”:

1. Trên nguyên tắc, tình trạng (status) của tất cả các thành viên đã có tên trên diễn đàn vobivietnam sẽ được điều chỉnh để post email trực tiếp không cần phải qua Ban Moderators.

2. Thơ mời gia nhập vobivietnam đã được gửi tới tất cả thành viên ở ba egroup vobivietnam, KBC4027, KBC4027TVBQGVN trong tuần lễ cuối tháng 8 năm 2002.

3. Trong thời gian thử nghiệm (testing), các email sẽ được set up “INDIVIDUAL EMAIL.” riêng cá nhân nào muốn set up “NO EMAIL” thì liên lạc với Ban Moderators. Để tránh bị virus, mail box không bị đầy (full) và có thể đọc email(s) trực tiếp trên bất cứ computer nào, set up email account với Yahoo .Group (groups.yahoo .com) là cách tốt nhất.

Ban Moderators sẽ post một bài chỉ dẫn chi tiết cách gia

nhập vobivietnam qua Yahoo Group và sẽ post liên tục mỗi ngày hai lần để giúp đỡ những thành viên chưa thông thạo cách gia nhập egroup.

4. Đối với những thành viên mới chưa quen hoạt động với egroups, emails của đương sự sẽ được set up “INDIVIDUAL EMAIL” và tạm thời đặt trong tình trạng “MODERATED” một thời gian thật ngắn trước khi được set up lại để post trực tiếp.

5. Thành viên có thể rút tên khỏi diễn đàn bằng cách “UNSUBSCRIBE” trực tiếp qua Yahoo Group hay yêu cầu bằng email qua Ban Moderators.

F.-Thành phần Ban Moderators gồm các cựu SVSQ sau đây:

CSVSQ Trần Thanh Quang K20, Trưởng ban

CSVSQ Đinh Thiện Liêm K29

CSVSQ Nguyễn Phước Cường K30

Giới thiệu Ban Truyền thông Web Information Technologies (IT)

Nhận thức rằng trong thời đại điện toán, Information Technologies là phương tiện hữu dụng và thích nghi để phát triển thông tin liên lạc nội bộ, cũng như để truyền bá tin tức, sinh hoạt và phổ biến các dữ kiện lịch sử liên quan đến Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đến đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt tầng lớp thanh thiếu niên sau 1975. Khối truyền thông đã chú trọng nhiều trong lãnh vực IT.

Trang web chính của THVB được thành lập khoảng tháng 8 năm 1997 gần tròn năm năm tại địa chỉ web: <http://www.vobi-vietnam.org>

Sau đây là một vài dự án đầu tiên của Ban Truyền Thông Web Information Technology (Ban Web Design):

A) Cập nhật (updated) web vobi-vietnam.org:

-Convert các bài viết trên trang web THVB sang dạng Unicode (6 tháng đầu)

-Updated links to Web Khoá, Thanh thiếu niên ĐH (Web do Đại Diện Khoá cung cấp hay do Ban Internet design)

-Upload Dahieu điện tử (sau khi ĐH bản in chính (hard copy) đã phát hành).

Hiện tại đã thiết kế - design và upload Dahieu số 64, 65 trên web THVB.

-Thiết kế hay trợ giúp về kỹ thuật để các Khóa hay hội địa phương thành lập trang Web Khóa, Hội, LH...

-Thiết kế trang Hình ảnh Quân trường, bao gồm:

1) Trưởng VBQGVB: Quân trường, Nhà thí nghiệm nặng, Thư viện....

2) Tám Tuần sơ khởi, Chinh phục Lâm Viên & Gắn Alpha

3) Sinh hoạt Cựu SVSQ/Trường Võ Bị QGVN:

a) Muà văn hóa:

b) Muà Quân sự:

-Thăm Liên quân chủng

-Huấn luyện TKS

-Quân sự: Hải, Lục, Không Quân

-Nhảy Dù

-Rừng núi sình lầy BDQ + Viễn thám

c) Lẽ đeo nhẫn

d) Mẵn Khoá

B) Song Ngữ

Hiện tại trong mục đích lưu giữ tài liệu liên quan đến TVBQG/VN trên hệ thống web toàn cầu, nhằm giới thiệu đến đồng bào trong cũng như ngoài nước, đặc biệt là các thế hệ sau 1975, cũng như đến người ngoại quốc hằng quan tâm về lịch sử chiến tranh Vietnam; Khối truyền thông TH/VBVN cũng dự tính phiên dịch sang Anh và Pháp ngữ một số tài liệu chính nhằm

phổ biến trên trang web THVB.

C) Radio 4027:

Với kỹ thuật hiện tại, KTT/THVB có tham vọng thành lập lại chương trình phát thanh trên web nếu có nhu cầu và điều kiện cho phép.

Hiện KTT/THVB đang thử nghiệm chương trình phát thanh và phát hình tại địa chỉ web sau:

<http://68.5.151.251:4027/dahieu/radio4027/09-02/>

(Cần Realplayer, xin bấm vào các files)

Trên đây là những dự án sơ khởi của KTT/THVB về việc tái thiết kế và cập nhật hóa trang Web THVB.

Kính thức Quý Vị, trong chiêu hướng xây dựng và đóng góp, KTT/THVB xin thành thật cảm ơn Quý Vị đã gửi lời chia sẻ và nâng đỡ Ban Web trong giai đoạn đầu. *Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị việc tái tổ chức Khối Truyền Thông cho giai đoạn kế tiếp hứa đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật và nhân sự.*

Mọi thắc mắc hay góp ý xin quý vị email về TT/THVB:

truyenthongvb@ampact.net

hoặc nguyentm@cox.net

Trân trọng kính chào Quý vị

Khối Truyền Thông Tổng Hội

Ghi chú:

- Hiện Ban Web cũng đang cần một số tài liệu cũ liên quan đến TVBQG/VN, nếu NT hay vị nào có, xin liên lạc về KTT/THVB.

- Cáo lỗi: chúng tôi đã phải sử dụng một số danh từ chuyên môn chưa chỉnh sang tiếng Việt.



MỘT NĂM THỜI SỰ...

Năm 2002 dương lịch và cũng là năm Nhâm Ngọ theo âm lịch vừa qua đã có nhiều biến chuyển hệ trọng khác hẳn mấy năm trước. Có thể nói đây là một năm sôi động gồm nhiều biến cố không thể liệt kê hết trong một vài trang giấy. Vì vậy nhân dịp cuối năm, chỉ xin thử kiểm điểm lại một số ít biến động quan trọng và tiêu biểu nhất trong năm 2002.

Trên thế giới, tác động mạnh mẽ của vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở Nữu Ước vẫn còn kéo dài sang năm 2002. Hoa Kỳ trút giận dữ lên đầu những nhóm khủng bố xưa nay vẫn ẩn náu tại A Phú Hãn. Cơn phẫn nộ của Hoa Kỳ quyết tiêu trừ bọn khủng bố đã làm cả bạn trong phe Mỹ lẫn các nước không mấy thân thiện với Mỹ phải tỏ thái độ hòa dịu, ủng hộ lập trường tấn công tiêu diệt bọn khủng bố của Mỹ. Kể cả khi Tổng Thống Bush chỉ tay day mặt “trục xáu xa Iraq-Iran-Bắc Hàn” cũng không thấy có phản ứng mạnh nào bênh vực ba chế độ này.

Cuộc tấn công ô ạt vào A Phú Hãn đạt được mục tiêu nổi là đánh đuổi chính quyền Taliban cai trị A Phú Hãn, phá hủy được sào huyệt ẩn náu và các kho vũ khí, các trung tâm huấn luyện của các nhóm khủng bố dưới quyền lãnh tụ bin-Laden cũng như các nhóm lẻ tẻ khác trong đó có nhóm Al-Qaeda.

Nhưng các mục tiêu lâu dài như lập chính phủ A Phú Hãn thân Mỹ chống khủng bố lại không được hoàn toàn xuông xě. Chính phủ liên hiệp các nhóm sắc tộc thuộc các khuynh hướng Hồi Giáo khác nhau không hoàn toàn đoàn kết để xây dựng đất nước như dân chúng mong muốn mặc dù các nhóm này đều bị phe Taliban đàn áp và tìm cách tiêu diệt trước đây.

Thực tế chiến trường vùng Nam Á với địa thế hiểm trở, thời tiết rất khắc nghiệt đã hạn chế sức mạnh của Mỹ. Dù quân lực Mỹ và đồng minh Hồi Quốc đã tiêu diệt được nhiều phần tử khủng bố và các cơ sở vật chất của các nhóm khủng bố, nhưng lực lượng lẻ tẻ của các nhóm này vẫn còn lẩn lút len lỏi trong vùng rừng núi biên giới chung với các nước láng giềng nhất là với Hồi Quốc.

Cuộc chiến chống khủng bố đã hứa hẹn nhiều khó khăn và có tính chất chiến tranh du kích. Các đại đơn vị Mỹ và đồng minh không thể đánh du kích, mà chỉ có thể dùng sức mạnh hỏa lực để làm hao mòn đối phương. Công cuộc diệt địch phải trông cậy vào các toán biệt kích của Lực Lượng Đặc Biệt, của CIA và cả Hải Quân nữa.

Hiện nay, du kích của các nhóm Hồi Giáo quá khích vẫn còn bắn lén và pháo kích chớp nhoáng ở A Phú Hãn. Làm sao cho quân lực A Phú Hãn đứng vững để Mỹ rút quân là vấn đề còn nhiều khó khăn. Nếu trong năm tới cuộc chiến tiêu diệt nạn khủng bố không có những thành quả đáng kể và có dấu hiệu Mỹ bị vướng mắc thì chính phủ của Tổng Thống Bush sẽ phải đương đầu với phong trào phản chiến lúc nào cũng đợi dịp nổ ra để chống đối.

Sang năm 2003, Hoa Kỳ còn phải lo lắng về những âm mưu khủng bố lẻ tẻ ngay trên đất Mỹ, một hiểm họa mà sức mạnh quân sự đơn thuần không đủ để giải quyết. Tổ chức và sinh hoạt của xã hội Mỹ không hề dự liệu sẽ phải đối phó với nạn khủng bố quy mô nên có nhiều sơ hở không thể tránh khỏi những vụ tấn công cảm tử lẻ tẻ.

Cuộc chiến chống khủng bố nay đang hướng vào Iraq. Ông

Bush tỏ vẻ quyết liệt với Iraq vừa vận động dư luận quốc nội và quốc tế, vừa chuẩn bị lực lượng cũng như phương tiện quân sự mới nhất để tấn công Iraq.

Sau nhiều tuần lễ vận động ráo riết của Mỹ, Hội Đồng Bảo An LHQ đã ra nghị quyết buộc Iraq phải tuân hành lệnh thanh sát vũ khí và cảnh cáo sẽ có biện pháp trừng phạt. Khí thế của hành pháp và lập pháp Mỹ đã khiến HĐBA phải phần nào ngả theo đường hướng của Mỹ sau khi Mỹ nhượng bộ không đòi quyền tấn công mà không phải đợi HĐBA cho phép. Dẫu sao một nghị quyết cứng rắn như vậy mà được 15/15 thành viên HĐBA chấp thuận cũng là thắng lợi đáng kể của Mỹ.

Có lẽ Mỹ dư biết rằng đánh Iraq sẽ gây ra nhiều khó khăn về thương vong khủng khiếp của thường dân Iraq vì Saddam không ngần ngại đem dân làm bia đỡ đạn. Theo một số đông các nhà nghiên cứu, khó khăn lâu dài và quan trọng nhất là, giống như ở A Phú Hãn, Mỹ sẽ làm gì ở Baghdad sau khi hạ bệ Saddam Hussein.

Chắc hẳn trong vấn đề Iraq, chính phủ Mỹ cũng lo ngại Iraq và khối Hồi Giáo như lo ngại phong trào phản chiến trong nước. Một trong những lập luận của các phần tử phản chiến dùng để chống đối chính phủ Mỹ cho rằng Mỹ dọa đánh Iraq là nhằm duy trì và bảo vệ nguồn cung cấp dầu hỏa. Điều đó có thể đúng, cũng như một nhận định cho rằng Mỹ phải hành động để duy trì vị trí và uy tín của một siêu cường duy nhất trên địa cầu.

Nói tóm lại, chính phủ Bush hiện được tín nhiệm ở mức độ cao và đảng Cộng Hòa được ăn theo trong kỳ bầu cử 5/11/02 vừa qua vì đa số cử tri Mỹ vẫn không muốn nước Mỹ yếu hèn khi bị tấn công trực diện và khinh thường. Nhiều người cho rằng ông Bush sẽ phải duy trì mức độ lòng yêu nước và tự ái của dân chúng Mỹ bằng cách tạo những tác động mạnh đối với tâm lý quần chúng. Nếu thành công trong cuộc chiến diệt khủng bố, G.W. Bush sẽ nhờ thời thế mà thành anh hùng.

Vì thế có thể thấy nếu trong năm 2003 ông Bush có tạo được thành công hay chiến thắng vẻ vang, cụ thể trong cuộc

chiến diệt khủng bố thì ông mới nắm được ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Ngược lại có thể nạn khủng bố sẽ không giảm đến mức tạm chấp nhận được khi chiến dịch quân sự không đạt được một thành quả nào đáng kể, hoặc tệ hơn nữa là phải rút quân ở Somalia như dưới thời ông Clinton trước đây 9 năm. Trong trường hợp này, ông Bush sẽ có thể thất cử nhiệm kỳ 2 và thậm chí đảng Cộng Hòa còn mất luôn đa số tại hai viện quốc hội.

Quay sang Trung Đông, cuộc chiến tranh giữa Palestine và Do Thái không biết đến bao giờ mới tạm lắng đọng. Dường như cả hai bên đều coi tình hình thế giới sau biến cố 11 tháng 9 ở New York là cơ hội thuận lợi để lấn át đối phương. Cuộc nổi dậy của phe Palestine lần này dữ dội hơn những năm trước và Do Thái cũng thẳng tay đàn áp bằng phương tiện quân sự cứng rắn hơn, khiến những thỏa hiệp đã đạt được trong những năm trước đây bị đổ vỡ.

Hoa Kỳ không thể bỏ rơi Do Thái nhưng cũng không thể có hành vi quá đáng gây bất bình cho các nước Hồi Giáo đang làm bạn với mình. Một chính sách hoàn hảo để giải quyết vấn đề Trung Đông tận gốc rễ là điều khó xảy ra khi nguyên nhân là thù hận chủng tộc và những mâu thuẫn có tính chất tôn giáo. Vì vậy Hoa Kỳ chỉ có thể can thiệp ngoại giao để giới hạn tác dụng của lò lửa Trung Đông ở mức độ có lợi nhất cho nước Mỹ.

Những người quan tâm đến hòa bình thế giới chỉ mong sang năm 2003, thực tế chính trị và quân sự sẽ khiến hai bên ưu chiến hoặc ít nhất cũng tự chế hết sức mình để giới hạn tối đa các thiệt hại nhân mạng vô ích. Việc hòa giải từ gốc rễ chủng tộc và tín ngưỡng là việc của lịch sử, chỉ có thể thực hiện được khi loài người hết còn đói rách và thất học, là những ước vọng hiện chỉ có trong mộng tưởng.

Ở vùng Đông Á cũng bằng phương thức ngoại giao thường áp dụng, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Chính Nhật bất ngờ có hành động tử tế bằng cách thú nhận đã bắt cóc một số người Nhật trong 3 thập niên gần đây khi Thủ tướng Nhật đến thăm Bình

Nhưng giữa năm 2002. Đồng thời ông ta cũng cho những người này được về Nhật thăm thân quyến.

Mỹ tỏ ý đón nhận các đề nghị hòa hoãn một cách dè dặt tuy rằng trong thông điệp của Tổng Thống Mỹ tuyên chiến với bọn khủng bố quốc tế, Cộng Sản Bắc Hàn bị coi là một trong ba chế độ tám trợ nạn khủng bố cùng với Iraq và Iran hay là “Trục Xấu Xa.”

Nhưng sau đó không lâu, họ Kim lại theo thói mè nheo, khoe khoang khả năng chế phi đạn hạt nhân, không tuân hành thỏa ước 1994 về việc ngưng dự tính chế vũ khí hạt nhân để đòi Mỹ-Nhật-Nam Hàn nhượng bộ. Mỹ đáp ứng bằng cách ngưng cung cấp nhiên liệu dầu mỏ theo thỏa hiệp trước đây không lâu và Nhật cũng tỏ ý cứng rắn. Có thể Kim Chính Nhật cũng lợi dụng lúc Mỹ đang bận tâm về Iraq và Palestine để nài nỉ Mỹ Nhật nhượng thêm. Nhưng không lâu sau đó, Bình Nhưỡng đã rút lại lời khoe khoang ấy nại cớ sai sót về ngôn ngữ.

Tuy nhiên nhiều người tin rằng rồi ra trong năm 2003 và sau đó, Bình Nhưỡng sẽ phải trông cậy vào Mỹ và Nhật khá nhiều. Bắc Hàn không thể tự túc thực phẩm, không thể tự cô lập mãi trong một thế giới ngày càng mở rộng cửa. Trong lúc ấy Bắc Hàn chỉ là mối đe dọa bằng sự liều lĩnh với nhiều nhất là hai trái bom hạt nhân thô sơ.

So với Iraq, Bắc Hàn ít gây khó khăn và đe dọa cho Hoa Kỳ hơn mà một lý do dễ nhận thấy là Bắc Hàn không có một khối các nước chung quanh bênh vực ở một mức độ nào đó như Iraq. Bắc Hàn không có nguồn tài nguyên nào quan trọng như dầu hỏa của vùng Trung Đông. Vì thế Hoa Kỳ chưa thể tính chuyện phải trái với Bình Nhưỡng, mà có vẻ tạm phó mặc cho Nhật và Nam Hàn tính toán.

Trước đây Bình Nhưỡng vẫn chơi trèo, nũng nặc chỉ chịu nói chuyện ngang hàng với Mỹ không có Hán Thành tham dự với vai trò chính. Nhưng nay thì Kim Chính Nhất đã phải xuống nước vì Hán Thành có thể trợ giúp đáng kể cho Bình Nhưỡng về

kinh tế và khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy mà Kim Chính Nhất mới vui vẻ trao đổi thăm viếng với tổng thống Nam Hàn.

Nhưng đáng chú ý hơn hết trong vùng Á Châu vẫn là anh khổng lồ Trung Cộng. Mặc dù vẫn bám cứng những nguyên tắc và đường lối chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng chế độ Cộng Sản ở Hoa Lục đã áp dụng những chính sách kinh tế tài chánh và thương mại kiểu tư bản và kinh tế thị trường nhất là từ thời Đặng Tiểu Bình. Nội bộ nước này còn nhiều khó khăn mà đáng quan ngại nhất là tình trạng nghèo khó của miền Tây Hoa Lục và tình trạng cách biệt giàu nghèo quá nhiều. Trung Cộng còn phải đối phó với những tai họa về môi sinh trầm trọng vì mở rộng kỹ nghệ bừa bãi.

Tháng 11 vừa qua, đại hội thứ 16 đảng Cộng Sản Trung Hoa đã bầu Hồ Cẩm Đào lên chức vụ tối cao của Đảng thay Giang Trạch Dân, giữ đúng lời hứa trao quyền cho lớp tuổi thấp hơn. Với chủ trương “Ba Đại Diện,” đảng CSTM hy vọng sẽ củng cố tổ chức và quyền lực bằng cách mở rộng phạm vi đảng đến tầng lớp tư sản tư doanh. Tuy nhiên không mấy ai tin rằng CSTM sẽ chấp nhận dân chủ hóa để trở thành một nước thực sự tự do về chính trị.

Một số nhà quan sát còn lo ngại rằng vì nhu cầu nuôi sống một cách no đủ số dân khổng lồ trong thế kỷ này, Trung Cộng sẽ là mối đe dọa đối với toàn vùng Á Châu. Điều đó có nghĩa là đe dọa cả quyền lợi của Mỹ và Tây Âu.

Trong phiên họp tháng 11 với khối các nước Đông Nam Á (ASEAN) Bắc Kinh tỏ dấu hòa dịu nhưng không cam kết gì chắc chắn về an ninh vùng Tây Thái Bình Dương trong đó có tranh chấp giữa Bắc Kinh với các nước khác trong vùng về quần đảo Trường Sa. Một mặt khác trong năm qua Bắc Kinh vẫn lâu lâu vài ba tháng lại đe nẹt Đài Loan, cảnh cáo đảo quốc này đừng tuyên bố độc lập và hù dọa sẽ dùng vũ lực sát nhập Đài Loan trở lại thành một tỉnh của Trung Cộng.

Tuy thế có lẽ Trung Cộng chưa thể đánh Đài Loan trong

lúc này vì sẽ đụng độ với Mỹ. Vả lại đánh chiếm được Đài Loan không phải là chuyện dễ dàng.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong những năm tới đây, Trung Cộng sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự. Bắc Kinh sẽ mua thêm các chiến hạm nhất là mẫu hạm và tàu ngầm. Chuyến hải hành lần đầu tiên quanh thế giới giữa năm 2002 của một đoàn tàu Hải Quân Trung Cộng được coi là một dấu hiệu của tham vọng này.

Về khía cạnh lực lượng, ngoài số phi cơ chiến đấu và oanh tạc mua của Nga, Bắc Kinh mới trình làng một loại khu trục cơ tối tân do chính họ chế tạo. Họ dành nhiều nỗ lực phát triển kỹ nghệ không gian cũng như tăng cường kho phi đạn tầm trung.

Trong năm 2003, chắc hẳn Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường phát triển kinh tế và ngoại thương với ưu thế nhân công và nguyên liệu rẻ. Người ta tiên đoán nỗ lực chính của Bắc Kinh trong năm tới sẽ vẫn là sử dụng sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng chính trị và quân sự trong vùng Đông Á, cùng với các nước ASEAN cạnh tranh, hạn chế vùng ảnh hưởng của Nhật trên bờ Tây Thái Bình Dương.

Vấn đề thiết yếu trước mắt là tình hình nước Mỹ nơi đa số người Việt tỵ nạn chúng ta đang sinh sống. Đáng chú ý hơn cả là nguy cơ bị bọn khủng bố chống Mỹ tấn công ngay tại đất Mỹ. Trong lúc kinh tế khó khăn, bất cứ một biến cố nào do bọn khủng bố gây ra cũng làm xáo trộn đời sống hiền hòa nhưng vội vã xô bồ ở lục địa Bắc Mỹ.

Đất nước này rộng và xưa nay không có nhu cầu phòng thủ chống phá hoại và khủng bố. Hầu như mọi cơ sở sinh hoạt như điện nước, đường cầu, phi cảng, bến tàu, hệ thống điện thoại, điện toán, nhà máy, phòng thí nghiệm đều có thể là mục tiêu của bọn khủng bố nhất là những kẻ quá khích ôm bom tấn công tự sát. Các viên chức an ninh quốc phòng vẫn lo ngại khả năng bọn khủng bố dùng bom gieo rắc phóng xạ và vi trùng.

Đáng lo ngại không phải chỉ là bọn cuồng tín ở Trung Đông

mà còn là những cá nhân điên dại trong xã hội Mỹ. Những vụ phá hoại chết hàng trăm người vô tội như ở Oklahoma City là điển hình. Mới đây nhất là vụ chỉ có hai tên bắn súng của chúng đã gây kinh hoàng khắp vùng quanh thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Tuy nhiên, người dân trong xã hội Mỹ có ưu điểm tôn trọng kỷ luật, trọng của công, đoàn kết lúc nguy biến. Nhờ thế, nạn khủng bố bị ngăn chặn phần nào nhất là khả năng truy tầm và điều tra của các cơ quan an ninh rất đáng tin tưởng. Ngoài ra xã hội này cũng dễ tự thích ứng với hoàn cảnh, dự trữ tài nguyên sinh hoạt dồi dào nên sự xáo trộn có thể được giảm thiểu phần nào.

Cuối cùng là về Việt Nam.

Trong năm 2002, đảng và chính quyền CSVN gặp một ít thuận lợi cùng với nhiều khó khăn. Đối với nước ngoài, trong năm qua Hà Nội đã mở rộng liên hệ ngoại giao với các quốc gia nhỏ trong các vùng từ Phi Châu đến các nước thuộc Liên Xô cũ. Chắc chắn rằng Hà Nội đã phải nhượng bộ một số quyền lợi kinh tế và chính trị sau các chuyến công du trao đổi, nhất là tại các nước như Pháp, Nhật, Nam Hàn, Nga, Cuba và Mỹ La Tinh.

Mức độ đầu tư từ nước ngoài có phần sút giảm, nhưng các món viện trợ phát triển trực tiếp vẫn được duy trì. Cùng lúc, các quốc gia và tổ chức quốc tế cấp viện trợ ra thất rất thát vọng vì trong năm qua Hà Nội vẫn chậm chạp trong việc cải cách kinh tế, nhất là cố tìm cách đình hoãn kế hoạch cổ phần hóa khu vực quốc doanh. Lý do đơn giản là CSVN chưa dám đụng chạm đến địa vị và quyền lợi của các công thần đang nắm giữ các xí nghiệp quốc doanh kể cả các xí nghiệp của các ngành quân đội.

Tình trạng thiếu trật tự xã hội tiếp tục nuôi dưỡng nạn buôn lậu và sản xuất hàng lậu lên cao trong năm qua. Hàng lậu rẻ và tốt từ Trung Hoa và Thái Lan tràn lan không thể ngăn chặn đang đánh gục nhiều ngành sản xuất trong nước kể cả máy móc gia dụng, hàng điện tử, nhu liệu điện toán, thịt tươi, trứng, đường, xe

hơi và xe gắn máy... thậm chí cả gạo thơm. Tình trạng này càng khơi rộng thêm hố ngăn cách giàu nghèo và mức sống cách biệt giữa thành thị với nông thôn.

Các lãnh tụ CSVN có vẻ không hiểu nổi tính liên kết chặt chẽ giữa nền trật tự pháp lý và hành chánh với phát triển kinh tế nhất là sự tai hại của tập quán hành chánh hủ bại, coi quyền lợi đảng là cao hơn hết. Thủ tục hành chánh, pháp lý chậm chạp và đầy rãnh tham nhũng, ăn cắp, vô trách nhiệm làm trì trệ mức phát triển kinh tế. Trong năm qua, các lãnh tụ ở Hà Nội nhiều lần kêu gọi bài trừ các tệ nạn xã hội và tham nhũng, cải cách hành chánh pháp lý, nhưng không thành công. Để che mắt thế gian, Hà Nội đã mời một công ty Thụy Điển ký khế ước điều tra tham nhũng. Thật là trò đùa.

Vụ tai tiếng Năm Cam liên can đến mọi ngành mọi cấp làm tiêu tùng chút uy tín cuối cùng của chế độ CSVN. Dù cố hạn chế những đầu dây mối nhợ của vụ này dính líu tới các lãnh tụ cao cấp, dân chúng cũng dư biết rằng số cán bộ bị đem ra làm dê tế thần chỉ là một số nhỏ trong toàn bộ thủ phạm và tòng phạm.

Năm 2002 còn ghi nhận những vụ phản kháng gay gắt của phong trào đòi dân chủ tự do nhất là tự do tôn giáo. Hầu hết các cường quốc dân chủ đều đòi hỏi Hà Nội tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do dân sự. Suốt năm 2002, nhiều tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, tự do, bảo vệ ký giả và tù chính trị đã chỉ trích kịch liệt những hành vi đàn áp tôn giáo và những người có tư tưởng đối kháng của chế độ CSVN. Những vụ biểu tình của nông dân chống trưng thu đất một cách bất công xảy ra ngày càng nhiều trong khi phong trào phản kháng của đồng bào thiểu số vẫn âm ỉ.

Tuy nhiên CSVN vẫn ngang ngược bắt bớ những nhân vật tranh đấu ôn hòa, tiếp tục bỏ tù và quản thúc các nhà tu đặng kính như Cha Nguyễn Văn Lý, các Thầy Huyền Quang, Quảng Độ và nhiều chức sắc Hòa Hảo, Cao Đài, không ngưng dùng vũ lực và tù đầy chống các tín đồ Tin Lành ở các vùng cao nguyên Việt Bắc và Trung Việt. Các phái đoàn của Hà Nội đi “giải độc”

ở Mỹ và Âu Châu không thuyết phục được dư luận thế giới về tội ác của chế độ CSVN.

CSVN tỏ ra lúng túng khi phản ứng đối với phong trào đòi dân chủ, mà hành động ti tiện nhất có thể nhận thấy trong cách cư xử tại đám tang tướng Cộng Sản Trần Đệ. Không dám truất cấp bậc và cấm tang lễ của ông Đệ mà chỉ dám cho tay chân lột bỏ những hàng chữ vinh danh hay có ghi cấp bậc của người quá cố, điều đó đã chứng tỏ tư cách hèn hạ của bọn lãnh tụ đảng CSVN.

Cũng nhở mọn tương tự là việc xét xử Cha Lý và trí thức trẻ Lê Chí Quang. Đường đe dọa là một chính quyền mà không dám công khai xét xử các phần tử đối lập này. Họ chỉ đủ can đảm tổ chức phiên tòa kệch cỡm và xét xử chớp nhoáng kiểu những băng đảng ăn cướp thời Trung Cổ. Âu đó cũng là bản chất cướp cạn, một thứ Mafia hạng ba hạng tư chi đó.

Ở một mặt khác, đáng kể nhất là dư luận và các hành động phản kháng chống lại các tbỏa hiệp nhuồng nhiều đất đai và vùng biển của Việt Nam cho Trung Cộng. Hà Nội ra sức cải chính, nhưng lập luận quá yếu ớt với những dẫn chứng gian dối, giấu đầu hở đuôi đã lộ rõ tội bán nước và phản bội tổ quốc của CSVN.

Vụ hỏa hoạn tại Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ở Sài Gòn cuối tháng 10 năm 2002 gây xúc động lớn khắp nước, là một bằng chứng cho thấy chế độ CSVN không đủ khả năng quản trị một đất nước 80 triệu dân như Việt Nam, bây giờ cũng như mai sau chừng nào chế độ này còn tồn tại.

Trong năm tới, CSVN hẳn sẽ tăng cường cuộc vận động ngoại giao với Mỹ, Nhật, Châu Âu, các nước Tây Phương khác và các nước nhỏ hơn với sự hỗ trợ của các tên nội tuyến nằm trong quốc hội Mỹ. Ngoài ra, một trong các nỗ lực quan trọng của Hà Nội nhằm vào người Việt ở nước ngoài với các mánh khéo vượt ve ru ngủ và dụ dỗ kẻ nhẹ dạ đã được chính thức hóa với ưu tiên yểm trợ cao.

Sau hết, điều bận tâm lớn nhất trong lòng mỗi người Việt ở hải ngoại là sự phân hóa cùng cực của cộng đồng. Đáng lẽ giữa lúc chế độ CSVN đang ở vào thế bối rối nhất, chúng ta phải dồn nỗ lực xung kích đẩy cho nó đến gần bờ vực thẳm diệt vong mau lẹ hơn nữa. Nhưng ngược lại, dường như có một số người chỉ quan tâm đến lợi ích riêng, tự ái, cố níu kéo, bám cứng lấy quan điểm riêng mà không chịu cùng nhau xây dựng lập trường cũng như đường lối chung trong cuộc tranh đấu cam go chống lại bọn Mafia Hà Nội.

Cộng đồng gười Việt ở nước ngoài có đạt được một số thành công trong các cuộc tranh đấu khẳng định lập trường của mình và các cuộc phản kháng chống âm mưu tuyên vận của Hà Nội trong năm qua. Nhưng nói chung vì cộng đồng người Việt hải ngoại còn chia rẽ trầm trọng khiến các nỗ lực này còn lẻ tẻ, thiếu phối hợp nên bị phân tán và có tính chất cục bộ.

Người Việt chống Cộng, nhất là giới sĩ phu trong quân lực VNCH ai mà không tin tưởng rằng trước sau gì rồi chế độ CSVN sẽ sụp đổ. Nhưng Tổ Quốc đòi hỏi chúng ta phải làm sao cho nó sụp đổ mau lẹ hơn để nhân dân bớt khổ và tài nguyên nhân lực quốc gia hết bị bán rẻ cho ngoại bang sớm ngày nào hay ngày ấy.

Đa Hiệu.

