



# ĐA HIỆU

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN  
TRƯỞNG VỐ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM





**Ban Chấp Hành Tổng Hội  
CSVSQ/TVBQGVN**  
**Tòa Soạn Đa Hiệu**  
**Xin chân thành cảm tạ**  
**Quý Chiến Hữu**  
**Quý Thân Hữu**  
**và Gia Đình**  
**đã ủng hộ, đóng góp để thực hiện**  
**Đặc San Đa Hiệu 78**

## TÔN CHỈ ĐA HIỆU

Để Đa Hiệu giữ đúng được truyền thống phục vụ tập thể Võ Bị và toàn thể độc giả, một số qui định sau đây được áp dụng:

- 1 - Những bài viết có nội dung cổ võ hay tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản trực tiếp hoặc gián tiếp đều tuyệt đối không được chọn đăng.
- 2 - Bài viết cho Đa Hiệu nội dung phải khách quan, không đả kích, phi báng đồi tự của bất cứ một nhân vật nào dù trong tập thể Võ Bị hay ngoài. Phê bình và nhận xét về tư tưởng, lập trường, chứ không chi tiết hóa đồi tự của bất cứ một ai.
- 3 - Bài viết ngoài bút hiệu, xin ghi rõ tên thật, khóa (nếu là cựu SVSQ), số điện thoại, Email address và địa chỉ để tòa soạn tiện liên lạc. Nếu không muốn đăng tên thật xin ghi chú rõ ràng. Để tránh những lỗi lầm đáng tiếc khi trình bày bài vở, xin quý vị đánh máy bỏ dấu rõ ràng các sáng tác, attached theo Email, copy vào diskette, hoặc nếu phải viết tay, xin viết thật rõ ràng, dễ đọc, trên một mặt giấy và kèm theo hình ảnh khi gửi về tòa soạn.
- 4 - Bài viết hoặc thư cậy đăng trên Đa Hiệu, nếu được đăng, tác giả phải trả tiền lệ phí do Ban Trị Sự ấn định và không dài quá 6 trang đánh máy với khổ chữ Đa Hiệu vẫn dùng. Đa Hiệu hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm gì về quan điểm, đường lối, nội dung trong các bài viết hoặc thư cậy đăng.
- 5 - Đa Hiệu tùy nghi chọn đăng những sáng tác gửi về và sẽ không hoàn trả lại bản thảo dù được chọn đăng hay không.
- 6 - Đa Hiệu tùy nghi chọn đăng hay không những bài đã gửi cho các báo khác.
- 7 - Đa Hiệu chỉ đăng Tin mừng hay Phân ưu do Liên Hội, Hội, hay Đại diện Khóa gửi tới tòa soạn.

# ĐA HIỆU

## Số 78

Phát hành 9/2006

Chủ Nhiệm: CSVSQ/K19 NGUYỄN NHO

Chủ Bút: CSVSQ/K19 NGUYỄN HỒNG MIÊN

Trị Sự: CSVSQ/K17 ĐƯƠNG ĐỨC SƠ

Thủ Quỹ: CSVSQ/K27 TRẦN TRÍ QUỐC

Tổng Phát Hành: Hội CSVSQ/TVBQGVN/Nam CALI

*Hộp thư tòa soạn:*  
Đa Hiệu  
P.O.Box 866562  
PLANO , TX 75086  
Phone: 972-867-5698  
Email: dahieu2006@yahoo.com

*Ban Chấp Hành Tổng Hội:*  
12000 Bellaire Blvd, suite 138-d  
Houston, TX 77072  
Phone: 281-988-7300  
Email: cdqp\_75vnch@yahoo.com  
Trang web: <http://www.TVBQGVN.org>

# MỤC LỤC

*Hình Bìa:*

*Bìa trước: Tân và cựu Tổng Hội Trưởng*

*Bìa sau: Tân Tổng Đoàn Trưởng TD/TTNĐH*

*Layout: Từ Cao Nguyên*

<i>Lá Thư: Tân Tổng Hội Trưởng</i>	<i>9</i>
<i>&amp; Ban Chấp Hành TH nhiệm kỳ 2006-2008</i>	
<i>Tường Trình của BCH/TH nhiệm kỳ 2004- 2006</i>	
- <i>Tổng Hội Trưởng</i>	<i>13</i>
- <i>Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn</i>	<i>32</i>
- <i>Tổng Hội Phó Truyền Thông</i>	<i>40</i>
- <i>Chủ Bút Đa Hiệu</i>	<i>47</i>
- <i>Tâm Sự của Tổng Đoàn Trưởng/TD/TTNĐH</i>	<i>53</i>
 <i>Chào Mừng Đại Hội XV:</i>	
<i>Phóng sự bằng hình ảnh (do Digital Photographer</i>	
<i>Trần Thanh Quang thực hiện)</i>	<i>57</i>
<i>Giai Đoạn Chót của Cuộc Chiến Giành Tự Do-Dân Chủ</i>	
<i>cho Dân Tộc VN</i>	<i>Ph.D Hồng Lĩnh</i>
	<i>137</i>
<i>Chính Quyền Nhân Dân Khủng Bố Nhân Dân</i>	
	<i>LS Đỗ Thái Nghiên</i>
	<i>157</i>
<i>Giọt Nước Mắt Qua Bao Thép Hè</i>	<i>Thu Nga</i>
	<i>164</i>
<i>Như Nước Trong Nguồn</i>	<i>Cần Thơ</i>
	<i>169</i>
<i>VN Đoạt Giải Vô Địch Túc Cầu Thể Giới Nέυ</i>	
	<i>Huỳnh văn Phú</i>
	<i>180</i>
<i>Văn Chương Hà Nội</i>	<i>Kathy Trần</i>
	<i>189</i>
<i>Bát Đoạn Cẩm</i>	<i>Nguyễn Hồng Miên</i>
	<i>195</i>
<i>Thơ</i>	<i>211</i>

## **SINH HOẠT VÕ BỊ**

<i>Quyết Định Đại Hội Đồng XV</i>	216
<i>Thư Chào Mừng Đại Hội XV của TTCSVNCH</i>	223
<i>Thư Chào Mừng Đại Hội XV của NT Bùi Đình Đam</i>	226
<i>Thông Báo của HDTV &amp; GS</i>	227
<i>Báo Cáo Tài Chính DH XV</i>	228
<i>Dư Âm Đại Hội XV Cao Chánh Cương</i>	230
<i>Tinh Thần Đại Hội XV Cao chánh Cương</i>	234
<i>Thông Báo của K19</i>	243
<i>K 12: Một Cột Mốc Trong Lịch Sử Tiến Hóa TVBQGVN</i>	245
<i>Võ Bị Victoria/Úc Châu: Du Ngoạn Tuyết Sơn</i>	255
<i>Tân BCH/Hội Nam Cali</i>	261
<i>Sinh Hoạt K16</i>	263

## **SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU**

<i>Thư kêu gọi yểm trợ</i>	264
<i>Chuyến Đi của Tôi</i>	267
<i>Phong sự bằng hình ảnh</i>	275

## **THƯ TÍN ĐA HIỆU**

<i>Thư Tín Đa Hiệu</i>	285
<i>Giới Thiệu Sách</i>	291
<i>Tổng Kết Danh Sach yểm trợ Đa Hiệu</i>	293

## Lá thư: Tân Tổng Hội Trưởng

Trân trọng kính gửi:

Quý Cựu Chỉ Huy Trưởng,

Quý Cựu Giáo sư và Huấn Luyện Viên,

Quý Cựu SVSQ Niên Trưởng, Niên İे và các Bạn,

Quý Phu Nhân,

Cùng các cháu Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu,

Kính thưa tất cả Quý vị:

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời kính thăm và kính chúc sức khoẻ đến tất cả quý vị và Bửu Quyến.

Tiếp theo, chúng tôi xin được gửi lời CẢM TẠ đến tất cả quý Cựu SVSQ và quý Phu Nhân, cùng các cháu TTNĐH từ khắp nơi, đã về tham dự Đại Hội Võ Bị Hải Ngoại kỳ thứ 15 tại Houston, Texas. Lời cảm tạ này cũng xin được gửi đến quý NT,NĐ và quý Phu Nhân tuy đã không thể đến được, nhưng cũng đã gửi thư chúc mừng và chi phiếu yêm trợ cho Đại Hội.

Chính nhờ sự nâng đỡ và yêm trợ tích cực của tất cả quý vị mà Đại Hội 15 đã thành công tốt đẹp.

Đứng trước trách nhiệm to tát mà tất cả quý NT, NĐ và các Bạn đã tín nhiệm trao phó, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng chu toàn để khởi phụ lòng của quý vị.

Để hoàn thành trách vụ mà Đại Hội đã ủy thác, chúng tôi xin kêu gọi sự hợp tác của toàn thể CSVSQ thuộc 31 Khóa, các CSVSQ Liên Hội Trưởng và tất cả CSVSQ Hội Trưởng của 40 Hội Võ Bị ở khắp nơi: từ Mỹ Châu, Gia Nã Đại, Âu Châu, cho đến Úc Châu. Kính thưa tất cả quý Niên Trưởng, quý Phu Nhân và các Bạn,

Trong Đại Hội 15, có một số điều khoản quan trọng trong Bản Nội Quy của Tổng Hội đã được đa số CSVSQ hiện diện biểu quyết thay đổi cho phù hợp với sự sinh hoạt nội bộ, cũng như bên ngoài Tổng Hội. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-08 sẽ thực thi nghiêm chỉnh Bản Nội Quy, cùng với những điều khoản đã được sửa đổi trong Đại Hội 15.

Tất cả các ý kiến của 31 Khóa qua vị CSVSQ Đại Diện, đều sẽ được đón nhận. Lê dĩ nhiên, lúc nào chúng tôi cũng cần lắng nghe các ý kiến đóng góp XÂY DỰNG, ĐỨNG ĐẤN, THỰC TẾ và PHÙ HỢP với NỘI QUY và đường hướng chung của Tổng Hội, là Tổ Chức chúng ta đã tạo dựng nên trong hơn 31 năm tỳ nạn cộng sản tại Hải Ngoại.

Chúng tôi nghĩ rằng mặc dù các ý kiến cá nhân có thể đối nghịch nhau, nhưng chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ BẤT HÒA với nhau vì các ý kiến không đồng thuận đó.

Vả lại, với TINH THẦN DÂN CHỦ, cộng với sự TRƯỞNG THÀNH và THƯƠNG MẾN nhau giữa những Sĩ Quan xuất thân cùng một mái Quân Trường. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi ý kiến, điều cần thiết là chúng ta luôn tương kính và lịch sự với nhau. Chúng ta có cùng một mảnh số chung: tất cả chúng ta đều cùng xuất thân từ Trường Mẹ: QUÂN TRƯỞNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM.

Lời thề trước Vũ Đình Trường Lê Lợi, trong đêm Lễ Truy Đệu năm nào... vẫn còn đó. Những sứ mạng GIỮ NUỐC, LO CHO DÂN, đã vì sự nghiệp ngã cũng như hoàn cảnh đặc biệt của Lịch sử và địa lý của đất nước, đã bị gián đoạn, dang dở nửa chừng. Chúng ta

sẽ TIẾP TỤC SỨ MẠNG VÀ LỜI THÈ<sup>đó</sup> cho đến khi nào đảng Cộng sản Việt Nam không còn chỗ đứng trên đất nước Việt Nam!

Chúng ta ai cũng biết rằng “cái gì sắp đến, sẽ phải đến”. Làn gió DÂN CHỦ trong nước đang lớn dần và chắc chắn sẽ thành cơn bão mãnh liệt để thổi bay đi chế độ độc tài và gian ác, đã dày dặn đồng bào Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

Tất cả chúng ta, những người đã may mắn sống sót sau ngày 30 Tháng 4 năm 1975, phải có can đảm hoàn tất nốt sứ mạng của mình. Trước hết để không tủi hổ với các Anh em, Bạn bè đồng ngũ đã nằm xuống. Sau nữa, để cho con cháu của chúng ta vẫn mãi hánh diện về cha, ông của chúng. Và sau cùng, chúng ta sẽ thực hiện trọn vẹn được lời thề, để cho hơn 80 triệu đồng Bào Việt Nam có được một đờ i sống XỨNG ĐÁNG VỚI CON NGƯỜI của thế kỷ thứ 21. Đến lúc đó, Quốc Gia Việt Nam thân yêu của chúng ta mới có thể sánh bước cùng các nước láng giềng ở Á Châu.

Chúng tôi cần sự hợp tác cũng như giúp đỡ của tất cả quý Niên Trưởng, Niên Đệ, các Bạn, quý Phu Nhân cùng các cháu thuộc Tổng Đoàn TTNĐH.

Trân trọng kính chào Tự Thắng để Phục vụ.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng trình diện với tất cả Quý Vị:

**TÂN BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI  
CSVSQ/TVBQGVN  
Nhiệm kỳ 2006-2008**

*Địa chỉ: 12000 Bellaire Blvd, Suite 138-D*

*Houston, Texas 77072*

*Điện thoại: 281-988-7300*

*Điện thư: cdqp\_75vnch@yahoo.com*

1. *Tổng Hội Trưởng: CSVSQ Đinh Văn Nguyên/K20*
2. *Tổng Hội Phó Nội Vụ: CSVSQ Võ Văn Đức/K22*
3. *Tổng Hội Phó Ngoại Vụ: CSVSQ Trần Ngọc Huế/K18*
4. *Tổng Hội Phó Truyền Thông, kiêm Chủ Bút Đa Hiệu: CSVSQ Đinh Tiến Đạo/K24*
5. *Điều Hợp Viên Diên Đàm Võ Bị Việt Nam: CSVSQ Hà Tham/K25*
6. *Tổng Thư Ký : Nguyễn Xuân Thắng/K25  
(kiêm Thủ quỹ tạm thời)*
7. *Uỷ Viên Xã Hội: Phu Nhân của CSVSQ Từ Nguyên Quang/K3*  
Và sau đây là thành phần của ỦY BAN NGHIÊN CỨU:
  1. GS Ưng Hiển, Ph.D.  
(Cựu Văn Hóa Vụ Trưởng Trường Võ Bị)
  2. CSVSQ Tô Văn Kiểm/K3
  3. CSVSQ Lữ Phúc Bá, Ph.D./K10
  4. CSVSQ Trương Văn Túc/K10
  5. CSVSQ Đinh Văn Mẽ/K16
  6. CSVSQ Võ Văn Đức/K22

*GHI CHÚ: Đây chỉ là danh sách sơ khởi. Danh sách với thành phần đầy đủ của BCH/TH sẽ được công bố trên Đa Hiệu số 79.*

**TƯỞNG TRÌNH  
CỦA TỔNG HỘI TRƯỞNG  
TH/CSVSQ/TVBQGVN  
NHIỆM KỲ 2004- 2006**



**CSVSQ/K 19 NGUYỄN NHO**

*Kính thưa*

*Quí NT, NĐ, và Quí Bạn*

*Quí Chị và các cháu*

*Mở đầu cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết:*

*“Đạo khả đạo, phi thường đạo,*

*“Danh khả danh, phi thường danh”.*

*TVBQGVN đã có từ năm 1948 dưới cái tên Trường Sĩ Quan Huế, thành lập tại Đập Đá, cạnh giòng sông Hương, đến danh xưng Trường Võ Bị Liên Quân Dalat trong khu Saint Benoit Dalat, cho đến Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tọa lạc trên đồi 1515. Sau năm 1975 đã bay tản mạn đi khắp bốn phương trời và cuối cùng được qui tụ dưới danh nghĩa Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN cho đến ngày hôm nay.*

*Cái danh này đã vượt thời gian và không gian để trở thành cái “khả danh” và tiến đến phi thường danh nghĩa là danh trường cửu. Liệu có xảy đến cho TVBQGVN hay không?*

*Nói một cách khác:*

***“Tương lai Tổng Hội sẽ đi về đâu?”***

*Gia thử rằng CSVSQ nhỏ nhất là K31 sống thọ 100 tuổi, thì đến năm 2055 sẽ không còn một người CSVSQ/TVBQGVN nào trên trái đất này.*

*Năm nay 2006, Đại Hội XV ước tính sẽ qui tụ được khoảng 500 người (CSVSQ và Gia đình), thử hỏi đến năm 2016 Đại Hội XX sẽ có đủ 200 người tham dự hay không? Đến*

năm 2026 Đại Hội XXV có phải là Đại Hội cuối cùng của chúng ta hay không?

Đứng trước một viễn ảnh được nhìn thấy và tiên liệu được những gì sẽ xảy đến, chúng ta những CSVSQ/ TVBQGVN nói riêng và là cựu quân nhân QLVNCH, nói chung, phải làm gì?

BCH/TH nhiệm kỳ năm 2002- 2004 và 2004- 2006 đã từng bước thực hiện đường lối và kế hoạch nhằm đáp ứng phần nào câu hỏi vừa nêu trên.

Thực hiện phương châm:

“tre già măng mọc”,  
ngay trong đêm Dạ Tiệc bế mạc Đại Hội XIII, chúng tôi đã tuyên bố

“TẤT CẢ CHO THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU”.

Từ đó, sinh hoạt TH được hướng vào hai nỗ lực song hành: thế hệ cha ông và thế hệ con cháu cùng nhau hỗ trợ trong hành động. Thế hệ cha ông có bổn phận và trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn thế hệ con cháu, không những trở thành những người công dân tốt của xứ sở đang cư ngụ, mà phải còn là những cán bộ nồng cốt cho một nước VN tự do- dân chủ- nhân quyền trong tương lai.

Do đó, BCH/TH và Tổng Đoàn TNĐH đã cùng nhau ngồi lại ngày 21 tháng 6 năm 2003 tại Hoa Thịnh Đốn để thảo luận kế hoạch Vinh Danh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Vinh Danh Thế hệ Cha Ông.

Kế hoạch này gồm hai điểm chính: ngoại vận và chiến dịch.

Cô Lữ Anh Thư, thủ nữ của một CSVSQ Khóa 3, Trung Tướng Lữ Lan, được xem như là vị Nữ Tướng tiên phong phát động chiến dịch Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Anh Trần Quốc Dũng, trưởng nam của một CSVSQ K6, Chuẩn tướng

*Trần đình Thọ, được xem như là một nhà ngoại giao của Tổng Hội.*

*Hai mặt trận diễn ra song hành, một bên âm thầm kín đáo, một bên rầm rộ với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên bất cứ mọi nẻo đường nào có Người Việt Tị Nạn cư ngụ. Đây là hành động “DẤN THÂN” thực tế và đầy ý nghĩa. Kết quả như chúng ta đã biết. Gần 100 đơn vị chính quyền các cấp gồm 8 tiểu bang, 5 quận hạt và trên 90 thành phố đã công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Cứ mỗi thành phố chấp nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là một đòn đau tranh quyết liệt giáng lên đầu bọn CSVN.*

*Cùng với chiến dịch Vinh Danh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, BCH/TH đã ráo riết thúc đẩy sinh hoạt các Hội, Liên Hội, Khóa, càng ngày càng phẩn khởi. Liên Hội Canada được hình thành. Ban Chấp Hành Tổng Hội tham dự Đại hội Úc Châu, và Âu châu nhằm đưa quan điểm và đường lối của Tổng Hội đến tận địa phương. Sinh hoạt của Hội, Khóa càng ngày càng được chú trọng và phổ trên Da Hiệu, cơ quan ngôn luận của Tổng Hội, **một Tổng Hội duy nhất và bất khả phân.***

*Sau hai năm nhăm nàm củng cố xây dựng, đào tạo thế hệ thứ hai tham gia sinh hoạt trong guồng máy Tổng Hội được thực hiện một cách khẩn quan, Đại Hội XIV năm 2004 tại Hoa Thịnh Đốn, với chủ đề “CÙNG CHUNG TRÁCH NHIỆM” nhằm tiếp tục thực thi các mục tiêu và đường lối do Quyết Định của Đại Hội và Nội Qui đã đề ra .*

*Không phải chỉ có những người trong BCH/Hội, Liên Hội, Khóa hay Tổng Hội mới “dấn thân” vào công việc phát triển Tình Tự và Truyền Thống làm Vinh danh Trường Mẹ, mà tất cả mọi người, từ cha, mẹ, con cháu “Cùng Chung Trách Nhiệm” hoàn thành sứ mạng của một*

*người xuất thân từ TVBQGVN, trung thành với lời thề Sông Núi và có trách nhiệm chuyển tiếp lời thề này đến con cháu, như một ngọn nến phục sinh, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác không ngoài mục đích đấu tranh Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho VN. Đồng thời tạo cái “phi thường danh” cho Trưởng Mẹ; phát huy cái Tình Tự và hồn đúc truyền thống VB, mỗi ngày một tỏa rộng ra trên nhiều thế hệ khác nhau.*

*Ý thức được Cùng Chung Trách Nhiệm, các chị đã sát cánh cùng chồng, con trong mọi sinh hoạt TH. Đoàn PNLV Nữ Bắc Cali, Đoàn PN Lâm Viên Montreal, Đoàn PNLV Florida, Đoàn PNLV Úc Châu đã hình thành. . . và nhiều Đoàn PNLV khác tại tất cả các nơi, tuy không mang danh nghĩa là Đoàn, nhưng bất cứ lúc nào có sinh hoạt của Liên Hội, của Hội, và của Khóa, là có sự hiện diện của các chị với những tà áo màu thiên thanh, biểu tượng của những nàng dâu hiền Võ Bị.*

*Đây cũng là một trong nhiều hình thức “Dấn Thân” rất thực tiễn và hữu ích. Sự “dấn thân” của các chị đã khích lệ con cháu gia nhập Đoàn TTNDH và thúc đẩy con em của mình đi theo hướng tiến của các phong trào đấu tranh Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền, đang được phát động mãnh liệt và nhanh chóng truyền lửa đấu tranh từ hải ngoại về đến quê hương Việt Nam.*

*Nhưng không phải những bước đi của chúng ta lúc nào cũng đều được suông sẻ, mà cũng có lúc gặp phải chướng ngại vật. Chướng ngại vật mà chúng ta đã nhìn thấy và đang nhận biết. Sẽ vấp ngã, nếu chúng ta chủ quan thong dong tiến bước hoặc thờ ơ xem thường. Sẽ thành công, nếu chúng ta biết chọn lựa đúng con đường nào phải đi.*

## **Về nội bộ:**

Nhân số càng ngày càng với dần, đời sống mới đã một phần ảnh hưởng sâu rộng đến sinh hoạt Tổng Hội. Xã hội và nếp sống văn hóa mới cũng không phải là không tác động vào sự suy tư và bản tính của mỗi người đã gây ra một vài phản ứng tiêu cực có tác hại đến việc đào tạo và nuôi dưỡng thế hệ con cháu của chúng ta.

## **Về đối ngoại:**

Một số Liên Hội, Hội tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh chung cho Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền, nhưng một số khác vẫn giữ lối sinh hoạt độc lập.

Trong khi đó, bọn CSVN đang ráo riết thực hiện Nghị quyết 36. Chúng đã tung cán bộ và tiền bạc móc nối, xâm nhập vào các tổ chức của Người Việt Tị Nạn, hùa gây chia rẽ, gây nghi kị đánh phá lẫn nhau, phá hoại các cơ cấu tổ chức và làm suy giảm ý chí đấu tranh của chúng ta. Tổng Hội chúng ta cũng là một mục tiêu đánh phá chính của bọn CSVN.

Đứng trước tình hình như vậy, Tổng Hội nói chung và mỗi người trong chúng ta nói riêng phải làm gì?

Đại Hội XV với chủ đề “DẤN THÂN” không ngoài mục đích tìm một đường lối sinh hoạt phù hợp với tình hình đang biến đổi. Đó là phong trào đòi hỏi Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền cho VN.

VT số 42/BCH/TH 04-06 ngày 10/3/2006 đã phổ biến đến các Liên Hội, Hội và Khóa yêu cầu đưa ra đề nghị và đề tài tham luận trong hai ngày hội thảo để mọi người “CÙNG CHUNG TRÁCH NHIỆM” đưa Tổng Hội vào một

*giai đoạn sinh hoạt mới, giai đoạn “DẤN THÂN” tích cực và hữu hiệu hơn.*

*Đại Hội XV mang tính chất quan trọng vì đây là thời điểm để Tổng Hội thực sự “DẤN THÂN” vào công cuộc đấu tranh chung, kết hợp với các Đoàn Thể, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Các Tổ Chức Cựu Quân Nhân/QLVNCH . . . . theo đúng Mục Đích của Nội Qui đã ấn định tại Điều 11:*

**“Đóng góp và hỗ trợ các tổ chức cựu Quân Nhân QLVNCH và các Cộng đồng Người Việt Tị Nạn Hải Ngoại trong mục tiêu giải trừ Cộng Sản để quang phục quê hương.”**

Như vậy, rất rõ ràng rằng, chúng ta sẽ có hai vấn đề cần đặt ra:

## VẤN ĐỀ THỨ NHẤT LÀ: ĐỐI NỘI

*Về phương diện tổ chức, Tổng Hội có một hệ thống tổ chức rất chặt chẽ, bao gồm hai thể hệ cùng hoạt động song hành. Tổng Hội gồm:*

- 25 Hội tại Hoa Kỳ, trong đó có một Liên hội Bắc Trung tây Hoa kỳ.
- Liên Hội Âu Châu (8 hội)
- Liên Hội Úc Châu (4 hội)
- Liên Hội Canada (2 hội)

*Mỗi Hội hay Liên Hội có một tổ chức Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Đoàn TTNDH thống thuộc.*

*Trong các Hội tại Hoa Kỳ:*

- Hội Bắc Cali và Nam Cali là hai hội có nhân số đông nhất, mỗi hội trên 400 người
- Hội Hoa thịnh đốn, Houston, Dallas, Washington, với con số trên 100 người của mỗi hội.

*Ngoài ta TH còn có hệ thống Khóa, là một tổ chức cẩn bắn và năng động.*

*Đề cập đến tổ chức và sức mạnh của TH là để chúng ta tìm ra một phương thức hành động thích hợp trong giai đoạn mới: Giai đoạn “DẤN THÂN”.*

*Khi nói đến hai chữ Dấn Thân, không có nghĩa là chúng ta ám chỉ nhảy vào vòng lửa đạn hay xông pha trên các tuyến đầu đấu tranh. Dần Thân mang nhiều ý nghĩa và hành động khác nhau. Ý niệm tiên quyết cho dấn thân là “thức tỉnh” và “cùng chung trách nhiệm”.*

*Sinh hoạt của Hội hay Khóa thường chỉ do một số người rất nhỏ, tích cực và năng động. Đa số còn lại thường bị lôi cuốn vào sinh hoạt tùy hứng, tùy thời và tùy BCH mà mình thích hay không thích.*

*Sinh hoạt của Tổng Hội, cũng không thoát ra cái quan niệm này. Một VT chính thức gởi đến cho Hội/LH, thực hiện hay không là do vị Hội Trưởng/LHT và chỉ được một số ít hội phổ biến đến thành viên trực thuộc. TH không có một quyền lực nào “yêu cầu phải thi hành”. Tất cả chỉ là “tự nguyện và tự giác”. Mới nhất VT số 42 gởi qua bưu điện đến cho từng Hội và Khóa, yêu cầu đóng góp ý kiến và tu chính Nội qui, nhưng đến ngày ấn định, BCH/TH nhận được vỏn vẹn có 1 khóa, 2 hội và hai LH trong tổng số 31 khóa, 39 Hội.*

*Nếu mỗi người tự hỏi:*

*“Tôi đã làm gì được cho TH hay chưa?”*

*“Tôi đã trả ơn gì cho Trường Mẹ hay chưa?”*

*và trường hợp tôi được bầu chọn làm HT.LHT,THT*

*“Tôi có thể làm hay hơn hiện tại hay không?”*

*Mỗi lần hội họp, picnic, họp mặt Tết, vì Hội Trưởng phải gọi phone đến từng nhà, mời gọi, năn nít, nhưng rồi được bao nhiêu phần trăm tham dự.*

*“Nếu tôi là HT tôi phải làm gì?”*

*Hay chỉ biết phê phán chỉ trích vô căn cứ trong khi ngồi trước keyboard vôutherford vô phạt, ảo tưởng mình là trung tâm của sự khôn ngoan, đầy kiêu ngạo!*

*Không tham gia sinh hoạt với lý do vì không thích ông đó làm Hội Trưởng/LHT hay THT. Thậm chí còn có người viết thư vắn vẹn: “xin đừng gởi Đa Hiệu cho tôi”.*

*Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội, là thể hiện quan điểm đường lối của Đại Hội, và là tâm tư tình cảm của anh em một Mẹ mà ra. Đa Hiệu không phải là của riêng của vị Chủ Bút và Ban Biên Tập. Tất cả những người này chỉ vì tinh thần trách nhiệm và tình yêu mến Trưởng mẹ mà bỏ công sức và thì giờ đem hết khả năng hạn hẹp biến Đa Hiệu thành một tác phẩm không những có giá trị về nội dung mà còn cả hình thức nữa.*

*Vâng chúng ta chỉ có*

**MỘT TỔNG HỘI DUY NHẤT  
LÀ TH/CSVSQ/TVBQGVN  
MỘT CƠ QUAN NGÔN LUẬN DUY NHẤT  
LÀ ĐẶC SAN ĐA HIỆU.**

**Những ai cố tình tự mình tách ra khỏi tập thể Võ Bi, những ai lợi dụng cái DANH TRƯỞNG MẸ chắc chắn sẽ bị nghiem nát và bị hủy diệt bởi lịch sử tiến hóa của TH.**

*Hôm nay, chúng ta ngồi lại đây, không phải để khen chê hay trách móc, kẻ đúng, người sai, kẻ tốt, người xấu, mà*

chúng ta hãy “thức tỉnh” và “cùng chung trách nhiệm”, cùng “dấn thân” vào sinh hoạt TH. Mỗi người có một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau và phương thức dấn thân cũng hoàn toàn không giống nhau. Nếu không thể tham gia sinh hoạt được, thì yểm trợ tinh thần và vật chất, khích lệ, cổ động, hướng dẫn trong tinh thần xây dựng hơn là tiêu cực phê phán, kích động, gây xáo trộn và cản trở sinh hoạt chung của TH.

*Hướng dẫn và giáo dục cho con cháu ý nghĩa của công cuộc chiến đấu của cha ông, ý nghĩa của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, tham gia các sinh hoạt công đồng tại trường học và địa phương cư ngụ cũng là một việc làm “dấn thân” rất hữu ích và tích cực.*

*Đối với các thế hệ hai, ba . . . Họ là con cháu ruột thịt của chúng ta. Cha mẹ sinh con, ai không muốn con mình nên người, ai không muốn con cháu mình nối dõi tông đường làm rạng rỡ dòng họ.*

**Vâng! Dòng họ của chúng ta là dòng họ “TVBQGVN”.**

*Dòng dõi này sẽ được truyền từ đời này qua đời khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho con cháu của chúng ta một hành trang vào đời, như chính chúng ta đã nhận lãnh hành trang mà Trường Mẹ đã trao cho chúng ta tại Vũ Đình trường. Chính hành trang này là một năng lượng vô tận tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Hôm qua, hôm nay, thừa hưởng những kết quả vô song của hành trang Võ Bị, ngày mai truyền lại cho con cháu trước khi nhắm mắt lìa đời. Đây là một sự thức tỉnh cương quyết khởi đầu cho một hành động “dấn thân” gồm nỗ lực: cha mẹ, con, cháu . . .*

*Việc đoàn ngũ hóa TTNĐH là một việc làm không những cần thiết mà còn một nhu cầu cấp bách đáp ứng công cuộc xây dựng một nước Việt Nam Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền.*

*Phát triển, xây dựng và củng cố đoàn TTNĐH từ Hội, lên LH và TH là việc làm không thể thiếu được trong sinh hoạt chung của TH và phải đưa chủ trương này lên hàng đầu trong bất cứ một giai đoạn nào, và trong bất cứ hoàn cảnh nào.*

*Đại Hội XIV “Cùng chung trách nhiệm” đã quyết định chia sẻ trách nhiệm với các chị và các cháu trong các chức vụ không chỉ huy của các Ban Chấp Hành các cấp TH là một quyết định quan trọng và mới mẻ nhằm thực hiện quan điểm vừa trình bày.*

*Chúng ta không chối cãi rằng, việc đoàn ngũ hóa TTNĐH không phải là một việc dễ. Tuy nhiên theo kinh nghiệm, chúng ta thấy có mấy yếu tố căn bản và quan trọng sau đây:*

1. *Cha mẹ khuyến khích, thúc đẩy, giải thích và tạo điều kiện*
2. *Thế hệ thứ nhất cần dang tay dón nhận hơn là e dè, loại bỏ nghi kỵ và khắt khe hoặc tránh những ý nghĩ mặc cảm quá tiêu cực. Chính các điều này đã xảy ra trong quá khứ và đã tạo hậu quả thật đáng tiếc.*
3. *Hội chọn những vị có kinh nghiệm trong sinh hoạt với tuổi trẻ, như Hướng đạo, Gia đình Phật Tử, đoàn thể của Công Giáo đứng ra nhận lãnh trách nhiệm xây dựng Đoàn TTNĐH.*

*Vấn đề tổ chức Đoàn TTNĐH đã được BCH/TH phổ biến trong kế hoạch “Hãy Đón Đường và Chuẩn Bị Hành Trang Cho Thế Hệ Trẻ” đã đăng trong ĐH số 67 tháng 4 năm 2003.*

Nói tóm lại, về nội bộ, TH có một tổ chức rất chật chẽ và mạnh, nhưng thiếu đồng bộ. Chênh lệch tuổi tác giữa thế hệ thứ nhất với nhau và kiến thức khác biệt giữa thế hệ cha ông và con cháu là điều mối của sự tiêu cực.

## VẤN ĐỀ THỨ HAI LÀ: ĐỐI NGOẠI

Sức mạnh của TH không những do sự tổ chức và tiềm năng của TH, mà còn phải có sự liên kết với các tổ chức bạn cùng chung một mục tiêu và đường lối hoạt động.

Cứ hai năm Đại Hội Tổng Hội được tổ chức một lần và Đại Hội này đã được Điều 19 Nội qui mệnh danh là “Đại Hội Đồng”, nghĩa là một quyền lực cao nhất của Tổng Hội. **Mỗi một người hiện diện tại hội trường ngày hôm nay là một thành phần của quyền lực tối cao đó. Quyết định của tất cả mọi người kết hợp lại trở thành quyết định của Đại Hội Đồng.** TH hoạt động theo Nội Qui của chính mình và thực hiện các quyết định của Đại Hội Đồng đề ra. Ba chữ “Đại Hội Đồng” ghi rõ trong Nội Qui đã tạo cho TH một thế đứng hoàn toàn độc lập, một tổ chức duy nhất, bất khả phân và không thuộc bất cứ một tổ chức nào. Đó là ý nghĩa của ba chữ “Đại Hội Đồng” trong Chương V, Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của NQ/Tổng Hội.

Như phân trên đã trình bày, tinh thần Điều 11 của Nội Qui là phối hợp và yểm trợ. Tổng Hội không thể đứng một mình trong công cuộc đấu tranh Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền cho VN mà không có các tổ chức, đoàn thể, hội đoàn, công đồng v.v.v. kết hợp thành một khối hổ tương.

Tất cả chúng ta hãy mạnh dạn và dứt khoát đưa TH bước vào giai đoạn mới. Không những chúng ta thêm bạn, mà

chúng ta còn thêm những sự hỗ trợ hợp pháp của các cơ quan hành pháp và lập pháp tại địa phương chúng ta cung cấp.

Tháng 6 năm 2003, BCH/TH và TĐ/TTNĐH đặt vấn đề này lên hàng đầu trong công cuộc đấu tranh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Chiến dịch này không đơn phương của người Việt Tị nạn, mà phải có bàn tay yêm trợ tích cực của các nhà lập pháp. Với sự hội nhập mau lẹ, với sự giáo dục tại Hoa Kỳ, với khả năng và kiến thức thích hợp, TĐ/TTNĐH đã hành động tiên phong và hữu hiệu. Việc bổ nhiệm anh Tổng Đoàn Trưởng làm THP/Đặc Trách Ngoại Vận, dưới sự đồng ý của Đại Hội Đồng Hội Đồng Tư Vấn nhóm họp tại Milpitas, CA, ngày 3 tháng 8 năm 2003 (xem ĐH 69), nhằm đáp ứng cấp bách nhu cầu chiến dịch Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Một số người chưa rõ nguyên do đã vội vàng kết luận một cách tiêu cực rằng “TH vi phạm Nội Qui”. Có những điều NQ có thể tiên liệu, cũng có những điều NQ không thể nhìn thấy trước được. Một việc làm quan trọng có tầm vóc Quốc Gia, thích hợp với Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc, tiên phong cho công cuộc đấu tranh cho Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền cho VN lại vi phạm Nội Qui hay sao? **Tính chất tiêu cực nhiều khi lại là một cản trở to lớn cho sinh hoạt Tổng Hội và tính thiếu năng động của đa số thầm lặng cũng là một yếu tố trì trệ làm giảm bước tiến của TH.**

Trở lại sự yểm trợ của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Cái lợi điểm của chúng ta hiện nay là Dân Chủ và lá phiếu. Một ứng cử viên (dân biểu, nghị viên v.v.v.) muốn thắng cử, cần phải có cử tri ủng hộ. Họ cần “lá phiếu” và lá phiếu đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta muốn họ làm gì cho chúng ta. Chúng ta sử dụng “lá phiếu” để đặt hàng. Đó là nguyên tắc căn bản của quyền lợi, như Ông bà ta đã dạy “có qua có lại mới toại lòng nhau”.

Từ nguyên tắc này, chúng ta đưa ra một mô thức đấu tranh chung cho TH:

- Thể Hệ thứ nhất và TTNDH cùng nhau đưa ra kế hoạch
- TTNDH với chức năng là một nhà ngoại giao di vận động với các vị ứng cử.
- Mọi người thực hiện quyền công dân, nghĩa là đi bỏ phiếu và bỏ phiếu cho vị nào yểm trợ kế hoạch của chúng ta.

Nếu thực hiện được như vậy, thì tại mỗi thành phố, mỗi quận hạt, mỗi tiểu bang, chúng ta đều có những người bạn “lập pháp-hành pháp” sẵn sàng giúp chúng ta trong mọi tình huống.

Đó là nguyên tắc mà BCH/TH và TĐ/TTNDH đã thực hiện trong chiến dịch Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ kể từ năm 2003. TH thực hiện những gì được luật pháp bảo vệ, có giá trị lâu dài. BCH/TH hoan nghênh những việc làm có tính cách cá nhân để vinh danh Trưởng Mẹ hay góp phần đấu tranh chung cho đất nước VN, như tem Cờ Vàng đã được một vài cá nhân ý thức được tinh thần Cùng Chung Trách Nhiệm của TH và thực hiện trong những tháng gần đây. Nhân danh THT, tôi khen ngợi việc làm của những cá nhân này.

Vậy liệu chúng ta có sẵn sàng đưa mô thức đấu tranh này vào nghị quyết của Đại Hội hay không?

Liệu chúng ta có đủ can đảm hướng TH vào con đường thực sự “Dấn Thân” hay không? Tất cả đều do sự quyết định của Quý Vị.

**Và quyết định của mỗi người trong chúng ta đang hiện diện trong hội trường này, chính là Quyết Định của Đại Hội Đồng lần thứ XV.**

*Chúng ta hãy tiến thêm một vài bước tiến nữa.*

*Chúng ta đã có bạn là Đoàn Thể, Hội Đoàn, tổ chức bạn . Chúng ta đã có những người bạn “hành pháp-lập pháp” tại địa phương chúng ta cư ngụ. Nhưng chúng ta cũng sẽ có những người bạn làm tay sai cho dịch len lõi vào trong hành ngũ của chúng ta.*

*Vậy chúng ta phải làm gì?*

*Vâng! Tiên liệu và ngăn chặn*

*Chúng ta đã biết, bộ mặt thật của Nghị Quyết 36 và cái lợi thế của họ là nhiều tiền để thực hiện nghị quyết 36 này.*

*Tổng Hội cũng như một số hội đoàn khác, là mục tiêu chính của bọn CS và tay sai.*

*Như chúng ta đã nhiều lần phân tích và nhấn mạnh: sức mạnh của TH chúng ta là:*

- có lý tưởng quốc gia vững chắc
- có Truyền Thống và Tình Tự
- có thế hệ hậu duệ được trang bị ý thức Quốc Gia Dân Tộc vững chắc.

*Nhưng không phải vì thế mà chúng ta chủ quan.*

*Tiên liệu là bài học tác chiến vỡ lòng từ thời Tân Khóa Sinh.*

*Ngăn chặn là kế hoạch tất yếu của sự tiên liệu đúng đắn và chính xác.*

*Một thế mạnh khác về phương diện tổ chức của TH là Khóa và Hội. Khóa là một đơn vị đầy tình tự và năng động. Bạn cùng khóa hiểu biết nhau hơn bất cứ người nào khác, Khóa*

*lại có chung một tâm tư tình cảm và cùng một trình độ. Do đó Khóa mang một sắc thái rất đặc biệt trong tổ chức của TH và góp phần rất hữu hiệu trong tất cả mọi sinh hoạt của TH.*

*Dựa vào hai thế mạnh: tinh thần và tổ chức, BCH/TH đã phổ biến VT 041/BCH/TH/04-06 ngày 28 tháng 12 năm 2006 nhằm ngăn chặn bọn CS và bè lũ tay sai chen chân vào các Ban Chấp hành các cấp của TH. Nói chung, phản ứng rất thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch này. Nhưng một số rất nhỏ bị điểm trúng huyệt đã nhảy nhởm la ó? Nếu là một CSVSQ chân chính có lý tưởng Quốc Gia sao lại phản đối, sao lại nhảy nhởm la ó? Họ là ai? Phần phán xét xin để dành cho Quý Vị.*

*Để chống lại nghị quyết 36 của CS và nhằm ngăn chặn mọi mưu toan xăm nhập của những tên tay sai và bè lũ CS vào các BCH các cấp TH, chúng tôi đưa ra kế hoạch để nghị sau đây:*

- 1) Căn cứ điều 50, tất cả mọi CSVSQ đủ điều kiện án định tại điều 49 NQ đều được quyền ứng cử.
- 2) Ứng cử viên chuyển đơn xin ứng cử lên Hội/LH hay lên Khóa/Liên Khóa (theo hệ thống tổ chức hiện hành)
- 3) Hội/LH hay Khóa/LK trách nhiệm nghiên cứu và duyệt xét, và lập danh sách gởi đến BCH/TH 30 ngày trước ngày Đại Hội khai mạc.
- 4) Trường hợp tại phiên họp của Đại Hội Đồng:
  - a. Ngày thứ nhất: ghi danh
    - Cá nhân ghi danh ứng cử
    - Hội/LH hay Khóa/LK đề cử ứng cử viên
    - Nếu không có ứng cử và đề cử viên Đại Hội Đồng biểu quyết Khóa/LK hay Hội/LH đề cử.

- b. Ngày thứ hai: Hội/LH hay Khóa/LK để cử ứng cử viên
- c. Đại Hội Đồng tiến hành bầu cử theo Điều 51 NQ/TH.

Tại sao chúng ta trao trách nhiệm cho Khóa/LK hay Hội/Lien Hội trong việc quyết định chọn lựa ứng cử viên?

Lý do thứ nhất: Hơn ai hết, khóa biết rõ người bạn của mình, từ đời sống, tính tình, kể cả một phần diễn biến tư tưởng. Hội/LH biết rõ thành tích hoạt động của hội viên mình. Hội và Khóa là thước đo thành tích của hội viên qua quá trình sinh hoạt với Khóa hay hội tại địa phương.

Lý do thứ hai là Hội/LH và Khóa/LK cần có một chức năng và quyền hạn thuộc lãnh vực chỉ huy và theo đúng hệ thống tổ chức hiện hành của TH.

Lý do thứ ba: Hiện nay, tại Hội, cũng như Khóa, rất ít có ứng cử viên tình nguyện ra tranh cử. Người được đề cử thường vi phạm rất nhiều lý do để từ chối. Cuối cùng đã đưa Hội, LH, TH hay Khóa đến chỗ bế tắc. Đây là một yếu điểm của chúng ta và chắc chắn bọn CS và tay sai sẽ lợi dụng yếu điểm này để tung người vào BCH các cấp trong một tương lai rất gần đây. Do đó, nếu chúng ta thờ ơ và chủ quan, khi chuyện xảy ra, thì đã quá muộn. Như trường hợp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Trường Đại Học Dallas, TX và Olympia, WA. Nếu thế hệ thứ hai được đào tạo và hướng dẫn về ý thức Quốc Gia Dân Tộc, về lợi ích của việc tham gia sinh hoạt trong cộng đồng, về thủ đoạn mưu mô của CS, thì Ban Đại Diện Sinh Viên đâu có lọt vào tay du học sinh CS. Tương tự như vậy, chúng ta dùt khoát không thể để cho bọn CS và bè lũ tay say lọt vào BCH của chúng ta.

## **PHẦN KẾT LUẬN:**

*Không phải chỉ có những người trong Ban Chấp Hành, mà tất cả mọi người cùng nhau “Dấn Thân”. Dấn thân là một hành động thức tỉnh, cùng chung trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn.*

*Tổ chức TH là một tổ chức chặt chẽ dựa vào Khóa và Hội bao gồm các thể hệ hoạt động song hành và cùng một chung một mục tiêu do Đại Hội Đồng đề ra. Trong đó thể hệ TTNDH là một nỗ lực trọng tâm cần được quan tâm lên hàng đầu và ưu tiên phát triển và xây dựng.*

*Kết quả gặt hái của TH tùy thuộc vào sự kết hợp với các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng bạn và vào việc thực hiện quyền lợi dân chủ mà chúng ta đang thừa hưởng tại địa phương cư trú.*

*Tương lai TH sẽ tùy thuộc vào ý thức và quyết định của cá nhân đang hiện diện trong hội trường này. Tìm một con đường đi, tìm một lối thoát phải cần đến một ý chí cương quyết và một cái nhìn sáng suốt.*

*Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng khi giơ tay quyết định một vấn đề. Hãy cẩn thận chọn lựa người xứng đáng nhận lãnh trách nhiệm lèo lái TH.*

*“Danh khả danh, phi thường danh” của Trưởng Mẽ sẽ sống mãi với thời gian.*

*Trước khi dứt lời, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các BCH/Hội, LH và Khóa cùng tất cả quý NT, ND, quý bạn, quý chị, các cháu cùng quý vị thân hữu, đã tích cực yểm trợ*

*tinh thần cũng như vật chất cho BCH/TH trong suốt 4 năm qua.*

*Tôi cũng xin cảm ơn tất cả NT và các bạn, quý chị và các cháu TTNĐH trong BCH/TH cũng đã cùng tôi chia sẻ những khó khăn, buồn vui lẫn lộn, khi hăng say khi thất vọng, khi chán nản, trong suốt hành trình bốn năm. Chúng ta hành diện mà nói rằng chúng ta đã đem hết tất cả tấm lòng yêu mến Trường Mẹ và Khả năng của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào để phục vụ cho tập thể Võ Bì.*

*Cuối cùng xin chân thành cảm ơn NT Chủ tịch HDTV và Ban Thường Vụ/HDTV đã cùng BCH/TH như hình với bóng san sẻ mọi trách nhiệm không những với tinh thần anh em mà còn đúng với tinh thần của Nội Qui TH.*

*Trân trọng kính chào tất cả Quý Vi.*

*CSVSQ Nguyễn Nho  
Tổng Hội Trường  
Nhiệm kỳ 2004- 2006*

**TƯỜNG TRÌNH  
CỦA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  
TỔNG HỘI/CSVSQ/TVBQGVN  
Tại Đại Hội Đồng XV  
Houston Texas, ngày 1 & 2/ 7/ 2006**



**CSVSQ Nguyễn Văn Chấn K9**

*Kính thưa quý NT, ND,  
Quí phu nhân và các cháu TTNDH.*

*Trước hết tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể quý vị hiện diện trong ngày Đại Hội Võ Bị lần thứ 15 hôm nay tại hội trường này trong một khung cảnh thân thương đầy tình tự.*

*Thưa quý vị,*

*Thời gian qua nhanh, kể từ ngày Đại hội VB thứ 14 họp tại Fairfax Tiểu Bang Virginia Hoa Kỳ, nay đã hai năm trôi qua. Hôm nay chúng ta lại họp mặt nơi đây, những người CSVSQ/TVBQGVN từ khóa lớn đến khóa trẻ nhất, đến từ khắp nơi trên thế giới và từ mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ, tất cả đều hân hoan hội ngộ những người anh em cùng xuất thân từ Trường Mẹ, người trên nửa thế kỷ, kể đã trên 30 mươi năm trong nỗi mừng vui. Chúng ta là những người may mắn và hạnh phúc nhất vì giờ này còn có dịp gặp nhau trên phần đất tự do của thế giới hôm nay, trong khi một số các bạn đồng môn của chúng ta đã ngã gục trên chiến trường hoặc bỏ thây nơi các trại tù dày của Cộng sản và nhất là các anh em Thương Phê Bình và Cô nhi Quả phụ Võ bị hãy còn đang sống vất vưởng nơi quê nhà. Chúng ta hãy để vài giây phút để tưởng nhớ đến họ.*

*Thưa các NT và ND, cách đây hai năm tôi được đại đa số các NT và ND giao trọng trách Chủ tịch HĐTV của TH/ CSVSQ/ TVBQGVN tại DH 14. Sau thời gian qui định bởi NQ/TH Ban Thường vụ đã được thành lập gồm có các Đại NT Cố vấn: NT Trung Tướng Lâm Quang Thi K3, NT Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm Khoa 1, NT Đỗ Ngọc Nhàn K3 cựu CHT /TVBQGVN cùng các ND Phó Chủ tịch HĐTV, TTK*

và các Uỷ Viên, thì sau đó không lâu, một sự việc đã xảy ra, dẫn đến một quyết định quan trọng cần phải giải quyết mà nếu không giải quyết sẽ đưa đến sự suy sụp niềm tin của hậu duệ VB đối với cấp Lãnh Đạo của TH và sự tách rời của TTNDH, Nếu vấn đề không được giải tỏa, bởi các cháu TTNDH không biết tin tưởng vào cơ cấu lãnh đạo nào để giải quyết vấn đề.. Do đó BCH /TH đã yêu cầu BTV/ HDTV/TH giải quyết khiếu nại của hai cựu TĐT và TĐP/ TĐ/TTNDH về các sự kiện xảy ra giữa TĐ/TTNDH và vị cựu THT/ CSVSQ/TVBQGVN. tiền nhiệm.

BTV/ HDTV/TH đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề triệu tập một cuộc họp, vì các thành viên của BTV/HDTV và các nhân vật được mời tham dự buổi họp Đặc biệt này ở rất nhiều Tiểu Bang khác nhau, sự di chuyển tốn kém và lại một số thành viên sức khỏe yếu kém, và tổn phí cho buổi họp, trong khi HDTV/TH không có ngân khoản nào để đài thọ.

Thưa quý vị mặc dù biết là gặp nhiều khó khăn, nhưng BTV/HDTV/TH vẫn cố gắng thi hành nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng CSVSQ/TVBQGVN đã giao phó, và vì niềm tin nơi các cháu TTNDH đã đặt vào một cơ cấu tối cao của TH là HDTV. Chúng tôi quyết không từ nan mà cũng không nản chí nên đã thực thi việc thăm dò ý kiến qua phiếu thăm dò gửi đến các thành viên của BTV/HDTV và các nhân vật được mời đích danh theo yêu cầu của các cháu TTNDH.

Đa số trả lời nên tổ chức buổi họp và tham dự, nên HDTV/ TH và BCH TH /CSVQ/TVBQGVN đã tổ chức một buổi họp Đặc biệt vào ngày 19 tháng 2 năm 2005 tại thành phố Santa Clara , Tiểu bang California Hoa Kỳ để nghe hai bên trình bày sự kiện.

*HDTV/TH rất tiếc trong buôc họp chỉ được nghe phần trình bày của phía TTNDH, tuy nhiên buổi họp đã diễn ra trong tinh thần xây dựng, cởi mở, tưống kính, nhã nhặn, lịch thiệp và giải tỏa được các uẩn ức của quá khứ đem lại sự cộng tác hài hòa và tôn kính của các cháu TTNDH đối với Tổng Hội VB.*

*Thưa các NT và ND và quý phu nhân VB.*

*Tổ chức TTNDH được hình thành và phát triển trong nhiều năm qua, các cháu đã hoạt động hữu hiệu trong nhiều lãnh vực làm vẻ vang cho Tập thể Võ Bị, nhất là trong chiến dịch Cờ Vàng mà cho đến nay có những Tiểu Bang và rất nhiều Quận, hạt và Thị xã trên toàn quốc Hoa Kỳ đã ra nghị quyết công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn. Chúng ta thấy hiện nay, hiệu quả của chiến dịch Cờ vàng ảnh hưởng xâus đến sinh hoạt chính trị Địa phương tại các Thị trấn của Hoa Kỳ. Trong các kỳ bầu cử các chức vụ dân cử địa phương và Tiểu bang, vừa mới đây, các ứng cử viên Hoa Kỳ đã nhận thấy sức mạnh lá phiếu của cư tri người Mỹ gốc Việt, từ các Nghi Viên thành phố đến các vị Giám sát Quận hạt đều hân diện mang cà vạt Cờ Vàng ba sọc đỏ tham dự các buổi Lễ Hội của Việt Nam và lấy thành tích trong việc biểu quyết Cờ Vàng làm thành tích thu hút sự yểm trợ của cử tri người Mỹ gốc Việt.*

*Ngoài ra các cháu TTNDH còn tham gia vào các hoạt động khác, vận động Quốc Hội Liên Bang và Tiểu Bang trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.*

*Với khả năng, thiện chí và được sự hướng dẫn cùng hỗ trợ của Tổng Hội và giáo dục của các bậc phụ huynh. TTNĐH là thành phần rường cột cho THVB khi mà các cha chú lui vào hậu trường, chuyển lại trách nhiệm cho Thế hệ trẻ những người có đủ tài năng và kiến thức để đảm nhiệm những công việc mà Cha, chú còn đang làm dang dở.*

*Vì vậy việc giải quyết những điều mà các cháu yêu cầu, đã được thỏa mãn và đem lại niềm tin cùng sự hợp tác khắng khít giữa BCH/TH và TĐTTNĐH như hiện nay. Đây là một thành quả của HDTV/TH/CSVSQ trong nhiệm kỳ 2004-2006. Kết quả này đạt được là nhờ ở sự cộng tác chặt chẽ và hài hòa giữa BCH/TH và HDTV/TH. Chúng tôi luôn sát cánh với BCH/TH trong mọi nhiệm vụ, tham khảo, và tôn trọng sự phân quyền của hai cơ chế đầu não của TH, luôn lấy NQ của TH làm kim chỉ nam để hành sử quyền hạn, cho nên trong suốt hai nhiệm kỳ vừa qua tương quan và sự liên hệ giữa BCH/TH và HDTV rất là tốt đẹp. Nhưng dù có sự cộng tác chặt chẽ và hài hòa với nhau, song trong công vụ HDTV luôn đứng trên cương vị của một cơ quan Giám sát của TH.*

### *Thưa Quý Vị*

*Nhân dịp này thay mặt cho HDTV/TH, Tôi chân thành cảm ơn anh Nguyễn Nho K19 THT và BCH/TH nhiệm kỳ 2002-2006, dưới sự lãnh đạo khôn khéo và kiên trì của anh THT đã cùng tôi chia sẻ trách nhiệm mà NQ/TH đã ấn định trong tinh thần cộng tác Đệ Huynh, hoàn thành được sứ mạng trong 4 năm qua, qua nhiều sóng gió, vẫn thực thi được tôn chỉ và mục đích của Tổng Hội, giữ vững Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc, duy trì được sự điều hành độc lập và thuần nhất của Tập thể Võ Bị mà vẫn hỗ trợ và tham dự*

các hoạt động của các Đoàn thể và Hội Đoàn cùng chung Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc cùng mục tiêu tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.

### Thưa Quý Vị

Trong nhiệm kỳ thứ hai vừa qua của Hội Đồng Tư Vấn. Tôi có nhiều dịp tham dự các buổi Đại Hội Khóa của các Khóa đàn anh cũng như Khóa đàn em, những buổi họp mặt này đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với các NT và ND cùng các phu nhân CSVSQ, đâu đâu tôi cũng cảm thấy hân diện về sự tiếp đón niềm nở và chân tình và từ đó phát huy được tinh thần hợp tác giữa các khóa và HĐTV/TH, Tôi học hỏi được rất nhiều từ các NT khóa đàn anh và tiếp nhận nhiều ý kiến quý báu và mới mẻ của các ND khóa đàn em. Tôi nhận thấy một điều qua các kỳ tham dự Đại Hội Khóa. Tập thể Võ Bị của chúng ta vẫn còn tràn đầy tính tự, keo sơn gắn bó, mặc dù thời gian đã trôi qua trên 30 năm và năm tháng đổi thay, nhưng tình nghĩa anh em và đồng môn vẫn còn tồn tại .

Nhất là trong buổi họp mặt lần cuối đầy xúc cảm của một khóa đàn anh, Đa phần tuổi từ 75 đến trên tám mươi tuổi, nhìn khuôn mặt thân thương của các đàn anh đã một thời lừng danh nơi chiến trận, dưới trướng nhiều vạn quân tinh nhuệ cùng chiến xa đại pháo đè nát địch quân nơi Hỏa tuyến, và dựng lại. Ngọn cờ Vàng nổi Cổ thành Quang Trị Các NT đã về họp đông đủ với sự hiện diện của các phu nhân, dù phải di chuyển khó khăn, sức khỏe yếu kém và xa xôi tốn kém nhưng vẫn có lòng với nhau. Mọi người đều hân hoan vui mừng về hội ngộ trong ngày họp Khóa, kẻ mai đây kẻ mất người còn làm sao còn có dịp hàn huyên tâm sự. Thật là một buổi họp Khóa đầy ý nghĩa và thật bồi hồi xúc động.

*Xin cảm ơn NT Gia trưởng của Khóa Đàn anh đã cho tôi cái vinh dự đại diện cho HDTV/TH/CSVSQ/ TVBQGVN đến tham dự buổi họp Khóa này.*

*Thưa các NT& ND, các Phu nhân Võ Bị và các cháu TTNĐH. Sau những năm tháng dài phục vụ cho Tập Thể VB từ Hội Võ Bị địa phương đến Tổng Hội cũng đã gần một thập niên. Với hai nhiệm kỳ Chủ tịch HDTV/TH 2002-2006. Hôm nay đứng trước Quý Vị để tường trình những thành quả mà HDTV/TH đã thực hiện trong hai năm qua và cũng có dịp để trình bày những trở ngại gặp phải trong khi thi hành nhiệm vụ Tư Vấn và Giám Sát theo NQ/TH ấn định*

### *Thưa Quý Vị*

*Gần đây vào khoảng còn mấy Tuần lễ trước Đại hội 15, vào những ngày chót của hai nhiệm kỳ của HDTV, một cá nhân, không thường xuyên theo dõi hoạt động của TH, không đọc NQ hay có đọc mà không hiểu, không biết các cơ cấu tổ chức của TH cũng như quyền hạn và nhiệm vụ của HDTV/TH được qui định trong NQ/TH, đăng trên một diễn đàn, ngoài diễn đàn chính thức của TH, đã bôi bẩn người Đại diện cho Tập Thể, là những người dấn thân phục vụ Tổng Hội bằng sức lực và tiền bạc của mình trong tinh thần vô vị lợi. Cá nhân này, cáo buộc vu vơ, lý luận ấu trỉ, hiểu biết thiểu cặn, khoe khoang tiền bạc, thách thức dị hợm với âm mưu triệt hạ uy danh của HDTV để phá bỏ một cơ chế Dân chủ của Tập thể. Mục đích làm nản lòng những ai muốn dấn thân phục vụ cho Tập Thể. Cá nhân này trong suốt 4 năm qua, không giúp ý kiến xây dựng trên Diễn Đan Võ Bị, mà chỉ đả phá vào những ngày chót với một âm mưu gì đó?. Nhưng với chí quyết tâm phục vụ cho Tập Thể CSVSQ/TVBQGVN, với sự trong sáng và đi đúng theo Tôn chỉ và Mục đích của TH, thì khó khăn nào cũng có thể vượt*

*qua và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt đẹp, và “Đường ta ta cứ đi”*

*Thưa Quý Vị*

*Trước khi tuyên bố mãn nhiệm của HDTV /TH/CSVSG/ TVBQGVN một cơ chế dân chủ rất thiết yếu, không thể thiếu trong tổ chức của Tập thể Võ Bị. Một Tổ chức quân bằng quyền hạn, tránh đưa tập thể đến chỗ độc đoán.*

*Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các NT, ND trong Ban Thường Vụ HDTV/TH đã giúp tôi 2 nhiệm kỳ vừa qua chu toàn nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng VB đã giao phó*

*Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị Đại Diện Khóa, các vị cựu THT và cựu CT/HDTV/TH đặc công tác với tôi trong các nhiệm kỳ vừa qua.*

*Cũng nhân dịp này, tôi xin cảm ơn anh Đinh Văn Nguyên K20, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội 15 và tất cả các thành viên trong Ban Tổ Chức đã bỏ nhiều công sức để tổ chức Đại Hội tại một thành phố nổi tiếng, cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ các đồng môn và bạn bè, cũng như được thăm viếng những danh lam thắng cảnh của miền đất phong phú và đầy tiềm năng của đất nước Hoa Kỳ.*

*Sau cùng kính chúc toàn thể quý vị những ngày Đại Hội thành công trong niềm vui hạnh ngộ.*

*Kính chào Quý vị.*

**TƯỞNG TRÌNH  
CỦA  
TỔNG HỘI PHÓ  
TRUYỀN THÔNG  
TH/CSVSQ/TVBQGVN  
NHIỆM KỲ 2004- 2006**



**CSVSQ/K20 TRẦN THANH QUANG**

*Kính thưa*

*Quý NT, Quý Ban,  
Quý Chị và các cháu,*

*Tôi là CSVSQ Trần thanh Quang K20, THP Truyền Thông, Trưởng Ban Điều Hành diễn đàn vobivietnam xin có lời chào mừng tất cả quý vị đã đến đây để dự ĐH Võ Bị lần thứ 15.*

*Trước hết, tôi xin được phép đính chính tại đây tiếng đồn trong các tuần lễ vừa qua là tôi sẽ ra ứng cử chức vụ Tổng Hội Trưởng THVB nhiệm kỳ 2006-2008. Tôi xin được xác nhận là tôi hoàn toàn không có ý định ra ứng cử chức vụ này và cũng nhân đây, tôi xin được phép từ chối bất cứ sự đề cử nào cho cá nhân tôi trong chức vụ THT và tất cả các chức vụ khác trong Ban Tân Chấp Hành TH của nhiệm kỳ mới.*

*Như quý vị đã biết, vobivietnam là diễn đàn của Tổng Hội VB, trong khi đó, đặc san Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận chánh thức của Tổng Hội CSVSQ TVBQGVN.*

*Mục đích chính của diễn đàn vobivietnam là:*

*1.- Phổ biến tài liệu và sinh hoạt của Hội CSVSQ/TVBQGVN  
2.- Tạo cơ hội cho các BCH/LH, Hội, Chi Hội, Ban Đại Diện Khóa, Đoàn PNLV, TTNDH, và ca' nhân gia đình thuộc Hội CSVSQ/TVBQGVN có' điều kiện tham gia sinh hoạt và góp ý xây dựng Tổng Hội (Phần A, Bản Điều Lệ)*

*Cho đến ngày hôm nay, diễn đàn đã có:*

*- 581 thành viên với hơn 29,100 email post  
so sánh với cuối tháng 7 năm 2004 chỉ có:  
- 421 thành viên và 12,291 mails được post.*

*Nội dung gồm nhiều lãnh vực khác nhau:*

- tin tức, sinh hoạt
- các văn kiện của Tổng Hội, Liên Hội, Hội, Khóa, TTNDH, PNLV
- khoa học, chính trị, văn hóa, kỹ thuật
- tâm tình
- quan hôn, tương tè

*Kết quả ghi nhận từ ngày thành lập diễn đàn cho đến ngày hôm nay cho thấy chúng ta phần lớn đã đạt được mục tiêu chính của nó với sự thông tin nhanh chóng, phổ biến rộng rãi các tài liệu sinh hoạt của TH, LH, Hội, Khóa, trao đổi kiến thức về khoa học, văn hóa, kỹ thuật, tham luận chính trị.*

*Một thí dụ điển hình mới nhất là nhờ diễn đàn vobivietnam, việc tổ chức, gây quỹ, liên lạc nhanh chóng...để thực hiện sự cứu trợ CSVSQ và gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão Katrina vừa qua cho thấy được sức mạnh của hệ thống truyền thông điện tử.*

*Thay mặt BCH/TH chúng tôi xin được có lời cảm ơn anh Lạc Minh Châu K22 và Nguyễn anh Dũng K25 trong sự sút sảng mở chiến dịch vận động cứu trợ nạn nhân Katrina.*

*Và nhân đây, chúng tôi cũng xin có lời cảm ơn tất cả những thành viên đã đóng góp thường xuyên trên diễn đàn hằng ngày để diễn đàn càng ngày càng thêm phong phú, đặc biệt NT Cao Chánh Cương K15 qua những bài sâu tâm chính trị liên quan đến VN và quốc tế, anh Trương Kim Anh K23 với những bài nghiên cứu công phu nhằm mở rộng kiến thức người đọc, , bạn Lê Trực K20 và anh Trần Quang Diệu K26*

với những bản nhạc chọn lọc xuất sắc cùng với lối trình bày đặc đáo mỗi ngày.

Nói chung, diễn đàn vobivietnam đã tương đối trở lại sinh hoạt bình thường trong hai năm 2005 và 2006. Tuy nhiên, sự kiện “vạch lá tìm sâu, bới móc, châm biếm, mỉa mai, ngao báng, đâm bị thóc, thọc bị gạo” cố tình bôi bẩn BCH/ TH, mặc dù đã được tường trình trước DH 14, vẫn còn tiếp tục trong phần cuối của năm 2004 và 2005 với mục đích gây nghi kỵ, chia rẽ, phân hóa hàng ngũ CSVSQ, giữa các khóa...hầu gây ra sự xáo trộn trên diễn đàn để cuối cùng làm tê liệt sinh hoạt Tổng Hội.

Nhưng với sự hỗ trợ của đại đa số thành viên diễn đàn, chúng tôi luôn luôn cương quyết bảo vệ sự trong sáng và tinh thần xây dựng Tổng Hội. DH 14 đã chấp thuận một số biện pháp chế tài đối với những thành viên không chấp nhận Bản Điều Lệ diễn đàn vobivietnam, không đồng ý với chủ đích và mục tiêu của TH/CSVQ qua điều 11 của Bản Nội Quy và chúng tôi đã cứng rắn, nhứt quyết thi hành những quyết định trên trong hai năm qua. Các địa chỉ điện thư của những thành viên này đã được chúng tôi xóa trên danh sách của diễn đàn và một vài thành viên khác cũng đã tự động lấy tên của họ ra khỏi diễn đàn.

Đó là trong nội bộ diễn đàn vobivietnam. Bên ngoài, chiến dịch bôi bẩn, xuyên tạc, đánh phá vẫn được tiếp tục, lần này được công khai hóa trên mạng lưới toàn cầu qua ba diễn đàn lấy danh nghĩa vobivietnam do một nhóm người chủ trương. Họ đã tuyên bố “(họ) đã thống lãnh hệ thống Internet toàn cầu với ba Website vobivietnam sau đây:

- [www.vobivietnam.com](http://www.vobivietnam.com)
- [www.vobivietnam.org](http://www.vobivietnam.org)

- [www.vobivietnam.net](http://www.vobivietnam.net) “

*Một trong những thí dụ điển hình nhất là ngày 19 tháng 6 năm 2004, có người đã lợi dụng danh xưng vobivietnam đăng ký và lập một trang web lấy tên là vobivietnam.org dưới một tên giả Thuy Nguyên. Từ ngày đó đến nay, các bài viết mạ lị, bôi nhọ, bẩn thỉu, tục tĩu, , hạ cấp, nhơ nhuốc, vô giáo dục đã được cố tình thu thập, chọn lọc kỹ càng từ các nhóm điện thư bên ngoài và phổ biến qua phần nguy trang tựa đề “Tiếng Nói Võ Bị” hằn lặp lờ đánh lận con den, làm nhục thành phần lãnh đạo BCH/TH, tạo một ấn tượng xấu xa cho TVBQGVN nói riêng và tập thể QLVNCH nói chung.*

Và mới đây, ngày 30 tháng 5, 2006, tác giả trang web này đã phóng lên những hình ảnh dâm ô, qua cái gọi là X-Files trong các shared folders hay “virtual directories” sau đây:

k16vb  
vobi  
vobidalat  
tqlc  
vccrimes  
musics  
vobidalat-org  
tqlcvn  
tqlcvn-org  
tqlc-net  
k16vb-hinh  
phandinhminh  
tqlcvn-vnmc  
lamvien  
marines-fade  
X-files

connor-1  
giadinhnguyen-pix

Tất cả những folders trên đây đều được upload từ một dia chỉ sau đây:

**<http://lv62.homeip.net/k16vb>**  
**<http://lv62.homeip.net/X-files>**  
**<http://lv62.homeip.net/tqlcvn>**

Dĩ nhiên, ai cũng có quyền tự do lập trang web riêng cho mình hay cho người khác. Nhưng dùng danh nghĩa vobivietnam, Tiếng Nói VB, để nhầm mạ lị, bôi nhọ TVBQGVBN, chà đạp danh dự của CSVSQ/TVBQGVN , chối bỏ sự hy sinh cao cả của những chiến hữu đã ra đi vì cái lý tưởng của họ .. là một chuyện mà một người bình thường tốt nghiệp TVBQGVN sẽ không bao giờ làm và chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận . Bởi vì chúng ta thử nghĩ nếu có người tò mò lên mạng lưới điện tử toàn cầu để tìm kiếm tin tức về TVBQGVN, thì họ sẽ nghĩ, cảm tưởng và phản ứng như thế nào khi họ thấy những hình ảnh tục tĩu, dâm ô, porno bình hoại được phơi bày công khai trên trang web dưới danh xưng “TVBQGVN” này.

Thưa quý vị,

Chúng tôi trình bày vấn đề trên không ngoài mục đích thông báo cho tất cả quý vị để đề cao cảnh giác và sẵn sàng tố cáo mọi âm mưu đánh phá Tổng Hội của CS, bọn tay sai và những phần tử ngây thơ, nhẹ dạ, ngoảnh mặc chối bỏ nguồn gốc VÔ BỊ của mình bằng cách mạo danh, lạm dụng tên TVBQGVN để thoả mãn tham vọng cá nhân hay một mục đích chính trị nào đó.

Và cũng vì lý do cần thiết để phân biệt rõ ràng các trang web, diễn đàn của TH hâu tránh hiểu lầm với các danh

*xưng giả mạo, chúng tôi đã có thông cáo chính thức đăng trên Đa Hiệu số 71 và số 72*

*Tổng Hội chỉ có:*

*Một trang web **TVBQGVN.ORG***

*Một diễn đàn **vobivietnam** duy nhất*

*Một cơ quan ngôn luận duy nhất là đặc san **Đa Hiệu**.*

*Để kết luận, thay mặt Ban Truyền Thông, chúng tôi xin được gởi lời cảm ơn tới tất cả quý NT, ND và các thân hữu đã hỗ trợ, khuyến khích, giúp ý kiến, để chúng tôi hoàn tất vai trò và trách nhiệm đã được tập thể giao phó.*

*Riêng cá nhân tôi, trước hết tôi xin cảm ơn Ban Điều Hành diễn đàn đã tận tình giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt nghiêm kỵ bất chấp “tiếng bắc tiếng chì”. Đặc biệt nhất, tôi xin được cảm ơn NT THT Nguyễn Nho K19, một đàn anh tôi luôn thán phục và kính mến. Bốn năm làm việc với NT THT đã cho tôi một kinh nghiệm quý báu mà tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội học hỏi ở bất cứ một môi trường, cá nhân nào khác.*

*Trân trọng kính chào quý vị.*

*CSVSQ/K20 Trần thanh Quang*

*Tổng Hội Phó/Truyền Thông*

*2004- 2006*

**TƯỞNG TRÌNH CỦA CHỦ BÚT  
ĐẶC SAN ĐA HIỆU  
CƠ QUAN NGÔN LUẬN  
TH/CSVSQ/TVBQGVN  
NHIỆM KỲ 2004- 2006**



**CSVSQ/K19 NGUYỄN HỒNG MIÊN**

*Kính thưa  
Quý vị Niên trưởng,  
Quý vị phu nhân,  
Quý bạn,  
và các cháu TTN/ĐH.*

*Tôi xin tự giới thiệu là CSVSQ K19 Nguyễn hồng Miên, Chủ bút Đa Hiệu nhiệm kỳ 2004 – 2006. xin kính chào toàn thể quý vị.*

*Kính thưa quý vị,*

*Thật là một vinh dự cho tôi, được thay mặt các huynh đệ trong tòa soạn Đa Hiệu, trình diện trước Đại Hội. Rất tiếc hôm nay chỉ có một mình tôi và một người phụ tá đắc lực, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, đó là phu nhân của tôi, tham dự Đại Hội.*

*Lời đầu tiên tôi muốn thưa cùng quý vị là sau 2 năm phụ trách điều hành tòa soạn Đa Hiệu, giờ phút này chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và hân diện là đã gánh vác cái công việc được coi là vất vả và khá rắc rối, xong một đoạn đường, và cái đoạn đường còn lại trước mặt của chúng ta cũng còn rất dài.*

*Chúng tôi xin phát biểu một cách dõng dạc là chúng tôi không có gì để than van hết, vì thưa quý vị, đã dấn thân nhận lãnh các công tác do tập thể giao phó thì công việc nào cũng khó khăn vất vả, công việc nào cũng cần rất nhiều hy sinh, và công việc nào cũng có rất nhiều điều cần phải học hỏi.*

*Tôi xin tường trình rất vắn tắt về thành quả của tòa soạn Đa hiệu trong nhiệm kỳ vừa qua, bắt đầu từ số:*

- Số 72 Đại Hội XIV*
- Số 73 Xuân Ất Dậu, “Hãy Nhớ Lời Thề Nước Non”*
- và Đại Hội Úc Châu*

- Số 74 “Anh Linh Võ Bị, Vị Quốc Vong Thân”
- Số 75 “Dâu Hiền Võ Bị” và Đại Hội Âu Châu
- Số 76 Xuân Bính Tuất, “Cùng Chung Trách Nhiệm”.
- Số 77 Đại Hội XV “Đến Thân”.

*Theo nhận xét riêng của anh em chúng tôi, mà tôi tin chắc là cũng giống như nhận xét của đại đa số quý vị độc giả của Đa Hiệu, thì cái hay cùng có, nhưng cái dở cái sai thì chắc là nhiều hơn gấp bội.*

*Chúng tôi không dám viện cớ là do sự thiếu kinh nghiệm về báo chí, vì thưa quý vị, từ trước đến nay, những huynh đệ phụ trách đặc san Đa Hiệu đã có mấy ai tự hào là mình có chút kinh nghiệm về nghề làm báo, thế mà, việc duy trì và phát triển Đa Hiệu vẫn được tiến hành đều đặn và tốt đẹp. Cho nên, nếu báo có dở và nhiều sơ sót thì chỉ có thể quy lỗi cho khả năng hạn hẹp của nhóm anh em phụ trách, hoặc là chúng tôi chưa làm hết việc mà thôi.*

*Đa Hiệu vẫn còn phát hành đều đặn đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do sự tiếp tay và ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quý huynh đệ, quý phu nhân, các cháu thuộc thế hệ thứ hai, trong Đại gia đình Võ Bị, ngoài ra còn có sự hưởng ứng của quý vị văn thi sỹ thân hữu và quý vị độc giả thân hữu.*

*Chúng tôi cũng xin đặc biệt gởi lời cảm ơn đến quý vị NT và các chị, cùng quý bạn thuộc Hội CSVSQ/VB/Nam Cali, đã hy sinh bao nhiêu những ngày nghỉ quý báu để đến gói báo với anh em chúng tôi, trong những kỳ phát Hành ĐH.*

*Tòa soạn xin chân thành cảm tạ quý vị đã đóng góp tài chánh cũng như những sáng tác để nuôi dưỡng và kiện toàn*

## *Đa Hiệu.*

*Kết toán sổ sách đến ngày hôm nay, quỹ của Đa Hiệu hiện có là \$18,500.94, số tiền này sẽ dùng để thực hiện Đa Hiệu 78 số sau cùng của tòa soạn Đa Hiệu nhiệm kỳ 2004-2006, dự trù chi tiêu khoảng \$12,000. Sau đó chúng tôi sẽ bàn giao số tiền còn lại cho vị Tân Chủ Bút.*

*Trong thời gian gần đây, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến xây dựng đóng góp về nội dung của Đặc san Đa Hiệu, đa số các ý kiến nhận xét là đặc san Đa Hiệu có quá nhiều bài vở nói về các chuyện xưa cũ như các kỷ niệm trong thời gian thụ huấn tại trường Mẹ, những trận đánh oai hùng trong quá khứ, mà thiếu những bài viết có tính cách hướng dẫn tập thể trong công việc chung sức với các hội đoàn bạn, tranh đấu cho công cuộc dành tự do và dân chủ cho đất nước.*

*Kính thưa quý vị,*

*Theo quan niệm của riêng chúng tôi thì chúng ta nhất định*

- không muốn đặc san Đa Hiệu có nội dung giống như một tờ đặc san Văn Học, hoặc những tờ báo có tính cách thương mại.*
- chúng ta cũng không thể nào thực hiện một tờ đặc san gồm toàn những bài viết về tham luận chính trị, bình luận thời sự, hoạt động cộng đồng ... vì những bài viết thuộc loại này sẽ chỉ thỏa mãn được một số rất ít độc giả.*

*Đa Hiệu cần tất cả mọi loại bài vở kể trên, chúng tôi công nhận là hiện nay Đa Hiệu còn thiếu những bài tham luận chính trị của những tác giả CSVSQ, những sinh hoạt về các*

*hoạt động tranh đấu, tham dự ngoài cộng đồng VN tại hải ngoại, của các Hội Võ Bị địa phương.*

*Theo nhận xét của của rất nhiều người, trong tập thể Võ Bị cũng như các độc giả thân hữu, thì Đặc san Đa Hiệu có khác biệt so với những tờ báo thương mại là những câu chuyện tình, những chuyện kể, những trận đánh... đăng trong đặc san Đa Hiệu, không có tính cách hư cấu mà phần lớn là những chuyện thật, mà nhân vật chính đều là CSVSQVB, văn phong tuy đôi khi thiếu phần điêu luyện chải chuốt nhưng lại rất cảm động, gần gũi và thân thiết. Độc giả đón chờ Đa Hiệu mỗi kỳ phát hành như đón chờ một người bạn rất thân lâu ngày ghé thăm, có nhiều độc giả đọc đi đọc lại, đọc từ đầu đến cuối không bỏ qua một chữ.*

***Riêng về phần sinh hoạt của TTNDH thì phải nói ngay là rất yếu kém, theo nhận xét của chúng tôi thì đặc san Đa Hiệu hiện nay không lôi cuốn được giới trẻ thuộc thế hệ 2, muôn cải tiến thì điều cần thiết là chúng ta phải có một Ban biên tập do các em cháu thuộc TTNDH phụ trách. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thực hiện nổi vì tổ chức TTNDH hiện nay chưa được vững mạnh.***

*Cho nên ta có thể kết luận là nếu chưa kiện toàn được tổ chức TTNDH thì mục tiêu của Đa Hiệu về công tác chuyển lửa cho thế hệ sau sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.*

*Thưa quý vị,*

*Phần trình bày của chúng tôi đã quá dài, tuy nhiên chúng tôi còn muốn nói thêm thật nhiều, chúng tôi sẽ săn sàng trở lại để thưa chuyện trước Đại Hội trong phần thảo luận, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe, xin*

gửi lời chào từ biệt của các huynh đệ thuộc tòa soạn ĐH nhiệm kỳ 2004 – 2006, và xin chúc Đại Hội thành công.

*CSVSQ K19 Nguyễn hồng Miên*

*Chủ Bút Đa Hiệu*

*Nhiệm kỳ 2004 - 2006*



**VÀI LỜI TÂM TÌNH  
CỦA  
TỔNG ĐOÀN TRƯỞNG  
TĐ/TTNĐH  
NHIỆM KỲ 2004- 2006**



**TTNĐH NGUYỄN HUY LONG**

*Kính thưa*

*Quý cô chú bác,*

*Quý anh chị em TTNĐH thân mến*

*Hôm nay tôi lấy làm hân hạnh được đứng đây trước toàn thể quý cô chú bác, quý anh chị em để chia sẻ những tâm tình của mình và hy vọng một phần nào đó cũng là tâm tình của quý anh chị em.*

*Thưa quý cô chú bác, quý anh chị em, tôi được sinh ra trong những ngày tháng đèn tối nhất của đất nước Việt Nam, tháng 7 năm 1975. Khi mới ra đời, bố tôi đã bị bắt đi tù cộng sản, mẹ tôi hàng ngày phải vất vả ôm đói ba cái rổ chứa đầy những món hàng thông dụng hàng ngày, ngồi ở những góc chợ mong kiếm được đôi đồng để nuôi tôi, chị tôi và thăm nuôi bố trong tù cộng sản. Tôi ngây ngô và lớn lên trong sự nhồi sọ của Đảng và nhà nước Việt Nam, tôi không bao giờ biết đến một lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Nhân Chủ và Dân Quyền mà biết bao vị anh hùng trong đó có quý cô chú bác và bố tôi đã tranh đấu cho đến những hơi thở, những giây phút cuối cùng. Tôi cũng không bao giờ biết đến một Miền Nam Việt Nam tự do, dân chủ và phồn vinh. Tôi chỉ biết đến những gì mà Đảng Cộng Sản Việt Nam nhồi vào sọ của tôi và những đứa bạn đồng lứa.*

*May mắn thay, vào giữa năm 1991, gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ. Sang Mỹ tôi đi học và hiểu thêm về tự do, dân chủ và nhân quyền mà tôi và những đứa bạn đồng lứa không hề biết đến khi còn ở Việt Nam. Mãi đến năm 1998, sau khi ra trường đại học,*

*Bố tôi giới thiệu tôi đến những hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam, trong đó có Đoàn và Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Khi đi sinh hoạt, tôi được học hỏi thêm về một lịch sử oai hùng, một lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một trường Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt đã đào tạo biết bao nhân tài.*

*Trong những ngày lớn lên tại Việt Nam, tôi chỉ biết bố bị đi tù, nhưng không bao giờ biết tại sao và cũng không bao giờ biết hoàn cảnh sống của bố như thế nào. Năm tôi lên bảy tuổi, Bố được trả về từ tù Cộng sản, có lẽ vì thời gian nêu tôi và Bố không được gần gũi với nhau, mỗi khi gặp mặt nói chuyện đều không được tự nhiên, thoải mái. Tình cờ, trong một dịp đi họp chung với Bố trong cộng đồng, tôi nghe Bố và những chú bác kể cho nhau nghe về những mưu đồ của cộng sản, những lần bị tra tấn trong tù, lúc đó tôi cảm thấy thông cảm và thương bố nhiều hơn và cảm thấy tôi cần phải làm một cái gì đó để không hổ thẹn là con của một Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt.*

*Thưa quý vị và quý anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu “Tre già thì măng mọc”. Hôm nay, tôi và những anh chị em TTNĐH ở đây giống như những búp măng đang mọc lên từ những bụi tre già đầy tình thương. Tôi không biết những búp măng này đang mọc đây có phải là những búp măng mà quý cô chú bác đã và đang dày công vun sori. Tôi không dám遽然rằng TTNĐH sẽ tiếp tục nối gót Cha Ông để tranh đấu cho một Việt Nam tự do, nhưng tôi có thể khẳng định rằng TTNĐH sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi thêm về văn hóa Việt Nam, những thành tích vẻ vang của Cha Ông, và hy*

*vọng rằng một ngày không xa trong tương lai TTNDH  
sẽ làm rạng danh là con của những cựu sinh viên Sĩ  
Quan Võ Bị Đà Lạt.*

*Thưa quý vị đây là một lá thư tâm tình nêu ý của  
bài không được cô đọng, kết hợp như một bài diễn văn,  
tuy nhiên tất cả những gì được viết ở đây đều đến từ  
tâm lòng của tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn  
quý cô chú bác và quý anh chị em cho tôi có được cơ hội  
này. Chúc Đại Hội được thành công.*



***Phóng sự bằng hình ảnh***  
***Đại Hội XV - Tổng Hội***  
***CSVSQ/TVBQGVN***  
***tổ chức tại***  
***Houston, Texas, USA***  
***trong ba ngày***  
***30-6 và 1 & 2 -7-2006***

*Tòa Soạn Đa Hiệu xin chân thành cảm ơn  
CSVSQ/K 20 Trần Thanh Quang  
đã cung cấp tất cả những hình ảnh  
Đại Hội XV  
để thực hiện trang phóng sự bằng hình ảnh này  
Vì Tòa Soạn chỉ nhận được  
một nguồn cung cấp hình ảnh duy nhất,  
nên còn rất nhiều Quý NT, ND, quý chị và các cháu  
TTNDH, một số Hội, Khóa đã không có hình ảnh  
đầy đủ trong bài phóng sự này.*

*Tòa Soạn Đa Hiệu xin chân thành cáo lỗi*

**Du Ngoạn Thạch Động  
Natural Bridge Caverns  
Between Antonio &  
New Braunfels**

**Ngày 30- 6- 2006**



Tập trung tại khách sạn, chuẩn bị lên xe bus du ngoạn





*Castle of The White Giants*





**Toán 1**



**Toán 2**



Một cây dương xỉ (fern) sống từ năm 1963 khi những người thợ điện bắt đường giây và bóng điện. Tinh cờ men giống dính từ trong quần áo rơi rớt tại đây và nẩy mầm sinh sống cho đến hôm nay.

Purgatory Creek ở độ sâu 211 ft, là điểm sâu nhất của thạch động

# **Hàn Huyên Trước giờ Khai Mạc Đại Hội**

*Ngày thứ năm 29 tháng 6 năm 2006, hầu hết CSVSQ và Gia Đình đã tụ tập tại các khách sạn, nhà bạn bè hay bà con tại Houston, TX*



*Gia đình anh Hội Trưởng Bắc Cali*





Các anh chị từ các tiểu bang: Ogeron, Cali, Missouri, New Orleon, Washington, Pensynvenia, Florida, Kansas, Chacago, DC, San Diego, . . .



từ khắp mọi nẻo đường đất nước Hoa Kỳ và Âu Châu  
(anh Dương & anh Long từ Đức, anh Giám từ Bỉ, anh Rót & anh Bích từ Pháp . . . )



và gồm các Khóa: từ khóa 1 đến Khóa 31





và các cháu TTNDH (cháu Nguyễn Huy Long, Tổng Đoàn  
Trưởng - đứng giữa)



**Lễ Khai Mạc Đại Hội Đồng XV  
tại Khách Sạn Hilton  
lúc 9 giờ sáng  
ngày 1 tháng 7 năm 2006**



*Đúng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2006, Lễ Rước  
Quân Quốc Kỳ vào vị trí hành lê*



Lễ Chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ





*Nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ . . .*



*CSVSQ Lã Huy Anh K14,  
MC điều khiển Lễ Khai Mạc Đại Hội Đồng XV*



*CSVSQ Đinh Tiến Đạo K 24, Hội Trưởng Hội Dallas, TX,  
phụ trách phần âm thanh, ánh sáng, quay phim trong suốt  
hai ngày Đại Hội*



### **Ban Tiếp Tân Đại Hội Đồng XV**

## **Giới thiệu thành phần tham dự**



*Phu Nhân cố CSVSQ Nguyễn văn Chuân K1, Thiếu Tướng  
QLVNCH, vị Chỉ Huy Trưởng đầu tiên của TVBQGVB*



*Khóa 2*



***Khóa 3***



***Khóa 4***



***Khóa 6***



***Khóa 7***



***Khóa 8***



***Khóa 10***



**Khóa 11**



**Khóa 12**



***Khóa 13***



***Khóa 15***



***Khóa 16***



***Khóa 17***



***Khóa 18***



***Khóa 19***



**Khóa 19**



**Khóa 19**



***Khóa 19***



***Khóa 20***



***Khóa 21***



***Khóa 22***



***Khóa 23***



***Khóa 24***



***Khóa 25***



***Khóa 26***



***Khóa 28***



***Khóa 29***



**Khóa 30**



**Phụ Nữ Lâm Viên từ California**



**Hội Bắc Cali**



**Hội Minisota**



*Hội Oklahoma*



*Hội Pennsylvania*



*Hội Kansas*



*Hội Florida*



*Hội Louisiana*



*Liên Hội Âu Châu và Hội Pháp quốc*



**Hội Đức Quốc**



**CSVSQ/K20 Đinh văn Nguyên Trưởng Ban Tổ Chức  
đọc diễn văn chào mừng Đại Hội Đồng XV**

**Tương trình  
hoạt động của  
BCH/TH & HĐTV  
2004-2006**

&  
**Vài Lời Tâm Sứ  
của cháu  
Tổng Đoàn Trường  
TĐ/TTNĐH**



***CSVSQ Nguyễn Nho, THT  
đã tường trình trước Đại Hội Đồng XV:***

***“Vâng! Đồng họ của chúng ta là dòng họ  
“TVBQGVN”.***

*Dòng dõi này sẽ được truyền từ đời này qua đời khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho con cháu của chúng ta một hành trang vào đời, như chính chúng ta đã nhận lãnh hành trang mà Trường Mẹ đã trao cho chúng ta tại Vũ Đình trường. Chính hành trang này là một năng lượng vô tận tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Hôm qua, hôm nay, thừa hưởng những kết quả vô song của hành trang Võ Bị, ngày mai truyền lại cho con cháu trước khi nhắm mắt lìa đời. Đây là một sự thức tỉnh cương quyết khởi đầu cho một hành động “dấn thân” gồm nỗ lực: cha mẹ, con, cháu . . . “*



***CSVSQ/K 9 Nguyễn văn Chấn,  
Chủ Tịch HĐTV đã tường trình trước Đại  
Hội Đồng XV:***

*"HĐTV/TH rất tiếc trong buổi họp chỉ được nghe phần trình bày của phía TTNDH, tuy nhiên buổi họp đã diễn ra trong tinh thần xây dựng, cởi mở, tưống kính, nhã nhặn, lịch thiệp và giải tỏa được các uẩn ức của quá khứ đem lại sự cộng tác hài hòa và tôn kính của các cháu TTNDH đối với Tổng Hội VB."*



***CSVSQ/K 20 Trần thanh Quang,  
Tổng Hội Phó Truyền Thông đã trình bày  
trước Đại Hội Đồng XV:***

*“Nhưng với sự hỗ trợ của đại đa số thành viên diễn đàn, chúng tôi luôn luôn cương quyết bảo vệ sự trong sáng và tinh thần xây dựng Tổng Hội. ĐH 14 đã chấp thuận một số biện pháp chế tài đối với những thành viên không chấp nhận Bản Điều Lệ diễn đàn vobivietnam, không đồng ý với chủ đích và mục tiêu của TH/CSVSQ qua điều 11 của Bản Nội Quy và chúng tôi đã cung rắn, nhứt quyết thi hành những quyết định trên trong hai năm qua.”*



***CSVSQ/K 19 Nguyễn Hồng Miên,  
Chủ Bút Đa Hiệu, đã tường trình trước  
Đại Hội Đồng XV:***

*"Theo nhận xét của rất nhiều người, trong tập thể Võ Bị cũng như các độc giả thân hữu, thì Đặc san Đa Hiệu có khác biệt so với những tờ báo thương mại là những câu chuyện tình, những chuyện kể, những trận đánh ... đăng trong đặc san Đa Hiệu, không có tính cách hư cấu mà phần lớn là những chuyện thật, mà nhân vật chính đều là CSVSQVB, văn phong tuy đôi khi thiếu phần điêu luyện chải chuốt nhưng lại rất cảm động, gần gũi và thân thiết. Đặc giả đón chờ Đa Hiệu mỗi kỳ phát hành như đón chờ một người bạn rất thân lâu ngày ghé thăm, có nhiều độc giả đọc đi đọc lại, đọc từ đầu đến cuối không bỏ qua một chữ."*



**Cháu Nguyễn Huy Long K23 /2,  
Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn TTNDH  
đã tâm sự trước các bác các chú:**

“Thưa quý vị và quý anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu “Tre già thì măng mọc”. Hôm nay, tôi và những anh chị em TTNDH ở đây giống như những búp măng đang mọc lên từ những bụi tre già đầy tình thương. Tôi không biết những búp măng này đang mọc đây có phải là những búp măng mà quý cô chú bác đã và đang gây công vun sori. Tôi không dám hứa rằng TTNDH sẽ tiếp tục nối gót Cha Ông để tranh đấu cho một Việt Nam tự do, nhưng tôi có thể khẳng định rằng TTNDH sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi thêm về văn hóa Việt Nam, những thành tích vẻ vang của Cha Ông, và hy vọng rằng một ngày không xa trong tương lai TTNDH sẽ làm rạng danh là con của những cựu sinh viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt”.

# **BCH/TH & HĐTV**

## **nhiệm kỳ**

## **2004- 2006**

### **Tuyên Bố Mãn Nhiệm**



*CSVSQ Nguyễn Nho, THT,  
thay mặt Ban Chấp Hành TH, tuyên bố mãn nhiệm  
và trao quyền Chỉ Huy - Điều Khiển  
Đại Hội Đồng XV  
cho Chủ Tịch Đoàn*



*BCH/TH chào từ biệt*



*CSVSQ/K 9 Nguyễn văn Chấn, CT/HDTV  
nhiệm kỳ 2004- 2006 tuyên bố mãn nhiệm*

# **Hội Thảo Ngày Thứ Nhất Đại Hội Đồng XV**

## **1. Bầu Chủ Tọa Đoàn:**

Đại Hội Đồng quyết định bầu chọn những CSVSQ sau đây là thành viên của Chủ Tọa Đoàn để điều khiển phần thảo luận Đại Hội Đồng trong hai ngày 1 & 2 tháng 7 năm 2006:

CSVSQ/K16 Trần khắc Thuyên, Chủ tịch

CSVSQ/K7 Lê đình Châu, Đệ nhất Phó Chủ tịch

CSVSQ/K9 Nguyễn văn Chấn, Đệ Nhị Phó Chủ tịch

CSVSQ/K19 Nguyễn Nho, Đệ Tam Phó Chủ tịch

CSVSQ/K19 Nguyễn vĩnh Giám, Điều hành

CSVSQ/K25 Nguyễn văn Chan, Thư ký

CSVSQ/K25 Nguyễn văn Mạnh, Thư ký



*CSVSQ/K16 TRẦN KHẮC THUYÊN*



### ***Chủ Tọa Đoàn***

**2. Tu Chính Nội Qui** do các Hội, Khóa và BCH/TH đề nghị đã được Đại Hội Đồng chấp thuận gồm các điểm chính sau đây:

- Các chị và TTNDH được tham gia các chức vụ không chỉ huy
- Thành Lập Ủy Ban Điều Hợp Hoạt Động giữa TH và TD/TTNDH
- Đề cử và ứng cử chức vụ THT và CT/HDTV & GS do cá nhân hoặc Hội, Khóa đề cử, ứng cử.
- Danh Xưng Hội Đồng Tư Vấn được đổi lại là ‘‘Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát.’’



*CSVSQ/K19  
NGUYỄN NHO  
Giải thích về Nội Qui*



*CSVSQ  
Tạ Trần Quân  
K17*



*CSVSQ/K 3  
ĐỖ NGỌC  
NHẬN*



*CSVSQ  
LÃ HUY ANH K14*



CSVSQ Nguyễn Văn Đông K3



CSVSQ Võ Văn Anh K13



CSVSQ . . .



CSVSQ Đinh Tiến Đạo K24



CSVSQ  
Trương như Phùng K8



CSVSQ Phùng Ngọc Sa K8

# **Ứng Cử và Đề Cử Chức Vụ Tổng Hội Trưởng**

*1. Chủ Tịch Chủ Tọa Đoàn tuyên bố Văn Thư chính thức  
của BCH/Hội Hoa Thịnh Đốn & Vùng Phụ Cận đề cử  
CSVSQ Võ Nhãnh K 20 ứng cử viên chức vụ THT nhiệm kỳ  
2006- 2008.*



*Trước Đại Hội Đồng XV, CSVSQ Võ Nhãnh K20 chấp  
nhận tình nguyện ứng cử chức vụ THT.*

2. CSVSQ Lã Huy Anh K 14, đê cử CSVSQ Đinh văn  
Nguyên K 20, Tổng Hội Phó Ngoại vụ, Kiêm Hội Trưởng  
Hội Houston, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng XV  
ứng cử viên chức vụ THT



CSVSQ Đinh Văn Nguyên K 20 tuyên bố chấp nhận đê cử  
của NT Lã huy Anh K14

3. CSVSQ Hoàng ngọc Dương K25, đê cử CSVSQ Võ văn  
Đức K 22, Hội Trưởng Hội Bắc Cali, ứng cử viên chức  
vụ THT.



CSVSQ Võ Văn Đức  
K 22 tuyên bố chấp  
nhận đê cử của CSVSQ  
Hoàng ngọc Dương

# **Ứng Cử và Đề Cử Chức Vụ Chủ Tịch HDTV & GS**

*Ứng cử: không*

*Hội và Khóa đề cử: không*

Cá nhân đề cử: một số CSVSQ được đề cử ứng cử viên vào Chức vụ CT/HDTV & GS những tất cả đều từ chối.

Do đó, Đại Hội Đồng quyết định áp dụng Điều 50 vừa được Đại Hội Đồng biểu quyết chấp thuận trong buổi sáng hôm nay.

Đại Hội Đồng quyết định chỉ định Khóa 15 và Khóa 17, mỗi khóa đề cử một *Ứng cử viên Chủ Tịch HDTV & GS* vào ngày mai để tranh cử chức vụ CT/HDTV & GS.

*Khóa 15 đề cử*

*CSVSQ Cao Chánh Cương,*

*Khóa 17 đề cử*

*CSVSQ Nguyễn Văn Dục*

*Cựu Hội Trưởng*

*Hội Pensylvania*





*Đại Hội chăm chú theo dõi ứng cử và đề cử chức vụ THT và CT/HDTV&GS, vì đây là lần đầu tiên, Đại Hội XV “Dân Thân” đã có 3 người chấp nhận ra tranh cử chức vụ THT*

## **Hội Thảo Ngày Thứ Hai Đại Hội Đồng XV**

**1. Ưu và khuyết điểm trong việc xây dựng và phát triển TTNĐH do anh Trần Quốc Dũng K 6/2 . nguyên Tổng Đoàn Trưởng TD/TTNĐH, THP/Đặc Trách Ngoại Vân BCH/TH 2004- 2006 trình bày:**



*Phản trình bày của anh Trần Quốc Dũng gồm có những điểm chính sau đây:*

*Tổ chức TTNĐH đã hình thành trong khoảng từ 10-12 năm nay, xuất phát từ Liên Hội Âu Châu.*

*Thành viên TTNĐH tuổi từ 10 đến 40 tuổi, ở rải rác từ Âu châu, Úc châu, Canada, đến Hoa Kỳ với nhiều ngôn ngữ khác nhau, kiến thức, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết cũng rất khác nhau, nhưng sinh hoạt với nhau qua Nội Qui của Tổng Đoàn TTNĐH và dưới sự yểm trợ của TH/CSVSQ/TVBQGVN.*

*Để tìm một hướng đi thích hợp với những thay đổi mới, chúng ta thử nhìn lại quá trình hoạt động của TTNĐH qua 5 điểm sau đây:*

*1. Nội Qui: gần giống như NQ của TH/CSVSQ/TVBQGVN, cũng có những cơ cấu tổ chức song hành với những cơ cấu tổ chức của TH. Nhưng việc thực hiện và giải thích cho nhau hiểu rõ NQ là một việc khó khăn. Một số từ ngữ khó hiểu hay không còn thích hợp đã là bước cản trở trong việc hoàn tất nhiệm vụ.*

*2. Quan điểm và đường hướng sinh hoạt: bao gồm quản lý, sự thúc đẩy thành viên tham gia và tính tích cực hoạt động theo đường hướng đã vạch ra. Công tác của TTNĐH cần phải liên tục, liên đới với các đoàn của Hội với nhau và với các đoàn thể bên ngoài và cần phải đạt đến mức độ cao.*

*3. Công tác và tổ chức: Có thể nói một cách tổng quát, khi có một công tác đưa ra, đã không thành lập được một tổ chức tương xứng. Hay nếu có, thì bị xung đột giữa nhóm với nhóm, thành viên với thành viên. Bởi vì ai sẽ là người đại diện cho tổ chức, ai là người quản lý. Do đó, thành viên có thể bị dị ứng hoặc bị những ý tưởng tiêu cực làm cản bước sinh hoạt. Hơn nữa, hiện nay, mỗi địa phương có một đoàn TTNĐH. Khả năng, kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ huy không đồng đều và sinh hoạt của những đoàn này có tính cách đơn phương, độc lập, thiếu liên kết hàng ngang*

cũng như hàng dọc. Việc hợp tác hay phân chia công tác, do đó không dễ dàng thực hiện.

4. Niềm tin: Công việc đã chạy đều đến một mức nào, sẽ xuất hiện một số tiêu cực. Đối với nội bộ TTNDH, tiêu cực và dị ứng xảy ra vì các đoàn không tìm được sự kết hợp liên đới thực sự hữu hiệu. Niềm tin bị mất dần. Đối với các chú các bác, khái niệm tiêu cực hay mặc cảm xuất hiện là một bước cản trở to lớn. Đây cũng là một phản lực đã làm sinh hoạt của TTNDH đi giật lùi hay đứng khụng lại trong một thời gian trước đây. Do đó các bác các chú cũng nên xét lại thái độ tiêu cực của chính mình trong việc xây dựng và phát triển TTNDH.

5. Mẫu mực căn bản: Mỗi một chặng đường bước qua, chúng ta nhìn lại và so sánh với một số mẫu mực nào đó mà chúng ta đã chọn lựa, để rút ưu khuyết điểm, cải tiến, sửa đổi, thay đổi, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực giàn tiếp hay trực tiếp để làm sao đạt được những mục tiêu đã đề ra.

## Phần thảo luận:

- o CSVSQ Đỗ Ngọc Nhận K3: Nên tổ chức dưới hình thức hội thảo, trại hè gồm CSVSQ và TTNDH cùng ngồi lại với nhau. Các đề tài như đào tạo cán bộ, lãnh đạo chỉ huy v.v.v. Mời các hội đoàn bạn tham gia.
- o TTNDH Trần Quốc Dũng: quan điểm của TD là huấn luyện cho một số thành viên nồng cốt trở thành cán bộ lãnh đạo. Thành phần lãnh đạo này sẽ là những hạt nhân xây dựng và phát triển TTNDH tại các đoàn địa phương.
- o CSVSQ Nguyễn Nho K19, THT 2004- 2006: Trong nhiệm kỳ 2002- 2004, TH và TD đã phối hợp tổ chức một lớp huấn luyện hội thảo, với mục đích như anh Dũng vừa

*trình bày. Buổi hội thảo này đã có những những nhân vật nổi tiếng và thành công trong xã hội Mỹ đến chia sẻ với các cháu TTNĐH. Trong những ngày Đại Hội XIV, chúng tôi lại có thêm một lớp hội thảo nữa. Tuy nhiên khi trở về địa phương, các cháu đã không áp dụng được những gì đã học hỏi, vì thiếu niềm tin và sự hỗ trợ của hội địa phương. BCH/TH cũng đã đưa ra đường lối, mục tiêu đào tạo TTNĐH qua kế hoạch “Hãy Chuẩn Bị Hành Trang Cho Thế Hệ Trẻ” được phổ biến đến Hội và Khóa đã được đăng trong ĐH số 67. Nhưng tiếc rằng kế hoạch này đã không được mấy ai quan tâm đến.*

- o Ý kiến chung: Các cháu có các bằng cấp Đại Học, khả năng chuyên môn cao, làm sao chúng ta có khả năng huấn luyện cho các cháu (NT Phùng Ngọc Sa K 8). Và tuổi tác, trình độ khác nhau (NT Hà bá Chung K10) cũng là trở ngại, nên tập trung tất cả những nhân tài, chuyên viên thành một nhóm để huấn luyện cho các cháu.*
- o TTNĐH Trần Quốc Dũng: Chúng ta sẽ đào tạo cán bộ nồng cốt cho các hội địa phương ít nhất từ 18 tuổi trở lên. Mỗi người, tùy theo khả năng chuyên môn, tùy theo khía cạnh làm việc mà tham gia vào một trong ba nhóm sau đây: nhóm sinh hoạt văn hóa, nhóm sinh hoạt về chuyên môn (như kinh tế, khoa học), nhóm sinh hoạt chính trị. Cả ba nhóm này sẽ do Tổng Đoàn phụ trách, điều hành và quản lý.*
- o Ý kiến chung: Người ngoài có được phép tham gia TTNĐH hay không? Làm sao chúng ta kiểm soát? (CSVSQ Đinh văn Nguyên k20). Danh xưng TTNĐH không còn thích hợp nữa, đề nghị đổi lại là “Đoàn Đa Hiệu” Ngoài ra NQ cũng cần phải thay đổi hay tu chính.*

- o TTNDH Trần Quốc Dũng: Không thành công nào mà không “take risk”. Danh xưng và NQ sẽ dành cho các em nghiên cứu, thảo luận và tham khảo ý kiến với TH trước khi quyết định. Một chuyện bên lề là khi cháu và cô Anh Thư tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ, thì họ bảo chúng cháu là “người lớn” đâu phải là “youth”. Do đó danh xưng TTNDH, tùy theo nhu cầu công tác nhiều khi không có ảnh hưởng mạnh mẽ như danh dung TH/CSVSQ/ TVBQGVN.*
- o CSVSQ Long K30: Trong phần thảo luận chung trước Đại Hội, các cháu sơ ngại ngùng không dám phát biểu và những gì thuộc về các cháu hãy để cho các cháu tự quyết định. Có một điều mà chúng ta phải tự trách chúng ta là chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm khi đưa các cháu về đây tham dự Đại Hội. Không có một ai trong Hội Houston tiếp đón và hướng dẫn cho các cháu ăn ở, phương tiện di chuyển và sinh hoạt.*
- o TTNDH Nguyễn huy Long: Trong hai năm kế tiếp, TD/TTNDH sẽ:*

*tiếp tục công việc đã làm trong hai năm qua, thành lập một trang nhà (website), trong đó sẽ có danh sách các thành viên, nghề nghiệp, khả năng chuyên môn để các cháu dễ dàng kết bạn,*



*liên lạc, làm quen với nhau.. ; tìm hiểu thêm quá trình đấu tranh của các bác các chú, chọn lựa một hai bài có ý nghĩa trong Đa Hiệu dịch ra Anh và Pháp Ngữ và phổ biến cho các cháu cùng xem. Ngoài ra, cháu cũng xin quý bác quý chú, hãy đưa các anh, các chị tham dự sinh hoạt chung và khuyến khích thúc đẩy tham gia Đoàn TTNĐH tại địa phương của mình.*

- o Có một cháu không dám phát biểu, nhưng viết lời phát biểu của mình và nhờ CSVSQ đọc giúp: “Cha được phép phát biểu, các cháu được phép trình bày, nhưng không cho Mẹ phát biểu thì có unfair hay không?”*
- o Đại Hội Đồng đồng ý cho các chị phát biểu, góp ý về việc xây dựng và phát triển TTNĐH*
- o Ý kiến chị Võ Văn Đức K22: Trân trọng kính chào Đại Hội Đồng và xin cảm ơn Đại Hội Đồng đã cho tôi được phép phát biểu. “Người Mẹ là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng gián tiếp đến mọi sinh hoạt của Khóa, Hội và TH. Trong việc phát triển và xây dựng TTNĐH, người Mẹ có trách nhiệm khuyến khích, thúc đẩy và dẫn dắt con mình tham gia Đoàn TTNĐH. Trong một*

*bài phỏng vấn với cô Anh Thư. Cô Anh Thư có tâm sự với tôi như sau (vì không có Anh Thư ở đây, cho nên tôi xin phép cô Anh Thư cho tôi lặp lại lời tâm sự của cô trước Đại Hội Đồng) “người ta nói cháu là Đảng Việt Tân, và cháu đã trả lời nhiều lần rằng cháu không phải là đảng Việt Tân, nhưng người ta vẫn cứ nói”. Đó là hành động “tiêu cực”*



*gây tác động đúng khung tại chỗ hay đi thut lùi của TTNĐH”.*

**Đại Hội Đồng đồng ý rằng, cha mẹ là yếu tố quan trọng trong việc hướng dẫn, khuyến khích và đưa con em của mình gia nhập đoàn TTNĐH tại địa phương và mỗi Hội /Liên hội địa phương phải có một Trưởng Ban Xây Dựng Phát Triển TTNĐH trong BCH của Hội.**



# **Phản Thảo Luận**

## **ĐƯỜNG LỐI VÀ HÀNH ĐỘNG DẤN THÂN:**

*Trong tinh thần “Dấn Thân” của Đại Hội XV, Đại Hội Đồng XV đã thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây (xem Biên Bản Đại Hội Đồng XV do Tân BCH/TH phổ biến đến Khóa, Hội và Liên Hội):*

**A. Đề Nghị của BCH/TH** và đã được Đại Hội Đồng chấp thuận và quyết định thi hành tất cả điều sau đây

**Đối nội:**

- Xây dựng và phát triển Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Đoàn TTNĐH tại địa phương
- Hội thực hiện bản Nội Qui căn cứ vào NQ của TH
- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ
- Lấy Khóa/Liên Khóa làm đơn vị căn bản hoạt động.

**Đối ngoại:**

- Tích cực thi hành Điều 11 NQ/TH
- Thực hiện mô thức đấu tranh của TH và TD/TTNĐH.
- Tìm mọi biện pháp ngăn chặn bọn CS và bọn tay sai xâm nhập vào Ban Chấp Hành các cấp của Tổng Hội.

Đại Hội Đồng đã quyết định thi hành tất cả đề nghị nêu trên.



*CSVSQ Miêu K18*



*CSVSQ Sương K19*



*CSVSQ Hổ K17*



*CSVSQ Đức K22*



*CSVSQ . . .*



*CSVSQ . . .*

**B. Đề Nghị của BCH/LH/Âu Châu** và đã được Đại Hội Đồng quyết định như sau:

1. Hoan nghênh sinh hoạt rất hữu hiệu của LH/Âu Châu về nội bộ cũng như đối ngoại.
2. Tân BCH/TH sẽ nghiên cứu các đề tài thích hợp với tình hình chính trị mới cho đặc san *Đa Hiệu*.
3. Theo giấy phép hiện hành, TH là một tổ chức vô vị lợi, nhưng không phải vì thế mà TH không hoạt động đấu tranh về mặt chính trị. Từ NQ đến các nghị quyết và tuyên ngôn đại hội đã nói lên đặc tính của TH là đấu tranh chính trị đồng thời phối hợp, hợp tác và yểm trợ cho tất cả những hội đoàn, đoàn thể, tổ chức cựu Quân Nhân QLVNCH, .. có cùng chung lập trường, tôn chỉ và mục đích đã được ấn định bởi NQ/TH.
4. Một số phần tử có thái độ và hành động làm tổn thương đến danh dự Trường Mè: không đáng cho chúng ta quan tâm vì tuyệt đại đa số vẫn quyết tâm giữ gìn và phát triển *Tinh Tự và Truyền Thông Võ Bị*.



CSVSQ/K19  
Nguyễn Vĩnh  
Giám  
LHT/LH  
Âu Châu



CSVSQ Hoàng Ngọc Dương K25



CSVSQ  
Cao Chánh Cương K15



CSVSQ Nguyễn Ngọc Thủy



CSVSQ Vĩnh Quốc K16



CSVSQ Hòa K18

**C. Đề Nghị của BCH/LH/Úc Châu và đã được Đại Hội Đồng quyết định như sau:**

- Thành lập Nhóm Nghiên Cứu Chính Trị trực thuộc BCH/TH
- Kết quả của Nhóm Nghiên Cứu Chính Trị sẽ được BCH/TH nghiên cứu, phỏ biến và áp dụng tùy theo điều kiện, nhu cầu và tình hình.



CSVSQ  
Nguyễn Quốc Quỳnh K21



CSVSQ  
Trương Văn Túc



CSVSQ  
Ho Sắc K21



CSVSQ  
Vinh Quốc K16

**B. Đề Nghị của BCH/Hội Bắc Cali và đã được Đại Hội Đồng quyết định như sau:**

- Không đồng ý thành lập lực lượng nồng cốt
- Danh xưng của chương trình phát thanh vẫn giữ nguyên như cũ và vẫn do BCH/Hội Bắc Cali đảm trách và điều hành.
- Yêu cầu Khóa, Hội, LH yểm trợ tài chánh và đóng góp bài vở.



*CSVSQ Võ Văn Đức K22  
Hội Trưởng Hội CSVSQ/TVBQGVN  
Bắc Cali*

# Cơm Trưa Thân Mật tại Hội Trường



# **Bầu cử Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát nhiệm kỳ 2006-2008**



*chủ tọa  
đoàn  
kiểm  
phiếu  
và đếm  
phiếu*



Kết quả: CSVSQ/K 20 Đinh văn Nguyên được 87/146

CSVSQ/K20 Võ Nhãń được 59/146 phiếu

CSVSQ/K22 Võ Văn Đức xin rút lui



Ứng cử viên Võ Nhãń (phải) chúc mừng ứng cử viên  
Đinh văn Nguyên đắc cử chức vụ THT



*CSVSQ/K17 Nguyễn Văn Đức xin nhường cho đàn anh.  
CSVSQ/K15 Cao chánh Cương (trái) đã được tuyệt đối  
đa số bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV & GS*



*CSVSQ/K19 Nguyễn Nho THT 2004-2006  
chức mừng Tân THT 2006- 2008 (trái)*

# *Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội XV*

## *tối ngày 2-7-2006*



*Lễ Chào Cờ Bế Mạc Đại Hội XV*





### **Ban Tiếp Tân Dạ Tiệc**

## **BCH/TH 2004-2006 tặng quà cảm tạ**

*CSVSQ THT tặng quà kỷ niệm cho tất cả các  
thành viên trong BCH/TH và*



*CSVSQ/K 9 Nguyễn văn Chấn, Chủ tịch HDTV (trái)*



*CSVSQ/K19 Nguyễn vĩnh Giám, Liên Hội Trưởng  
LH/Âu Châu (trái)*



*CSVSQ Trần thanh Quang K 20, THP/Truyền Thông*



*Cháu Nguyễn Huy Long, TDT/TĐ/TTNDH*

*Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, BCH/TH nhiệt liệt khen ngợi hai CSVSQ Lạc Minh Châu K22 và Nguyễn anh Dũng K 25 đã tích cực tình nguyện phụ giúp với Ban Xã Hội/TH trong công việc tương trợ cho Gia Đình CSVSQ nạn nhân bão lũ Katrina.*



*CSVSQ/K 22 Lạc Minh Châu*



*CSVSQ HT/Hội Louisiana nhận thay cho  
CSVSQ Nguyễn anh Dũng vắng mặt*



CSVSQ/K13  
Trần Khắc  
Đản, MC









# **GIAI ĐOẠN CHÓT CỦA CUỘC CHIẾN GIÀNH TỰ DO - DÂN CHỦ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM**

Tiến Sĩ Hồng Lĩnh  
Thụy Sĩ

## VÀI NÉT TỔNG QUÁT :

Cuộc chiến quốc cộng dằng dai, khởi sự từ năm 1945 tại VN với **chiến tuyến rõ ràng về mặt quân sự**, tạm thời kết thúc năm 1975. Việt Nam xem như vùng **tạm chiếm** và **cai trị** bởi đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy thế cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam cho **TỰ DO** và **DÂN CHỦ** vẫn luôn tiếp tục. Giờ phút này, trận cuối đang thành hình. Giờ quyết định chiến thắng sắp tới.

QLVNCH, **chỉ về cơ cấu và tổ chức thô sơ**, đã không còn từ 30-04-1975. Cộng Hòa Miền Nam trên giấy tờ tạm mất hiện diện. Nhưng trên phương diện tinh thần, tâm lý và ký ức, tất cả còn nguyên vẹn. Lá cờ bất khuất **NỀN VÀNG VỚI BA SỌC ĐỎ** luôn tung bay trước gió, trên nhiều diện địa ở hải ngoại và ẩn náu trong nội địa đợi thời cơ, anh hùng Lý Tống đã một vài phen đem về tận quê hương. Nói chung lá cờ ấy luôn hiện diện trong lòng của các chiến sĩ tự do để biểu hiệu cho cuộc chiến đấu ấy.

## MỘT DƯ ÂM KÉO DÀI

Như một dư âm kéo dài của các nỗ lực quân sự của QLVNCH vừa qua, trong một trận chiến về mặt quân sự, cô đơn nhưng quyết gồng mình vác nặng đối chơi với cả khối cộng sản quốc tế, rất nhiều hội thảo được tổ chức để tìm ra nguyên nhân bại trận về phương diện quân sự. Hoặc để tri ân các con của Mẹ đã đem tuổi trẻ cúng hiến cho quê hương.

Biết bao sách báo đã đề cập tới vấn đề này. Nhưng các sách báo ấy thường đề cập, dưới ống kính của tác giả, một vài khía cạnh chính trị hay quân sự thô sơ. Mỹ theo cái nhìn của Mỹ, ta theo lối của ta.

Tới từ phiá Hoa Kỳ hay từ các nhân chứng đã trực tiếp tham gia cuộc chiến, cũng như các nhà báo Việt Nam. Những ký ức ấy, phần đông, nhăm chay tội hay chỉ nói lên một thứ tâm tình lẫm cảm với mục đích phê phán và đỗ lỗi lẫn nhau. Trong một vài trường hợp có ý rõ ràng làm nỗi bật cá nhân của tác giả với một vài chi tiết can trường và không kém đau thương. Chính vì điểm ấy, nên càng tìm hiểu, càng đi tới một mớ tơ vò, trong lẩn lộn giữa **THẾ ĐỨNG** của QLVNCH, **CHIẾN LƯỢC**, **CHIẾN THUẬT** và **TÂM TÌNH** dành cho cuộc chiến ấy.

Nhưng thực ra, nếu xét về bối cảnh của hai khối tự do và CS vào những thập niên 60-80, thân phận của các nhược tiểu được Mỹ giúp đỡ, sự chênh lệch về chiến lược cũng như chiến thuật do đồng minh Mỹ làm ra, nhất là cái yếu của thể chế tự do và dân chủ trong các cuộc chiến trường kỳ. Do đó, không nên ngỡ ngàng dân và quân miền nam đã phải bại trận về mặt quân sự. Một mình ở tuyến đầu, làm sao chống nổi cả khối CS quốc tế ấy !

## BỐI CẢNH HAI THẬP NIÊN 60 – 70

Trên bình diện quốc tế, trong hai thập niên này, phe cọng đang vươn lên trong các cuộc chiến mệnh danh giải phóng. Về mặt quân sự, khối CS thắng khối tự do về lượng, và quân số. Chỉ thua về phẩm chất như tính lưu động của lực lượng phòng thủ chiến lược của Hoa Kỳ. Nga có thể diệt khùng gởi tới Mỹ và các vùng tây Âu-Châu một loạt vũ khí nguyên tử, có thể tới 100 Megatonnes, từ các căn cứ đặt trên đất liền hay do các tàu ngầm nằm sâu dưới đáy biển để lánh một biển lửa do sự trả đũa của Mỹ. Về vũ khí chiến thuật, nhất là các vũ khí trang bị cho du kích chiến, khối CS trội hẳn về lượng cũng như rẻ tiền hơn khối tự do. Một khẩu AK, vừa rẻ tiền và bào trì dễ so với M16 của

Mỹ, một thí dụ điển hình. Phải đợi đến khi Tổng Thống Reagan tới tòa bạch ốc, mới lật ngược được thế cờ qua cuộc chiến diệu linh cho hồng quân Nga tại A Phú Hãn.

Cũng trên bình diện quốc tế. Các lãnh tụ của khối CS có nhiều thời gian tại vị. Nên chiến lược, áp đặt vô thần duy vật với nhiều chấn chấn, của họ có tính cách liên tục. Tại các nước tự do, dân làm chủ thật sự, chiến lược bị chi phối bởi các tuyển cử bốn năm. Nên có sự bập bênh. Nếu họ phải giúp đỡ một nhược tiểu trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do dưới dạng thức trừng kỵ.

Trở về với VN, ngay từ khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về chấp chính, sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tùy thuộc vào tâm tình của các ông đại sứ hiệp chủng quốc bên cạnh Thủ Tướng. Ông này ủng hộ, ông khác chê bai là đủ làm lên cơn sốt cho Thủ Tướng hay Tổng Thống Diệm.

Ngay khi chập chưng thành lập khối chống cộng tại miền nam, ngoại trưởng Foster Dulles đã quan niệm miền nam chỉ cần có một quân lực khoảng chừng 150.000 đến 200.000 để giữ an ninh thôi. Trong trường hợp bị CS xâm lăng thì đã có quân tiếp viện và tham chiến của khối phòng thủ Đông Nam Á, trong đó có Anh tham dự. Nhưng khối này chưa thành hình đã chết.

Khi có ý nghĩ ấy, ngoại trưởng Dulles có dè đâu là khối cộng sản sẽ chọn Miền Nam Tự Do, tuyến đầu của thế giới tự do tại Thái Bình Dương, cho một cuộc trống má trong cuộc chiến vừa ủy nhiệm vừa trực tiếp do khối cộng sản quốc tế chủ xướng, và CS việt Nam được ủy nhiệm cỗng rắn cắn gà nhà. Cho ván cờ ấy, phía Mỹ đã không có một chiến lược thích ứng cho chiến trường này. Nhất là cho loại

chiến tranh dưới danh hiệu chiến tranh giải phóng. Loại chiến tranh này có đặc điểm: Một trận lớn mở ra thường nhắm một mục tiêu chính trị nào đó trong bối cảnh trường kỳ. Tổng công kích vào dịp tết Mẫu Thân năm 1968 là một trong các dấu chứng, chúng đã tung tất cả cơ cấu hạ tầng cơ sở của cái giả tạo MTGPMN và khoảng 70.000 quân (không kể số bị thương thường nhân ba đối với số chết) để đổi lấy một tiếng vang về chính trị tại Hoa Thịnh Đốn. Nhưng khi QLVNCH phản công và làm chủ tình hình thì chiến thắng quân sự về phía VNCH.

### **NHỮNG BƯỚC ĐẦU BẠI TRẬN DO BẠN MỸ GÂY RA CHO MIỀN NAM TỰ ĐỘ**

Bước đầu bại trận của miền nam xuất phát dưới thời TT Kennedy cầm quyền tại Washington. Thực tế, khi tổng thống Eisenhower hết nhiệm đã nhắc nhở với Kennedy : « **Đất Lào sẽ là vòm trời của hòa bình tại miền nam, có lẽ quân lực Mỹ phải tham chiến tại đó** ». Ông TT này có đặc điểm: Muốn đánh thù, phải đánh bạn trước đã. Chỉ có hai năm thôi, sau vụ lăng tử tại vịnh con heo Cuba, giết thù không được trở về giết bạn dễ hơn. Từ thủ tướng Thổ Nhị Kỳ, tổng thống Nam Hàn, rồi qua Phi Luật Tân, kế đến Tổng Thống Ngô Đình Diệm lăn đùng ra chết vì tay bạn. Đến nỗi một nhân vật chính trị của phe Mỹ phải đau lòng thốt lên : **Có lẽ nên làm kẻ thù của Mỹ hơn làm bạn với Mỹ**. Mặc dầu có khuyến cáo của Eisenhower về vị trí chiến lược của Lào, Kennedy làm điếc, rồi cho trung lập hóa năm 1962, cho CS VN con đường tiếp tế tự do, mặc cho Tổng Thống Diệm đập bàn la hét.

Chính Kennedy đã cho CS quốc tế và tôi tớ là CS VN bước đầu chiến thắng quyết định và đầu tay này tại miền nam.

Chưa hết đâu. Đem Mac Namara và nhóm trí thức khoa bảng Do Thái từ Harward về cộng tác. Lúng túng không biết làm sao hơn, ngoài việc khai thác ngây ngô vụ phật giáo trong đó có CS VN, bật đèn xanh cho hành động giết một cách vô tội vạ các chí-sĩ và lãnh tụ là những người có đủ đức, tài trí dũng đương đầu trên phương diện huyền thoại với Hồ Chí Minh. Huyền thoại do TT Ngô Đình Diệm tạo, xét cho kỹ, vượt xa hắn đâm cỏ dại của Hồ Chí Minh mà đảng CS VN rêu rao và hanh diện như dàn trống rỗng.

Nói về huyền thoại giữa hai người, một sự khác biệt thật rõ ràng. Khi người ta nói đến Hồ Chí Minh, người ta không thấy một hành động, đáng nhắc nhở bằng bia miệng của ông này. Ngoài một số lời nói bằng quơ, hay nước mắt cá sấu sau vụ thảm sát của cải cách ruộng đất như sau:

**«Không có gì quý bằng Độc Lập» hay khẩu hiệu: «Việt Nam dân chủ công hoà, độc lập tự do và hạnh phúc», «Xin đồng bào Nghệ Tĩnh tha thứ, vì cán bộ làm sai chứ không phải đảng». Vì cáo già nên nói thế. Nhưng hành động của ông và hiệu quả của các hành động thật trái ngược. Cho nên khi đảng CS VN nhắc nhở đến huyền thoại của ông, trong tư thế tìm áo để che, chỉ lặp lại như con vẹt mẩy câu nói trên mà chính Hồ ta cũng không hiểu nghĩa của nó. Còn về hành động, nên nhắc nhở như tài tháo vát và phản bội: **Ông đã nộp cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy tiền thưởng**. Do đó, ông Hồ thực ra không tạo được một huyền thoại nào hết theo định nghĩa của một huyền thoại.**

Còn TT Diệm, nói rất ít, nhưng đã để lại nhiều huyền thoại đúng kích thước qua các hành động : Từ quan để phản đối nhà cầm quyền Pháp. Suốt đời vì nước vì dân. Xây dựng nền CH nhân vị miền Nam. Xem con người là cao quý nhất

và trên hết. Ông có bao giờ giết ai đâu ! Sống đời khổ hạnh của một vị chân tu. Ông chỉ đỏ mặt khi phải đối diện với phái đẹp và yếu ! Không bao giờ đi gieo giống vô địch như Hồ Chí Minh, theo gương ông nội Hồ Sĩ Tạo tới 1000% ! Ngô Đình Diệm đã đón và lập nghiệp trong Nam cho gần một triệu đồng bào di cư. Trong chín năm ông tại vị, miền Nam no ấm, dân an lành, người cày có ruộng. Cuối cùng thà chết chứ không cho ngoại bang đụng tới chủ quyền quốc gia và ông đã chết vì lý tưởng ấy. Có huyền thoại nào hơn huyền thoại Ngô Đình Diệm « Đày vua không Khả, hại dân không Diệm »

Với các lý do kể trên, Ông Hồ không có huyền thoại nào hết để lưu truyền, ngoài nguyên rủa của dân gian. Còn TT Diệm, với cái chết của ông và của bào đệ ông trong tư thế tướng tiên phong, khi TỰ DO và DÂN CHỦ về với đất nước, sẽ được tri ân và tưởng nhớ.

Miền Nam từ đó mất lãnh tụ, áp chiến lược trong kế hoạch tự lực tan tành, vì Mỹ không muốn TT Diệm có một ít độc lập trong hành động. Tất cả cơ cấu tổ chức hành chánh do TT Diệm đã bao nhọc nhằn đào nặn ra tan ra mây khói. CS VN, lợi dụng chỗ hổng trà trộn vào tất cả các cơ quan, đến nỗi cố vấn riêng của TT Thiệu cũng là gián điệp luôn.

Lòng dân hận thù nhau do vụ phật giáo, ngoài ý muốn thương lượng và hoà giải của TT Diệm. Một lãnh tụ Phật giáo tại Huế - Thầy Trí Quang - đã tuyên bố với phóng viên nhà báo Le Monde: Kẻ thù của Phật Giáo là Thiên Chúa Giáo, chứ không phải là CS. Thế còn gì là cùng nhau chống cộng. Mỹ ngây ngô đâu có hiểu cái trò đầy của CS VN. Cho Thích Trí Quang lánh nạn, khi bị QLVNCH tìm hỏi tội. Nguyễn Khánh làm chủ, xử bắn cố vấn Ngô Đình

Cần đang lâm bệnh nặng, xở bắn chiến sĩ chống Cộng Phan Quang Đông.

Chúng ta chống chúng ta còn mạnh hơn chống cộng. Sự đồi trồi có mắt! Hiệu quả chậm và thật đau đớn đã nổ bùng trong vụ Mậu Thân 68 tại Huế. Ai đã tổ chức và chỉ điểm giết hại dân Huế đây? Các Phan Phủ Ngọc nào đó ? Phải thành thật mà nói Miền Nam đã mất và đang mất dần từ đó. Do đồng minh và do ta, chính do ta thì đúng hơn. Với cái thứ XXX, khoa bảng của dân ta, cắt tóc hành hương như con ngáo đợi thời cho đến ngày 30-04-1975 mới hết món hè ngu muội. YYY, tham mưu trưởng liên quân, thay vì phò vi nguyên thủ trong lúc ông phải đương cự từ trong tới ngoài, luôn nuôi mộng làm thủ tướng hay tổng thống, đã điều quân trong bóng tối và hoạch định điều quân đảo chính. Để cho miền nam, sau khi TT Ngô Đình Diệm không còn, rơi vào tay tướng lãnh loại râu kẽm. Ngày nay đã lộ hình hài.. Lê đương nhiên, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phạm phải một ít lỗi lầm. Lỗi lầm đã chọn nhóm vô tích sự này, vô ý thức lẩn tránh nhiệm Chỉ thích chức vụ mà không có khả năng! May còn có vài vị, tuẫn tiết khi giặc đến, đã cứu thanh danh cho lực lượng chống cộng. Các lỗi lầm này xin nhắc lại để rút kinh nghiệm cho ván bài tương lai sắp tới. Chứ không có ý chê bai. Vì chúng ta đã cưng nhau diễn tẩm kịch đau thương này với hiệu quả bại trận. Anh lỗi, tôi lỗi. Tất cả chúng ta đều lỗi! Mới có tang thương quá khứ và hiện tại cho dân tộc.

**CHIẾN LƯỢC KHÔNG CÓ, CHIẾN THUẬT HỎNG!**  
Vài điểm nổi bật. Sau khi Tổng Thống Diệm bị giết hại. Miền nam rối loạn. Nguy tới nơi. Quân Mỹ đổ bộ vào ào ạt. Nhưng để làm gì đây? Đem các con nhà giàu vào lội bùn và đóng đồn cố thủ. Một chiến lược để thắng không có. Thật trái với thuần lý.

Lỗi lầm tưởng là sẽ đè bẹp CS trong vài năm. Thực ra với lực lượng này, nếu có một chiến lược để thắng và một quyết tâm thắng, và chấp nhận cái giá của chiến thắng ấy, CS không tan thì cũng không còn gì.

Không có một chiến lược để thắng nên đã sa vào thế của quân Pháp trước kia: Đóng đồn điện địa. Trong khi miền bắc, sào huyệt của chúng không bị một đe dọa trực tiếp. Cuộc chiến khi ấy, không quân có khả năng làm chủ tình hình. Nhưng muốn chiến thắng, phải có lực quân nhào vào cấm địa miền bắc phá tan các cơ cấu chiến tranh của chúng. Chiến tranh du kích luôn có sào huyệt. Tại sao không diệt sào huyệt? Mỹ chỉ trá đưa leo thang bằng không quân. Nếu miền bắc là một nước kỹ nghệ, dân quen lối sống thành thị, khi bị phá tan điện nước và đường tiếp tế, sẽ đảo điên.

Nhưng tiếc thay đây là nông quê đồng ruộng. Phải theo lệnh từ Washington đang chấm các điểm thả bom thay các tướng mặt trận. Nên bom chỉ rơi xuống đồng hoang và rừng rú. Chỉ cố ném rừng rú thôi, các cứ điểm quan trọng của sào huyệt xâm lăng, QL Mỹ không có quyền ném. Chỉ tốn bom đạn và mất một số phi cơ và phi công cho rừng hoang, rồi cho CS VN khai thác các đau thương của các phi công làm phản chiến càng ngày càng gia tăng. Mỹ đảo điên! Làm sao thắng được?

Một đạo quân từ phương xa tới. Thời gian có mặt tại trận địa là một yếu tố rất quan trọng. Hơn nửa quân Mỹ là một thứ quân nên dùng vào việc giải quyết một trận chiến nhanh le. Chứ dùng để đánh du kích chiến thật phi lý. Chiến lược chiến thắng không có, chiến thuật đóng đồn, nếu có lùng và diệt đi nữa, trước sự thí quân của CS, sẽ không đi tới

đâu.Theo ước tính, CS VN mỗi năm mất 300.000 quân rải dài từ Trường Sơn tới các chốn thôn quê hẻo lánh của miền Nam. Đối với chúng có sao đâu! Chúng đem vào đủ số để bổ sung trước các mất mát!

Hơn nữa, quân Mỹ tới để giúp chúng ta, chứ thực ra họ chưa phải chiến đấu thật cho quê hương của họ. Nên sự hy sinh của họ, phải biết trước, sẽ giới hạn trong nỗ lực và liều lĩnh tới chiến tranh nguyên tử- như hồi đê nhị thế chiến giữa Nhật và Mỹ- để nói cho CS biết cái quyết tâm của họ. May ra bọn CS mới lùi.

Không làm và cũng không đóng kịch, cớ gì CS lại sợ? Sau khi đi đem bán đứng miền nam cho CS, Kissinger, không chút thiện thùng khi nhận một nữa giải thưởng hoà bình Nobel (làm cho ta nhớ đến tên Gui Đa đã bán Chúa có 30 đồng thôi) phát biểu một câu thật chí lý:" Trong một cuộc chiến giữa một anh lớn và một anh nhỏ, nếu anh lớn không thắng là thua, còn anh nhỏ không thua là thắng". Anh lớn không muốn thắng với giá cao, anh nhỏ nhất định không thua và sẵn sàng trả giá cao, thì chiến thắng đã về anh nhỏ.

## TỚI GIÚP NGƯỜI MÀ KHÔNG BIẾT GIÚP

Ngay từ đời Forster Dulles tới TT Johnson, người Mỹ có bao giờ cho QLVNCH chổ đứng xứng đáng đâu! Họ quan niệm quân đội ấy chỉ có nhiệm vụ an ninh bảo vệ chính phủ thôi. Nên vấn đề trang bị, cũng như huấn luyện cấp tốc cho một chiến tranh, chuyền mình từ du kích tới vận động chiến không được đặt ra, một cách có hệ thống và trưởng kỳ. Kỳ thực một trận chiến chỉ hoàn toàn du kích thôi, không bao giờ thắng được. Phải có vận động chiến

mới giải quyết được chiến trường, dùng tới nhiều quân đoàn. Đối với các quân trưởng đó chỉ là A. B. C.

Khi đem quân vào Đà Nẵng năm 1964, mấy nhà khoa bảng tại tòa bache ốc và Ngũ Giác đài tưởng sẽ thanh toán chiến tranh ấy nội trong hai năm. Đặt nặng ưu thế lưu động cơ khí trước sự lưu động bằng chân của quân đội nhân dân. Sự lưu động cơ khí này lùc ban đầu đã tỏ ra thắng thế như Đại Đội xe M113 của Đại úy Lý Tòng Bá trước kia, hay lưu động tính của sư đoàn một Kỵ Binhh First Caw đã chứng tỏ trong trận thung lũng Ja Drang năm 1965. Nhưng loại lưu động cơ khí này chỉ có người Mỹ có thôi. Ngay từ đầu, đây một vấn đề nan giải lâu dài cho QLVNCH, khi người Mỹ không còn chiến đấu bên cạnh.

Từ vấn nạn thiếu chiến lượng cho cuộc chiến, người Mỹ không thấy trước sự chết chóc của binh lính Mỹ cho một chiến trường bùn lầy. Không chóng thì chầy sẽ có những phong trào phản chiến đòi đem con em về. Phản chiến đây không có nghĩa là dân Mỹ lúc đầu chống cuộc tự vệ này. Chẳng qua, dân Mỹ không muốn con cái mình chết và bị thương cao như thế.

Rồi từ đó vấn đề quân sự xa xôi làm xáo trộn đến chính trị trong nước của Mỹ, lôi theo vấn đề xã hội. Mỹ sẽ không cầm cự lâu dài do hai vấn đề này. Chính vì thấy trước sự kiện này cũng như không muốn cho CS VN dùng chiêu bài chống Mỹ để làm mất chính nghĩa của cuộc chiến tự vệ của miền nam, TT Diệm đã xin Mỹ khoan hãy đem quân bộ chiến vào Miền Nam. Vì hai lý do kể trên, sự việc Mỹ sẽ rút lui, phải thấy ngay từ đầu khi Mỹ đem quân bộ chiến sang VN.

Khi quân Mỹ rút lui, một cách nào đó khá hơn cuộc tháo chạy như năm 1975. QLVNCH có đủ khả năng chiến đấu một mình không? Câu hỏi tiếp, trong cuộc chiến đấu ấy, quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò nào? Nếu chỉ có miền bắc thôi với quân viễn vừa phải của khối CS quốc tế, thì vấn đề với dân số cân bằng của hai bên và với hy sinh trong sự tôn trọng sinh mạng, thời vấn đề không khó.

Nhưng vấn đề trở nên gai góc, khi bọn lãnh đạo CS VN đã coi sinh mạng thanh niên miền Bắc như cỏ rác. Nướng được bao nhiêu thì nướng. Chiến thuật biến người nướng thành niên một cách vô tội vạ ấy. Miền Nam nhân vị coi trọng mạng sống con người, dẫu can đảm tới đâu, cũng không dám làm đối với các con em miền Nam, như CS VN đã làm đối với các em trẻ miền Bắc. Trong tư thế ấy, thật nan giải cho miền nam nhân vị, coi trọng mạng sống, QLVNCH phải có một ưu thế vũ khí chiến thuật, để trừ bù cho đỗ tốn máu xương của con em miền nam. Nhưng làm sao QLVNCH có loại vũ khí ấy một cách khá dồi dào và dài hạn? Lại nan giải nữa! Có câu hỏi, nhưng không có trả lời và không ai đặt vấn đề này ra để giải quyết.

Vì khinh địch và tưởng có chiến thắng nhanh. Hơn nữa kiêu căng hơi khinh rẻ người bạn cùng vào sinh ra từ với quân đội Mỹ. Đó là QLVNCH. Nên khi lục quân Mỹ đặt chân tới VN, đã không đặt nặng ngay vấn đề đào tạo và trang bị cho miền nam một quân lực, sớm gánh vác được gánh nặng về chết chóc cho quân đội Mỹ. Tuy bộ mặt của cuộc chiến đã lộ nguyên hình: Đối với miền nam, cuộc chiến chuyên về phòng thủ diện địa, phải rải mỏng quân để giữ đất đai và dân. Trong khi đó, lính cộng sản là quân xâm lăng, đặt nặng thế tấn công! Với rừng núi, chúng có thể tập trung, nếu không có một không quân như không quân Mỹ để ngăn

chận hay tiêu diệt trên đường đi của chúng, ở một thời điểm nào đó và trong một chu vi nào đó, một số quân đồng gấp ba quân phòng thủ. Điều kiện phải có cho quân tấn công! QLVNCH liệu có đủ lưu động tính để đem quân tổng trừ bị tới nhanh cho mặt trận? Lại một thế nan giải cho quân lực này. Lưu động tính này thuộc về cơ giới và không quân này, QLVNCH sẽ không bao giờ có.

Thật ngây ngô cho các nhà lãnh đạo Mỹ, mãi tới năm 1968 phần đồng QLVNCH còn phải chiến đấu với loại súng Garant, carbine hay Thompson cũ rích cũ rơ cũa thời đệ nhị thế chiến. Trong khi đó bên kia đã dùng tới các loại AK và các loại B 40, B41. QLVNCH ,trong sự kiện ấy, đã không chết hay tiêu tan là một nhiệm mầu! Nhiệm mầu ấy được cất nghiã là QLVNCH đã chiến đấu cho quê hương!

Qua vài nhận xét trên, cuộc chiến vừa qua, Mỹ thua về quân sự trước tiên, có phuong tiện để chiến thắng, nhưng không dùng hóa thành thua. Cái thua ấy tuy không thuần túy quân sự. Nhưng thua là thua. Còn QLVNCH, can đảm không thiếu, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế lê thuộc quá vào Mỹ và bị Mỹ đặt trong thế thua ngay từ đầu và cắt quân viện vào lúc đầu sôi lửa bỏng. Nên thua. Thua vì thế phải thua! Từ chiến lược tới chiến thuật bị áp đặt. Thua vì quân viện của khối CS quốc tế quá dồi cho CS VN thí quân. Chuyện thua này không có gì là tủi nhục. Vì quá bé để chống lại cả khối cộng sản và bọn điên cuồng, xem sự sống của con em miền Bắc không ra gì! Trong một hoàn cảnh nào đó, con cọp có thể ăn con người, tuy thế không có nghĩa cọp hơn người. **QLVNCH đã thua chỉ vì một cái thế!**

## **CUỘC CHIẾN ĐẤU CHO TỰ DO ĐỔI HÌNH TRONG MỘT THẾ VẬN MỚI**

Tuy đang tạm chiếm trọn cả VN, dựa vào một lực lượng công an đông đảo và khát máu. Nhưng CS VN đã rơi vào thế thua. Không biết còn tồn tại bao lâu nữa!

- Lý thuyết Max hết hấp dẫn và biểu tượng cho các cuộc chiến tranh giải phóng. CS VN đang cố bám vào đó như một tấm ván đã rách nát. Chính quan thầy của chúng làm rách nát tại Nga. Đò đã chìm trên phương diện lý thuyết. Vẫn lại, tấm ván ấy lại quá tồi tàn và mõng manh, nên CS VN cố bám vào huyền thoại hão huyền hy sinh và liêm sỉ, hay bâng quơ nói lý thuyết của lão già Hồ. Nhưng huyền thoại ấy đang được phơi bày qua một Hồ đã luyến ái với không biết bao con gái từ Đầm Pháp tới Nùng, rồi giết chết hết để phi tang. May sao, đồng chí con rơi, Nông Đức Mạnh, qua lời truyền trong dân gian, không bị thanh toán cả mẹ lẫn con. Về lý thuyết, ngoài vài bài thơ con cốc viết trong tù vì muốn làm loạn nơi xứ người, chẳng có gì là lý thuyết cả. Vì Hồ ăn học chẳng tới đâu. Cái lý thuyết của ông rất đơn giản: “Nếu cần làm kẻ cướp giết người để có tên trong sử sách, ông không từ chối” Ông có ký tên vào một số bài do người khác biên soạn hồi ông ở Pháp. Có lẽ do cụ Phan Chu Trinh viết.

Nhưng phải công nhận để khỏi mất tính cách vô tư khi bàn luận là ông Hồ có một vài điệu bộ cư xử thật đẹp của dân bản xứ Nghệ An! Khi vở vai Phạm Văn Đồng, ông không gọi là anh Đồng, nhưng lại là chú Tô. Thật “thân thiện và yêu thương”! Nên có huyền thoại là cáo Hồ! Cũng có một lần đã nhờ ông đại sứ Ba Lan, trong phái đoàn kiểm soát đình chiến quốc tế, đem tặng TT Diệm một nhành hoa lan! Nhưng chắc đây là cái hôn của Juda tân thời!

- Các khối đã yểm trợ từ chính tri, tuyên truyền và vũ khí cũng như quân lương cho CS VN tới năm 1975 nay đã tan rã. Hết hậu cần, chỉ còn liếm gót dâng đất cho Tàu cầu mong che chở. CS VN ngày nay đối với Tàu là loại vua Lê Chiêu Thống. Như GS Trần Khuê qua câu nói, tuy ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa :” **Theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng**” Tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn con đường làm “đĩ” cho Dollars, rồi bán các cô gái ngây thơ, tối từ miền quê nghèo đói, làm “đĩ” tiếp cho dân Đài Loan để kiểm xác và để còn tồn tại ít lâu! Có gì để hanh diện và lừa đảo nữa đây! Hồi các đĩnh cao trí tuệ đang ngự trị tại Hà Nội. Có chăng rồi đây sữ sách sẽ ghi: **Nơi lưu xú ngàn thu cho giống việt**. Hanh diện ở chỗ đó!

### **SAU KHI CHIẾM ĐƯỢC MIỀN NAM**

1.- CS VN đã phơi bày cho thế giới biết: Đã gạt gãm thế giới và không hẹn thùng tí nào cả. Nay dân tộc VN nỗi lên đòi tự do, dân chủ, ai sẽ nghe theo CS VN nữa đây? Theo lời của cựu đại sứ Mérillon Pháp: “ CS VN đã nói láo và lừa đảo, có tài lăm lùa được hai lần thôi”. Các món lừa đảo nay đã mất hết thần diệu!

2.- Các đảng cộng sản tại các quốc gia tự do, trong quá khứ hoặc đã giúp đỡ CS VN hay có thiện cảm, nay tiêu tan chỉ còn mảnh xơ. Các phong trào xuống đường hoan hô già Hồ cũng biến mất.

3.- Các quốc gia dân chủ và các nước Trung - Âu đã triệt tiêu CS nay đã thấy bộ mặt thật của CS VN. Có may ra vì vấn đề làm ăn, không chỉ trích vào mặt, chứ có ai thích CS VN đâu. Bọn này chỉ xỏ lá ba que, nên trong giao tế, ai cũng lườm lườm khi thấy CS VN. Chuyện làm ăn trong

thân tình, CS VN phải còn mơ tới ngàn năm. Dân tộc ta không phải thế!

4.- Đống ký giã quốc tế trong thời chiến, vì ngây ngô hay được mua chuộc đã làm lợi cho CSVN- hàng năm trong trong quá khứ, Nga đã bỏ ra 5 tỷ Dollars để mua bọn nầy, nay phải thắp đuốc đi tìm.

Họa chăng chỉ tìm ra loại **Jean Lacouture**. Đã quay đúng 180 độ trong hối hận đã lở dại làm lợi cho CS VN một thời quá khứ.

5.- Tranh ảnh già Hồ và cờ đỏ sao vàng, có một thời xuất hiện trong các đám biểu tình tại trời Âu. Nay nếu có đã trở nên lố bịch và bọn thiên tả cũng không còn dám ngó tới. Trong khi đó, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đang tung bay phát phơi như một biểu tượng của người Việt đi tìm tự do. Dân bản xứ khắp nơi mỗi khi thấy lá cờ ấy, họ có thiện cảm và cho đó là một lá cờ có ý nghĩa của con dân Việt tại đó. Phan Văn Khải, lòng người dạ thú, đã vận động phá hai tượng đài ghi nhớ dân Việt đã bỏ mình trên biển cả trên bước đường tìm tự do tại Indonesia và Mã Lai. Nay trên các đất nước tự do, các tượng đài kỷ niệm, có các chính quyền đầy nhân đạo và tình con người tham dự và bảo vệ, đang mọc lên dưới mưa nắng dài dầu trong tiếng chuông nguyện cầu. Như luôn nhắc nhở tới các người con xấu số của Mẹ VN và nguyên rủa CS VN cho tới ngày chúng bị lịch sử cho vào sọt rác.

6.- Một số trẻ, gốc gác con đảng viên du học, có dịp mở mắt và thở bầu không khí tươi mát của tự do, bắt đầu quay ra chống đối và cay cú với đảng cũng như đối với chế độ hiện đang cai trị dân ta. Về phương diện tuyên truyền và tâm lý, thật rách nát cho CSVN. Còn gì nữa đây?

7.- Trong nước, qua các nhân vật bất chấp tù đày và các đám biểu tình đòi quyền lợi hay chống tham nhũng, đang bắt đầu đòi đa đảng, tự do và dân chủ. Các em trẻ, từ muôn phương, bắt đầu ý thức được nhiệm vụ đối với đất nước, đang hình thành các nhóm lên đường để góp sức cho tự do và dân chủ của dân tộc. Đây là tia chớp đầy ý nghĩa nhất. Điểm báo sự giải thể tương lai của chế độ độc tài đang hiện diện trên đất nước. Vì tương lai thuộc về phái trẻ và các em đang trên các nõo đường như Tiến Trung và Hoàng Lan.

8.- CS VN, tuy chém giết là nghề của chúng, nay bị Dollars cám dỗ hay đầu độc, bị trói tay qua các thỏa ước và các ký kết với quốc tế, không dám lỡ liêu lộng hành đầy dã man như khi trước nữa. Lùi một bước là lùi luôn và sẽ sụm luôn.

9.- Cuối cùng, sau khi đã tiêu diệt được giai cấp cũ, nay trở thành kẻ bóc lột và chủ nhân ông. Trong sự giàu có vừa chiếm được, tuy từ cướp bóc, trở thành hủ hoá và cũng sơ mất của và sợ chết như bao kẻ có của khác. Một thế đứng trên vũng lầy với một đám soong chảo đầy máu do giết người cướp của trong quá khứ. Quá khứ này sẽ không bao giờ rời chúng. Đây là hình ảnh độc nhất của CS VN!

## CỤC DIỆN TỔNG QUÁT

1.- Nay gió đã đổi chiều, một thế vận mới và một khí thế mới như ánh thiều quang báo hiệu công cuộc vĩ đại xây tự do dân chủ cho quê hương. Từ nay trong nước và hải ngoại cùng chung một khối. Cả khối này sẽ nghiền nát cái

dư đảng độc tài CS khát máu để viết lên một trang sử hay ho hơn cho dân tộc.

2.- CS VN ngày nay, đang chỉ biết thụ hưởng khoái lạc và tiền tài. Hết lý thuyết và huyền thoại. Còn gì nữa đây! Chỉ trân truồng với giữa đám công an đàn áp dân lành!

## LỜI KÊU GỌI

1.- Hỡi các anh đang cầm súng trong quân đội nhân dân! Các anh có nghe tiếng khóc của người dân lành, dân của Mẹ VN? Đang quấn quai dưới tàn sát của công an, công cụ đàn áp của đảng cộng sản VN. Sao các anh chưa quay súng lại đúng 180 độ để cứu dân ta?

Họ từ đâu đã về Hà Nội? Từ Cần Thơ và các tỉnh miền nam! Họ là ai? Đó là các bà, các chị và các cô của thôn quê ta rách nát do chế độ và công an. Vốn nghèo nàn và chǎm chỉ làm ăn! Họ có tội tình gì đây? Họ đã và đang bị công an cướp của, tra tấn và hành hạ.

Một phút chậm trễ của các anh là một chuỗi đau thương thêm cho họ! Hãy noi gương quân đoàn thủ đô Kemblin. Khi TT Eltsine gọi về để cho dân Nga, trong tiếng súng nổ rền báo hiệu lột xác của CS nói chung, được tự do dân chủ, tuy còn tương đối, và một niềm hân diện được là con người như trong bao thế chế tự do và đa đảng. Dân ta có tội tình gì mà không được như vậy?

2.- Hỡi các bạn trẻ. Tương lai đất nước thuộc về các em. Dân ta đòi Tự Do, Dân Chủ và Tình Người. Ngọn đuốc lên đường đã thắp sáng. Một trang sử mới huy hoàng cho quê hương sẽ do các em viết trong tư thế sẽ giải thể được chế độ bạo tàn đang giày xéo trên đất nước. Thế hệ đàn

anh của các em đã quá lỡ làng trong nhiệm vụ với bao phũ phàng để lại.

3.- Trước lúc chia tay với các đĩnh cao trí tuệ Hà Nội, với búa liềm lý thuyết ngoại bang đang khoái lạc và vơ vét dưới trướng, xin để lại món quà lưu niệm cho quý vị:

*Lè thè dống phân bên đường  
Thăng Long thành cũ, lệ nhòa hoen mi  
Thủ đô sao vắng tiếng cười  
Búa liềm nhuộm đỏ, cợi đầu dân ta  
Bắc bộ phủ, chốn Hồ nầm  
Nơi lưu xú ngàn thu cho giống Việt*

**Tiến sĩ Hồng Linh  
Thụy-Sĩ**

**CHÍNH  
QUYỀN  
NHÂN DÂN  
KHỦNG BỐ  
NHÂN DÂN**

*LS. Đỗ Thái Nhiên*

Nhà cầm quyền CSViệt Nam có thói quen mang hai chữ “nhân dân” gắn liền với danh xưng của tất cả những tổ chức thống thuộc nhà nước: Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Tòa Án Nhân dân v.v... Sử dụng danh xưng như vừa kể, CSViệt Nam có chủ ý nói lớn vào tai mọi người rằng: nhà cầm quyền CSViệt Nam hiển nhiên là nhà cầm quyền của nhân dân, họ đích thực là “chính quyền nhân dân”. Thế nhưng trong tình huống chính trị nào “chính quyền nhân dân” lại phải quay ra khủng bố nhân dân? Trả lời câu hỏi kia tức là chúng ta đi tìm hiểu ba vấn đề:

\_ Các yếu-tố-tội-phạm của tội ác khủng bố.

\_ Ý nghĩa pháp lý của vụ án “chính quyền nhân dân khủng bố nhân dân”.

\_ Lý do thầm kín đằng sau vụ án khủng bố.

## I.- Các yếu- tố- tội- phạm của tội ác khủng bố.

Vận hành của xã hội là một cuộc đấu tranh bất tận giữa hai nhu cầu vừa mâu thuẫn lẫn nhau vừa phải nương vào nhau để cùng tồn tại: bên này là đời sống tự do và ổn định của cá nhân, bên kia là an ninh và trật tự xã hội. Nhằm giúp cho đôi bên được chung sống trong hòa bình, hình luật bao giờ cũng tuyệt đối đề cao nguyên tắc “vô luật bất thành tội”. Nguyên tắc này có chủ đích ngăn cấm nhà cầm quyền độc tài không được phép tùy tiện bắt bớ giam cầm những công dân bất đồng chính kiến với giới cai trị. Để được gọi là luật thì luật phải là những bản văn có nội dung cụ thể với đầy đủ chi tiết cần thiết. Thiếu chi tiết và cụ thể, luật sẽ trở thành những công cụ nguy hiểm được nhà cầm quyền sử dụng để áp chế giới bị trị. Cuối tháng 6/2006, nhà cầm quyền CSViệt Nam đã ban hành nghị định số 56, hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7/2006. Nghị định này có mục đích trừng phạt nghiêm khắc các nhà báo nào phạm

tội: “*xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vi nhàn, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.*” Luật 56 không hề nói rõ thế nào là “*sự thật lịch sử*”? Cá nhân hay đoàn thể nào là giới chức có thẩm quyền xác định sự thật lịch sử? Thế nào là cách mạng? Phải chăng cách mạng là dùng “văn hóa” Marx Lenine để hủy diệt văn hóa dân tộc? Phải chăng cách mạng là âm thầm từ giã giai cấp vô sản để ngạo nghẽ bước vào cung điện của tư bản đỗ? Luật 56 chính là một mớ ngôn từ vừa mơ hồ vừa vô nghĩa. Trong mơ hồ và vô nghĩa kia chỉ có một sự kiện xuất hiện rất rõ nét, đó là lưỡi hái của tử thần dành cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Nhằm tránh cho những luận bàn về tội ác khủng bố rơi vào tình trạng mơ hồ và vô nghĩa kiểu luật 56, bài viết này xin đi ngay vào phần phân tích các yếu tố- tội- phạm cấu thành tội ác

khủng bố theo đúng kỹ thuật lý luận nghiêm túc và khoa học của môn học lý góp ý xây dựng hình luật.

Một người hay một tổ chức sẽ phạm tội khủng bố nếu hành động của các đương sự gồm đủ ba yếu tố tội phạm sau đây:

Yếu tố thứ nhất: phạm nhân sử dụng bạo lực bất hợp pháp. Bất hợp pháp là trái với luật pháp hoặc trái với công bằng và lẽ phải thông thường. Bạo lực thể chất: bắt cóc, tra tấn, giam cầm, sát hại nạn nhân. Bạo lực tinh thần đe dọa gây nguy hại cho sinh mạng hay uy tín của nạn nhân. Các loại bạo lực này làm cho nạn nhân cảm thấy thực sự sợ hãi.

Yếu tố thứ hai: khai thác tâm lý sợ hãi nói ở yếu tố thứ nhất, phạm nhân buộc nạn nhân phải làm hay phải không làm một số công việc nào đó. Phải giao nộp tài sản cho phạm nhân là một thí dụ của nhóm chữ “phải làm”. Phải chấm dứt vĩnh viễn hành động đòi hỏi dân chủ

đa nguyên là một thí dụ của nhóm chữ “phải không làm”. **Yếu tố thứ ba:** phạm nhân thực hiện yếu tố thứ nhất và thứ hai nhằm đoạt thủ một quyền lợi rõ rệt. Quyền lợi ở đây có thể là một món tài sản, một quyền thống trị, một phần thưởng mà phạm nhân tin là đương sự sẽ nhận được ở bên kia thế giới...

## **II. Ý nghĩa pháp lý của vụ án “chính quyền nhân dân khủng bố nhân dân”.**

### **A. Trần thuật nội vụ.**

Ngày 7 và 8 tháng 8/2006 các cuộc phỏng vấn của phóng viên Việt Hùng và phóng viên Trà My thuộc đài Á Châu Tự Do dành cho anh em Trương Quốc Tuấn, Trương Quốc Huy (Saigon, Việt Nam) và cô Lisa Phạm (South Carolina, Hoa Kỳ) giúp cho công luận được rõ các sự việc sau đây:

Khoảng giữa năm 2000, Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, Lisa Phạm và nhiều người trẻ khác bắt đầu hội luận trên một diễn đàn Paltalk. Họ nói với

nhau về những khó khăn của xã hội Việt Nam ngày nay: nạn tham nhũng; hố cách biệt giàu nghèo; tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận bị nghiêm cấm. Bên cạnh những khó khăn ngút ngàn kia bao giờ cũng là vô số toan tính của giới trẻ Việt Nam nhằm đưa đẩy đất nước vượt thoát khó khăn, vươn mình phát triển.

Ngày 23/9/2005 cô Lisa Phạm từ South Carolina bay về Saigon để tiếp xúc trực tiếp với những người mà Lisa đã nói chuyện qua Paltalk trong các năm qua. Ngày 19/10/05, công an CSViet Nam ập vào căn nhà số 603 Nguyễn Kiệm Saigon, bắt giam cả ba người: Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn và Lisa Phạm. Ngày 7/7/06, sau 9 tháng bị giam cầm, cả ba nạn nhân trong hiện vụ được CSViet Nam trả tự do với lời giải thích rất lơ mơ của công an: “Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam”.

Bây giờ chúng ta hãy sử dụng ba yếu- tố- tội- phạm

của tội ác khủng bố (đã trình bày ở phần I) để phân tích và đánh giá hồ sơ “chính quyền nhân dân khủng bố nhân dân”.

1/. Yếu tố thứ nhất: sử dụng bạo lực bất hợp pháp. Bắt và chối là không bắt: ngày 8/8/06 đài RFA (Á Châu Tự Do, vietweb@rfa.org) viết tin: “Vụ ba người (Trương Q Huy, Trương Q Tuấn, Lisa Phạm) bị bắt giam hồi tháng 10 vừa qua từng gây không ít tranh cãi trong dư luận vì không những cơ quan an ninh địa phương nói không hề hay biết về việc này mà ngay cả nhà chức trách Việt Nam cũng không xác nhận việc bắt giữ họ. Ngoài ra Hà Nội cũng không đáp lời kêu gọi của Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu giải thích lý do vụ bắt giữ và trả tự do cho những người liên hệ. Kể từ sau đó không có tin tức gì về những người này, cũng như không ai biết họ bị giam ở đâu.” Mặt khác, trả lời một câu phỏng vấn của Trà My, Lisa Phạm khẳng định “Tôi

có gửi hai lá đơn cho tòa lãnh sự Mỹ mà không biết họ có chuyển dùm không? Nhưng khi tôi ra trại đến tòa Lãnh Sự Mỹ hỏi thăm thì họ nói là không nhận được gì cả...”

Trả lời câu hỏi “Tại sao anh/chị bị CSViet Nam bắt giam?” các nạn nhân cho phóng viên Trà My biết:

\_ Trương Q Huy: “Họ (CSViet Nam) nói tôi tham gia lật đổ chính quyền nhân dân”.

\_ Trương Q Tuấn: “Họ nói tôi giúp thế lực thù địch hải ngoại chống phá cách mạng, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân căn cứ theo điều 79”.

\_ Lisa Phạm: “Họ quy kết tôi các tội nào là CIA tình báo, gián điệp cho Mỹ, cung cấp tiền cho người Việt Nam qua mạng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Nhìn chung cả ba nạn nhân đều bị CSViet Nam buộc tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân căn cứ vào điều 79 hình luật của CSViet Nam.” Tội này gồm bao nhiêu yếu- tố- tội- phạm?

Những bằng chứng nào đã dùng để minh chứng là cả ba nạn nhân đã thực sự vi phạm các yếu- tố- tội- phạm vừa kể? Không trả lời được hai câu hỏi kia, ngày 7/7/06, Viện Kiểm Sát Nhân Dân của CSViệt Nam dành phải ký quyết định “hủy bỏ biện pháp tạm giam”.

Như vậy rõ ràng là CSViệt Nam đã sử dụng bạo lực phi pháp bằng cách bắt cóc (bắt nhưng chối là không bắt) công dân với các tội danh lơ mơ, vô nghĩa. Nói rõ hơn, CSViệt Nam đã thực hiện trọn vẹn yếu-tố-tội-phạm thứ nhất của tội ác khủng bố.

2/. Yếu tố thứ hai: cưỡng bách nạn nhân phải tuân phục mệnh lệnh của can phạm.

CSViệt Nam bắt cóc các nạn nhân và viện dẫn điều 79 hình luật CS chỉ để khủng bố tinh thần nạn nhân nhằm buộc nạn nhân không được làm một số công việc: Không được đòi hỏi dân chủ đa nguyên. Không được tố cáo tham nhũng. Không được phô

biến những tin tức về tệ nạn đàn áp tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do chính trị...

Không còn nghi ngờ gì nữa, CSViệt Nam đã vi phạm yếu- tố- tội- phạm thứ hai của tội ác khủng bố.

3/. Yếu tố thứ ba: khủng bố nhằm đoạt thủ một quyền lợi.

Quyền lợi mà CSViệt Nam nhằm đoạt thủ là quyền kéo dài vô thời hạn ngôi vị thống trị xã hội, quyền sống để vương trên đời sống lầm than của muôn dân. Muốn đoạt thủ các quyền lợi kia, CSViệt Nam không còn cách nào khác hơn là khủng bố nhân dân để mạnh mẽ triệt tiêu tiếng nói của dân chủ đa nguyên, của công bằng và lẽ phải.

Công việc phân tích ba yếu- tố- tội- phạm của tội ác khủng bố đã minh chứng một cách khoa học và rắn chắc rằng: CSViệt Nam đã thực hiện trọn vẹn cả ba yếu- tố- tội- phạm, CSViệt Nam đã thực sự phạm tội ác khủng bố người dân. “Chính quyền

nhân dân” đã khủng bố nhân dân.

### III. Lý do thầm kín đằng sau vụ án khủng bố.

Ngay sau 30/4/1975, với lá bùa “chủ nghĩa Marx Lenine vô địch muôn năm” với sự hỗ trợ của “phe xã hội chủ nghĩa”, CSVietnam đã cai trị Việt Nam bằng chính sách khủng bố công khai. Bắt giam tất cả những thành phần bị CSVietnam nghi là “phản động”, đánh “tư sản mại bản”, đánh “văn nghệ sĩ vàng”, tống giam phi pháp và vô thời hạn những người bị CS gọi là “ngụy quân, ngụy quyền”, tùy nghi cưỡng đoạt tài sản của nhân dân qua những lần đổi tiền v.v... Các sự kiện vừa nêu được gọi là khủng bố công khai, khủng bố trắng.

Ngày nay do tình hình thế giới thay đổi, CSVietnam bắt buộc phải chạy theo kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là kinh tế của lòng tin, của “tín dụng”. Kinh tế thị trường và khủng bố chính trị như nước với lửa. Vì vậy bước

vào kinh tế thị trường của thế giới, CSVietnam phải đổi mới với hai vấn đề:

\_ Một là làm thế nào để quốc tế có thể chấp nhận CSVietnam như một nhà cầm quyền tự do dân chủ.

\_ Hai là làm thế nào để nhân dân trong nước không có khả năng tố cáo tự do dân chủ của CS là loại hàng giả?

Muốn giải quyết hai vấn đề trên, CSVietnam quyết định vừa tô màu chế độ dân chủ giả hiệu, vừa biến “khủng bố trắng” của những năm sau 1975 thành khủng bố đen của những năm 2000. Khủng bố đen là khủng bố trong bóng tối, khủng bố bí mật, khủng bố dấu mặt. Vụ án “chính quyền nhân dân khủng bố nhân dân” là một trường hợp điển hình của chính sách khủng bố đen do CSVietnam chủ trương trong giai đoạn hiện tại.

Mặc dầu đã chuyển đổi từ khủng bố trắng qua khủng bố đen, bản chất dân chủ giả hiệu của CSVietnam vẫn bị quốc tế nhận diện và

chỉ trích. Nhầm biên minh cho hành động giả mạo dân chủ của mình, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn thường nêu luận cứ rằng dân chủ Á châu khác với dân chủ Âu Mỹ và rằng mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng cho nên Hà Nội có quyền xây dựng tại Việt Nam một chế độ dân chủ đặc biệt.

Nêu ra các luận cứ mơ hồ và phản lý luận kia, CSViet Nam có chủ ý đẩy hai chữ “dân chủ” rời vào tình trạng khó hiểu đến tối tăm. Trong tối tăm và khó hiểu đó, Hà Nội lặng lẽ tiếp tục chính sách cai trị độc tài và tham ô. Công việc phân tích vụ án “chính quyền nhân dân khủng bố nhân dân” đã dẫn đến nhận định nghiêm túc rằng: dân chủ là dân chủ,

không có vấn đề dân chủ Á châu khác với dân chủ Âu Mỹ. Dân chủ chỉ có một nội dung thống nhất. Nội dung đó là: dưới chế độ dân chủ, quan hệ giữa người dân và nhà cầm quyền là quan hệ đồng thuận và hợp tác. Quan hệ giữa Nhà cầm quyền Hà Nội và người dân Việt Nam hiện nay là quan hệ giữa phạm nhân tội khủng bố và nạn nhân của hành động khủng bố. Chừng nào CSViet Nam không còn khả năng khủng bố, khủng bố trắng cũng như khủng bố đen, chừng đó Việt Nam thực sự có tự do dân chủ. Đó là nội dung cốt lõi của bài viết “Chính Quyền Nhân Dân Khủng Bố Nhân Dân” vậy./.

*LS Đỗ Thái Nhiên*

# *Giọt nước mắt qua bao thế hệ*

Thu Nga

Người vợ có chồng tử trận trong cuộc chiến Việt Nam làm mất tôi cũng nhòa nhoẹt. Người đàn bà tuổi độ trên dưới 65. Khi tôi hỏi bà tìm ai trên bức tường Đá Đen, còn gọi là Việt Nam Wall, bà bặm môi một giây rồi thốt “my husband”, ở khóe mắt bà một giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tôi cũng nghẹn ngào hỏi thêm “when?” bà cố nuốt một tiếng nấc “1964”. Tôi cảm ơn và quay đi, tôi cũng không còn giọng để hỏi tiếp. Một vật gì nghẹn ngay ở cổ. Cách đây 31 năm, người đàn bà này khoảng hai mươi mấy, ba mươi, chồng bà cũng khoảng tuổi này, khoảng đời thật tươi trẻ. Ông đã rời vợ đẹp, con khôn, rời bờ đất nước mình đi chiến đấu tại Việt Nam và không bao giờ được trở lại cố quốc.

Một thanh niên khác nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng đang quỳ dưới đất, tay man mê trên bức tường có tên của người cha. Anh nói anh rất hân diện về người cha oai hùng, trong một trận truy lùng giặc tại vùng cao nguyên Việt Nam, cha anh đã anh dũng cứu hơn 10 người trong toán hành quân dưới quyền ông. Lúc ba anh mất, anh chỉ mới lên 10! người cha không chứng kiến được sự trưởng thành của đứa

con trai. Người con trai đã không còn cơ hội ôm cha và ca ngợi sự can đảm, oai hùng của ông.

Một người đàn bà tuổi khoảng 80, được lãnh một chiếc mề đay và được vinh danh là “The Mother of the Silver’s”. Con của bà chết, không tìm ra xác. Cho tới hơn 25 năm sau, bà mới nhận được những cái răng, vật thể duy nhất từ thân xác đứa con thân yêu, để chôn cất. Bà không còn khóc được nữa. Những giọt nước mắt trong bà chắc đã cạn khi nghe tin con mất tích ở chiến trường xa và nước mắt đã chảy xuống tràn trề mỗi đêm trên gối khi không biết con mình sống chết ra sao? và nếu chết, xác con mình vất vưởng nơi đâu.

Tôi bỗng nghe bên mình tiếng khóc nghèn ngào đau khổ của một người cha ở Việt Nam đã có con tử trận trên chiến trường Iraq! người con được Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh, được chôn ở nghĩa trang Quân Đội Hoa Kỳ rất vinh dự nhưng không làm cho giòng

lệ của cha mẹ em khỏi rơi tuôn.

Sự im lặng nặng nề và giọng nói thống hận của người thương phế binh trên chiếc xe lăn khi tôi phỏng vấn. Ông nói ông đã bị thương trong một trận đánh ác liệt tại miền trung trung phần. Ông biết tôi ái ngại nên nói tiếp “tuy nhiên, tôi không hề ghét người Việt Nam, tôi hãnh diện là tôi đã đi lính, làm tròn trách nhiệm của người dân”. Nhìn từ đằng sau, chiếc xe lăn mang một hình ảnh đau thương nhức nhối. Tôi bỗng liên tưởng đến những thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhiều người may mắn còn có được xe lăn, không thiếu những kẻ bất hạnh phải bò lê trên đôi tay, không có được cả chiếc nạng gỗ đang sống lây lắt tại Việt Nam.

Những người lính Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng nhưng kết quả đã không được như ý muốn, như lời của một vị phụ nữ của Salvation Army đang làm việc thiện nguyện tại buổi triển lãm Viet Nam Wall, đã tâm

sự “Hoa Kỳ đã cố gắng giúp Việt Nam nhưng nhiệm vụ không thành. Tôi rất tiếc là đất nước Việt Nam vẫn bị cai trị bởi Cộng Sản. Đôi khi tôi nghĩ, nếu quân đội chúng tôi không sang đó thì có thể quân đội Việt Nam không thua chăng?!””. Bà ngừng lại một chút rồi nghẹn ngào tiếp “tuy nhiên chúng tôi vẫn cần cầu nguyện và vẫn sát cánh với quý bạn chiến đấu cho tới khi nào chế độ CS tại Việt Nam sụp đổ”.

Trong bài diễn văn đọc trong ngày bế mạc cuộc triển lãm, cháu Bùi Nhi, một sinh viên tại đại học UTA đã làm cho quan khách bùi ngùi xúc động, vỗ tay vang dội. Cháu cũng cảm động không kém. Hình ảnh cháu Nhi và các cháu sinh viên khác đã gắn liền với cộng đồng, gắn liền với công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Chính những giọt nước mắt chảy ra từ trái tim của các cháu Nga, Hạnh, Trần, Đức, Dung, Quỳnh Anh .....đã làm cho cộng đồng choáng tỉnh giật, không còn thở ơ với

hiểm họa Cộng Sản đang tìm cách bành trướng trong cộng đồng người Việt tị nạn qua nghị quyết 36. Giọt nước mắt của các cháu sinh viên UTA, xuất phát từ những trái tim ngây thơ, trong trắng, không bị giật giyre, không hận thù. Giọt nước mắt thuần túy yêu thương tổ quốc, kính trọng lá cờ vàng là biểu tượng của hồn thiêng sông núi.

Tôi cũng đã chứng kiến và nhổ nước mắt theo giọt nước mắt của cháu Nguyễn Hữu Long, tổng đoàn trưởng tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, hậu duệ của Võ Bị. Mới mở đầu, giọng cháu đã nghẹn ngào xúc động: “cháu sinh ra khi ba cháu bị đi “tù cải tạo”, mẹ cháu đi buôn bán nuôi anh chị em cháu. Cháu không hề biết gì về Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cháu không hề biết đã có một miền nam trù phú, cháu không hề biết có một thế hệ anh dũng đã chiến đấu chống cộng sản...”Giọng cháu lạc đi vì cảm động, nước mắt cháu lăn trên má. Quan khách cả đàn ông lẩn đàn bà đều khóc. Cháu tiếp “...chúng cháu chỉ

nghe có một chiều từ phía cộng sản tuyên truyền, nhồi sọ...cháu không được ai kể tất cả mọi chuyện...khi đến đây, cháu được ba đem đi dự một cuộc họp của các bác, từ đó cháu mới biết trước khi Việt Cộng chiếm toàn cõi Việt Nam, chúng ta đã có một miền Nam giàu có, cháu mới biết cha, ông chúng cháu là những bậc anh hùng, cháu mới biết đến lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà cha ông cháu đã xả thân bảo vệ....Chúng cháu ngồi đây nghe những lời của các bác tâm sự, muốn chúng cháu tiếp nối con đường mấy bác đi. Các bác đang kỳ vọng vào mầm non là các cháu....chúng cháu cũng đang tự hỏi là chúng cháu là có làm tròn những điều mà quý bác đã kỳ vọng hay không? Tuy nhiên chúng cháu rất cần học hỏi chỉ bảo của quý chú, quý bác...".

Lời thố lộ của cháu Long, giống y hệt như lời thố lộ của cháu Nhi Bùi. Các cháu lớn lên với sự nhồi sọ, tuyên truyền của CS, các cháu không biết tại sao ba cháu đi

"tù cải tạo" các cháu không biết có sự hiện hữu của lá Cờ Vàng trong lòng mỗi người Việt Nam vì mỗi sáng, theo lời của cháu Nhi, các cháu phải chào lá Cờ Đỏ Sao Vàng, được học tập theo bài bản của cán bộ CS... Lớp thế hệ cha ông các em, trong thời kỳ CS mới chiếm được miền nam, đã bị CS bỏ vào tù, không cơ hội nói với con cháu những điều cần nói. Khi qua đến Mỹ, cha mẹ vì lý do sinh kế, bận rộn chạy đua với kim đồng hồ, nên quên nói cho con biết nguyên nhân của cuộc di tản của người dân Việt. Nhiều bậc phụ huynh chỉ khuyên bảo con cố gắng học hành, mà không hề dạy con phải yêu lá Cờ Vàng phải đấu tranh cho đất nước. Cũng may mắn là đã có những em đã tự động tìm về nguồn cội, biết được quá khứ anh hùng của các bậc cha ông, biết được sự hy sinh quý giá của những bậc anh hùng nên đã tự dấn thân cho đại cuộc, hoặc hỗ trợ cho những phong trào đấu tranh cho quê hương đất nước. Khi các em biết được tâm tình của lớp người đi trước, Cháu Bảo

Trân, sinh viên UTA nói khi tham dự Ngày Quân Lực với giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng “nhìn các chú các bác với da mặt đã nhăn, thân thể hao mòn mà còn nghĩ đến quê hương dân tộc làm tụi cháu cảm động quá. Khi bỗng tuổi các cháu, các chú các bác đã hy sinh quá nhiều...”

Những giọt nước mắt của các cháu sinh viên UTA đến những giọt nước mắt của các cháu trong tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đang hoà lẫn với những giọt nước mắt đau thương của những thế hệ trước, thế hệ đã bị mất mát quá nhiều. Thế hệ có những mái tóc bạc phơ khóc thương cho những mái đầu xanh sớm đèn ơn nhà nợ nước. Thế hệ có những góa phụ mới đôi mươi chưa cùng người yêu đi nửa đoạn đường hạnh phúc người trai đã bỏ thay ở chốn sa trường. Giọt nước mắt của những bà mẹ già, những người vợ trẻ, những đứa con thơ nhìn con, nhìn chồng qua hàng rào, song sắt của cái gọi là “tù cải tạo”. Giọt nước mắt của người tù CS đang bối

những nhát đất đen chôn người bạn tù đã không chịu đựng được sự khổ ải trần gian, sự trả thù tàn bạo của CS đã ra đi vĩnh viễn trong chốn rừng thiêng nước độc. Giọt nước mắt của những phụ nữ vừa bán máu, bán răng, bán tóc để mua sữa nuôi con, con chưa kịp uống, thì đã trút hơi thở cuối cùng.... Giọt nước mắt hoà cùng biển cả của bao kẻ ra đi tìm hai chữ tự do. Giọt nước mắt của các đứa bé ngây thơ, vô tội lạc cha, lạc mẹ trong cuộc di tản vĩ đại nhất của loài người sau năm 1975.....

Nguồn suối lệ hòa nguồn suối máu của bao thế hệ đã thấm sâu vào lòng dân tộc, nuôi ý chí quật cường cho mỗi người con dân đất Việt. Lớp trước ra đi, lớp sau tiếp nối. Những giọt lệ đau buồn, tủi hận ngày hôm qua, ngày nay biến thành những giòng lệ vui mừng trong cảnh đoàn viên trên quê hương Việt Nam sau khi chế độ CS bị lật đổ trong một ngày mai tươi sáng.

**Thu Nga**

# NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

*Cần Thơ*



Đã mấy lần tôi lôi cổ chúng ra khỏi túi hành trang mà tôi đã chuẩn bị để lên đường nhập trại thì bà cụ lại chờ lúc tôi không có mặt lén bỏ chúng vào, ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường, tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào, bức quá tôi lấy chúng ra và quăng vào góc nhà rồi lững thững xách túi ra đi như người mất hồn, không buồn chào từ giã Mẹ. Bà cụ không nói gì nhưng tôi biết cụ đang ngồi dưới đất, miệng móm mềm nhai trầu, ngược đầu nhìn theo con, tay quyết nước mắt, tôi nghe như có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Ngày xưa khi còn súng nổ đạn bay, mẹ tôi thường lo âu sợ hãi có ngày nào đó hậu cứ tiểu đoàn sẽ đến nhà báo tin Mẹ đi nhận xác con, chuyên đó chưa xảy ra thì nay “hòa bình” đến, con lại dành bở Mẹ để đi tu huyền.

“Xưa chiến tranh, Mẹ thở dài *Đêm nghe tiếng*

*đại bác*”.

“Nay thanh bình, Mẹ lại mất con!”

Và Mẹ con tôi xa nhau từ đấy!

Những ngày “lao động là vinh quang” trên rừng núi miền Lào-Cai, Yên-Bái, Hoàng Liên Sơn, tôi mới thấy không có giầy dép nào chịu nổi với gai góc, đá ong, đá tai mèo, ngoại trừ đôi dép Mẹ tôi đã tiên liệu nhưng tôi lại vất đi! Những đôi dép được phát minh ra từ vỏ bánh xe hơi mà những “anh bộ đội” miền Bắc gọi là dép-râu vượt Trường-Sơn hay phi hành gia Tuân hanh điện gọi là: “*Đôi dép lốp bay vào vũ trụ*”!

Còn cô gái miền Nam thì buồn rầu chán nản:

— “*Đôi dép lốp đạp tan đời son trẻ*

*Nón tai bèo che khuất cả tương lai.*”

Ai nói gì thì nói nhưng với tôi thì những khi “vác tre đốn gỗ trên ngàn”, kéo từ trên núi xuống, ngồi rửa chân bên dòng suối, nhìn đôi giầy không còn là hình

thù đói giầy nứa, nó đã được khâu vá bằng đủ mọi vật liệu cũng không ngăn được những vết cắt nơi bàn chân, lúc đó tôi ước ao có đôi dép bằng vỏ xe ô-tô, đôi dép thích hợp và tiện dụng nơi rồng rú nhưng thật là “khó coi” trên đường phố, đó là lúc tôi nghĩ đến Mẹ nhiều nhất, thương thân thì ít, thương Mẹ thì nhiều:

**“Công cha như núi  
Thái Sơn, nghĩa Mẹ như  
nước trong nguồn chảy ra”**

Núi Thái Sơn ở đâu, cao bao nhiêu không ai biết, nhưng những ngọn núi quanh đây làm tôi sợ, làm tôi đổ mồ hôi, nhờ dòng suối như dòng sữa Mẹ, nhờ **nước trong nguồn chảy ra** đã cứu tôi khỏi chết khát, nước trong nguồn rửa sạch cái mặt bôi vôi, nước trong nguồn giúp tôi trở thành con người “sạch sẽ”.

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn, đổ ra biển thành “**Lòng Mẹ bao la như biển  
Thái Bình đạt dào**”. Cũng tương tự như thế, tình thương

của Mẹ bao la, khi con nghịch dao đứt tay cũng khiến Mẹ lo lắng, khi cha cầm chổi lông gà thì Mẹ dùng thân mình để che chở cho con, đỡ cho con những roi đòn từ tay bố. Có lẽ vì vậy mà chúng ta chỉ nghe đến cái tên thân yêu là “Mẹ Việt Nam” chứ không nghe ai nói “Bố Việt Nam”, mãi trường Mẹ VB chứ không có trường bố VB.

Tám năm sau, từ miền Bắc trở về trại giam Hàm Tân Z30D, tôi mong được Mẹ đến thăm để con có dịp nói lời xin lỗi đã làm Mẹ buồn khi cất bước ra đi nhưng Mẹ tôi đã không đến được!

Mỗi khi gia đình đến thăm nuôi, tôi luôn luôn hỏi tin tức về Mẹ, hỏi cụ có khỏe không thì hình như lúc nào vợ tôi cũng đã có sẵn câu trả lời:

— “Mẹ vẫn khỏe”!

Tôi mơ được Mẹ đến thăm nhưng cụ lại đến trong ác mộng, điều đó báo cho tôi biết có thể Mẹ đã không còn, đem kể lại chuyện này với gia đình thì lúc đó vợ tôi mới thú thật rằng sau khi lần lượt

tiễn chân các con đi xa, Mẹ tôi đã hết nước mắt vì khóc, mắt cụ đã lòa, không còn thấy đường để đi thăm các con và cụ đã mất rồi!

Những lần lên thăm, gia đình đều có mang theo cho tôi khăn tang và hình ảnh đám tang của Mẹ, nhưng thấy con còn đang tù (không tội) thì dấu kín chuyện mẹ đã chết là hơn để cho con được an tâm “học tập” sao cho ra cái giống vượn!

Khi Mẹ tôi nhắm mắt lìa đời, điều an ủi là có đầy đủ con cháu, em và anh tôi đã được tha mặc dù anh đang ở trong tình trạng “ruột để ngoài da”, vì lòng súng AK nhân đạo (!) bắn chim “bắn nhầm” vào ch.. của người tù lầm than.

Không ngờ ngày tôi trình diện đi tù cũng là lần cuối Mẹ con ở bên nhau, nhưng con thì bức bối giận hờn, Mẹ thì thương con đau lòng nuốt nước mắt.

Nghe tin Mẹ chết, lòng tôi không còn chỗ chứa những nỗi buồn mà hối hận nhiều hơn. Nhớ lại khi có

lệnh đi học tập cải tạo một tháng (!), thiên hạ đồn rằng mặc bà-ba đen đi dép-lốp thì sớm được về! Thế là cụ tìm mua cho các con, 3 trai, 2 rể mỗi đứa một bộ với tất cả số tiền dà nh dụ m bấy lâu. Thương mẹ nhưng tôi không thể xỏ chân vào đôi dép ráu khi vừa mới cởi bỏ đôi giầy trận, tôi vất dép đi là vì vậy.

Con nào cũng có lúc lầm lỗi đối với Mẹ cha, khi cha Mẹ còn sống thì khó khăn mở miệng nói câu *Xin Lỗi*, khi các Người đã đi rồi thì hối hận, hối hận mãi mãi. Nhà tâm lý Vicky Ngô khi còn sinh tiền nói rằng nếu ai ở trong trường hợp đó hãy viết một lá thư xin tha thứ và đem đốt trước phần mộ của các Người coi như một lời xin lỗi.

Xin đa tạ lời hướng dẫn của nhà tâm lý, tôi viết lá thư “*Như nước trong nguồn*” nhân ngày của Mẹ, nhưng thực ra chỉ để tự an ủi mình, tự lừa dối cho mình an lòng, Mẹ tôi và tất cả các bà Mẹ Việt Nam khác, lúc nào cũng đã tha thứ cho các con rồi.

Mẹ luôn luôn thương con và hy sinh cho con, bất cứ dân tộc nào, kể cả các sinh vật khác, nhưng ngày nay người Việt sinh sống khắp 5 Châu nên chúng ta có dịp so sánh thì mới thấy “Mẹ Việt Nam” thật là tuyệt vời! Nhất là các bà Mẹ miền Nam lại kiêm nhiệm thêm vai trò “làm Cha” sau 30-4-1975, những bà Mẹ trẻ ở độ tuổi thanh xuân, cái tuổi “nước trong”, những Thị-Đào tân thời mà ngày xưa quan tòa Hồ Xuân Hương đã cho phép có quyền bước thêm bước nữa:

\_ “Hay cho con bé Thị  
Đào, nước trong leo leo cắm  
sào đợi ai?”

Thưa rằng đợi “bố cháu” chứ còn đợi ai nữa, thực tế đã chứng minh điều đó, từ bà Ba đến cô Tư, dì Năm, cô Hồng, Mai, Lan, Trúc, chị Phượng, chị Cúc v.v.. và cả “mai-hom” nữa. Giả sử rằng nhà nước “ta” bắt các bà đi “lao động là vinh quang” để các cha kiêm vai trò làm Mẹ thì chắc gì các con đã có cá mà ăn (xây cha

ăn cơm với cá, xẩy Mẹ liếm lá đầu đường) nói chi tới chuyện tìm đường vượt biên để ngày nay đã được “công thành danh toại” thì các con lại ngại ngùng bóp chân cho Mẹ khi đau!

Sự yêu thương và hy sinh của Mẹ thì không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết, nhất là đối với các bà Mẹ trẻ lại bị “làm cha” sau ngày mất nước, nhưng nếu không nêu một vài thí dụ cụ thể thì các “cậu cử, cô tú, bà luật, ông đốc v.v..” trưởng thành trên đất Mỹ này sẽ không thể hiểu nổi tại sao mình lại có được tương lai tươi sáng như ngày hôm nay.

Hãy tưởng tượng một phụ nữ ở độ tuổi 30 mà chồng bị chết bất ngờ, bị CS bắt đi cải tạo coi như chết, không có và không còn bất cứ thứ gì ngoài mấy đứa con còn nhỏ dại, các cô Mẹ trẻ này đã phải chống chọi với muôn vàn vất vả và khó khăn để bảo vệ con, hy sinh tất cả, thắt lưng buộc bụng và buộc .. chính mình để có thể đem

được các con tới bến bờ tự do.

Khi các con được an toàn thì cũng là lúc các Mẹ trẻ đã bước vào tuổi 40, 50, cái tuổi quá trẻ để xin tiền già, mà quá già để đi học lại. Thôi thì tất cả vì con, để cho con có điều kiện con đi trường học thì mẹ phải đi “trường đời”, đi học đại lấy cái văn bằng đại học “CC , MD” để sớm có việc làm, có tiền nuôi con ăn học trở thành những MD, DDS, Ph.D v.v..sau này.

Phục thay, phục thay, nhưng những nhà khoa bằng trí thức tuổi trẻ này có biết cái văn bằng “C.C M.D” là gì không?

Xin lỗi các bà Mẹ đã tốt nghiệp văn bằng “C.C M.D” này, mọi công việc đều đáng quý, tôi không có ý bôi bác, nhưng phải nói thật cho các nhà trí thức này biết cái VINH của các con có được là do cái không VUI mà các Mẹ phải chịu đựng ngày qua ngày.Vui làm sao được khi phải còng lưng với Trời, cúi mặt nhìn đất để cắt móng tay, dũa móng chân cho người!

Chỉ vì mong cho con học hành có cái bằng MD mà Mẹ đành cong lưng “Chà Chân Mỹ Đen”, mồ mắt cắt chỉ, mỗi gối đập máy trong xưởng may để “Cắt Chỉ May Đồ”! Cả hai nghề vất vả này đều là “C.C MD”, mẹ của MD.

Đừng quên ơn của Mẹ các con ơi, các nhà khoa bằng ơi!

Với các ông thì .. tuy lúc nào cũng vô ngực tự xưng là phái mạnh, nhưng thực ra chúng ta yếu đuối hơn các bà nhiều, không chịu đựng được chay tịnh, vì thế dân gian mới có câu chế diễu rằng:

– “Bà ơi, bà chết thì thiệt thân bà, ông tôi sắp sửa dọn nhà rước dâu”

Người phụ nữ Việt Nam vừa là Mẹ vừa là Cha khi ông bố ngao du sơn thủy, là đầy tớ cho các con, nhưng đôi khi còn làm “mẹ chồng” nữa kia.

Trong vở hài kịch của trung tâm âm nhạc nọ, Hồng Đ.. nói với QM:

– “Em là vợ, kiêm vai đầy tớ và còn làm Mẹ của anh nữa kia”.

Khán giả nữ cười khóc nãm mà làm gì!”.  
thích thú với câu nói này.  
Làm vợ để bảo tồn nòi giống  
là rõ ràng. Làm đầy tớ để  
“nấu nướng”, đi làm, đi chợ,  
rửa chén, lau nhà, lo tất cả  
mọi việc trong gia đình cho  
chồng cho con thì khỏi bàn  
cãi, và ngày nay ở hải ngoại  
còn nổi bật vai trò bà nội, bà  
ngoại làm “bê-bi-sít”, chạy  
theo cháu muốn hụt hơi, bế  
cháu cup xương sống, nhưng  
làm “mẹ chồng” thì tôi chưa  
thấy.

Tưởng chuyện đùa  
cho vui nhưng lại có thật, tôi  
vừa chứng kiến tận mắt một  
hình ảnh cảm động, người vợ  
kiêm thêm vai trò làm người  
Mẹ của chồng:

Trong buổi gây quỹ  
giúp TPB của tập thể chiền  
sĩ vùng TN vào ngày 23-4-  
06, anh thương binh Võ tướng  
Đg..một tay chống nạng một  
tay chùi nước mắt khi thấy  
xuất hiện huy hiệu đơn vị cũ  
thì chị Đg..quàng tay qua vai  
chồng vỗ nhẹ nhẹ như ru à-  
oi:

— “Thôi nín đi .. anh,  
thôi nín đi, đừng khóc nữa,

Một hình ảnh đẹp,  
không chỉ làm người thương  
binh Đông hạnh phúc mà  
những phái mạnh khác cũng  
thích được làm “Con” như thế  
thay vì bị làm cháu của bà “  
nội”!

Công ơn sinh dưỡng  
của người Mẹ dù bất cứ dân  
tộc nào cũng được nói đến  
nhiều rồi, 2000 năm trước  
các con đã ca tụng Mẹ, 2000  
năm sau và mãi mãi Mẹ vẫn  
là tình thương nhưng điều  
quan trọng và cần thiết là con  
phải cư xử với Mẹ như thế  
nào để khỏi phải hối hận về  
sau.

Người Mỹ họ tính  
lương của một bà mẹ làm việc  
ở nhà là \$134,121 một năm  
và những món quà thích nhận  
được trong ngày “Má” là nữ  
trang, hoa đón thứ, đi ăn nhà  
hàng v.v..Nhưng có lẽ món  
quà mà các bà Mẹ Việt Nam  
thích và hạnh phúc vẫn là  
tiếng nói thủ thỉ của các con  
bên tai:

— “Mẹ nấu món này  
ngon quá, để con phụ với mẹ  
một tay”.

Nói thương Mẹ thì dễ, nhưng làm thế nào để bày tỏ tình thương đó? Hằng ngày trên TV Mỹ có chương trình giáo dục của ông Maury, ông hỏi những cô bé thích mang bầu ở độ tuổi 12, 13 rằng có thương yêu Mẹ không, thì cô nào cũng “Yép” nhưng vẫn nhất định đòi làm Mẹ khiến các bà Mẹ buồn muối khóc!

Tuy các gia đình Việt Nam trên đất tạm dung chưa Mỹ hóa quá độ như thế nhưng việc thực hành lời nói “con thương yêu Mẹ” vẫn còn hạn chế và có chiều hướng suy giảm! Sợ đến một ngày nào đó lại phải nghe câu ca:

*– “Mẹ thương con  
như Trời như bể, con nuôi  
Mẹ con kể từng ngày!”*

Ở Mỹ sẽ không phải kể từng ngày vì Mẹ già đã có SSI và nursing-home!

Sống trong xã hội “thì giờ là tiền bạc”, tài sản để lại cho con là ngân hàng, nhà cửa xe cộ và thường quên đi tài sản quý báu là “tình gia đình”. Theo các tài liệu nghiên cứu, nếu một em bé được bú mẹ thay vì bú bình

trong 6 tháng đến 1 năm đầu thì sau này đa số các em sẽ mạnh khỏe, thông minh. Nếu được bố mẹ bế bồng, được ngồi ăn cơm chung, chuyện trò cùng gia đình mỗi buổi chiều thì đa số sẽ trở thành những đứa con biết thương yêu cha Mẹ.

Ai mà không biết điều đó, nhưng làm thế nào bây giờ? Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh, lại còn phải tùy vào độ tuổi độ trưởng thành của con mà có sinh hoạt gia đình sao cho ấm cúng. Tôi không dám lạm bàn về chuyện dạy con sao cho nên người mà nhân ngày “Má-day” xin nhắc tóm tắt những điều thực tế cụ thể mà các cô gái đã có gia đình riêng nên cư xử với Mẹ Việt Nam như thế nào cho Vừa Lòng Mẹ. Những điều này dựa trên lời giảng của các tôn giáo và ngay cả kinh nghiệm qua ba đời, ba thế hệ của từng gia đình “một Mẹ hai con, hai Mẹ một con”.

Những ai còn Mẹ, còn được mang “bông hồng cài áo” thì thật là hạnh phúc,

- nhất là những con đã có gia đình, các cô các cậu đã sinh con lại còn được ở chung với Mẹ thì không còn gì hạnh phúc hơn. Các con đã có gia đình thì lại cần lưu ý đến vai trò của những con dâu và con rể, chắc sẽ có những bất đồng giữa 2 thế hệ, nhưng hãy chứng tỏ mình là người trí thức, trí thức không phải là có bằng cấp cao mà là hiểu biết đạo làm người, đạo làm con. Vì thế dù cho là Mẹ chồng, Mẹ vợ hay Mẹ đẻ thì tất cả đều là Mẹ cả, đã là con thì phải nhớ công sinh công dưỡng.
- Bởi vì: “ **Có nuôi con mới biết lòng cha Mẹ** ”
- Bởi vì: Những ngày Mẹ ở với chúng ta không còn bao lâu nữa đâu!
- Hãy làm những gì có thể làm được để Mẹ hài lòng và tránh những điều gì khiến Mẹ ứa nước mắt hầu sau này khi Mẹ đi rồi sẽ không bị hối hận.
- Ngày gần Mẹ là ngắn ngủi.
- Đừng xem Mẹ là gánh nặng, đừng trách Mẹ già là lầm cẩm.
- Dạy con cái biết kính trọng và yêu thương Bà (nội-ngoại) chính là đầu tư tài sản quý giá cho bản thân mình về sau này.
- Đừng LA Mẹ khi Mẹ săn sóc “quý tử” của mình không đúng với tiêu chuẩn của Mỹ. Người Mỹ họ không “bú mớm” cho con như Mẹ Việt Nam đã từng bú mớm cho chính bản thân mình khi xưa. Có lẽ các cô cậu sẽ lắc đầu le lưỡi khi nghe nói một bà Mẹ Việt Nam “mút mũi” cho con, vì sợ chùi bằng khăn mũi con sẽ đau. Không có sữa guigoz, sữa vàng sữa bạc, không có chương trình bê-bi xyz như trên đất Mỹ, Mẹ Việt Nam đã ngồi nhai cơm cho nihil để mớm cho con, nuôi con cho khôn lớn và ngày nay con có mũ áo xe cộ nhà cửa xênh-xang thì lại chê Mẹ là NHÀ QUÈ!
- Đừng chờ tới ngày “Má-đây” mới ơi Má một tiếng đi ra nhà hàng xì-phút để Mẹ chờ xì khói trong 60 phút, hay “ôn-diu-ken-ít” mà chẳng ít được cái chi.

\_ Đừng chờ “Má-day” mới phôn cho tiệm bán hoa nhờ một anh “xì” thăm dùm Mẹ với một bó bông và tấm thiệp in sẵn theo tiêu chuẩn “trả nợ quy thần”.

Ngày nay trên đất Mỹ tôi thường nghe các bà Mẹ hỏi con: “Hôm nay các con muốn ăn món gì mẹ nấu cho”.. Có nghĩa là chiều theo ý con, nhưng các con thì:

\_ “Mẹ muốn ăn gì không thì con mua cho”!

Đừng bao giờ hỏi một câu vô duyên nhất trong những cái vô duyên như vậy, Mẹ Việt Nam không bao giờ nói thích ăn cái này cái kia, lúc nào và luôn luôn từ chối với lý do rất “Mẹ Việt Nam”:

\_ “Thôi, Mẹ không ăn đau, mua làm gì cho tốn tiền”.

Ở với Mẹ mấy chục năm rồi mà không biết Mẹ hợp với khẩu vị gì sao? Một bát bún, tô miến gà, miến lươn tu-gô, một túi nhãm, trái mãng cầu v.v.. Hãy tự động mua về mang tới TẬN TAY, bảo đảm các cụ sẽ cảm động

ứa nước mắt, sẽ sống thêm 24 giờ vì tấm lòng của con chứ không vì cái gì đựng trong gói giấy, các cụ không ăn thì con cháu hưởng lộc.

Hãy nói câu: “*Để con phụ bếp với Mẹ*”. Nói xong rồi chạy đi Mẹ vẫn cười vui.

Thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, ít nhất mỗi tuần một lần:

\_ “Mẹ khỏe không? Cần thận nhé kẻo bị té, nhớ uống thuốc cho đều v.v.”

Tùy theo trình độ của từng người mà mua tặng Mẹ sách báo, những CD, DVD âm nhạc, cải lương, câu kinh tiếng kệ mà ngày xưa Mẹ yêu thích. Nếu có điều kiện, thỉnh thoảng nên đưa Mẹ đi vãn cảnh chùa chiền, thảnh dường, tu viện, thiên nhiên.

Đối với những “Bà-Mẹ”, tuổi già sẽ trở lại có những nét dễ thương như hồi còn bé, nhớ lại khi xưa, mỗi khi lanh lương xong tôi biếu Mẹ vài đồng để “ăn trầu”, Mẹ nói Mẹ không lấy nhưng ánh mắt Mẹ rất vui, rồi cụ cất tiền

thật kỹ vào túi áo trong, cài ba bốn cái kim băng, khi thấy con trai Mẹ nhăn nhó thiếu tiền mua thuốc hút, cụ gỡ kim già túi áo lấy tiền con cho, cho lại con, miệng mỉm cười:

— “Tiền đây, cha bố anh”.

Và những đồng tiền để dành, Mẹ tôi đã đem ra mua dép-râu cho các con để các con bảo vệ đôi chân trong lao tù.

Ngày nay tại hải ngoại, tuy Mẹ không túng thiếu nhưng hãy biến Mẹ dăm ba đồng để Mẹ ăn trầu, Mẹ cúng dường, chia sẻ niềm hạnh phúc với người khốn khó, đó là những viên gạch để xây nhà cho Mẹ trên Thiên Quốc. Đừng lơ là nhiệm vụ làm con khi Mẹ còn sống, đừng chờ tới khi Mẹ ra đi mới có vài trang cáo phó rằng thì là:

“**RẤT ĐAU BUỒN**  
**báo tin MẸ ĐÃ ĐƯỢC VỀ**  
**NƯỚC CHÚA!**”

Đã Được Chúa gọi về mà lại than phiền là Đau Buồn thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nghe có vẻ trật

đường rầy quá! Tệ hơn nữa là nhân dịp đau buồn này thì con ăn ké quảng cáo thêm vài chữ “em-di” sau tên của mình cho thêm phần long trọng!

“Lời quê góp nhặt dông dài” để góp ý với những ai còn Mẹ và nhân ngày của Mẹ, xin kính chúc quý Mẹ Việt Nam có những người con ngoan và hiếu thảo.

Còn người viết thì không còn Mẹ để thăm viếng, chỉ còn có “Mẹ các cháu” nhưng không biết có quà gì giá trị để tặng cho Mẹ các cháu đây? Thôi thì theo gương các niên trưởng và niên đệ xin tặng Mẹ cháu một món quà rẻ tiền nhưng có thể giúp bả o vệ đôi tay búp măng, đó là máy “rửa chén” biết nói và một Rô-bô biết nấu những món ăn vào cuối tuần, dù là phở bò, phở gà, bún thịt nướng, bún bò, bún riêu, bún thang, bún mộc, mì Quảng, cá nướng trui v.v..một mình rôbô làm hết, còn ăn được hay không là tùy người đối diện.

# **Việt Nam Đoạt Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới, Nếu...**

**Huỳnh Văn Phú**



Trong những ngày qua, tâm trí tôi lúc nào cũng lăn theo với trái banh trên các sân cỏ khắp nước Đức. Khổ một nỗi, đối với những người sống ở miền Đông thì các trận đấu đều diễn ra ban ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, là khoảng thời gian mọi người đang ở sở làm. Đành chịu chết, không cách nào xem được. Dù vậy, thỉnh thoảng vào Internet xem kết quả cho đỡ ghiền hoặc thích trận nào thì ngày ấy khai bệnh, cáo ốm ở nhà... Tôi không chối cãi rằng tình yêu của tôi (và của hầu hết mọi người Việt đang hít thở không khí trên trái đất này) dành cho trái banh da rất mãnh liệt. Khi nói đến tình yêu thì trong đó hẳn nhiên có sự đam mê, đau khổ, hạnh phúc, mù quáng, ngây ngất, điên dại và... mơ ước. Tôi đang mơ ước ngày Việt nam đoạt giải Vô Địch Túc Cầu thế giới. (Cũng cần ghi nhận một sự thực đau khổ là, cho dù trong số gần hai triệu người Việt “lưu vong” hiện cư ngụ tại khắp các quốc gia trên thế giới có thể thành lập

được một đội bóng với những chân sút tài ba nhất của nhân loại, cũng không thể ghi danh tham dự giải túc cầu thế giới với tư cách một nước Việt Nam Tự Do được). Chính vì sự đau khổ và niềm mơ ước ấy đã là nguyên nhân khiến tôi viết những giòng này: **Đề nghị một phương cách hữu hiệu 100% để đội bóng tròn của nước Việt Nam Xã Nghĩa sẽ là một trong 4 đội bóng của Châu Á tham dự vòng chung kết tổ chức tại Nam Phi vào năm 2010 sắp tới.** Trong cuộc tranh tài ấy, đội bóng của Việt Nam Xã Nghĩa nhất định sẽ hạ gục tất cả các đối thủ để bước lên bục...nhận cúp vàng trước sự thán phục và ngưỡng mộ của cả thế giới. Tôi sẽ trình bày rõ ràng và chi tiết về đề nghị này ở những giòng sau.

Trước tiên, xin đề cập đến World Cup Germany 06 và bức tranh toàn cảnh về “sự nghiệp” bóng tròn của Việt Nam cái đã. World Cup lần này diễn ra tại Đức, từ ngày 9/6 đến ngày 9/7. Có thể nói một cách “cường điệu” là,

trong suốt thời gian nói trên, sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới (ngoại trừ nước Mỹ và các bộ lạc sống trong rừng sâu, núi thẳm) gần như tê liệt. World Cup Germany 06 đã thu hút hàng ngàn phóng viên, ký giả, nhà văn, hàng trăm ngàn ủng hộ viên (kể cả những tên “côn đồ” chuyên nghiệp Anh và đồng nghiệp Đức) khắp các châu lục đến ăn đầm nầm dề tại các thành phố của nước Đức, nơi diễn ra các trận đấu của 32 đội bóng tham dự, như Munich, Gelsenkirchen, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Leipzig, Nuremberg, Cologne, Kaiserslautern, Hanover, Stuttgart. Còn phải kể nữa là có khoảng 400 ngàn gái điếm Đức sẵn sàng phục vụ khách làng chơi nhân ngày hội của hành tinh lần này (nạn mãi dâm ở Đức hợp pháp vì họ cũng phải đóng thuế và tuân hành theo những quy định của nhà nước).

Sau vòng một, trong số 16 đội còn lại (vòng 1/16) để tiếp vào vòng hai, không có

một đội bóng nào của Châu Á cả. Riêng Châu Phi thì còn vớt vát được anh Ghana để mấy ngày sau đó đụng với Brasil và cuốn gói về nước vì màn lưới bị thủng ba trái. Đến vòng tứ kết tức là còn lại 8 đội thì hai quốc gia Nam Mỹ là Argentina và Brasil cũng đều bị Đức và Pháp bắt họ phải nói lời từ giã cuộc chơi. Như thế, World Cup năm 2006 là cuộc tranh đấu giữa 4 đội bóng Châu Âu gồm Đức, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha. Ở bán kết, Ý hạ Đức với tỷ số 2-0, hai bàn thắng của Ý vào lưới đội Đức thực hiện ở hai phút cuối cùng của trận đấu thêm giờ, phút 118 và 119. Giấc mơ đoạt cúp vàng của nước chủ nhà đã vỡ tan và Ý vào chung kết với chú gà trống Gaulois già nua Pháp quốc sau khi chú gà Gaulois vung cựa đá văng Bồ Đào Nha với tỷ số nhẹ nhàng 1-0.

Trận chung kết giữa Pháp và Ý diễn ra thật sôi nổi, Pháp mở tỷ số ở phút thứ 6 với cú đá phạt penalty do Zidane thực hiện và Ý gỡ huề

1-1 ở phút thứ 19. Trận đấu kéo dài thêm 30 phút của hai hiệp phụ, vẫn không bên nào ghi được bàn thắng, cuối cùng phải giải quyết bằng cách đá phạt đền và Ý đã thắng với tỷ số 5-3. Đây là lần thứ tư Ý đoạt cúp vàng.

Trở lại vấn đề bóng đá của Việt Nam Xã Nghĩa, cũng như mọi lần, đội bóng của đảng ta không có cái vinh dự đại diện cho làng bóng Châu Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản tham dự World Cup Germany 06 vì bị “ra rìa” ngay từ khi tranh vòng loại với các đội bóng trong khu vực. Đừng nói tới World Cup hay cúp Á Châu chi cho xa vời, chỉ nói tới SEA Games (các nước vùng Đông Nam Á) thôi, Việt nam cũng không qua mặt nổi anh bạn láng giềng Thái Lan. Theo sự tính toán mới đây của các “quan chức” bóng đá Việt Cộng thì Việt Nam Xã Nghĩa cần một thời gian 4 năm nữa mới bắt kịp trình độ nhồi bóng của xứ Thái. “Sự nghiệp” đá bóng không mấy sáng sủa ấy của đảng ta do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính

là do đường lối quản trị rất quái đản của những người lãnh đạo. Bỏ tiền ra thuê huấn luyện viên ngoại quốc đến Việtnam để huấn luyện về chiến thuật và kỹ thuật cho cầu thủ nhưng quyền tuyển chọn các tuyển thủ lại không ở trong tay họ. Lại xung đột, lại bất bình rồi từ giã Việt Nam ra đi. Đã có nhiều huấn luyện viên ngoại quốc đến Việtnam chỉ trong một thời gian ngắn rồi đành phải rủ áo ra đi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Lại có trường hợp tự ý “đuổi cỗ” huấn luyện viên vì lý do là “phe ta” đá trận nào thua trận đó, không cần biết đến những điều khoản được quy định trong hợp đồng nên huấn luyện viên bị đuổi vô cớ đã kiện lên FIFA. Khi bị kiện, các “đỉnh cao trí tuệ” cứ ý ra đó, chả thèm đếm xỉa gì hết, dẫn đến việc bị phạt nặng hơn. Thế là thay vì chỉ bị phạt bồi thường vài chục ngàn, Liên Đoàn Bóng Đá Việt Cộng phải bồi thường cả trăm ngàn đô la. Đến lúc các cán ngô thấy không thể xài

luật rùng được mồi ngồi lại rút kinh nghiệm và tự an ủi rằng vì ta chưa hội nhập được với luật pháp quốc tế.

Cùng với sự không hiểu biết gì “xã hội bóng đá bên ngoài” là sự “phi thể thao” của những tay Cộng Sản chớp bu. Tôi còn nhớ, năm 1987, trong trận đấu giữa một đội bóng Sài Gòn với một đội bóng nước bạn Liên Xô, phe ta thua te tua. Vì sợ thua thêm nên mặc dù trận đấu còn những 10 phút nữa mới chấm dứt, nhưng người lãnh đạo từ trên khán đài xuống sân cỏ ra lệnh cho trọng tài thổi còi ngừng trận đấu. Còn các cầu thủ thì khỏi nói, họ sẵn sàng bán độ để lấy tiền chẳng cần quan tâm, thắc mắc gì đến màu cờ sắc áo. Một số tuyển thủ quốc gia đã “nằm ấp” vì bán độ trong các trận đấu ở SEA games 05 vừa rồi. Trọng tài thì nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số, huấn luyện viên “nội địa” cũng chẳng khác gì hơn, móc nối, hối lộ, mua chuộc để đội nhà đoạt cúp vô địch quốc gia. Một số khá đông

trọng tài và huấn luyện viên hiện đang gõ lịch...

Dù sao nói đến chuyện World Cup mà Việt Nam Xã Nghĩa không có dính dáng một tí gì quả là điều thiếu sót đáng chê trách. Vâng, cách đây tám năm, Việt Nam Xã Nghĩa của đảng ta có góp phần một cách âm thầm vào World Cup France 98, chứ không phải là không có. Tôi muốn nói đến vấn đề Việt Nam đã đóng góp cho World Cup lần ấy những cái lưỡi. Đúng vậy, cái lưỡi chằng sau cổng thủ môn. Đây là một “nhân vật” vô cùng quan trọng nhưng cũng rất khách quan vì nó đã chứng minh một cách hùng hồn rằng trái bóng đã nằm gọn trong góc lưới. Không có cái lưỡi cắn lại, trái bóng bay tuốt ra phía sau, nhất là những cú đá xéo, mắt mũi trọng tài có thể kèm nhèm, trông gà hóa cuốc, lại vừa bị áp lực của cầu thủ hai phía nên không công nhận bàn thắng, sinh ra gãy gỗ, ấu đả... Do đó, cái lưỡi chính là dụng cụ duy nhất bắt được quả tang sự thành công của

một cú sút là trái bóng đã đi vào đúng giữa hai cột dọc và dưới cái sà ngang của cái cổng. Tang chứng rành rành ra đấy nhé, trái bóng đã vào lưới ! Vì vậy, cái lưới là điều thiết yếu, bắt buộc phải có trong một trận đấu. Vânhững cái lưới chằng sau cổng thủ môn tại các sân cỏ nước Pháp mùa World Cup 98 đã được sản xuất từ Việt Nam. Đây là một điểm “đáng khích lệ” cho nền công nghiệp nhẹ của Việt nam. Báo chí cho biết là do Vietnam sản xuất lưới cung cấp cho World Cup chứ không nói rõ tỉnh nào làm ra. Hỏi một ông bạn cũng là dân ghiền xem đá bóng, gốc Khánh Hòa Nhatrang, anh ta nói với một chút kiêu hahn : - Lưới cung cấp cho World Cup France 98 sản xuất từ Nhatrang đấy anh à.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Nhatrang nên nghe nói lưới sản xuất từ thành phố quê tôi, tôi thấy vui trong lòng lắm. Té ra ở quê tôi, ngoài tài dệt lưới đánh cá đủ loại còn dệt được lưới cho khung gỗ bóng tròn đúng theo tiêu chuẩn

quốc tế nữa thì không vui sao được. Hắn nhiên, muốn được FIFA chấp thuận ký hợp đồng cung cấp lưới theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, công ty sản xuất lưới phải vượt qua bao khó khăn gian khổ mới loại được các địch thủ cạnh tranh trong ngành dệt lưới. Lưới do dân Nhatrang làm rất có chất lượng, nên không thấy mành lưới nào bị thủng, rách bươm như trong trận Brasil-Tiệp Khắc 44 năm về trước ở lần World Cup 1962, báo hại trận đấu phải gián đoạn dăm mươi phút để lưới được vá lại. Chẳng biết trên các tấm lưới ấy các tay thủ công Việt Nam có tìm cách ghi hàng chữ Vietnam vào đấy để chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng tuy Vietnam nói phét vung tí mệt không hề thua ai chứ cũng biết làm lưới đá bóng rất dai và bền. Tôi không thấy quảng bá rầm rộ công trình xứng đáng ấy của Vietnam nên tôi có thể nói Vietnam đã góp mặt một cách âm thầm vào giải World Cup France 98 vậy.

Nhưng mà góp mặt âm thầm như thế thì làm sao nở mặt nở mày với thiên hạ được. Cứ nhìn mấy anh Củ Sâm đó mà xem, họ tranh đua ngang平等 với các cường quốc bóng đá thế giới. Thấy mà phát thèm ! Cách đây mấy ngày, xứ Ecuador (ở Nam Mỹ) lần đầu tiên tham dự vòng chung kết, sau hai trận thắng, lọt được vào vòng hai thôi mà cả nước đổ xô ra ăn mừng một cách điên cuồng rồi. Trông người rồi gãm đến ta.

Như đã mạo muội trình bày ở phần đầu, bài viết này đề nghị một phương cách mà nếu áp dụng đúng thì nhất định Việt Nam Xã Nghĩa của đảng ta sẽ có mặt ở vòng chung kết và sau cùng sẽ đoạt Cúp ngay, không thể sai trật chỗ nào được.

Chắc các cụ cũng đồng ý với tôi rằng cầu thủ Việt Nam tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, chỉ phải cái tội ăn uống không đầy đủ nên không thể nào đủ sức tranh đua cùng thiên hạ. Có một biện pháp có thể “khắc phục” được

khuyết điểm ấy và đây chính là cái chìa khóa đem đến chiến thắng dễ dàng trước các đội bóng sừng sỏ Á Châu và khi vào đến vòng chung kết rồi, chắc chắn đội bóng của Việt nam sẽ là một “khám phá” bất ngờ cho cuộc tranh giải. Lúc bấy giờ thế giới sẽ “tâm phục c, khẩu phục c” Việt Nam ta và không còn bắt ép hay ăn hiếp ta được nữa. Đề nghị của tôi như sau :

1. Chọn các cầu thủ đá ở hàng tiền vệ (ba đến bốn người, tùy theo bố trí sơ đồ chiến thuật ra quân) phải Lé Mắt.
2. Hai thủ môn cũng phải có Mắt Lé.
3. Các cầu thủ nói trên phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh (về Đoàn Kết) qua một lớp bồi dưỡng chính trị ở trường Đảng.

Mở ngoặc. Trước khi viết tiếp đề nghị trên của tôi, tôi xin minh xác ở đây rằng, khi đề cập đến những người mắt lé trong bài viết này, tôi không hề dám có một ý tưởng nào “xúc phạm” tới các vị chẳng may mắc chứng bệnh

bẩm sinh ấy. Theo sự hiểu biết của tôi thì mắt lé có thể chữa trị dễ dàng bằng giải phẫu. Người lé mắt là do các giây gân giữ mắt không cân bằng nhau. Hiện tại, y học có thể giải phẫu kéo các giây gân giữ mắt ấy lại cho cân bằng là người lé mắt hết...mắt lé ngay. Đóng ngoặc.

Người lé mắt chỉ nhìn được có một con mắt thôi, còn con mắt lé kia thì “bất khiếu dụng”. Vì ảnh hưởng bởi con mắt bị lé nên khi người lé nhìn ta, ta cứ tưởng họ nhìn người đứng bên cạnh ta. Nghĩa là nếu ta thấy họ nhìn phía bên phải nhưng kỳ thực là họ nhìn về phía bên trái đấy. (Cung cách này cũng nằm trong quy luật “*thấy vậy mà không phải vậy. Nói vậy mà không phải vậy*”. Tức là “*Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm*”). Áp dụng “quy luật” đó cho một cầu thủ tiền đạo lé mắt của ta, khi anh dẫn banh xuống đối diện với thủ môn (không lé) của phe địch, thủ môn (không lé) nhìn

vào mắt anh tưởng là anh sẽ sút trái bóng về phía trái khung thành bèn phóng về trái...Thế là trái bóng nằm gọn vào góc lưới bên phải. Trường hợp cầu thủ lé mắt đá quả phạt đền 11 mét thì bảo đảm không cách nào thủ môn (không lé) của phe địch có thể bắt được quả bóng. Còn thủ môn lé mắt thì sao ? Cũng tương tự như thế, cầu thủ tiền đạo (không lé) của địch khi nhìn vào mắt thủ môn (mắt lé) của ta cứ tưởng thủ môn nhìn về phía phải để chuẩn bị đón bắt bóng bèn sút bóng về bên trái, thế là thủ môn của ta tóm gọn. (Ấy là chưa kể đến chuyện nếu huấn luyện viên thay vì chọn thủ môn lé mắt lại chọn thủ môn là nữ cán bộ hộ lý, tiền đạo địch sút trái bóng nào, thủ môn phe ta cũng bắt đính hết thì không cách nào phe địch đá thủng lưới phe ta). Đến đây chư vị có thể thắc mắc hỏi rằng nếu thủ môn phe ta lé mắt và tiền đạo phe địch cũng mắt lé luôn thì...ai thắng ai ? Điều này thì hơi khó trả lời vì còn tùy thuộc

vào sự lé mắt bên trái hay bên phải cùng khả năng đánh lừa và sự phán đoán của hai cầu thủ. Tuy nhiên, vấn đề phe địch có cầu thủ mắt lé là chuyện không thể có ở đây.

Vừa rồi tôi chỉ mới nói đến điều kiện ắt có và đủ là, tiền đạo và thủ môn phe ta phải có mắt lé thôi. Điều kiện kế tiếp là cầu thủ phải có tinh thần Đoàn Kết với đồng đội nghĩa là phải thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh. Cái tinh thần Đoàn Kết được thể hiện qua mấy câu thơ “vĩ đại một cách bất hủ” của “Người” sau đây:

*Một hòn đá to.*

*Một hòn đá nặng.*

*Một người lăn,*

*Chẳng dặng.*

*Nhiều người lăn,*

*Ất dặng.*

Tóm lại, nếu các cầu thủ của đội bóng nước Xã Nghĩa Việt Nam của đảng ta vừa Lé Mắt lại vừa được trang bị tư tưởng Đoàn Kết như đã nói trên thì nhất định Việt Nam phải đoạt giải vô địch túc cầu thế giới vào năm 2010 sắp tới. Bài viết này trước khi gửi đi, tôi đưa cho ông bạn văn cùng xóm của tôi xem qua. Ông xem xong rồi đề nghị với tôi nên đặt tên cho cái chiến thuật sử dụng cầu thủ **MẮT LÉ** trong các trận đấu bóng tròn để có thể đoạt giải vô địch thế giới là chiến thuật “**LÉ NHĂN**”.

**Huỳnh Văn Phú**

# Văn Chương Hà Nội

Kathy Tran

Người CS cao cấp nhất có những điều nổi bật mà người miền nam dù khờ dại hay đại lượng đến đâu cũng nhận ra ngay. Dưới đây là những đặc tính căn bản của những người CS trong thời đại Hồ Chí Minh:

## Gian xảo và vô liêm sỉ.

Ngoài mặt rất ngọt ngào, tử tế nhưng trong bụng thì đầy một bồ dao găm. Da mặt được tôi luyện trong lò CS gần nửa thế kỷ nên rất dày, không kém gì da lợai khổng tượng thời tiền sử. Dù sự lừa gạt trắng trợn hay bỉ ổi đến mấy bị lật tẩy thì mặt mũi cứ tĩnh bơ như mình chưa hề làm điều gì sai trái, vẫn huyênh hoang, lải nhải những điều tuyên truyền đã đi sau thế giới hàng thế kỷ và vẫn coi những

điều mình làm là chân lý cuộc đời.

Chức càng cao, quyền càng lớn thì bản tính này càng phát triển. Tới mức thường thừa thãi gian xảo, lừa gạt trở thành bản chất con người và hấn còn thêm tự hào vì trình độ “Hồng” của mình đã lên tột đỉnh và nghiêm nhiên tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ! Bằng chứng đầy dãy: Những lần vi phạm lệnh ưu chiến trong những dịp ngưng bắn do chính chúng đề nghị, bắn phá vào trường tiểu học Cộng Đồng Cai Lậy; Trận tấn công Tết Mậu Thân 1968, trận tấn công mùa hè đốt lửa 1972; Tấn công, bắn trực diện vào những người dân không vũ khí trên tay đang khốn khổ trên đường di tản 1975 và sau cùng, cuộc lừa gạt tất cả

quân cán chinh Việt Nam bỏ vào tù Cải tạo để giết dần mòn gần hết những thành phần thanh niên hữu dụng để bỏ lỡ dịp xây dựng lại tinh đoàn kết quốc gia và đất nước sau hàng nửa thế kỷ chiến tranh.

### **Tham quyền, cố vị, bám chặt chỗ ngồi vô hạn định.**

Chỉ biết quyền lợi của chính mình, gia đình mình và xa hơn nữa, kết cấu nhau để giữ địa vị, không kể gì tới danh dự quốc gia, dân tộc đến nỗi chính người CS đã phải than thở về các lãnh tụ của mình: “Chiếc ghế nó có trí nhớ, nó bám chặt chỗ ngồi của nó!” Một trong những tội ác ghê gớm nhất của chế độ CS là làm băng họai nền văn hóa và đạo đức dân tộc đã bao ngàn năm xây dựng.

Không học đạo làm người, làm con, làm dân mà chỉ dây “Đạo đức HCM” làm “người CS”.

Gần năm ngàn năm văn hiến, từng hanh diện sánh bước với các nước vùng

Đông Nam Á, Việt Nam ngày nay trở thành một trong những nước nghèo đói, lạc hậu và có nhiều tệ đoan, tội ác ghê tởm nhất vùng.

Nói tới Việt Nam, về cấp cao thì nghe về tham nhũng, về độc tài, về hối lộ, về thô bạo xâm phạm nhân quyền, cướp bóc đất đai, tài sản của dân chúng, của đất nước để bỏ vào túi tham. Cấp vừa vừa thì ăn cướp của người dân, hối lộ, nhũng lạm, moi móc ruột gan những công trình của nhà nước. Cấp cắc ké thì ăn bẩn những gì còn lại sau khi hai cấp trên bỏ sót lại. Xuống đến dân đen thì lo tìm cách sống bằng bất cứ cách nào, chỉ coi trọng quyền lợi chính mình.

Một điểm chung của giai cấp lãnh đạo từ thấp lên cao: Chúng luôn hưởng thụ phè ph Kens vì lo sợ không có ngày mai. Chúng coi tiền của đất nước như tiền của chùa, cướp được, ăn cắp được là chúng làm ngay, không hề có chút ý thức về tài sản công cộng. Chính vì thế nên người dân, “những người chủ đất nước”

thì nghèo mạt rệp trong khi bọn tự xưng là đầy tớ nhân dân thì giàu nứt nhà băng trong nước đến phải chuyển vàng và đô-la vào những chương mục xứ người. Ngay trong nước, chúng mua nhà hàng chục ngàn cây vàng, hàng trăm triệu đô-la trong khi dân bị chiếm nhà ở, chiếm đất đai ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngay Hà Nội năm kêu tên thủ tướng Phan Văn Khải ra mà kêu gào “khiếu kiện”, năm này sang năm khác, xác xơ nằm đất phơi sương và vẫn bị đàn áp đều đều.

### Làm băng họai tinh thần và văn hóa dân tộc

Tàn phá di sản, đập phá miếu chùa, đốt sách vở, tiêu diệt nhân tài, đẩy lùi đất nước thụt lùi vào nghèo nàn, đốt nát. Dùng chủ nghĩa Cộng Sản, những chiến dịch cải cách ruộng đất phá tan nền văn hóa nhân bản của dân tộc Việt. Từ một dân tộc nổi tiếng cẩn cù, hiếu học trở thành một nước nổi tiếng về

đĩ điếm, xì ke, ma túy, cướp bóc, cờ bạc, ăn chặn, ăn cắp của công, của tư, những phẩm vật của những người nghèo khổ trong những cơn thiên tai khốn cùng. Ăn cắp trong khi xây dựng những công trình công ích đến nỗi cầu chưa hoàn thành đã bắt đầu nứt. Cao ốc xây xong, dân chưa ở được bao lâu đã đòi sụp đổ...

Chính sách dây con người chỉ biết lo lợi ích riêng tư gây nên những cảnh dã man giữa người với người.

Dân buôn bán tự động xúm lại đánh chết kẻ ăn cắp trong khi món ăn cắp chỉ là cái bánh, bát bún ăn quỵt không trả tiền.

Thanh niên làng này vây đánh thanh niên làng khác chỉ vì họ dám đến tư tình với gái làng mình.

Chồng đánh ghen, trói vợ lại rồi không cho mặc quần áo, dắt đi khấp trong làng để làm nhục!

Từ đâu ra làm sống lại những hành động dã man vô nhân đạo, coi rẻ danh dự và sinh mạng con người như vậy?

Xin tha: Đó là từ đường lối  
giáo dục “Hồng hơn  
chuyên”.

Từ những bài toán con trẻ làm  
khi vừa vào mẫu giáo:

“Hôm nay anh du kích bắn  
chết hai tên lính Ngụy, ngày  
mai anh bắn thêm hai tên  
nữa. Hỏi hai ngày anh bắn  
được tất cả bao tên lính  
Ngụy?”

Từ tinh thần bài quốc ca “Thề  
phanh gan, uống máu quân  
thù!”

Bài quốc ca này nếu chẳng  
may người ngoại quốc đọc  
được chắc họ cho dân Việt  
Nam thuộc loại ăn thịt người  
trong rừng!

Vì đường lối giáo dục như  
vậy nên rất nhiều tệ trạng  
xẩy ra và những bài viết khôi  
hở, đả kích cách ăn nói của  
những “đỉnh cao trí tuệ” nhan  
nhản ngoài Hà Nội, nơi đã  
từng là thủ đô văn hóa Việt  
Nam và bây giờ là thủ đô  
quyền lực của những người  
Cộng Sản, cũng được lén lút  
truyền đọc một cách thích  
thú.

Một trong những bài ghi nhận  
về văn chương ăn nói Hà Nội

sau “năm mươi năm đời ta có  
đảng” nhặt được từ lưỡi trôi  
và đăng lại dưới đây:

### Văn chương Hà Nội.

“Lần đầu tiên, mới tới Hà  
Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ,  
khi tìm nhà của một người  
quen làm trưởng một khu phố  
văn hóa. Thấy có mấy đứa  
trẻ con đang nô đùa ngoài  
ngõ, tôi hỏi:

“Này các cháu có biết nhà  
ông trưởng khu phố văn hóa  
ở đâu không?”

Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới  
10 tuổi, ngược nhìn tôi bằng  
ánh mắt xác láo, ranh mãnh,  
đáp gọn lỏn:

“Biết, nhưng đéo chỉ!”

Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ  
văn hóa, gấp một thanh niên,  
tôi hỏi:

“Anh ơi, anh có biết nhà ông  
trưởng khu phố văn hóa này  
ở chỗ nào không anh ?”.

Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm  
ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc:  
“Íéo biết!”

Khi gặp ông trưởng khu phố  
văn hóa, tôi đem chuyện này  
kể cho ông ta nghe với lời than  
thở:

“ Anh ạ, các bậc phụ huynh  
ở đây không dạy dỗ con em  
hay sao mà để chúng nó ăn  
nói với khách lạ thô bỉ đến  
thế hả anh?!”

Chẳng cần suy nghĩ gì, ông  
trưởng khu phố văn hóa đã  
thuận miệng trả lời tôi ngay:  
“Có dạy đấy chứ, nhưng  
chúng nó đéo nghe!”

Lúc ấy cô con gái của ông  
bạn tôi là cô giáo, dạy môn  
văn, vừa đi dạy về và tôi đem  
chuyện ấy ra kể lại. Thay vì  
trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo  
xin phép thuật lại một chuyện  
như sau:

- “Hôm ấy cháu giảng bài  
văn, có đoạn kể thành tích  
anh hùng và dũng cảm của  
nhân dân ta đã đánh gục Tây,  
đánh nhào Mỹ v.v.. Cuối cùng,  
cháu kêu một em học  
trò trai lớn nhất lớp, bảo nó  
cắt nghĩa hai chữ: “dũng cảm  
là gì?”.

Nó đứng lên suy nghĩ một lúc  
rồi đáp gọn lỏn:

“Nghĩa là .. là .. đéo sợ !”

Sau đó cháu lại có cuộc tiếp  
xúc với ông bộ trưởng giáo  
dục và đào tạo, liền đem  
chuyện thằng bé học trò đã  
cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm”  
là: “đéo sợ!” cho ông nghe.

Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ  
về đăm chiêu, ra điều suy  
nghĩ lung lám. Cuối cùng, ông  
nghiêm nghị nhìn cháu rồi  
gật gù như một triết gia uyên  
bác vừa khám phá ra một  
chân lý, chậm rãi đáp:

“Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế  
cũng ...đéo sai ! ..  
!!!

Cô kết luận:

“Đấy, bây giờ luân lý, đạo  
đức của con người dưới chế  
độ này như thế đấy. Rồi đây,  
các thế hệ trẻ miền Nam cũng  
vậy thôi! Làm sao tránh  
được?”

Ông bố râu rĩ thở dài:

“Đất nước kiểu này thì ...đeo  
khá ..  
(Quỷ Sứ)

Dĩ nhiên, bài viết trên đây không phản ảnh hoàn toàn sự thật nhưng cũng nói lên phần nào tư cách, cách đối xử, ăn nói của những người dân Hà Nội được đào tạo hoàn toàn dưới “ngọn đuốc chỉ đường của đảng CS Việt Nam!”.

Ghi chú:

1. Tiểu muội đang sưu tầm những câu ca dao mới phản ánh xã hội Việt Nam sau 1975, kiểu như:

“Đả đảo Thiệu Kỳ, mua gì cũng có!

Hoan hô Hồ Chí Minh, mua cây đinh cũng phải đăng ký”

2. Tiểu muội cũng đang tìm những bài ca phản kháng, chống cộng của chính quý vị cựu quân nhân, cựu tù nhân ngoài những bài đã nổi tiếng lâu nay.

Quý bạn đọc biết web nào có xin chỉ cho tiểu muội biết để vào xem hoặc liên lạc

email:

Kathytran337@hotmail.com

Xin thành thật cảm ơn quý vị

*Thể Dục  
Dưỡng Sinh*



Bát  
Đoạn  
Cẩm

*Biên soạn: Trần dương Nguyễn*

Bát Đoạn Cẩm (8 mảnh gấm) là một môn thể dục dưỡng sinh luyện thở và hướng dẫn khí lực đả thông các kinh mạch chính yếu trong cơ thể. Có tài liệu nói là môn Bát Đoạn Cẩm phát nguồn từ Phái Thiếu Lâm, có thuyết nói là do Phái Võ Đang sáng tạo ra, có tài liệu trình bày “Thập Đoạn Cẩm”, tài liệu khác thì nói về môn “Thập Nhị Đoạn Cẩm”, đều do các nhà Võ học sau này sáng chế thêm, thật ra chúng ta cũng không cần thiết phải tìm hiểu xem thuyết nào đúng, thuyết nào sai, người viết bài này đã được may mắn học qua môn “Bát Đoạn Cẩm” từ Giáo sư Đặng huy Đức, tuy không có thì giờ nhiều để luyện tập đều đặn, chỉ tập qua loa vài thế mỗi buổi sáng, mà kết quả rất khả quan, không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ xin trình bày những điều mình đã được chỉ dẫn học tập và những điều đọc trong các tài liệu, để phổ biến ra đây, hy vọng giúp ích quý vị độc giả phần nào trong việc tìm kiếm những môn thể dục dưỡng sinh phù hợp với thể chất riêng của mình. Nếu có điều gì sai trái, xin quý vị thức giả bổ túc dùm để chúng ta cùng học hỏi.

Học hàm thụ không có người hướng dẫn là một việc làm rất khó, tuy nhiên nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn vui tươi trong sáng thì chúng ta phải chịu khó tập luyện, nếu không có nhiều thì giờ thì chúng ta có thể tập một vài thế cho mỗi lần tập, lần sau tập các thế khác, không cần thiết phải theo thứ tự, như bản thân kẻ viết bài này, thường chỉ tập có 3 thế: thế số 1, thế số 6 và thế số 8. Khi mới bắt đầu nên nghiên cứu tập từng thế một, khi đã thành thục,(có khi phải mất tới 1 đến 2 tuần lễ mới thuộc lòng được một thế), mới tập sang thế khác.

### **Tóm thê của môn Bát Đoạn Cẩm là:**

- 1 – LUỖNG THỦ THÁC THIÊN LÝ TAM TIÊU.
- 2 - TẢ HỮU KHAI CUNG TỰ XẠ ĐIỀU.
- 3 - ĐIỀU LÝ TỲ VỊ ĐƠN CỦ THỦ.
- 4 - NGŨ LAO THẤT THƯƠNG VĂNG HẬU TIỀU.
- 5 - DAO ĐẦU BÃI ĐỒN KHỨ TÂM HỎA.
- 6 – BỐI HẬU THẤT ĐIÊN BÁCH BỆNH TIÊU.
- 7 – TÁN QUYỀN NỘ MỤC TĂNG KHÍ LỰC.
- 8 – LUỖNG THỦ PHÀN TÚC CỐ THẬN YÊU.

### **KHỞI ĐỘNG**

Thời gian luyện tập tốt nhất là buổi sáng sớm, khí trời trong lành, tại những nơi thoáng khí như vườn sau nhà, công viên, bãi biển...chúng ta nên làm một vài cử động làm nóng và thư giãn các bắp thịt, khoảng 5 hoặc 10 phút, xong, uống một ly nước lạnh để chắc là cơ thể mình không thiếu nước có thể gây khó chịu trong lúc tập luyện.

Trong suốt thời gian tập, đầu óc luôn thư thái, trống rỗng, tất cả các bắp thịt từ đầu tới chân đều thư giãn, *mọi cử động phải thật khoan thai, chậm chạp, nhẹ nhàng, hít vào bằng mũi và thở ra bằng mồm, hơi thở phải liên tục như là sợi chỉ, càng thở chậm càng tốt, và phải song song với động tác, thở chậm thì động tác phải chậm.*

#### **Thể thứ nhất:**

#### **LUỖNG THỦ THÁC THIÊN LÝ TAM TIÊU.**

Cử động 2 tay đẩy lên trời để điều hợp TAM TIÊU (còn gọi là tam hỏa), (uphold the heaven with 2 hands to elleviate the three HEATERS).

Vậy TAM TIÊU là gì?

- A – THƯỢNG TIÊU (Shang chiao) –  
TUÂN HOÀN (Respiratory function).
- B - TRUNG TIÊU (Chung chiao) -  
TIÊU HÓA (Digestive function).
- C - HẠ TIÊU (Hshia chiao) -  
SINH LÝ (Sexual function).

Thể tập này giúp tăng cường sức mạnh cho tạng phủ và thu thập năng lực thiên nhiên để tạo dựng sức khỏe cho đời sống.

#### DUY BỊ.

Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tươi vui không lo nghĩ, khoảng cách giữa 2 chân bằng khoảng cách 2 vai (trong hình kế bên do lấy từ một tài liệu do người bạn gửi tặng, 2 chân đứng chụm vào nhau, đứng theo thế này sẽ không cảm thấy thỏa mái vì cơ thể thiếu thăng bằng), gót chân mở ra, 2 tay buông thõng 2 bên mình.

#### ĐÔNG TÁC THỨ NHẤT.

##### Hít hơi vào:

2 bàn tay để trước bụng dưới, lòng bàn tay hướng lên trời, 5 đầu ngón tay của bàn



tay phải đan vào, hoặc chạm nhẹ vào 5 ngón tay của bàn tay trái, hít hơi thở vào thật nhẹ và liên tục, đồng thời nâng 2 bàn tay và cánh tay lên tới ngang mặt, lúc đó buồng phổi sẽ mở rộng ra để đón nhận khí thiên nhiên xuống tới tận đan điền (dưới rốn), làm sao khi 2 bàn tay ngang mặt thì khí trời cũng vào đầy phổi.

#### **Thở hơi ra:**

Quay 2 bàn tay hướng xuống mặt đất, mở miệng để thở hơi ra từ từ, đồng thời hạ 2 bàn tay xuống đến ngang bụng dưới thì dừng lại, và lúc đó khí từ trong buồng phổi cũng phải được đẩy ra hết.

### **ĐỘNG TÁC THỨ HAI.**

#### **Hít hơi vào:**

Lòng 2 bàn tay vẫn ở vị trí hướng xuống đất, hít hơi vào, nhẹ nhàng và liên tục, đồng thời nâng 2 bàn tay và 2 cánh tay lên khi tới ngang mặt thì quay 2 bàn tay ra hướng ngoài cho đến khi lòng bàn tay hướng lên trời, và 2 tay vẫn tiếp tục di chuyển lên khỏi đầu, lòng 2 bàn tay hướng thẳng lên trời như đang chống đỡ một vật vô hình, khi hơi thở đã vào đầy phổi, giữ hơi thở lại, càng lâu càng tốt.

#### **Thở ra:**

Khi không giữ được hơi thở nữa thì mở miệng thở ra từ từ, đồng thời thả 2 cánh tay ra hai bên, hạ 2 cánh tay từ từ xuống 2 bên mình như vị trí lúc ban đầu, cho đến khi hết khí trong lồng ngực ra.

Thở điều hòa trở lại, nghỉ ngơi chừng 10 giây rồi lập lại từ đầu, khoảng 10 lần hoặc 20 lần tùy theo sức khỏe và thời giờ của từng người.

#### **Thể thứ hai:**

### **TẢ HỮU KHAI CUNG TỰ XẠ ĐIỀU**

## II 鵬射似弓開左右



Dương cung hướng bên trái rồi bên phải, như để nhắm bắn chim Phượng Hoàng, (Opening the bow to the left and right as if to shoot a hawk).

**DỤ BỊ.**

Đứng thẳng, 2 tay buông thõng, bước một bước lớn về phía trái, hạ thấp đầu gối như thế cưỡi ngựa, còn gọi là đứng theo thế Đinh Tấn.

**ĐỘNG TÁC THỨ NHẤT.**  
(Tập phía trái trước, xong trở lại tập phía phải)

**Hít vào:**

2 bàn tay nhẹ nhàng như nhấc một cây cung vô hình, không dùng sức mạnh, nâng 2 bàn tay lên ngang mặt, đồng thời hít hơi thở vào từ từ, lúc khí đầy buồng phổi cũng là lúc 2 bàn tay ở ngang trước mặt.

**Thở ra:**

Từ từ quay lòng bàn tay trái về hướng trái, ngón trỏ và ngón giữa dương lên như cái nỏ cao su để bắn chim, các ngón khác cụp lại, mắt nhìn theo ngón tay trỏ của bàn tay trái, bàn tay phải nắm lại nhẹ nhàng, từ từ thở ra, đồng thời cánh tay trái duỗi nhẹ nhàng về hướng trái của thân mình, đầu quay từ từ về hướng trái nhịp nhàng với bàn tay trái, bàn tay phải di chuyển ngược về phía sau như người đang dương nỏ bắn chim, lúc hơi thở đẩy ra hết khỏi buồng phổi cũng là lúc cánh tay trái duỗi thẳng ra, mắt luôn luôn nhìn theo khoảng giữa của hai ngón tay đang dương lên như ngắm vào mục tiêu.

## ĐỘNG TÁC THỨ HAI.

### Hít vào:

Hít hơi thở vào từ từ, đồng thời kéo nhẹ nhàng 2 bàn tay về ngang mặt, đầu cũng từ từ quay lại vị trí nhìn thẳng về phía trước, khi 2 bàn tay ở vị trí ngang mặt cũng là lúc khí đã hít vào đầy phổi.

### Thở ra:

Mở miệng thở ra từ từ, đồng thời bỏ hai tay xuống nhẹ nhàng như là đặt cây cung xuống, đứng thẳng người lên, thoái mái nghỉ ngơi, Rồi tiếp tục làm lại 2 động tác trên, nhưng lần này dương nỏ về phía bên phải.

Làm 10 hoặc 20 lần.

## Thể thứ ba:

### ĐIỀU LÝ TÙ VỊ ĐƠN CỦ THỦ



Cử động tùng tay riêng rẽ để luyện tập các huyệt đạo giúp đỡ các hoạt động của dạ dày và lá lách, (The harmonizing of the spleen and the stomach by raising the hand separately).

## ĐỘNG TÁC THỨ NHẤT.

### Hít vào:

Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tươi vui không lo nghĩ, khoảng cách giữa 2 chân bằng khoảng

cách 2 vai, gót chân mở ra, 2 tay buông thông 2 bên mình. 2 bàn tay để dưới bụng dưới, lòng bàn tay ngửa lên trời, những đầu ngón tay của 2 bàn tay cách nhau chừng 2 inches, nâng 2 bàn tay và cánh tay từ từ, song song với hơi thở, cho đến khi 2 bàn tay ngang mặt cũng là lúc khí đã được hít vào đầy phổi.

### **Thở ra:**

Quay 2 bàn tay ra phía ngoài cho đến khi lòng bàn tay hướng xuống đất, thả 2 bàn tay xuống từ từ nhẹ nhàng, song song với hơi thở ra, cho tới khi 2 bàn tay xuống tới bụng dưới cũng là lúc khí trong buồng phổi đã được đẩy hết ra ngoài.

**DỘNG TÁC THỨ HAI.** (Tập tay trái trước, xong trở lại tập tay phải)

### **Hít vào:**

**Tay trái:** Bàn tay nâng lên từ từ, lòng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí hướng xuống đất, khi tới ngang mặt thì quay bàn tay (180 độ) hướng lòng bàn tay lên trời, trong khi tay vẫn di chuyển thẳng lên trời, như là dùng một tay chống đỡ một vật vô hình cho khỏi rơi xuống đầu mình vậy, giữ nguyên vị thế chống trời bằng một tay cho đến khi không giữ được hơi trong phổi nữa, thì mở miệng thở ra từ từ, đồng thời nhẹ nhàng hạ cánh tay về phía bên trái của thân mình, cho đến khi cánh tay thả xuống theo thân mình thì cũng là lúc khí ở trong phổi đã thở ra hết.

**Tay phải:** Trong nửa phần đầu của thế này là sự di chuyển của tay trái (Đơn cử thủ), cho nên tay phải chỉ giữ cho thân người thẳng bằng trong lúc tay trái chuyển động.

Song song với tay trái khi di chuyển từ bụng dưới lên ngang mặt, thì tay phải chỉ hạ từ từ về bên phải của thân mình,

lòng bàn tay vẫn hướng xuống đất, các ngón tay hướng ra phía trước.

### Thở ra:

Cho đến khi không giữ được hơi trong phổi nữa, thì mở miệng thở ra từ từ, đồng thời nhẹ nhàng hạ cánh tay trái về phía bên trái của thân mình, cho đến khi cánh tay thả xuôi theo thân mình thì cũng là lúc khí ở trong phổi đã thở ra hết. Đồng thời thả lỏng bàn tay phải xuôi theo thân mình.

Nghỉ ngơi khoảng 10 giây, tiếp tục làm lại từ đầu, chỉ khác là lần này trong phần ĐỘNG TÁC THỨ HAI di chuyển tay phải. Tập liên tục chừng 10 hoặc 20 lần.

### Thế thứ tư:

#### NGŨ LAO THẤT THƯƠNG VĂNG HẬU TIỀU

Quay đầu nhìn về sau vai trái, rồi quay đầu nhìn về phía sau vai phải, để luyện tập các huyệt đạo ở sau cổ và hai

bên vai, làm tăng cường sự hoạt động của PHỔI (looking backward for the prevention of consumption).  
ĐỘNG TÁC THỨ NHẤT.

### Hít vào:

Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tươi vui không lo nghĩ, khoảng cách giữa 2 chân bằng khoảng cách 2 vai, gót chân mở ra, 2 tay buông thõng 2 bên mình.

2 bàn tay để dưới bụng dưới, lòng bàn tay ngửa lên trời, những đầu ngón tay của



五勞七傷望後瞧

2 bàn tay cách nhau chừng 2 inches, nâng 2 bàn tay và cánh tay từ từ, song song với hơi thở, cho đến khi 2 bàn tay ngang mặt cũng là lúc khí đã được hít vào đầy phổi.

**Thở ra:**

Quay 2 bàn tay ra phía ngoài cho đến khi lòng bàn tay hướng xuống đất, thả 2 bàn tay xuống từ từ nhẹ nhàng, song song với hơi thở ra, đồng thời quay đầu từ từ về phía trái, mắt ráng nhìn về phía gót chân phải, bả vai không di chuyển. cho tới khi 2 bàn tay xuống tới bụng dưới cũng là lúc khí trong buồng phổi đã được đẩy hết ra ngoài.

**ĐỘNG TÁC THỨ HAI.**

**Hít vào:**

2 bàn tay để dưới bụng dưới, lòng bàn tay ngửa lên trời, những đầu ngón tay của 2 bàn tay cách nhau chừng 2 inches, nâng 2 bàn tay và cánh tay từ từ, song song với hơi thở, cho đến khi 2 bàn tay ngang mặt cũng là lúc khí đã được hít vào đầy phổi, đầu cũng từ từ quay về vị trí bình thường (nhìn thẳng phía trước).

**Thở ra:**

Quay 2 bàn tay ra phía ngoài cho đến khi lòng bàn tay hướng xuống đất, thả 2 bàn tay xuống từ từ nhẹ nhàng, song song với hơi thở ra, cho tới khi 2 bàn tay xuống tới bụng dưới cũng là lúc khí trong buồng phổi đã được đẩy hết ra ngoài.

Nghỉ ngơi khoảng 10 giây, tiếp tục làm lại từ đầu, chỉ khác là lần này quay đầu nhìn về phía sau của vai PHẢI. Tập liên tục chừng 10 hoặc 20 lần.

**Thể thứ năm:**

**DAO ĐẦU BÃI ĐỒN KHÚ TÂM HỎA**

Quay đầu một vòng từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, để dồn nén khí nóng và đẩy ra khỏi thân thể ( Shaking the head and waiving the tail in order to get rid of the heart's fire). Thế này luyện tập để trấn tĩnh sự nóng giận và luyện tĩnh kiên nhẫn.

#### ĐỘNG TÁC THỨ NHẤT.

##### Hít vào:

Đứng thẳng, khoan thai nhìn về phía trước, chân trái dạng một bước lớn về phía trái, đứng đinh tấn như thế cưỡi ngựa, hạ thấp hạ bàn xuống gần như thế ngồi xổm, hai bàn tay chống lên đùi, các đầu ngón tay quay vào phía trong, quay đầu một vòng, từ đầu gối trái sang đầu gối phải, đồng thời hít hơi vào từ từ cho đầy phổi, giữ hơi thở lại và đầu vẫn ở vị trí sát bên trên đầu gối phải.

##### Thở ra:

Khi không giữ được hơi thở nữa, mở miệng thở ra từ từ, đồng thời di chuyển đầu về vị trí nhìn thẳng phía trước, người vẫn giữ nguyên thế đinh tấn, hạ bàn thấp gần mặt đất

(người lúc nào cũng ở vị trí này trong suốt thế tập, 10 lần hoặc 20 lần).

#### ĐỘNG TÁC THỨ HAI

## V

### 大心去尾擺頭搖



Nghỉ ngơi khoảng 10 giây, tiếp tục làm lại từ đầu, chỉ khác là lần này quay đầu từ đầu gối phải sang đầu gối trái. Tập liên tục chừng 10 hoặc 20 lần.

### Thể thứ sáu:

## BỐI HẬU BÁCH ĐIỀN BÁCH BỆNH TIÊU



Kiêng chân lên từ từ, mũi cho đầy phổi.

Kiêng chân nhón gót, thót hậu môn, để luyện tập bảo vệ cơ thể tránh mọi bệnh tật (Jump with the toes to prevent all kinds of illnesses).

Thể tập này luyện tập hệ thần kinh nằm dọc hai bên xương sống.

### Hít vào:

Đứng thẳng, khoan thai nhìn về phía trước, hai gót chân chụm vào nhau, hai cánh tay xuôi theo thân mình, hai bàn tay nâng lên để lòng bàn tay hướng xuống đất, các đầu ngón tay hướng ra ngoài (45 độ với thân mình).

đồng thời hít hơi vào bằng

### Thở ra:

Khi không giữ được hơi thở nữa, thót hậu môn lại, dùng hết sức thở mạnh ra bằng mồm

(giống như người phùng miệng để thổi tắt ngọn nến thật lớn), trong khi thở mạnh ra thì hạ gót chân xuống một nửa (không cho gót chân chạm đất), rồi từ từ hạ gót chân nhẹ

nhàng xuống đất và nhẹ nhàng thở hết hơi còn lại trong phổi ra.

Nghỉ ngơi khoảng 10 giây, tiếp tục làm lại từ đầu. Tập liên tục chừng 10 hoặc 20 lần

**Thế thứ bẩy:**

### TÁN QUYỀN NỘ MỤC TĂNG KHÍ LỰC



Nắm chặt tay, mở lớn mắt, cùi quyền để tăng cường sức mạnh (Holding the fist tightly and gazing with angry eyes in order to increase the strength).

Thế tập này 2 bàn tay phải được nắm chặt, bắp thịt vận dụng vừa phải (all the movements tend to be FIRM rather than YIELDING).

DÙ BỊ.

Đứng thẳng, 2 tay buông thõng, bước một bước lớn về phía trái, hạ thấp đầu gối như thế cưỡi ngựa, còn gọi là đứng theo thế Đinh Tấn.

**ĐỘNG TÁC THỨ NHẤT.** (Tập phía trái trước, xong trở lại tập phía phải)

#### Hít vào:

2 bàn tay nhẹ nhàng như nhắc một vật vô hình rất nặng, nâng 2 nắm tay lên ngang mặt, đồng thời hít hơi thở vào từ từ, lúc khí đầy buồng phổi cũng là lúc 2 nắm tay ở ngang trước mặt.

#### Thở ra:

Từ từ duỗi thẳng cánh tay trái về hướng bên trái của thân mình, quay đầu nhẹ nhàng về phía trái, mắt nhìn theo nắm tay trái, nắm tay phải di chuyển ngược về phía sau như người đang dương nở bắn chim, lúc hơi thở đẩy ra hết khỏi buồng phổi cung là lúc cánh tay trái duỗi thẳng ra, mắt luôn nhìn theo nắm tay trái.

## ĐỘNG TÁC THỨ HAI.

### Hít vào:

Hít hơi thở vào từ từ, đồng thời kéo nhẹ nhàng 2 nắm tay về ngang mặt, đầu cũng từ từ quay lại vị trí nhìn thẳng về phía trước, khi 2 nắm tay ở vị trí ngang mặt, xòe 2 bàn tay ra, lòng bàn tay hướng ra phía trước, dơ 2 bàn tay lên vừa khỏi đầu, 2 cánh tay lấy sức gồng lên, giữ hơi thở lại trong phổi cho đến khi không giữ được nữa,

### Thở ra:

Mở miệng thở ra từ từ, đồng thời vươn hai tay nhẹ nhàng ra hai bên mình, đứng thẳng người lên, thoái mái nghỉ ngơi, Rồi tiếp tục làm lại 2 động tác trên, nhưng lần này dương nắm đấm về phía bên phải.

Làm 10 hoặc 20 lần.

### Thể thứ táм:

## LUỠNG THỦ PHÀN TÚC CỐ THẬN YÊU

Khom lưng, cúi đầu, ngón tay chạm các ngón chân, làm tăng cường các hoạt động của thận (to hold the toes withs to hand for the strengthening of the kidneys).

Thể tập này tăng cường sức mạnh cho bắp thịt thắt lưng, máu vận chuyển lên óc, và làm điều hòa các hoạt động của thận.

## VIII

### 脚背圆足攀手雨



#### DƯ BỊ.

Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tươi vui không lo nghĩ, khoảng cách giữa 2 chân bằng khoảng cách 2 vai, gót chân mở ra, 2 tay buông thẳng 2 bên mình.

#### ĐỘNG TÁC THỦ NHẤT.

##### Hít vào:

2 bàn tay để trước bụng dưới, lòng bàn tay hướng lên trời, 5 đầu ngón tay của bàn tay phải cách 5 ngón tay của bàn tay trái chừng 5 inches, hít hơi thở vào thật nhẹ và liên tục, đồng thời nâng 2 bàn tay và

cánh tay lên tới qua mặt, thẳng lên trời, lòng bàn tay quay ra phía trước, lúc đó buồng phổi sẽ mở rộng ra để đón nhận khí thiên nhiên xuống tới tận đan điền (dưới rốn), làm sao khi 2 bàn tay duỗi thẳng trên trời thì hơi thở cũng vào đầy phổi.

##### Thở ra:

2 cánh tay vẫn duỗi thẳng trên trời, đầu và thân mình từ từ cúi xuống về phía trước, đầu gối giữ thẳng, mở miệng thở ra từ từ, cúi cho đến khi các ngón tay chạm các ngón chân thì cũng là lúc hơi thở đã đẩy ra hết khỏi lồng ngực, hai bàn tay nắm lấy 2 cổ chân, đầu gục xuống để mặt hướng ra phía sau, cho đến khi không giữ được hơi thở nữa.

## ĐỘNG TÁC THỨ HAI.

### Hít vào:

Từ từ ngẩng đầu đứng thẳng lên, 2 tay vẫn duỗi thẳng trên đầu, hít hơi vào từ từ, khi về vị trí đứng thẳng, hai tay thẳng trước mặt ngang với vai là lúc hơi đã hít đầy phổi.

### Thở ra:

Mở miệng thở ra từ từ, đồng thời hạ 2 tay xuống, trở về vị trí ban đầu.

## ĐỘNG TÁC THỨ BA.

### Hít vào:

Đứng như động tác thứ nhất, hai bàn tay đỡ phía sau thắt lưng, từ từ ngả người về phía sau như cung, đồng thời hít vào từ từ, đến khi hơi đầy phổi cũng là lúc thân hình gần song song với mặt đất, lưng hướng xuống đất, mặt ngửa lên trời, giữ hơi lại cho đến khi không giữ được nữa.

### Thở ra:

Từ từ đứng thẳng lên, thở ra nhẹ nhàng khoan thai.

Làm 10 hoặc 20 lần.

Chúc quý vị độc giả của Đa Hiệu luôn sống hùng, sống mạnh và sống vui tươi.

Biên soạn:

Trần dương Nguyễn

# Bài Thơ

## Tặng Khóa

**K**hung trời Đà Lạt xưa  
**H**ai mùa huấn luyện cũ  
**O**nàng mắt ướt mưa  
**Á**o vờn... đƯỜng rêu phủ

**H**oa Mimosa nở  
**A**nh gãy súng, rơi gươm  
**I**m lìm nhớ bóng TruỜng

.....

**M**ong ngày về cố quận  
**U**ớm lại khoảng rừng thông  
**O**n đèn oán trả xong  
**I**n lời thề trong lòng

**C**hí lớn chôn da ngựa  
**H**ận thù cũ khôn nguôi  
**Í**a ....còn nhớ mãi  
**N**gôi TruỜng Mẹ .....ngậm ngùi

*Bùi Trúc Ruǎn F. 29*

# Những Truyện Thần Kỳ

Kẻ tuổi đời còn nhỏ  
Người đón vị trưởng rồi  
Khóa 15 : Cán Bộ  
Một năm nửa nụ cười

Từ ngày xa Trường Mẹ  
Cùng vào Biệt Động Quân  
Yêu mầu nau mū đó  
Xin vui đời gió suông

“Vua Tây Nguyên” tài cao  
Rừng núi thuộc như đêm  
Đánh chưa thua trận nào  
Quân Dân đều thương mến

Trường hợp rất đặc biệt  
Công điện tối trong đêm  
Vị tân Liên Đoàn Trường  
Là sỹ quan đàn em

*Quân Lệnh Như Sơn!  
Cùng cẩy, dưới 5 khoá  
Nay em chỉ huy anh  
Rất vui anh mừng chui  
Quân Đoàn chọn đúng người  
Chốt địch nhiều như trầu  
Tăng, pháo chúng hơn nhiều  
Trận này mở đường máu  
Một đứa “24”\* thoát  
Hoặc tất cả hy sinh  
Biệt Động ! Sát !  
Biệt Động ! Sát !  
Biệt Động ! Sát !  
Truyền lệnh Xuất Quân !!*

*82 \* em mở đường  
63\* anh đoàn hâu  
‘Chín Nút’ sê canh chừng  
Quyết lùa địch theo dấu*

*Tiếng khuya chờ quân về  
Ba tiểu đoàn đúng hẹn  
Trải bao dặm sơn khê  
Vuốt muôn trùng nguy hiểm*

*45 Người-Anh-Lon  
207 bị thương  
Tận lực giúp Thái Sơn  
Xin tầu bốc 24  
Ngày đêm bay lùm kiếm  
Khoa đàn anh, đàn em:  
Nguyễn Khoa Lộc 18  
Tỉnh-Dà-Lạt keo son*

*Xa rời mùa chinh chiến  
Kỷ niệm đậm trong tim*

*Như những truyện thần kỳ  
Nhân gian không thể hiểu  
Ơi cảm khái cách chi  
Khi đọc xong Đa Hiệu.*

*CÙI 12  
KBCHN9801*

# Hải Ngoại Thương Ca

Tôi bây giờ đang ở nơi xa xú  
Nhớ về quê, nơi hải nội mây ngàn  
Đất nước tôi, máu tràn dòng lịch sử  
Vẫn vô cùng trong nỗi nhớ miên man.

Quê tôi có, sắc trời vàng, trời gió  
Những chiều tà, mây ráng đỗ ngóng mưa  
Người nông dân ngắm mặt trời ngoài ngõ  
Xế bóng rồi, vồng kẽm đong đưa.

Nơi quê xưa, ruộng đồng xanh bát ngát  
Cụm mây vàng, chiều rực nắng hè oi  
Hàng dừa xanh, xõa tóc dài bóng mát  
Biển thơm tho, mùi cá mực, cá mòi.

Thương biết mây, bắp khoai đời ngọt lịm  
Yêu thật nhiều, xoài ổi, muối ớt cay  
Vườn nhà ai, mận đào đang lứa chín  
Ông láng giềng mê mải mây bay.

Quê đẹp lắm, ngồi lên trong ký ức  
Quê thương yêu như một nụ môi hồng  
Quê còn đó, xanh xao đời cơ cực  
Giải đất nghèo run rẩy những dòng sông.

*Tôi vẫn nhớ, và tôi thương nhớ lắm  
Bởi da vàng, máu đỏ, tóc nâu đen  
Từ đâu giữa cõi lòng sâu thẳm thăm  
Vọng lên hoài tiếng gọi của thân quen.*

*Tôi bấy giờ đang giữa trời xa xít  
Hồn lênh đênh, biển rộng, với mây ngàn  
Nhìn cảnh đẹp, chạnh lòng người lữ thú  
Ôi quê nhà, vẫn một góc trần gian.*

*Đào Nguyên*

## **NHƯ MƯA TRÊN NGỌN THÔNG**

*Như mây che đầu núi  
Những ngày bên nhau qua đi quá vội  
Nhẹ nhàng như giấc mơ  
Nhẹ nhàng đến tình cờ  
Cơn gió cuối năm đưa thuyền xa bến  
Bỏ trại Hầm anh làm người lính chiến  
Bỏ dời Cù anh lên miệt Dakto  
Nhưng không quên buổi sáng lễ nhà thờ  
Chẳng thuộc kinh  
Đành đứng xa làm dấu .*

*Trần Như Xuyên*

# **50 năm ra trường**

(1956 - 2006)

Năm mươi năm ra trường  
Làm sao không vui sướng  
Làm sao mà không nhớ  
Cùng ai đây lở đường !....

Theo tiếng gọi quê hương  
Làm người của bốn phương  
Hai trăm chàng trai trẻ (1)  
Xếp bút nghiên lên đường !

Đến phi trường Liên Khương  
Trời Đà Lạt mù sương  
Từ đây cùng chung sống  
Dưới một mái quân trường (2)

Thời gian đầu huấn nhục  
Biết bao là tủi, cực  
Thời tiết với dân anh  
Cùng ra sức vùi dập !

Lâm Viên cao vời vợi  
Một thở muôn đứt hơi  
Sau khi leo lên đỉnh  
Ôi mênh mang đất trời !

*Không làm sao mà quên  
Một buổi lễ linh thiêng  
An-phà đã được gắn  
Cuộc đời bước đi lên !*

*Dà Lạt cảnh nên thơ  
Con gái đẹp như mơ  
Sinh-viên-linh đạo phô  
Hồn ngây ngất, ngẩn ngơ  
!...*

*Tự thăng để chỉ huy  
Luyện không thiếu môn  
gì  
Cần cho người chiến binh  
Cá nhân rồi đơn vị.*

*Lò luyện thép, têu gang  
Lội suối với băng ngàn  
Tim gió mưa, nguy hiểm  
Tránh an lạc, dễ dàng !*

*Trải qua bao gian khổ  
Chiến đấu và yểm trợ  
Thao trường nhiều mồ hôi  
Sa trường ít máu đổ !*

Rời một buổi sớm mai  
Cờ xí rợp khán dài  
Tùng bàng khách dự lê  
Tốt Nghiệp Khóa Mười Hai !

Quay xuống hồi Sinh viên  
Đóng dậy các Sĩ Quan  
Tiếng nổ như sấm vang  
Lòng rộn rã, bàng hoàng ! ...

Một, mười hai, năm sáu  
Ôi cái ngày yêu dấu  
Một trăm năm mười chàng  
Hoa mai nở trên áo !  
Một quãng đời bên nhau  
Cùng mơ ước, tự hào  
Cùng chung bao kỷ niệm  
Hình ảnh khó phai màu !

Cuộc dâu bể bày ra !...  
Nay bóng xế, trăng là  
Người còn và người mất  
Tim đâu những ngày qua ?! ...

Thương Hoài Đường Tâm Bảo  
K12

# RẤT BÌNH THƯỜNG.

*Đâu phải anh yêu em ở sông Tiền sông Hậu  
Vì đó có hồ Than Thở  
Ở Gio Linh Đông Hà  
Có rừng Ai Ân  
Chiến trường nào anh đã đi qua  
Để rồi cứ mỗi lần  
Trên vai áo bạc màu sương gió  
Sáng Chủ nhật xe qua  
Tóc em nắng đỏ  
Lòng như sóng nước còn bay  
Có những điều làm sao biết được  
Vẫn giữ mãi nơi đây  
Cứ gì nhà Thủy Tạ  
Biết bao êm đềm mong tưởng  
Cứ gì hồ Xuân Hương  
Của tháng năm xưa  
Yêu em bởi những cái bình thường  
Nhưng một ngày bỗng có tin xa  
Là trại Hầm nhiều cây  
Anh gục ngã ở một nơi nào đó  
Là đồi Cù nhiều nắng  
Gió cuối năm lạnh se lòng phố chợ  
Trại Hầm có hoa mận trắng  
Em vào cà phê Tùng  
Đồi Cù vắng bóng người đi*

*Gọi một ly cho anh  
Để những hàng cây bên kia đồi Cù  
Vân ngập nắng hanh  
Thẹn thùng nhìn anh hôn em vội vã  
Trại Hầm vẫn đầy hoa trăng  
Trên tháp chuông nhà thờ thành phố  
Ngày xưa ta yêu nhau thầm lặng  
Con gà đứng cao chênh vênh  
Rất bình thường  
Anh thường đứng đó một mình  
Anh còn nhớ gì Thủ Y Tạ, Xuân Hương  
Sáng chủ nhật chờ em tan lễ  
Hay đã là cây thông  
Ngắm nhìn em như nhìn tượng Đức Mẹ giữa trời  
Đà Lạt mènh mong đứng buồn  
Dáng em đi nắng đỏ, tóc bay  
Em về hỏi gió đầu non  
Lần đầu bối rối cầm tay  
Chỉ nghe gió nhăn  
Anh còn đi xa  
Mắt rưng ngắn lệ  
Đấy, Anh yêu Em là thế !*

*Trân Như Xuyên*



# **QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG XV**

## **1. Tu Chính Nội Qui:**

Điều 26.1: Phu Nhân và các chị quả phụ của CSVSQ/ TVBQGVN, đoàn viên TTNĐH có thể tham gia vào BCH các cấp của Tổng Hội, nhưng không giữ các chức vụ chỉ huy.

Điều 26.2: Ủy Ban Điều Hợp Hoạt Động Giữa TH & TĐTTNĐH:

### **26.2.1 Thành phần:**

- THP/ Xây Dựng & Phát Triển TTNĐH và các Ủy Viên chuyên môn

- TDT/TĐ/TTNĐH và các Ủy viên chuyên môn

### **26.2.2 Nhiệm Vụ:**

- Nghiên cứu và phổ biến phương thức xây dựng & phát triển, đào tạo TTNĐH

- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn & giáo dục

TTNĐH

- Kế hoạch Ngoại vận; đấu tranh Tự Do- Dân

Chủ- Nhân Quyền cho VN; phối hợp, yểm trợ, hợp tác với các cơ quan hành pháp & lập pháp tại địa phương cư ngụ

**ĐIỀU 50-** Việc ứng cử và đề cử vào các chức vụ THT và CT/HĐTV được áp dụng theo thể thức đơn danh.

50.1 Tất cả các CSVSQ/TVBQGVN hội đủ điều kiện ấn định bởi Điều 12 và Điều 49 đều được quyền ứng cử.

50.2 Ứng cử Viên phải gửi đơn theo hệ thống tổ chức hiện hành của Tổng Hội:

50.2.1 đến Ban Đại Diện Khóa của mình, đồng thời thông báo cho BCH/Hội của mình đang tham gia sinh hoạt.

50.2.2 hoặc đến BCH/Hội của mình đang tham gia sinh hoạt, đồng thời thông báo cho khóa của mình.

50.2.3 Đơn xin ứng cử phải gửi đến Ban Đại Diện Khóa hay BCH/Hội của mình 45 ngày trước ngày Đại Hội Đồng khai mạc.

50.2.4 Ban Đại Diện Khóa hay BCH/Hội/LH, ngay sau khi nhận được đơn xin ứng cử, tổ chức phiên họp tùy theo điều kiện của địa phương mình để lấy biểu quyết của tập thể và chuyển quyết định này lên BCH/TH 15 ngày trước ngày Đại Hội Đồng khai mạc.

50.3 Ứng Cử và đề cử tại phiên họp của Đại Hội Đồng:

50.3.1 Ngày thứ nhất: ghi danh

- a.Hội/LH hay Khóa/LK đề cử ứng cử viên.
- b.Cá nhân ghi danh tình nguyện ứng cử
- c. Trường hợp không có ứng cử viên ghi danh: DHD quyết định chọn K/LK,H/LH trách nhiệm đề cử người ra đảm nhận chức vụ THT & CT/HDTV

50.3.2 Ngày thứ hai:

a. Khóa/LK hoặc Hội/LH đã được Đại Hội Đồng quyết định tại điều 50.3.1.c sẽ giới thiệu vị ứng cử viên THT và CT.HDTV trước Đại Hội Đồng.

b. DHD tiến hành cuộc bầu cử được qui định bởi Điều 51.

## HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT TH/CSVSQ/ TVBQGVN

**Quyết định của Đại Hội:** Tách rời ra chức cụ THP Truyền Thông kiêm Chủ Bút Đa Hiệu ra làm hai chức vụ THP/Truyền Thông và Chủ Bút Đa Hiệu. Dựa vào những điều căn bản của Điều 32 NQ, vị THT ấn định nhiệm vụ của THP/TT và của Chủ Bút Đa Hiệu.

### 2. ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG VIỆC XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN TTNDH DO ANH TRẦN QUỐC DŨNG, CỤU TỔNG ĐOÀN TRƯỞNG TD TTNDH TRÌNH BÀY

Đại Hội Đồng đồng ý rằng, cha mẹ là yếu tố quan trọng trong việc đưa con em của mình gia nhập đoàn TTNDH tại địa phương và mỗi hội địa phương phải có một Trưởng Ban Xây Dựng Phát Triển TTNDH trong BCH của Hội.

### 3. ĐƯỜNG LỐI VÀ HÀNH ĐỘNG DẪN THÂN:

Phản ý kiến được đúc kết từ Khóa, Hội, Liên Hội và BCH/TH.

ĐHQĐ quyết định thực hiện những điều sau đây:

#### NỘI BỘ:

1. Hội có nhân số khoảng 30 người trở lên cần phải:
  - a. Khẩn xây dựng và phát triển Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Đoàn TTNDH
  - b. Củng cố nếu đã có
2. Tiến hành thực hiện bản Nội Qui của Hội. Nếu đã có, cần tu chỉnh phù hợp với Bản Nội Qui Tổng Hội.

3. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc trong nội bộ.  
Phổ biến rộng rãi quan điểm, đường lối, chỉ thị của TH xuống tận thành viên của Hội, Khóa.
4. Lấy Khóa và Liên Khóa làm đơn vị căn bản trong việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức Hội và Liên hội.

#### **ĐỐI NGOẠI:**

1. Thi hành Điều 11 Nội Qui/TH: Tích cực tham gia sinh hoạt với các tổ chức cựu quân nhân, các đoàn thể, hội đoàn có cùng chung tôn chỉ, lập trường, mục tiêu và đường lối với TH.
2. Thực hiện mô thức đấu tranh:
  - a. Kế Hoạch: Thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai cùng nhau soạn thảo kế hoạch
  - b. Ngoại Vận: Thế hệ thứ hai có nhiệm vụ liên lạc, kết hợp với các thành phần dân cử tại địa phương
  - c. Thi Hành: Cả hai thế hệ tân dụng lá phiếu để yểm trợ cho những ứng cử viên hay dân cử sẵn sàng yểm trợ mục tiêu đấu tranh của chúng ta.
3. Tìm mọi biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của CS và bọn tay sai vào Ban Chấp Hành Hội, LH và Khóa

### **Quyết định của Đại Hội về Ý Kiều của LH/Au Châu**

- Hoan nghênh sinh hoạt rất hữu hiệu của LH/Au Châu về nội bộ cũng như đối ngoại.
- Tân BCH/TH sẽ nghiên cứu các đề tài thích hợp với tình hình chính trị mới cho đặc san Đa Hiệu
- Theo giấy phép hiện hành, TH là một tổ chức vô vị lợi, nhưng không phải vì thế mà TH không

hoạt động đấu tranh về mặt chính trị. Từ NQ đến các nghị quyết và tuyên ngôn đại hội đã nói lên đặc tính của TH là đấu tranh chính trị đồng thời phối hợp, hợp tác và yểm trợ cho tất cả những hội đoàn, đoàn thể, tổ chức cựu Quân Nhân QLVNCH . . . có cùng chung lập trường, tôn chỉ và mục đích đã được ấn định bởi NQ/TH.

- Một số phần tử có thái độ và hành động làm tổn thương đến danh dự Trưởng Mẹ: không đáng cho chúng ta quan tâm vì tuyệt đại đa số vẫn quyết tâm giữ gìn và phát triển Tình Tự và Truyền Thông Võ Bị..

### Quyết định của Đại Hội về Ý Kiến của LH/Úc Châu:

- Thành lập Nhóm Nghiên Cứu Chính Trị trực thuộc BCH/TH
- Kết quả của Nhóm Nghiên Cứu Chính Trị sẽ được BCH/TH nghiên cứu, phổ biến và áp dụng.

### Quyết định của Đại Hội về Ý Kiến của Hội Bắc Cali:

- Không đồng ý thành lập lực lượng nồng cốt
- Danh xưng của chương trình phát thanh vẫn giữ nguyên như cũ và vẫn do BCH/Hội Bắc Cali đảm trách và điều hành.
- Yêu cầu Khóa, Hội, LH yểm trợ tài chính và đóng góp bài vở. được BCH/TH nghiên cứu, phổ biến và áp dụng.

### Ý kiến của Khóa Trần Hưng Đạo (Khóa 3)

Đề nghị: Chứng bày hình ảnh Tam Vị Quốc Trưởng Quốc Gia VN (Quốc Trưởng Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, TT Nguyễn văn Thiệu) cùng ảnh vị

Chỉ Huy Trưởng đầu tiên của TVBQGVN trên bàn thờ, làm lễ niêm hương trong các nghi thức khai mạc của Đại hội cấp Khóa, Hội, LH và TH.

**Quyết định của Đại Hội:**  
Không đồng ý.

**Hội Minnesota báo cáo hoạt động và quyết định của Đại Hội:**

- Tuyên dương tinh thần hoạt động tích cực của Hội Minnesota đúng theo đường lối của TH
- Gởi tài liệu, hình ảnh đến BCH/TH để đăng lên Đa Hiệu yêu cầu Khóa, Hội và cá nhân Gia đình CSVSQ yểm trợ tài chánh xây dựng tượng đài Việt Mỹ.

**Bầu cử chức vụ THT: bầu phiếu kín**  
**Kết quả:**

CSVSQ Võ Nhã K20 đã được 59/146 tổng số phiếu  
CSVSQ Đinh văn Nguyên K20 đã được 87/146 tổng số phiếu

**Quyết định của Đại Hội:** Tuyên bố CSVSQ Đinh văn Nguyên K20 được Đại Hội Đồng XV chọn giữ chức vụ THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN nhiệm kỳ 2006 - 2008

**Bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐTV & GS:**  
Đại Hội Đồng quyết định bầu theo thể thức giơ tay  
**Kết quả:**

CSVSQ Cao Chánh Cương K15 đã được tuyệt đại đa số tín nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát nhiệm kỳ 2006 – 2008

**Quyết định của Đại Hội:** Tuyên bố CSVSQ Cao Chánh Cương K 15 được Đại Hội Đồng XV chọn giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát nhiệm kỳ 2006- 2008.

**ĐẠI HỘI XVI:** Sẽ được tổ chức tại:

- Ưu tiên 1: BẮC CALI
- Ưu tiên 2: NAM CALI
- Ưu tiên 3: HOA THỊNH ĐỐN

Trích Biên Bản Đại Hội Đồng XV  
ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2007

**Ghi chú:** Biên Bản Đại Hội Đồng XV sẽ được  
Tân BCH/TH phổ biến rộng rãi đến  
HĐTV & GS, Khóa, Hội và Liên hội, Đoàn  
PNLV và TĐ/TTNDH



## TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

Hội Đồng Đại Diện

[www.tapthechiensivnch.org](http://www.tapthechiensivnch.org)

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện

Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

Kính gửi

*Chiến Hữu Nguyễn Nho, Tổng Hội Trưởng,  
Các Chiến Hữu và Hậu Duệ tham dự Đại Hội XV  
Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan  
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.*

*Thưa các Chiến Hữu,*

*Nhân danh Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể  
Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, tôi xin trân  
trọng gửi lời chào mừng Đại Hội XV Tổng Hội Cựu  
Sinh Viên Sĩ Quan Trường VBQGVN Hải Ngoại. Sau  
14 lần đại hội, với truyền thống bất khuất và lý tưởng  
phục vụ Quốc Gia Dân Tộc cao độ của người cựu  
sinh viên xuất thân từ Trường VBQGVN, quý Tổng  
Hội đã thành công trong việc duy trì tinh thần kết nối  
bộ và khích lệ đấu tranh vững mạnh trong công cuộc  
tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại  
Việt Nam.*

*Người Việt Nam quốc gia tại hải ngoại cũng như trong nước đã ghi nhận sự kiện các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan và thế hệ Hậu Duệ Trường VBQGVN Hải Ngoại có mặt đều khắp và đóng góp nhiều nỗ lực cũng như những thành tích quan trọng cho cuộc tranh đấu thiêng liêng này.*

*Những kết quả đáng ca ngợi nói trên đã được thành tựu nhờ tinh thần đoàn kết cao độ và ý chí bền chặt của tất cả mọi Chiến Hữu hội viên trong Tổng Hội. Tinh thần và ý chí ấy chắc chắn đã xuất phát từ truyền thống bất khuất và nền nếp vững vàng của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, một quân trường danh tiếng nhất vùng Đông Nam Á Châudã rèn luyện thành công 31 khóa sĩ quan hiện dịch, những sĩ quan cán bộ nòng cốt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.*

*Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được thành lập cách đây 3 năm nhằm mục đích đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Phú Cường. Trên con đường đấu tranh cao cả và đầy cam go này, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại rất hân diện đã nhận được nhiều trợ giúp, cộng tác và phối hợp của quý Tổng Hội, các Hội địa phương cũng như các Chiến Hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan thành viên và Hậu Duệ của Tổng Hội cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường VBQGVN.*

*Tôi thành thực mong mỏi quý Tổng Hội và quý Chiến Hữu sẽ tiếp tục và gia tăng công tác, phối hợp và giúp đỡ Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại với mức độ cao nhất trong công cuộc đấu tranh cho mục tiêu cao cả chung của người Việt yêu nước.*

*Xin chân thành cầu chúc cho Đại Hội XV của quý Chiến Hữu thành công mỹ mãn và sẽ thành công lớn hơn nữa trong nhiệm vụ thiêng liêng xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và phu cường.*

*Trân trọng kính chào.*

San José, ngày 28 tháng 6 năm 2006

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện  
Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại



  
GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

# **Thư Chúc Mừng Đại Hội XV**

*Ban Tổ Chức Đại Hội XV đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng Đại Hội XV, chúng tôi chỉ xin trích đăng một lá thư tiêu biểu của NT Bùi Đình Đạm Khóa 1. Xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả Quý Vị.*

Ngày 21-5-2006

Thư gửi:  
CSVSQ Đinh Văn Nguyên. K20  
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XV  
12000 Bellaire Blvd., 138D-1  
Houston, TX 77072

Mến tham ND Nguyên:

Cám ơn Ban Tổ Chức đã gửi thư mời tham dự Đại Hội XV sắp tới tại Houston, Texas vào đầu tháng 7/2006.

Vì sức khỏe không cho phép nên tôi sẽ không có mặt trong Đại Hội XV và không có dịp gặp các Niên Đệ và các cháu TTNĐH tham dự Đại Hội kỳ này.

Cầu chúc Đại Hội thành công mỹ mãn.

Đính kèm chi phiếu \$100 yểm trợ Đại Hội với tư cách cá nhân.

Thân ái,  
Bùi Đình Đạm, K1  
1724 Ridgetree Way  
San Jose, CA 95131



**HỘI ĐỒNG TƯ VẤN & GIÁM SÁT**  
**TH/ CSVSQ/TVBQGVN**  
PO BOX 850433 - Mesquite - TX 75185  
Điện thư : [HDTuVan2006@yahoo.com](mailto:HDTuVan2006@yahoo.com)

**THÔNG CÁO**

Chiếu Nội quy Tổng hội và tinh thần Đại Hội Đồng XV tại Houston, Hội Đồng Tư vấn và Giám sát, Tổng hội CSVSQ/TVBQGVN nhiệm Kỳ 2006-2008, trân trọng thông báo.

**1. Ban chấp hành Hội Đồng Tư vấn và Giám sát**

**a. Ban cố vấn :**

- Niên trưởng Bùi Đình Đạm K1, cựu Tổng hội trưởng
- Niên trưởng Lâm Quang Thi K3, cựu Tổng hội trưởng, cựu Chỉ huy trưởng
- Niên trưởng Đỗ Ngọc Nhận K3, cựu Chỉ huy trưởng, cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn
- Niên trưởng Nguyễn Văn Chấn K9, cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn
- CSVSQ Trần Khắc Thuyên K16, cựu Tổng hội trưởng
- CSVSQ Nguyễn Nho K19, cựu Tổng hội trưởng

**b. Ban thường vụ :**

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát :  
    CSVSQ Cao Chánh Cương K15
- Phụ tá chủ tịch : CSVSQ Hà Ngọc Bích K15
- Phó chủ tịch : CSVSQ Võ Phi Hổ K17
- Tổng thư ký : CSVSQ Lê Tùng K25

- Ủy viên thường vụ : CSVSQ Trương Kim Anh K23
- Đại diện các Khóa : Các CSVSQ Trần Đình Đặng (K15), Nguyễn Văn Dục (K17), Đỗ Hữu Ái (K19), Phạm Văn Tiền (K20), Lạc Minh Châu (K22), Vũ Xuân Đức (K24), Đỗ Khắc Mai (K27), Lê Thi (K29), Lương Dũng Sinh (K30)

**c. Địa chỉ và phương tiện liên lạc:**

(1) Địa chỉ: PO BOX 850433

Mesquite, TX 75185

Điện thoại : 214-417-2484

Điện thư : [HDTuVan2006@yahoo.com](mailto:HDTuVan2006@yahoo.com)

(2) Phương tiện liên lạc: Hội đồng Tư vấn và Giám sát không có ngân quỹ hoạt động nên sẽ tận dụng tối đa phương tiện liên lạc mạn lướt (internet). Trường hợp các nơi nhận không có phương tiện này sẽ gởi qua bưu điện với chi phí tư túc của Ban Thường vụ.

## 2. Nhiệm vụ tổng quát của Hội đồng Tư vấn và Giám sát

- Cố vấn và giám sát Tổng hội trưởng thi hành các quyết nghị của Đại Hội Đồng
- Chấp hành các biện pháp chế tài đối với Tổng hội trưởng.
- Đề nghị lên Đại Hội Đồng những biện pháp tu chính hoặc sửa sai cần thiết
- Phát triển và duy trì sự liên lạc giữa các Khóa

- Hội đồng Tư vấn và Giám sát không tham dự các quyết định điều hành của Ban chấp hành Tổng hội

### 3. Thành phần Hội đồng Tư vấn và Giám sát

- Cựu Tổng hội trưởng và cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát
- Dương kim đại diện 31 Khóa và 3 Khóa phụ 9, 10 và 11

Hội đồng Tư vấn và Giám sát luôn sát cánh hợp tác với Ban chấp hành Tổng hội trong tinh thần hổ tương để phát triển và xây dựng tập thể CSVSQ/TVBQGVN.

Ngày 20 tháng 8 năm 2006  
TM. Hội đồng Tư vấn và Giám sát Tổng hội CSVSQ/  
TVBQGVN  
CSVSQ Cao Chánh Cương, K15

### NOI NHÂN

- CSVSQ Chủ Bút Đa Hiệu
- CSVSQ THP Truyền thông mạng lưới  
“Để yêu cầu phổ biến”

### SAO KÍNH GỎI

- CSVSQ Đinh Văn Nguyên K20, Tổng Hội Trưởng
- Quý Niên trưởng, quý CSVSQ Đại diện Khóa CSVSQ/TVBQGVN  
“Để kính tri tưởng”

# Dư Âm Đại Hội XV: Vài Ý Kiến Thô Thiển

Các nhận xét thô thiển trình bày dưới đây viết theo ý kiến cá nhân và được góp nhặt từ một số người tham dự Đại hội 15. Mục đích để rút ưu khuyết điểm Đại hội 15, với niềm hy vọng có thể đóng góp cho những Đại hội kỳ tới. Người viết không có ý chỉ trích phê bình bất cứ một ai, chỉ dẫn bày qua các sự kiện đã xảy ra trong các ngày Đại hội 15. Ngoài ra đã gọi là ý kiến thô thiển, chắc còn nhiều thiếu sót, đúng sai... Tác giả hoan nghênh mọi sự đóng góp bổ túc của mọi người, nhất là quý CSVSQ đã tham dự Đại Hội 15. Đạ tạ. CSVSQ Cao Chánh Cương, K15

## Ưu điểm :

- Ban tổ chức : Hơn 6 tháng chuẩn bị Hội VB Houston đã dành nhiều thì giờ và công khó lắng cố gắng chu toàn Đại hội 15.
- Du ngoạn : Đây là lần đầu tiên tổ chức du ngoạn của một Đại hội. Ưu điểm này có thể thu hút người tham dự, vì đa số các CSVSQ và gia đình ngoài tinh thần tham dự Đại hội còn có mục đích khác là thăm viếng danh lam thắng cảnh tại địa phương.
- Địa điểm : Sát bên cạnh xa lộ, thuận tiện và dễ dàng cho người tham dự
- Hệ thống slide show : Do CSVSQ Đạo K24 rất rõ ràng và đẹp mắt
- Số người tham dự : Khá đông đảo khoảng hơn 200 CSVSQ, phu nhân, Hôi Phụ nữ Lâm viên và Đoàn TTNDH.

- Tinh thần Đại hội : Một số quý CSVSQ các khóa 2, 3 đã chống gậy tham dự đại hội, đặc biệt các phái đoàn ở Âu Châu, Pháp, Đức, Hòa Lan từ xa xôi không ngại tốn kém đã đến tham dự.. Phát biểu sôi động hăng say trong ngày đại hội, mặc dù thời gian bị giới hạn. Các hình ảnh trong các ngày Đại hội do CSVSQ Quang, K20 phổ biến lên diễn đàn chứng minh tinh thần nầy.
- BCH Tổng hội nhiệm kỳ 2004-2006 đã thăng thắn nêu lên những khó khăn của mình trong 2 năm hoạt động.
- Thông qua được phần Tu chính nội quy của chương trình.
- Đại hội rất quan tâm về sự phát triển của Đoàn TTNDH
- Đã có 3 ứng cử viên hay đề cử viên đồng ý tranh cử Tổng hội trưởng
- Bầu cử rất công bằng, dân chủ và sôi động (số phiếu trong ngày Chủ nhật bầu cử lên đến 146, thay vì chỉ có 110 trong ngày thứ Bảy trước đó)
- Một số hội địa phương và cá nhân CSVSQ đã báo cáo nhiều hoạt động tranh đấu rất khích lệ. Đặc biệt HVB Minnesota và một CSVSQ K23 đã nêu cao thành tích các nghị quyết cờ vàng và xây dựng tượng đài. Đại hội đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

## Thiếu sót cần bổ túc

- Không có bản Tuyên Cáo sau ngày Đại hội như các kỳ đại hội khác.
- Chương trình họp có 3 văn bản khác nhau : (1) Gởi kèm theo thư mời. (2) Đề trong hồ sơ của mỗi tham dự viên. (3) Chiếu trên màn ảnh.
- Sau Đại hội không thấy phổ biến Bản tin tóm lược lên diễn đàn vobivietnam về tiến trình và kết quả của Đại hội như mọi người mong đợi. Bản tin tường thuật Đại hội 15

của diễn đàn K16, được một CSVSQ sao lại phổ biến không hoàn toàn phản ảnh của DH 15. Chờ bài tường thuật của báo Đa Hiệu phát hành vào tháng 9-2006 đã mất hết thời gian tính.

- Trọng điểm chủ đề “Dấn thân” ghi trong chương trình không thấy đại hội đưa ra thảo luận. Bài tham luận dấn thân trong hồ sơ dành cho các tham dự viên đã gây nhiều ngạc nhiên và ngộ nhận cho một số tham dự viên.
- Phát triển Đoàn TTNDH : Mặc dù đại hội rất lưu tâm, dành nhiều thời giờ thuyết trình hay phát biểu ý kiến, nhưng chưa có kế hoạch hành động cụ thể để thực thi vấn đề.
- Không thấy phổ biến các điện văn chúc mừng Đại hội của cơ quan đoàn thể bên ngoài gửi đến TH, kể cả điện văn của một CSVSQ niêm trưởng K1 gửi cho BTC Đại hội

## **Bỏ quên Hội đồng Tư vấn và TTNDH ?**

- Chương trình Đại hội kèm theo Thư Mời gửi đi không có bầu cử Chủ tịch HDTV như đã qui định trong nội quy
- Xướng ngôn viên bỏ quên phần báo cáo tường trình của HDTV như đã ghi trong chương trình, chủ tịch HDTV phải nhắc nhở mới được trình bày.
- Không giới thiệu chủ tịch HDTV trong phần nghi lễ Đêm dạ tiệc.
- Không giới thiệu tân Tổng đoàn trưởng và Đoàn TTNDH trong đêm dạ tiệc gây sự ngạc nhiên cho người tham dự. Tổng đoàn TTNDH đáng cần được khích lệ theo tinh thần của đại hội 15.
- Theo Chương trình Dạ Tiệc thì CSVSQ THT 2004- 2006 không được đọc diễn văn cảm tạ và tặng quà cho BCH/TH 2004-2006. Vị THT này phải giải thích và yêu cầu anh TB/TC ghi vào chương trình!!!

- Nghi thức Lễ truy điệu cử hành 2 lần riêng biệt gây khó chịu cho một số quan khách tham dự không phải là CSVSQ/ TVBQGVN. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Lễ Truy Điệu cho tử sĩ mà lại phân biệt giữa TVBQG và các chiến sĩ hay quân binh chủng khác ? Tại sao không cử hành chung một lễ truy điệu trong đó có kèm theo lễ truyền thống của TVBQGVN ?

### **Chuyên bên lề**

- Nhiều người phán nàn về sắc phục của xướng ngôn viên không mấy chỉnh tề trong ngày đầu tiên của Đại hội.
- Người danh dự nghi thức cắt bánh trong buổi lễ là một phu nhân CSVSQ, thay vì dành cho Tổng hội trưởng hay các giới chức khác trong tổng hội.
- Giá vé \$50:00 một phần dạ tiệc có người (nhất là quan khách) cho là không phù hợp so với thực đơn tại bàn. Thêm vào đó thêm một số phòng bì bao không để trên bàn tiệc có thể gây sự khó chịu cho khách mời.
- Không thấy mời quan khách các cộng đồng, hội đoàn và báo chí truyền thông trong Đêm dạ tiệc, ngoại trừ ông tân chủ tịch cộng đồng người Việt Hoa Kỳ đến từ Hoa Thịnh Đốn.
- Có sự trực trặc trong chương trình văn nghệ làm phát lòng Ban alpha Đỏ của HVB Dallas (DFW).
- Trong hai ngày Đại Hội, có bày bán 1 “Đặc Sản Đại Hội XV” và 1 DVD (giá bán là \$15”). Cả hai được phát hành dưới danh nghĩa TH/CSVSQ/TVBQGVN ???

*CSVSQ/K15 Cao Chánh Cương*

# TINH THẦN ĐA HỘI XV VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

## ĐẠI HỘI VÕ BỊ: 31 NĂM NHÌN LẠI

Đất nước lâm chung, tập thể Võ Bị theo đoàn người viễn xứ tránh nạn gông cùm cộng sản Việt nam, cứ hai năm một lần vào dịp ngày lễ độc lập Hoà kỳ đại gia đình Trường Võ bị Quốc gia Việt nam từ khắp bốn biển năm châu có dịp hội ngộ để hâm nóng tình tự Võ Bị của những đứa con cùng xuất thân một mái trường Mẹ trên đồi 1515 của xứ hoa anh đào năm xưa. Nếu tính đến theo thời gian 31 năm tị nạn của những người bị bức tử lạc lòng , thì tập thể Võ Bị với 15 kỳ đại hội 2 năm một lần, như vậy chỉ vỏn vẹn ba năm sau, tập thể Cựu SVSQ/TVBQGVN đã tổ chức Đại Hội Võ Bị lần thứ nhất đầu tiên vào năm 1978. Đây là một điểm son trong tiến trình sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn hải ngoại, rất ít các quân binh chủng QLVNCH hay các tổ chức khác thực hiện một cách đều đặn từ hơn 30 năm qua.

Song song với sự đều đặn kiên trì hội ngộ nói trên, một công tác có thể nói là chưa có một tổ chức cộng đồng hay quân binh chủng nào nào ở hải ngoại đã làm được. Đó là tờ báo Đa Hiệu đứa con tinh thần của Tổng Hội. Đây là một hanh diện thứ hai dành cho Tổng hiể Võ Bị. Khai sinh đầu năm 1983 do niêm trưởng Lâm Quang Thi làm chủ nhiệm đến nay đã 77 số. Từ số 1 với khổ giấy 8x11 chừng 70 trang, từ số 10 (?) trở sau đổi khổ 8x5 gọn gàng hơn với số trang của tờ đặc san bây giờ đến hơn 300 với nhiều cố gắng vượt bức trên hai phương diện hình thức và nội dung. Một đặc biệt là báo Đa Hiệu đã được đều đặn gởi đến tận nhà miễn phí cho hơn 2000 CSVSQ trên khắp thế giới. Chi phí ân phẩm

và bưu điện tốn kém gần \$14,000:00 Mỹ kim cho mỗi số báo. Ngoài ra, khác với các cơ quan ngôn luận thông thường, báo Da Hiệu không có tòa soạn cố định 2 hay 4 năm di động một lần, không có văn phòng, không có điện thoại hay thư ký riêng, và là không có tiền quảng cáo, một môi sinh sống còn như các tờ báo khác... Sự sống còn sống mãi của Da Hiệu chỉ do từ tấm lòng thông cảm tự nguyện ủng của các CSVSQ/TVBQGVN. 

Với hai thành quả nói trên, quả thật Tổng hội CSVSQ/TVBQGVN chúng ta đã đạt được một điểm son đáng ca ngợi trong tiến trình sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại.

## TINH THẦN ĐẠI HỘI XV

Đại hội lần thứ 15 Tổng hội TVBQGVN tại Houston đã được ban tổ chức chuẩn bị trên 6 tháng với nhiều công lao khổ nhọc của quý CSVSQ và phu nhân thuộc Hội Võ Bị Houston, đã hội tụ được hơn 200 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Sự hội ngộ khá đông đảo này đã nói lên tinh thần bền bỉ, không chán nản, không bỏ cuộc của người cựu sinh viên sĩ quan, phu nhân, và các thế hệ con cháu trong đại gia đình Võ Bị từ 30 năm qua. Cảm kích hơn khi chúng tôi là nhìn thấy những đại niên trưởng, mặc dầu tuổi tác cao nhưng cũng chống gậy dùn nhau đến hội ngộ cùng anh em. Phái đoàn từ tận trời Âu châu : Pháp, Đức, Bỉ, Hoà Lan không quảng ngại tốn kém đường sá xa xôi bay qua xứ Hiệp chủng quốc tham dự Đại hội. Đoàn phụ nữ Lâm viên, các phu nhân CSVSQ trong tà áo màu xanh dương của người lính Võ Bị trong nét mặt tươi vui ngồi lẵn lộn trong hội trường. Các cháu trong Đoàn Thanh thiếu niên Da Hiệu với vẻ mặt trẻ trung cũng đã đến với các chú bác để học hỏi kinh nghiệm và bàn chuyện sinh hoạt của mình trong niềm hi vọng tiếp nối tinh thần của cha ông. Tất cả đã nói lên tinh

thần của đại gia đình Võ Bị giữ vững niềm tin ngày Đại Hội thứ 15.

Trở về nội dung trong ngày Đại hội, mọi người tham dự đã phát biểu thảo luận hăng say những đề tài đã đưa ra, hăng hái đến nỗi có khi làm phật lòng người phát biểu vì không được nói hết những điều mình muốn nói vì hạn định thời gian. Các đề tài liên quan đến đấu tranh Tư do Dân chủ cho Việt Nam cũng đưa ra thảo luận với nhiều ý kiến hào hùng sống động. Một số hội Võ Bị địa phương và cá nhân CSVSQ đã báo cáo nhiều hoạt động tranh đấu rất khích lệ. Đặc biệt HVB Minnesota và một CSVSQ K23 đã nêu cao thành tích tranh đấu các nghị quyết cờ vàng và xây dựng tượng đài. Hội Võ Bị Bắc Ca-li cũng đã phát huy tinh thần tranh đấu qua phương tiện truyền thông tại địa phương bằng các chương trình phát thanh hằng tuần tại San Jose,  v.v. Đại hội đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

Sau cùng là vấn đề bầu cử các chức vụ TH/CSVSQ/ TVBQGVN đã có hai ưu điểm đáng ghi nhận trong năm nay. Thứ nhất cả ba CSVSQ được đề cử chức vụ Tổng Hội Trưởng không ai từ chối, như các kỳ bầu cử khác. Tiếp theo vào chiều Chủ nhật đến giờ bầu cử các CSVSQ đã rủ nhau hiện diện đông đủ lên đến 146 người thay vì chỉ có 110 CSVSQ điểu danh ngày thử Bảy (có đến 36 cùi Võ Bị đã trốn họp lang thang trên các hè phố Houston). Cuộc bầu cử công khai, phân minh, đến giờ kiểm phiếu rất hồi hộp hào hứng nhưng không kém vui nhộn.

Các hình ảnh sống động trong các ngày Đại hội do CSVSQ cựu Tổng hội phó truyền thông phổ biến lên diễn đàn Vobivietnam ngay sau ngày Đại hội đã nói lên tinh thần của Đại hội lần thứ 15 tại Houston trong hai ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2006.

## NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Bất cứ một tổ chức nào cũng có sự thiêng sót cần bổ khuyết. Đại hội Võ Bị thứ 15 tại Houston cũng không thể tránh khỏi nhược điểm này. Sau hai ngày lắng nghe trong phòng họp, tham khảo chương trình Đại hội, người tham dự nhận diện còn có hai trọng điểm của đại hội còn dang dở. Đó là đề tài phát triển Thanh thiếu niên Da Hiệu và Chủ đề Dấn thân của Đại hội thứ 15.

Đề tài phát triển TTNDH đã được đại hội rất quan tâm, thảo luận sôi động trong hội trường. Ai nấy đều thầm nghĩ thế hệ của người CSVSQ đang trên đường nùp bóng xế chiều, cần sự tiếp nối của con cháu Võ Bị của cha ông theo tinh thần và truyền thống Võ Bị. Phát biểu, thuyết trình, ý kiến khá nhiều, nhưng rất tiếc chưa đưa một kế hoạch hành động cụ thể nào để phát triển bành trướng Đoàn TTNDH như mọi người mong đợi ? Trọng điểm thứ hai là chủ đề dấn thân. Đã gọi là chủ đề của Đại hội tức là vấn đề quan yếu nhất của chương trình nghị sự. Trong tinh thần “Dấn Thân”, DH đã thảo luận ý kiến và tu chính Nội Qui của Khóa, Hội, LH đề nghị. DH biểu một số quyết và đưa vào biên bản DH. Trong khi đó, sau phần trình bày của anh Trần Quốc Dũng, DH đã thảo luận rất sôi nổi về việc xây dựng và phát triển TTNDH 

Hai chủ điểm: Dấn Thân và TTNDH sẽ là một bước tiến trong sinh hoạt TH. và Quyết Định của Đại hội 15 cần phải được khai thác và áp dụng tích cực.

Phải chăng đây cũng là một thách đố cho tân Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2006-2008 trong những ngày tháng sắp tới ?

*CSVSQ/K15 Cao Chánh Cương*

# BÁO CÁO TÀI CHÁNH

## của

# Ban Tổ Chức Đại Hội XV

Kính thưa toàn thể Quý vị:

Ban Tổ chức Đại Hội 15 xin trân trọng kính gửi đến quý vị Bản báo cáo tài chánh THU và CHI cho việc tổ chức 3 ngày Đại Hội kỳ thứ 15 tại Houston, Texas.

Trước tiên, thay mặt cho BTC/ĐH 15, chúng tôi kính chúc sức khoẻ toàn thể quý vị. Sau nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý Niên Trưởng, Niên Đệ, các Bạn, quý Phu Nhân, và các cháu TTNDH đã bỏ thì giờ cũng như không ngại tốn kém để đến Houston, Texas tham dự 3 ngày Đại Hội.

Chính nhờ sự tham dự đông đảo và tấm lòng rộng rãi của tất cả quý vị mà Đại Hội XV đã được thành công tốt đẹp. Mặc dù BTC đã cố gắng tối đa, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những sơ xuất trong đêm dạ tiệc, chúng tôi xin nhận lỗi, và mong rằng vì tinh thần Võ Bị xin tất cả quý vị rộng lượng bỏ qua.

Đặc biệt, với sự đóng góp yêm trợ của 72 cá nhân CSVSQ, trong đó đa số CSVSQ mặc dù đã không thể đến vì lý do sức khỏe hay bận việc, đã yêm trợ tất cả là \$4,830, cùng với sự đóng góp của 22 khóa là \$7,560, và \$3,890 của 14 Hội, tổng cộng số tiền yêm trợ là \$16,280 đã giúp đỡ rất nhiều cho việc trang trải các CHI PHÍ của ĐH.

Một lần nữa, BTC/ĐH 15 chân thành cảm tạ và ghi ơn sự rộng rãi đóng góp của tất cả Quý vị.

Sau đây là chi tiết của Bản Báo cáo Tài chánh của hai phần THU và CHI, được liệt kê từng mục như sau:( theo thứ tự ngày nhận được)

## THU

### I.-LIÊN HỘI VA HỘI

1/LH Âu Châ u:.....	\$450
2/Hội BẮc Cali.....	300
3/Hội Nam Cali.....	200 
4/Hội i Dallas-Ftworth.....	300
5/Hội VB Houston-TX .....	500
6/Hội VB Kansas .....	.100
7/Hội VB Louisiana.....	300
8/Hội VB Massachusetts.....	200
9/Hội VB Minnesota.....	300
10/Hội VB Oklahoma.....	300
11/Hội VB Pennsylvania.....	300
12/Hội Wa.DC.....	200
13/Hội Wa. State .....	300
14/Hội VB Nam Úc .....	140

Cố ng: \$3,890

### II- KHÓA

1/ K1(Phụ).....	300
2/ K3.....	300
 3/ K9 .....	100
4/ k10 .....	300
5/ k12 .....	200
6/ k13 .....	1,300
7/ k14 .....	300
8/ k15 .....	200
9/ k16.....	300
10/k17.....	300

11/k18.....	300
12/k19	300
13/k20.....	1,010
14/k21	100
15/k22	300
16/k24	200
17/k25	500
18/k26	200
19/k27	200
20/k28	30
21/k29	250
22/k30	300
Cộng:	\$7,560

### III.- CÁ NHÂN CSVSQ:

Danh sách từng CSVSQ và các Phu Nhân đã được đăng trên các thông báo của BTC/ĐH 15 , trên Diễn đàn VBVN.

Tổng cộng số tiền yêm trợ là: \$4,830.

4/Du ngoan	\$4,324
5/BánDVD (Võ Bí)	1,180
6/Mủ Võ Bí	615
7/Đặc san	925
8/Tiền ghi danh, ăn sáng và trưa cho 2 ngày ĐH	3,575
9/Dạm tiệc đãi gởi trưởc	16,150
-Đóng tại Đại Hội và Nhà hàng	6850
10/Tiền Refunds linh tinh	190.80
11/Tiền thu Quang cáo Đặc san ĐH	1,850

---

Tổng cộng THU: \$51,939.80

**CHI:**

1/Checkbook fee : \$22.60, 2/in thiệp mời:\$500(deposit),3/  
Mướn xe Bus:750(deposit),4/Tem gửi thiệp:691.20.5/Mực  
in cho con dấu:4.10.6/Thiệp mời (trả hết balance):520.7/  
Tem mua thêm:368.40.8/Tem:8.40.9/khăn choàng (ban  
TT):17.86.10/Ban nhạc(deposit):300.11/In Đặc  
san(deposit):1000.12/Banner:280.-13/Bản tên(dep.):150-  
14/Moody Garden(dep):100-15/ Mua folders:119.83-.16/  
Tem:23.40-17/ Mướn thêm xe van du ngoạn(dep):300. 18/  
Trả nốt xe Bus:\$2,550.-19/Tem 4.64.-20/In copies:65.50.-  
21/mua 2 tripods:128.80.-22/Trả tiền Hotel  
Hilton:\$14,127.33.-23/Bản tên và sign:319.81 24/Trả tiền  
thạch động:694.50.-25/Trả nốt xe van du ngoạn:400.-26/  
Trả tiền Moody Garden:250.-27/Trả nốt ban nhạc:700.-28/  
Xe van đưa dón:250. 29/Thực hiện DVD và quây  
phim:\$2,675,-30/Đặt bánh Kỷ niệm Đa hiệu:180.  
31/Tem gửi Đặc san:174.60.-32/Xe van1:353.12.-33/Tiền  
công may khăn choàng:34.88.-34/Radio:30.-35/Bánh mì  
và nước:300.-36/Radio:90.-37/Bì thư:23.13.-38/  
Labels;10.15.-39/Trả thêm Hotel Hilton:480.63.-40/Trả  
nhà hàng:\$17,776.70.-41/Radio:60.-42/Bồi hoàn tiền  
xăng+toll Rd:184.44.(Em) 43/Bồi hoàn in  
copies+xăng+Toll:318.41(Tú).-44/Bồi  
hoàn xăng:105(Trân).  
45/Trả nốt tiền in Đặc san:2,400.-46/Radio:30.-47  
Xăng+Toll:51.56(Cường). 48/Tiền thực hiện 100 chiếc mũ  
VB:798.-49/Bồi hoàn tiền ứng ra cho xe van2+xăng+Toll  
Rd: 576.50(Nguyên).  
Tổng cộng CHI : \$51,470.09  
Tổng kết THU:\$51,939.80 - CHI:\$51,470.09 = \$469.71  
thặng dư(ước tính). Số tiền thặng dư sẽ được tặng cho Hội  
hoặc Đa hiệu, sẽ do BCH/TH quyết định sau, sau khi Thủ

quỹ đóng chương mục của ĐH 15, vì còn một tấm check chưa cashed.

Sổ sách của việc CHI, THU được lưu trữ tại trụ sở tạm thời của Tổng Hội. Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc về việc CHI, THU của ĐH 15, xin quý vị gọi cho Thủ quỹ là Chị Trần Khắc Dản, Phu Nhân của CSVSQ Trần Khắc Dản/k13, hay có thể đến xem tại trụ sở tạm thời của TH:  
12000 Bellaire Blvd, Suite 138D  
Houston , TX 77072  
ĐT:281-988-7300

Trân trọng kính chào Tự Thắng để Phục vụ.

TM/BTC/ĐH XV

CSVSQ Đinh Văn Nguyên/K20      Bà Trần Khắc Dản  
Nguyên Trưởng BTC                  Thủ Quỹ

# THÔNG BÁO CỦA BAN ĐẠI DIỆN KHÓA 19 NGUYỄN TRÃI

Ban Đại diện Khóa 19 Nguyễn Trãi trân trọng thông báo:

Đại Hội Khóa 19 năm 2007 sẽ được tổ chức tại Houston, TX, trong hai ngày 26 & 27 tháng 5 năm 2007 (lễ Memorial Day của Hoa Kỳ).

Chương trình Đại Hội sẽ được thông báo trên diễn đàn Nguyễn Trãi và trên đặc san Đa Hiệu khoảng ba tháng trước ngày Đại Hội khai mạc.

Đầu năm 2007, Ban Đại Diện Khóa sē phổ biến chương trình chi tiết và gửi thiệp mời đến từng gia đình Khóa 19 Nguyễn Trãi tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và Canada.

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

Đại Diện khóa: Võ Trọng Em  
4003 Windrift Dr  
Houston, TX  
Điện thoại: 281-440-7339

Trưởng Ban Tổ Chức: Huỳnh Ngọc Ân  
6514 Silver Cressent Dr  
Houston, TX  
Điện thoại: 281-955-2917  
832-876-5206 (cell)

Làm tại Houston, TX, Ngày 4 tháng 9 năm 2006  
CSVSQ Võ Trọng Em K19  
Đại Diện Khóa



## HỘI CSVSQ/TVBQGVN BẮC CALIFORNIA

5381 LEAN AVE. • SAN JOSE CA 95123

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HỘI VÔ BỊ BẮC CALIFORNIA



Kính thưa quý CSVSQ Đại Diện Khoa,  
Quý Niên Trưởng và các bạn.  
Chương trình phát thanh do Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc California đã và đang thực hiện lần thứ 34 tại:

1. *Làn sóng 1120 AM, mỗi chiều chủ nhật từ 4:00PM - 5:00PM*
2. *Web site: <http://www.vobibaccali.org/pbatthanubcl.htm>*

3. *Dài Việt Nam Hải Ngoại ở Atlanta, Georgia, mỗi chiều thứ Hai, từ 6:00PM - 7:00PM do*

*Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển yểm trợ*

Thưa quý vị,

Trong suốt 34 lần phát thanh liên tiếp vừa qua, nếu không có sự tiếp tay tích cực yểm trợ từ quý niên trưởng, các bạn, thân hữu và gia đình xa gần, chúng tôi khó lòng chu toàn được trách nhiệm góp phần đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thật sự cho hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam dưới ách thống trị bạo tàn của nhà cầm quyền Cộng Sản, một chế độ đầy rầy tình trạng giết người cướp của, bóc lột sức lao động, nhân phẩm bị chà đạp, tôn giáo bị cấm đoán và bùi hại.

Xin quý vị nhận nơi đây lòng tri ân của BCH/Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc California.

Để chương trình phát thanh mà mọi người đang kỳ vọng và nô nức lắng nghe, của tập thể Cựu SVSQ/VB, không bị gián đoạn cũng như khó khăn về tài chính, một buổi họp giữa BCH/HVB Bắc California cùng NT Nguyễn Bảo Cường K13, đại diện các khoa, đã tổ chức vào chiều ngày 6/8/06, qua nhiều mục bàn thảo đã đi đến quyết định như sau:

1. Hủy bỏ dự tính giao quyề cho Chương Trình Phát Thanh vào tháng 10/06 để đủ thi giờ và đổi mọi nỗ lực vào việc tổ chức Tân Niên Định Hợi sắp tới.

2. Kêu gọi sự hưởng ứng và yểm trợ tài chính của tất cả 31 khóa. Lẽ dĩ nhiên có Khóa rất ít Cựu SVSQ và có Khóa nhiều, xin Khóa nào có đóng Cựu SVSQ và nếu quý của Khóa dồi dào, xin yểm trợ nhiều hơn.

Chi phiếu xin để:

*Thi Le 180 Rawls Court, San Jose, CA 95139*

Trong niềm tin tưởng vào truyền thống và tinh túc Võ Bị của tập thể Cựu SVSQ/TVBQGVN, chúng tôi tha thiết mong quý vị yểm trợ cho Chương Trình Phát Thanh được trường tồn, nói lên hoài bão, cũng là trách nhiệm chung của mỗi người trong chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý NT và các bạn.

Trân trọng kính chào Tự Thủ.

San Jose ngày 22 tháng 8 năm 2006

CSVSQ Võ Văn Đức K22

*Hội trưởng*



CSVSQ Lê Thị K29

Thủ quỹ kiêm TB kế hoạch tài chính

*The*

Khoa 12

# MỘT CỘT MỐC TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG VBQGVN

Ghi lại của Lữ Tuấn

(Cựu SVSQ Nguyễn Công Luận, Trung Đội 19 Khóa 12)



**TOÀN THỂ KHÓA 12 NGHÈNH TIẾP  
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM  
(Tháng 12 năm 1956 tại TVBQ/VNU)**

Ngày 3 tháng Chín năm nay, 2006, Khóa 12 SVSQ Hiện Dịch tổ chức gấp mặt kỷ niệm 50 ngày tốt nghiệp (1956-2006). Nhân dịp này xin được nhắc lại đôi dòng về Khóa 12 để cùng ôn lại một số sự kiện xảy ra vào giai đoạn có nhiều thay đổi lớn và sâu rộng ở Miền Nam năm 1955 và 1956.

Nếu Khóa 1 là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hình thành của Trường Võ Bị Liên Quân, thì Khóa 12 là cột mốc của đợt cải tổ sâu rộng năm 1955 và 1956 của trường này. Hơn 10 năm sau, một cột mốc của đợt cải tổ thứ nhì là khi một nửa Khóa 22 bắt đầu chương trình 4 năm thực sự về phần văn hóa được nâng lên đủ trình độ đại học. Tuy nhiên, đợt cải tổ mà Khóa 12 dự phần năm 1955-56 có quy mô sâu rộng làm thay đổi hẳn bộ mặt của Trường trước khi đổi tên Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đầu năm 1960 khi Khóa 14 ra trường. Nghị định thành lập Khóa 12 SVSQHD được công bố giữa năm 1955 và sau một kỳ thi

tuyển tại Sài Gòn, Nha Trang và Huế có hơn 1000 người dự thi, Có 143 thí sinh trong đó gồm cả 30 hạ sĩ quan trúng tuyển đến trình diện trường VBLQ Đà Lạt từ ngày 5 tháng 10 năm 1955. Nhóm từ Sài Gòn của Đệ Nhất Quân Khu đông đảo nhất gồm 110 người.

Ngoài thành phần chính là thí sinh dân chính và HSQ tại ngũ, Khóa 12 còn có 10 SVSQ bàng thính là các ứng viên nguyên là sĩ quan trong lực lượng Giáo Phái Hòa Hảo Nguyễn Trung Trực. Các SVSQ này theo học và mãn khóa như các SVSQ khác. Tổng cộng 153 SVSQ có mặt khi khai giảng.

Sau khi tham gia vận động cuộc Trưng Cầu. Dân Ý ngày 23-10-1955, Khóa 12 khai giảng vào ngày 24-10-55, hai ngày trước khi Tổng thống Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa.

Lúc ấy Khóa 11 đã ra trường được hơn 7 tháng. Trong trường chỉ có một khóa huấn luyện sĩ quan ngắn hạn, tên

chính thức là Khóa Trung Đội Trưởng Cấp Tốc (tiếng Pháp gọi là Formation Accélérée de Chef Section, FACS) gồm các hạ sĩ quan tu nghiệp chương trình trung đội trưởng, ra trường với cấp bậc chuẩn úy. Khóa này là khóa sau cùng trong 3 khóa FACS của TVBLQ Đà Lạt và mãn khóa trước khi Khóa 12 khai giảng. Chỉ huy trưởng lúc ấy là Trung Tá Nguyễn Văn Thiệu, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 1 SVSQHD là Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận. Khóa 12 gồm 8 trung đội thuộc 2 đại đội, mỗi trung đội gồm 19 đến 20 người.

Bộ chỉ huy cũng như Khóa 12 cư trú trong doanh trại cũ thuộc trang trại của một t nghiệp chủ tên Farraut. Đến giữa năm 1956 thì trường mở rộng sang doanh trại của Quân Y Viện Catroux của Quân Đội Pháp rút lui để lại. Lúc đó phái bộ huấn luyện hỗn hợp Pháp-Mỹ-Việt TRIM làm việc cạnh nhà trường sửa soạn giải tán và phái bộ Mỹ CATO (Combat Arms Training Organization) hay gọi theo tiếng Việt là Tổ Chức Huấn

Luyện Binh Chủng Tá c Chiến thay thế.

Chương trình học của Khóa 12 là chương trình mới được áp dụng để trắc nghiệm. Phần quân sự phỏng theo mô thức “liên quân.” Mục tiêu chính là huấn luyện các thiếu úy trung đội trưởng bộ binh với các bài học và thực hành chiến thuật và tham mưu đến cấp đại đội.

Cùng với đợt cải tổ sâu rộng trong toàn thể quân đội, Khóa 12 được huấn luyện cơ bản thao diễn theo lối Mỹ, với các loại vũ khí Mỹ và nhất là về súng trường Garand M1 (140 giò kể cả thực tập tác xạ), tác xạ súng cối 60mm và 81mm theo phương pháp Mỹ, sử dụng bảng âm thoại mẫu tự Đồng Minh và máy truyền tin Mỹ họ AN/PRC, áp dụng kỹ hiệu quân sự Đồng Minh.

Phần binh chủng nhằm huấn luyện SVSQ kiến thức và khả năng bằng phần căn bản của các trung đội trưởng các binh chủng tác chiến Pháo Binh, Thiết Giáp và Công Binh để

lâm thời có thể chỉ huy được một trung đội các binh chủng này thi hành các tác xạ và nhiệm vụ đơn giản tối thiểu khi tình hình đòi hỏi (thí dụ trung đội trưởng binh chủng bị loại ra ngoài vòng chiến). Thí dụ: thực tập đặt súng, gióng hướng súng, nhắm súng 105 mm và thực hiện tác xạ đơn giản, điều chỉnh tác xạ; ráp cùn nổ M-2, phóng cầu Bailey; mở đường bằng thiết giáp M-24, M-8, xe tuần tiễu AM-8 và các xe bán xích... Phần kỹ thuật quân sự được chú trọng là địa hình, không ảnh, máy xe Jeep và truyền tin với trình độ cao hơn bình thường (thực hành vẽ bản đồ, tính toán căn bản sai số không ảnh, phép chiếu bản đồ và hệ thống ô tọa độ Mercator, tìm nguyên nhân hư hỏng máy xe..). Trong đó cũng có nhiều giờ hành chánh quân sự và hệ thống văn thư hoàn toàn tiếng Việt.

Khóa 12 là khóa thứ nhì sau Khóa 11 mà chương trình huấn luyện hoàn toàn dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ.

Đa số SVSQ Khóa 12 chỉ có trình độ Đệ Nhị (11) khi thi tuyển (một thiểu số có Tú Tài I được miễn thi). Trong chương trình văn hóa lần đầu tiên áp dụng từ năm học 1956, Khóa 12 được theo học các môn Anh Văn, Sử Địa quân sự, Toán, Vật Lý. Nhưng về Toán-Lý chỉ được học ôn lại các phần chính của lớp 11 và các đề tài liên hệ đến quân sự trong chương trình lớp Đệ Nhất (12) như Hình Học, Động Lực Học (phương trình đạo đạo, các phép chiếu chính như Mercator, Bonn, Lambert, nghịch đảo)...

Thời gian học bị dồn ép vì bộ TTM không muốn kéo dài thời gian huấn luyện ngay một lúc sợ khó thu hút ứng viên cho các khóa sau. Trong nửa năm đầu ngày học 8 tiếng không kể các bài tập đêm về chiến thuật cho đến khi nhiều người ngã bệnh nên phải rút giờ học xuống 7 giờ/ngày và tăng giờ nghỉ trưa. Và cũng từ đó, tiền ăn của SVSQ được tăng thêm chút ít. Chế độ Tự Chỉ Huy và niêm trưởng bắt đầu từ Khóa 12 nhưng khóa này may mắn

không có niêm trưởng “kèm kẹp.” Khóa 12 chỉ phụ trách hướng dẫn Khóa 13 tập thể dục buổi sáng và lâu lâu “hành” tập thể theo lệnh của sĩ quan trực. Vì được áp dụng lần đầu tiên nên tục phạt hành xác còn rất nhẹ nhàng qua loa, không nghiêm nhặt như các khóa về sau.

Trong thời gian 6 tháng đầu của Khóa hoạt động chính trị dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa mới khai sinh lên cao. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia và Đảng Cần Lao sinh hoạt mạnh trong giới quân nhân trường Võ Bị, gây ra một số lủng củng. Về phía SVSQ cũng chịu ảnh hưởng, nhất là kỷ luật được thi hành khá gay gắt. Một hành vi đáng ngờ có liên hệ với các hoạt động mai dâm có thể gây rất nhiều phiền hà rắc rối.

Nhiều người nhận định rằng chương trình huấn luyện quân sự Khóa 12 hơi nặng, trong khi

thời gian dành cho các bài học nhất là các môn binh chủng không được rộng rãi nên đa số chỉ lãnh hội được bài học ở mức trung bình. Số SVSQ tiếp thu các đề tài một cách xuất sắc chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối thấp.

Hoạt động thể thao và văn nghệ của Khóa 12 bị coi là kém, phần vì không có đủ nhân tài, phần vì thời gian học chiếm hết những giờ rảnh. Công việc biên tập tờ đặc san Đà Lạt Tiến, tờ báo chính thức của Trường cũng như chương trình phát thanh trên Đài Phát Thanh Đà Lạt được trao cho Khóa 13 phụ trách hoàn toàn ngay khi Khóa này vừa đeo alpha. Khóa 13 có nhiều tài năng về các sinh hoạt này. Đầu năm 1956, cấp hiệu QĐVNCH đổi mới. Trước đó



cấp hiệu SVSQ hiện dịch và trừ bị đều là chữ alpha kim tuyến trên nền đen, riêng SVSQ hiện dịch có thêm 2 hình con rồng ngó ra phía trước. Lõi đeo lầm để hai con rồng lộn ra phía sau là bị phạt cở dăm ba ngày “dã chiến.” Khóa 12 đeo lon cũ trong lễ gắn alpha, mấy tháng sau mới mang cấp hiệu mới.

Kể từ đó, lon SVSQ và lon Chuẩn Úy là nút hình chỏm cầu đrowsing kính 18mm mạ vàng trên có chữ “a”; Lon Chuẩn Úy chữ nổi cùng màu. Lon SVSQ chữ chìm sơn đỏ. Sau Khóa 12, lon SVSQ đổi thành Alpha trên nền đỏ. Lon Chuẩn Úy giữ y nguyên và được gọi đùa là “Thượng Sĩ Gân” vì lon Thượng Sĩ Nhất lúc ấy là nút tròn trơn không có gân chữ “a” cho đến năm 1966 khi có thay đổi toàn diện quân phục, cấp hiệu và quân kỳ.

Khóa 12 là khóa đầu tiên được mặc quân phục đại lễ mới. Bộ đại lễ mới được may làm mẫu vào đầu năm 1956 gồm mũ cát-kết kiểu mới (lưỡi trai đen, cúp xuống nhiều hơn) với áo đại lễ cổ đứng bờ ngoài

quần, tất cả bằng vải xanh da trời đậm có sọc trắng trên quần và tay áo. Tua cầu vai bằng ngân tuyến.

Đặc biệt lần đầu tiên tiêu ngữ “Tự Thắng Để Chỉ Huy” xuất hiện trên phù hiệu mũ SVSQ trong bộ đại lễ mẫu này. Sau nhiều dò hỏi, đến nay không thấy có ai biết rõ tiêu ngữ này có được sử dụng trước đó hay không và từ bao giờ. Chỉ biết câu này dịch từ nguyên gốc tiếng Pháp: “Se Vaincre Pour Commander.”

Bộ đại lễ được trình cho Trung Tướng Lê Văn Ty (TTM Trưởng) và Tổng Thống Ngô Đình Diệm trên người mẫu SVSQ Huỳnh Thành Đời (tử trận năm 1964 tại Mang Buk, Kontum). Tổng Thống quyết định chọn mẫu trắng để dễ đồng màu khi may từ nhiều nguồn vải và sau nhiều lần giặt ủi. Sọc quần áo và nền phù hiệu mũ màu xanh, tua cầu vai bằng chỉ vàng.

Từ năm 1957 giữa Khóa 13, sọc quần áo, nền phù hiệu mũ và tua vai được đổi sang màu đỏ. Sau nhiều lần thay đổi đến năm 1975 chỉ còn lại phù hiệu

mũ, kiểu mũ và khóa thắt lưng.

Cũng lần đầu, các SVSQ cán bộ được mang gươm với quân phục đại lễ.

Khóa 12 và Khóa 13 diễn hành khi tham dự lễ Song Thất 7/7 năm 1956, kỷ niệm 2 năm ngày TT Ngô Đình Diệm chấp chính tại trường đua Phú Thọ. Hai khóa cũng dẫn đầu cuộc diễn binh quy mô ngày Quốc Khánh (cũng là ngày tuyên bố Hiến Pháp VNCH) 26/10/1956. Cả hai cuộc diễn hành với lễ phục mới và những khuôn mặt mới đem lại ấn tượng mới và tốt cho Trường. Về nghi lễ, bắt đầu từ Khóa 12 mới có tục chỉnh phục (leo) núi Lâm Viên trước khi cử hành lễ đeo alpha để được chính thức công nhận là SVSQ. Núi này còn được gọi là Núi Vú vì có hình người đàn bà nằm旗下. Khóa 12 mở đầu tục lệ này nhưng lại chỉnh phục phần “mông,” cây cối lưa thưa. Các khóa sau chỉnh phục một trong hai chỗ mìn nhọn trên phần “ngực” nơi có nhiều cây cối, cao hơn và dốc hơn nên vất vả hơn.

Cũng bắt đầu từ Khóa 12 có tục làm lễ truy điệu rất trang trọng vào đêm trước lễ mãn khóa, sử dụng âm thanh và ánh sáng để tăng thêm vẻ uy nghi. Về sau từ Khóa 14 trở đi có thêm bài thơ Chiến Sĩ Trận Vong đã gây nhiều xúc động đến tận ngày nay.

Đầu tháng 10 năm 1956, Khóa 12 bất ngờ được lệnh đi tu nghiệp lớp Đại Đội Trưởng Bộ Binh Liên Hợp (Associated Company Officer Course, ACO) số 2 tại Trường Bộ Binh Fort Benning, Hoa Kỳ, khai giảng ngày 10-1-1957. Quyết định này hủy bỏ cuộc tập trận gồm một sư đoàn từ Ba Ngòi ra Tuy Hòa, thực hiện nhiều bài tập tấn công dùng đạn thật với thành phần tham dự chủ yếu là Khóa 12 và Khóa 13, kéo dài một tháng.

Quyết định này cũng cho Khóa 12 được mãn khóa sớm vào ngày 2/12/1956 thay vì sẽ tốt nghiệp sau đó khoảng 6 tháng để học thêm, huấn luyện căn bản quân sự 8 tuần cho Khóa 14 và đi thực tập tại các đơn vị.

Theo chỉ thị của Bộ TTM, kỳ thi mãn khóa 12 được tổ chức như một thí điểm, với thời gian khá dài (15 ngày gồm 10 ngày thi quân sự, văn hóa và 5 ngày dự trắc nghiệm tâm lý để phân loại trí thông minh và khả năng tổng quát về nhận định, suy luận, phản ứng... (môn trắc nghiệm tâm lý bị hủy bỏ từ năm 1957).

Cũng trong chỉ thị này, giám khảo tất cả các môn từ các nơi gửi đến đều phải là các sĩ quan có trình độ văn hóa và quân sự cao. Mỗi SVSQ khi thi phần vấn đáp các môn phải trả lời các giám khảo trung bình 20 đến 30 phút đôi khi 45 phút, một thời lượng khá dài so với các kỳ thi vấn đáp thông thường.

Sau 15 ngày thi, chiều hôm sau cùng một số lớn bỏ bữa ăn, để nguyên quần áo lăn ra ngủ như chết.

Theo nguồn tin của Bộ Chỉ Huy trưởng cho biết không chính thức, đã có ý kiến của phía Bộ TTM chỉ cho khoảng 90 SVSQ tốt nghiệp cấp thiếu úy, còn lại hơn 50 SVSQ tốt nghiệp cấp chuẩn úy để nâng

cao giá trị sĩ quan xuất thân trường Võ Bị Đà Lạt. Nhưng Bộ Quốc Phòng không chấp thuận ý kiến này vì sợ làm nản lòng số thanh niên đang có dự tính thi vào trường này. Kết quả sau cùng có 147 được phong cấp thiếu úy, 2 người thiếu điểm được cho học lại khóa sau, không kể 4 người được xuất ngũ trước khi hết khóa học vì những lý do khác.

Lễ mãn khóa diễn ra hôm 2/12/1956 do Tổng Thống Ngô Đình Diệm chủ tọa và đặt tên là Khóa Cộng Hòa. Sau đó 125 tân thiếu úy lên đường sang Mỹ trên 3 chuyến bay liên tiếp của hãng PAA từ 27 đến 29/12/1956. Số còn lại 22 sĩ quan không được đi vì là bang thính viên của bộ đội Hòa Hảo Nguyễn Trung Trực đồng hóa vào QDVNCH hoặc vì có trực trặc trong hồ sơ An Ninh Quân Đội.

Số 125 sĩ quan đến trường Bộ Binh Fort Benning vào ngày 5/1/1937. Lớp Đại Đội Trưởng khai giảng ngày 7/1/1957 đến tháng 16 tháng 5 chấm dứt và chia làm 3 nhóm: 15 người đi Fort Belvoir, VA học Công Binhs, hai nhóm 110

người còn lại tiếp tục học hai lớp Truyền Tin và Quân Xa ở Ft Benning. Hai nhóm Truyền Tin và Quân Xa về nước ngày 7 tháng 9 năm ấy, nhóm Công Bình về sau một tháng.

Trước lễ mãn khoá, đại diện Phòng 1 TTM họp các SVSQ K-12 để ghi nguyện vọng. Tất cả khóa trừ một người, đều chọn các đơn vị tác chiến như Nhảy Dù, TQLC, Thiết Giáp, Bộ Binh chiến đấu. Người duy nhất thu hết can đảm xin về... Quân Nhu.

Nhưng khi 125 người ở Mỹ về Bộ TTM bổ nhặt không theo nguyện vọng và chỉ dựa một phần vào kết quả trắc nghiệm tâm lý: 15 người đã học Ft Belvoir về Công Bình; 88 người về TTHL Quang Trung huấn luyện tân binh quân địch; số còn lại đi các binh chủng Pháo Bình, Truyền Tin và Quân Cụ.

Sau Khóa 12, Khóa 13 cũng được gửi sang Fort Benning thụ huấn lớp Đại Đội Trưởng và từ Khóa 14 không còn được đi học cả khóa nữa.

Những năm sau đó đa số sĩ quan Khóa 12 rải rác khắp các nơi phần lớn được sử dụng

vào công việc tham mưu từ cấp tiểu đoàn trở lean, ít được chỉ huy đơn vị tác chiến. Thời kỳ này chiến tranh chưa mở rộng, nhu cầu tham mưu, tổ chức, huấn luyện cao, các tân sĩ quan Khóa 12 (và 13) thường bị giữ lại các bộ tư lệnh và bộ chỉ huy, khó được cho về đơn vị tác chiến. Cho đến năm 1975 chỉ có khoảng 25 người nắm các đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn và sư đoàn với 1 chuẩn tướng, 3 đại tá, và 11 người tử trận.

Tính đến tháng 7 năm 2006, cựu SVSQ còn 98 người liên lạc được (trong đó 3 còn ở Việt Nam), chết 40, mất liên lạc 9. Khoảng hơn 80 người ở lại Việt Nam và bị ở tù Cộng Sản sau 30/4/1975, sau đó đa số đã ra nước ngoài sinh sống theo các điều khoản định cư Tù Chính Trị trong Chương Trình Ra Đì Có Trật Tự (ODP). Khóa 12 bị nhiều người coi là “Khóa của ông Ngô Đình Diệm” vì thấy vị cố Tổng Thống họ Ngô hay đến thăm trường Võ Bị và theo dõi sinh hoạt của Khóa nhất là trong số 4 tùy viên của ông, có 3 người xuất thân Khóa 12. Đó

là các anh Nguyễn Cửu Đắc, Lê Công Hoàn (chết, 1991) và Đỗ Thọ (chết, 1964).

Thực ra Khóa 12 không hưởng đặc ân nào của vị tổng thống Đệ Nhất Cộng Hòa. Chỉ có điều đáng nhớ nhất về ông là lời ông từng nói với Khóa 12 rằng trường Đà Lạt huấn luyện sĩ quan để sau này có thể giữ những chức vụ cao cấp kể cả ngoài quân đội như bộ trưởng tổng thống. Ông nói “Anh nào vào quân đội chỉ với mộng ước sau này sẽ lên đến thiếu tá, trung tá rồi về hưu thì đừng vào trường này.” Tiếc thay nền Cộng Hòa mà Khóa 12 có vinh dự mang tên đã nửa đường đứt gánh trước khi người cuối cùng trong khóa về hưu, trước khi người ta thấy giắc mộng lớn mà vị cố Tổng Thống Đệ I Cộng Hòa gợi ra được một số người trong khóa đạt đến ở mức nào.

Ngày nay trong tuổi “thất tuần” vào lúc cuối đời, cựu SVSQ Khóa 12 không thấy khóa mình có công trạng gì đáng kể với đất nước, không có ai trong khóa là anh hùng cái thế với chiến tích oanh liệt

hay tài năng xuất chúng hoặc những thành tích nổi tiếng khắc sâu nước cũng như toàn quân dù tốt dù xấu.

Nhớ lại ngôi trường xưa và những kỷ niệm đầu đời quân ngũ, có lẽ hầu hết cựu SVSQ Khóa 12 đều có một chút xíu tự hào.

Đầu với tư thế tầm thường, Khóa 12 đã là chứng nhân của thời điểm bản lề then chốt thuộc giai đoạn cải tổ sâu rộng hơn cả trong QLVNCH cũng như của trường Võ Bị Đà Lạt. SVSQ K-12 là những người được mặc bộ đại lê trang trọng đầu tiên của SVSQ Đà Lạt; là “niên trưởng” đầu tiên trong hệ thống tư chỉ huy của trường; và là khóa đầu tiên mở đầu các thủ tục truyền thống như chinh phục đỉnh Lâm Viên cũng như lễ truy điệu đêm trước lễ mãn khóa.

Một đoạn đường đầu đời ở quân trường xuất thân với những kỷ niệm tươi đẹp nhất là niềm vui nhỏ tối thiểu in sâu trong tâm tư của những người cựu SVSQ già và họ mang theo bên mình cho đến cả sau khi họ đã “fade away”.

# VÕ BỊ VICTORIA DU NGOẠN TUYẾT SƠN

Trong lúc Bắc bán cầu của trái đất đang vào mùa hè nóng bức, thì tại xứ miệt dưới Nam bán cầu, Melbourne, tiểu bang Victoria đang giữa mùa đông giá rét, mưa nhiều. Dù đang sống ở khu vực khí hậu hàn đới, nhưng có điều khó tin là đa số gia đình hội viên trong đại gia đình Võ Bị Victoria chưa ai nhìn thấy tuyết rơi ra sao. Lại có người sống ở đây 10 năm, 20 năm, cũng chưa hề một lần nhìn thấy tuyết phủ mùa đông – Họa hoằn lấm chỉ có vài cơn mưa đá lopolitan trên mái nhà, trải trắng sân trước, vường sau rồi chảy nước tan mau, vì trời

Melbourne dù có lạnh l้า cũng chưa xuống thấp dưới 0 độ C. Năm nay, để khỏi phụ lòng mong ước của hội viên và gia đình, Hội Võ Bị Victoria khởi xướng một cuộc du ngoạn núi tuyết, sẽ lên tận đỉnh cao Mount Buller, để mọi người chiêm ngưỡng, tìm cảm giác lạnh mùa đông, cho các cháu TTNDH có dịp họp mặt vui chơi ngoài trời, đi băng, trượt tuyết.

Với số tiền quỹ dồi dào, do gian hàng PNLV hội chợ Tết đầu năm gây được. Hội tài trợ hơn một nửa chi phí cho mỗi đầu người. Mướn xe bus lớn nhiều chỗ ngồi, bao vé vào cửa, free phần ăn thực ăn uống trọn ngày cho hội viên tham gia. Với tinh thần đoàn kết thân ái phục vụ, tự tạo cho mình và mọi người “mỗi ngày là một ngày vui” tất cả anh chị em hội viên và các cháu TTNDH đều gop tay làm nên





chuyến đi, vì vậy mọi sự tổ chức đều dễ dàng, người lo mướn xe, người lo phổ biến thông tin, ghi danh các gia đình tham gia – Các chị PNLV tích cực đi chợ mua sắm, góp tay làm lấy thức ăn mang theo (cho đỡ tốn kém, lại ngon miệng, hợp khẩu vị, ăn no không sợ thiếu). BCH chỉ lo chọn ngày khởi hành, theo dõi tin thời tiết, dự trù những trường hợp xử trí, xuất quỹ ứng trước, phân công phối trí người nào vào việc này.

Ngày chủ nhật 30-7-2006, trời không đẹp lắm, có vài cơn mưa bụi đang thoảng qua thành phố. Điểm hẹn xuất phát là nhà ga xe lửa – Nhiều gia đình đã tới sớm lúc 5:00am. Ai nấy suýt xoa trong gió lạnh, quần áo đắp đầy

người trông xung xinh như phi hành gia. Tiếng gọi chào nhau thân mật của người lớn, trẻ nhỏ chạy quanh đùa dỡn cho ấm người, các chị bận rộn chất thực phẩm lên xe. Đi chơi núi tuyết chỉ có một ngày thôi, vậy mà ai nấy cũng

đều mang theo nhiều trang bị, nhiều túi xách, túi mang, như đi du lịch đường xa. Mọi người tự chế diều mình, lần đầu đi núi tuyết, chưa có kinh nghiệm, phải mang đủ đồ ấm, thuốc men theo phòng thân. 57 người già, trẻ, lớn, bé ngồi đủ ghế trên xe, không thiếu người, không có ai “canh me”. Việc tổ chức chưa hề tập dượt, nhưng mọi thứ đâu vào đó, kiểm người theo danh sách, lên xuống nhường nhịn, đồ đoàn, thức ăn, thức uống tươm tất, đầy đủ. Bác tài xế người Tây không phải phàn nàn, vì đâu có cảnh lộn xộn xảy ra, đâu ra đó, mọi việc đúng giờ giấc ấn định cho chuyến xe khởi hành lúc 6:00am. Ra đi khi trời vừa sáng, lòng người mong đợi



hưởng trọn một ngày vui dù trời giá buốt !

Đoạn đường dài 250 km trước mắt phải đi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Xe chạy qua phố phường đang say ngủ, qua những khu ngoại ô vắng vẻ. Ra miền quê đồi núi bạt ngàn, từng đàn bò, cừu chỉ là những chấm nhỏ trên vùng đồng cỏ mênh mông. Những con đường vòng quanh ngõ ngách, thông thủy vực sâu, cây cành trơ trụi run rẩy dưới cơn mưa phùn gió bắc. Xe qua đèo, núi, quanh co, một bên vách núi sừng sững, một bên hố sâu, rừng cây mờ mờ bóng mưa rồng gió hú. Những người đã từng lên thành phố sương mù Đà Lạt, bỗng nhớ lại ngày nào đã có lần chạy xe qua quốc lộ 20 từ Sài Gòn

lên, qua Định Quán, PhƯƠng LâM, Đèo Chuối, Bảo Lộc, Di Linh, TÙNG Nghĩa, Liên Khàng, Prenn hay theo ngã ngoằn ngoèo đi từ Phan Rang qua vùng đèo núi, dốc cao : đèo Ngoạn Mục (Belle Vue) Đa Nhim. Giây phút hồi nhở

bỗng làm mình trẻ lại, nhưng sơ thời gian qua nhanh quá, chớp mắt đã đổi thay, xa cách.

Những đoạn đường đèo, xe bus thân lớn, dài dòn, leo lên núi chênh vênh thật nguy hiểm, làm run chân, rùng mình những ai chưa từng lên núi cao, vượt đèo sâu. Càng lên cao, càng nhiều mây mù, trời càng lạnh làm kiếng xe mờ hơi nước – Bên ngoài như là cảnh tiên giới, thiên thai, thanh bình, yên tĩnh. Böyle giờ người quen sống ở đồng bằng mới có cảm thông được phần nào về Cổng Trời, Ma Thiên Lãnh, những truyền thuyết kỳ, kiếm hiệp, thần tiên, ma quái .

Xe dừng lại bến đậu bên sườn núi dưới chân đỉnh. Có nhiều xe bus chở khách



đã đến trước vào bến đậu, người người xuống xe để đổi xe bus nhỏ của cơ sở phục vụ, chở du khách lên ngôi làng trên đỉnh. Bước ra khỏi cửa xe, mọi người chúng tôi có cảm tưởng chui đầu vào tủ lạnh, nhiệt độ dưới số 0. Nhưng ai nấy sung sướng đã lên tận đỉnh tuyết sơn, không phải cơn mơ mà thực sự dấn mình trong giá buốt, để tận hưởng cái không khí mới mẻ làm cho rùng mình thích thú. Và mong chờ trước mắt những vui thích khác trên tận đỉnh mùa đông tuyết phủ, mây giăng. Trẻ em thích thú xuống xe, không sợ lạnh tung tăng chạy đùa bốc tuyết ném nhau. Người lớn lo mặc thêm quần áo ấm cho các cháu nhỏ sợ cảm lạnh, hay phụ tay nhau

phân phát những khẩu phần ăn đến tận tay từng người đang mãi nhìn cảnh lạ quên đói chưa điểm tâm buổi sáng. Xôi cúc, mì xào thập cẩm – Cánh đàn ông có thêm món gỏi chua để đưa cay uống rượu trên núi cho thêm phần thú vị.

Chờ không lâu, nhấm nháp ly cà phê nóng ở quán bên đường, chúng tôi phân nhau lên các chuyến xe bus nhỏ của cơ sở phục vụ liên tục đưa khách lên xuống ngôi làng trên đỉnh núi. Những khách già sợ lạnh như chúng tôi thật là xấu hổ, xuống xe chưa kịp định điểm đứng, đã vội kéo nhau vào hàng quán, kiểm bàn ngồi ghế dựa, rồi mới đưa mắt nhìn ra cửa kính ngoài trời gió lạnh tuyết rơi. Cũng giống như dân ruộng rẫy, moi đồ ăn trong giỏ ra làm “ba hột” cho ấm bụng, chống lạnh. Có người đã khui rượu ra ly mời uống, khè khà đắc thắng vì ta đã lên đến đỉnh tuyết sơn mùa đông, thông dong uống rượu, trong đời dê gì có một lần ! Các chị thực

tế hơn, ép con cháu ăn no mới được ra chơi ngoài sân tuyết – Sau đó mới nhỏ nhẹ thưởng thức các món ăn do mình đã tự tay nấu nướng phục vụ cho mọi người .

Trên làng núi tuyết có nhiều cơ sở thông tin, huấn luyện, biểu diễn, cho thuê trang phục, đồ nghề đi băng, trượt tuyết, bán vé những trò chơi, ngồi xe treo, nhà hàng phục vụ ăn uống. Các phương tiện taxi chạy quanh ngoạn cảnh, xe bus chuyển đổi lên xuống không mất tiền và liên tục từ sáng cho đến 5 giờ chiều . Nhưng giá cả phục vụ, thuê mướn, ăn uống đắt gấp đôi dưới chân núi, hay du khách đã mua sắm từ trước. Hội Võ Bị Victoria nhà nghèo, không dám chơi sang cạn tiền quỹ, nên đã tính cách chi dùng hợp lý, chuẩn bị trước khẩu phần ẩm thực cả ngày, tiết kiệm bớt chi phí .

Sau khi no lòng chiến sĩ, trùm quấn dày cộm mẩy lớp quần áo ấm, khăn quàng quấn cổ, bao tay buộc kín, chúng tôi kéo nhau ra nhập bọn với các cháu nhỏ đang chạy quanh. Chúng luôn thay

đổi mấy chỗ sân chơi, leo xe treo, ngồi ghế trượt. Vài cặp vợ chồng già, chân mỏi, gối mềm, nắm tay nhau lên đồi, dạo quanh những con đường trống thông đồng đá, chân đạp lên tuyết ướt, đưa mắt ngắm nhìn lên đỉnh mù sương trắng xóa, hay leo lên những căn nhà cất bên sườn núi, nhìn ra chỗ trượt băng , nhìn người ta đang vui đùa trên lớp tuyết dày, kẻ tập đi từng bước, ngả nghiêng, người chơi giỏi lao mình từ trên cao trượt nhanh trên đường dốc soái. Những chiếc xe treo liên tục đưa người lên xuống nơi trượt tuyết, hay khách nhàn vi du ngoạn, nhìn ngắm toàn cảnh tuyết phủ quanh vùng. Thật là một cảnh vui náo nhiệt giữa không gian giá buốt lạ nh lùng!

Đến giờ ăn trưa, các anh các chị đáp xe xuống bếp đậu – Mở hông xe bus, chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa và chiều, cơm tây tay cầm, bảo đảm ăn no không thiếu, để mọi người đủ sức chống lạnh tiếp tục vui chơi. Phải nói thật là sức chiến đấu của cánh đàn ông không bằng các bà và

thua xa bọn trẻ. Để các ông ngồi lại bàn nhau nói chuyện trời đất, các bà kéo nhau ra ngoài trời tuyết tiếp tục dạo chơi, vừa tìm thêm cảm giác lạnh, đi cho hết một ngày trên núi tuyết, vừa lo để mắt tới con cháu ham chơi quên giờ về. Nhưng vui chơi không quên bốn phương, vừa chia rượu nồng hay nhấm nháp ly cà phê nóng, cánh đàn ông chúng tôi ngồi lại quanh bàn lo giải quyết tại chỗ công tác phải làm ngay, không để về nhà thêm việc. Tiền bạc thu, chi, thanh toán sòng phẳng cho mọi chi phí cho chuyến du ngoạn do hội đứng ra tổ chức. Khi xong việc tính toán chi ly, minh bạch, ai nấy vui vẻ, thoải mái, chúc mừng nhau một ngày vui hiếm có – Hứa hẹn đến mùa hè lại tổ chức một chuyến du ngoạn khác ngoài bãi biển.

5 giờ chiều, du khách lục tục kéo nhau xuống bến, lên xe trở về thành phố – Chiều mùa đông, trời mau tối – Trên xe ai nấy đều mệt sau một ngày đi xa, vì cơ thể hoạt động nhiều dưới trời lạnh không quen. Chiếc xe bus

cũng chia sẻ mệt mỏi, chậm chậm bò xuống dốc, quanh quẹo qua cua cong của đèo cao, giữa cảnh mưa rừng trời tối. Đường về tối đen, hai bên đường bóng núi chập chờn. Nhìn đêm chỉ thấy những chớp đèn xe nối đuôi nhau, cố chạy nhanh về thành phố cho kịp giấc ngủ ngon .

Lời cảm ơn của anh trưởng đoàn xe, thay mặt BCH/Hội Võ Bị Victoria làm vui lòng mọi người vì chuyến đi suông sẻ, vui vẻ, thân ái, ít tốn kém nhưng giàu thêm nhiều kinh nghiệm sống. Đến 8:00pm, xe về tới bến, trả lại hành khách của một ngày đi xa .

Bây giờ hội viên của Hội Võ Bị Victoria, gia đình và con cháu hân diện vì đã từng đặt chân lên núi tuyết trong mùa đông, không phải ai cũng có dịp tốt để đi một lần cho biết .

Hội Võ Bị Victoria

# Tân BCH/Hội Nam Cali nhiệm kỳ 2006-2008

Tóm lược các sinh hoạt của Hội Võ Bị Nam Cali

1. Phiên họp với sự tham dự của 47 Cựu SVSQ ngày CN 16-7-2006 tại Westminster đã được đúc kết gồm các điểm chính:

- a. Tường trình, phổ biến các tin tức VB đặc biệt là kỳ Đại Hội 15 tại Houston của TH CSVSQ/ TVBQGVN.
- b. Nhận định, đánh giá và phác họa các chương trình của Hội VB Nam Cali nhằm duy trì tình thân huynh đệ VB và phát triển các mối tương quan văn hóa xã hội
- c. Tuyên bố mãn nhiệm của CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26 và BCH/Hội VB/Nam Cali nhiệm kỳ 2004-2006. Bầu cử chức vụ Hội Trưởng và CSVSQ Nguyễn Hàm K25 đã được đắc cử nhiệm kỳ 2006-2008

2. Dự trù các công tác sinh hoạt tháng 8 -12-2006 bao gồm việc thành lập Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên Nam Cali; củng cố và phát triển Đoàn TTN Đa Hiệu; liên lạc, hợp tác với các hội đoàn bạn, đặc biệt là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại tại địa phương trong công cuộc đấu tranh chung; các công tác thường vụ, thông tin liên lạc, học tập hội thảo liên quan đến cuộc sống, tương trợ và giao tế xã hội

3. Ban Chấp Hành Hội Võ Bị Nam Cali nhiệm kỳ 2006-08 gồm có các CSVSQ sau:

Hội Trưởng: Nguyễn Hàm K25

Hội Phó Nội Vụ: Nguyễn Hồng Miên K19

Hội Phó Ngoại Vụ: Tsu A Cầu K29

Tổng Thư Ký: Võ Công Tiên K26

Thủ Quỹ: Trần Trí Quốc K27

Ủy Viên Thường Vụ: Nguyễn Ngọc San K24

Ủy Viên Kế Hoạch: Đỗ Mạnh Trường K23

Ủy Viên Văn Hóa Xã Hội: Lê Khắc Phước K25

Ủy Viên Thể Thao Võ Thuật: Lê Phước Nhuận K28

Ủy Viên Tài Chính: Đỗ Trọng Kiên K29

Ban Cố Vấn:

Hoàng A Sam K9, Trần Mộng Di K10, Trần Khắc Huyên K14, Nguyễn Minh Chánh K16, Nguyễn Văn Úc K16, Dương Đức Sơ K17, Nguyễn Văn Thiệt K18, Trần Tiễn San K19, Nguyễn Hữu Thọ K20, Trần Văn Quỳnh K20, Nguyễn Xuân Nghị K23, Võ Kỳ Phong K24, Nguyễn Phán K24, Nguyễn Văn Linh K25, Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26.

Ban Kỹ Thuật: Nguyễn Thanh Thủy K26, Nguyễn Duy Niên K27, Đào Công Hương K29.

TM. BCH/HỘI CSVSQ/TVBQGVN/NAM CALI

CVSQ Võ Công Tiên K26

Tổng Thư Ký

# Tin Sinh Hoạt K16 Tháng 4 năm 2006

Thực Hiện Tuyển Tập Bút Ký Khóa 16

1, Vào đầu tháng 4 năm 2006, từ Paris, Pháp quốc, bạn Mai Trung Ngọc, hiện là Giám Đốc Nhà Phát Hành Nam Á, đã phổ biến lá thư trên Trang Nhà của Khóa 16 tại địa chỉ [www.k16vbqgvn.org](http://www.k16vbqgvn.org) đề nghị xúc tiến việc thực hiện Tuyển Tập Bút Ký Khóa 16 với mục đích: - Trao đổi tâm tình giữa các cựu SVSQ/K16 của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. – Lưu truyền lại cho thế hệ nối tiếp KK16 những kinh nghiệm máu xương của cha mẹ và các bác bạn cùng khóa, trong công cuộc chiến đấu chống Cộng sản trên dải đất quê hương Việt Nam, suốt từ ngày chiến tranh bùng nổ cho đến ngày Miền Nam Tư Do sụp đổ trước làn sóng xâm lăng của Cộng sản, vào tháng 4 năm 1975, đưa đến cảnh Nước mắt Nhà Tan .Là khóa Sĩ Quan Hiện dịch ra trường đến đơn vị vào đúng thời điểm khởi đầu cuộc chiến xâm lược Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Quốc Tế, và trưởng thành trong binh lửa theo cương độ chiến tranh, Khóa 16 đã dâng hiến cả tuổi trẻ cùng xương máu cho tổ quốc và quê hương.Cho đến những ngày cuối cùng của đất nước, vẫn hiên ngang trên khấp chiến trường, từ những Tiểu Đoàn Trưởng cho đến những Lữ Đoàn Trưởng Nhảy Dù, TQLC, Trung Đoàn Trưởng Bộ Binh và những Phi Đoàn Trưởng , Không Đoàn Trưởng Không Quân đến những Ham Trưởng của Hải Quân. các cựu SVSQ K16 đã dày dạn trên khấp các mặt trận, trong cuộc chiến đấu, không bao giờ nao núng trước kẻ thù đã dày xéo lên dân tộc.

2. Đại Diện Khóa tha thiết kêu gọi tinh thần tự giác tinh thần nguyện của các K16 và quý Phu Nhân đóng góp những bài viết bút ký về những kinh nghiệm của chính bản thân với sự trung thực và mộc mạc để truyền lại cho con cháu của chúng ta ngọn đuốc thiêng hồn đậm tan chế độ Cộng sản và đem lại tự do và phồn thịnh cho đất nước Việt Nam một ngày rất gần đây. Bài vở xin gởi về các Đại Diện Khóa hoặc Email bằng VNI về cho Ban Đại Diện Khóa ( [tayson16@yahoo.com](mailto:tayson16@yahoo.com) hay [mailbox3331@yahoo.com](mailto:mailbox3331@yahoo.com))

Thân ái,

Trần Ngọc Tòan

Đại Diện K16/TVBQGVN.

# SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU



Ngày 28 tháng 8 năm 2006

Kính Gửi:

Quý Bác, Quý Chú Cựu Sinh Viên Sĩ Quan.

Trích yếu: v.v Công Tác Xuân Bên Người Linh Trẻ Để  
Üng Hộ Các Chiến Sĩ Mỹ Gốc Việt Trên  
Chiến Trường Iraq và A Phú Hãn.

Kính thưa các Bác, các Chú, cùng quý Anh Chị Em;

Tết Ất Dậu vừa qua, Tổng Đoàn khởi đầu phát động phong trào hậu phương yểm trợ tinh thần chiến sĩ tiền tuyến và đã được các Bác, Chú và các Anh Chị Em nồng nhiệt đáp ứng. Nhiệt tình chúng ta đã sưởi ấm động viên các chiến sĩ Mỹ gốc Việt trong lúc Xuân Việt về trên đất khách xa xôi. Tổng Đoàn đã nhận được nhiều thư hồi âm đầy xúc động của các chiến sĩ đang chiến đấu bên trời vịnh Trung Đông. Xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị.

Project Xuân Bên Người Linh Trẻ năm ngoái gặt hái được thành quả đầy ưu ái cũng là nhờ được sự hỗ trợ tiếp tay của quý Bác, Chú và Anh Chị Em. Chúng cháu tha thiết mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý vị để Tổng Đoàn có khả năng ủng hộ tinh thần chiến sĩ nơi tiền tuyến trong dịp Tết Đinh Hợi này.

Để kịp thời thu xếp và gởi quà đến tay các chiến sĩ trước ngày Tết, TTNDH kính xin quý bác, quý chú , quý anh chị em vui lòng gửi mọi ủng hộ về địa chỉ? bên dưới trước ngày 01 tháng 12 2006:

*Chi phiếu xin dè:* DYA (Da-Hieu Youth Alliance)  
*Mailing* : c/o Ngô Phương Chi .  
14515 Natchez Ave S.  
Savage , MN 55378.

*Quý Bác, quý chú cần biết thêm chi tiết xin vui long liên lạc:*

*Huy-Long Nguyễn (TĐ Trưởng TTNDH) ...*

*(617) 875-8026*

*Quỳnh Trâm Nguyễn Hồ (TĐP Nội Vu)*

*(514) 279-3151*

*Hằng Nguyễn (TĐ Thủ Quỹ) .....*

*(408) 307-5059*

*Kính chào,*

*TM. Tổng Đoàn Trưởng TĐ/TTNDH*

*Quỳnh Trâm Nguyễn Hồ*

*Tổng Đoàn Phó Nội Vu*

# *Chuyến Đi Của Tôi*

Hai năm trước, tôi và các anh chị đoàn Montreal được cùng các Bác đến tham dự DHVB XIV ở D.C và được cùng sinh hoạt với các anh chị em TTNĐH. Trên đường về, tôi cứ thắc mắc, tại sao chỉ sinh hoạt chung có 3 ngày thôi, mà sao chúng tôi thấy gắn bó như vậy? Không lẽ vì cùng là con cháu Võ Bị với nhau nên dễ có cảm thông hơn chăng? DHVB XV kỳ này, mặc dầu mọi người đều bận rộn, tôi vẫn quyết định đơn phương độc mã đi dự DH Houston. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình nên rất hồi hộp và run. Sau những emails và cú điện thoại đi lại giữa Ba tôi và các bác trong ban tổ chức, tôi yên tâm chờ ngày lên đường.

Mọi việc đều êm xuôi thế mà phút chót lại trở ngại, hôm trước ngày đi ở bên east coast gặp mưa bão, nên chuyến bay của tôi bị delayed. Đứng chờ ở pick-up, lòng tôi không yên, cứ ái ngại vì biết Bác Nguyên (K20) phải quay lại phi trường vòng nữa để đón tôi. Nhưng khi gặp Bác, trước sự nhiệt tình vì con cháu của Bác, lòng tôi nhẹ nhõm không còn đắn đo.

Tôi gặp Chú Long (K31) và Kiệt, đến từ Đức mây bưa trước, vừa mới từ Dallas du ngoạn về. Chú Long là người chú “chịu chơi” nhất trong gia đình Võ Bị trong kỳ DH ở D.C. Chú tham gia sinh hoạt rất nhiều với lớp trẻ. Có người còn đã đoán mò đoán non rằng Chú qua “nầm vùng” cho mây Bác để nắm tình hình nội bộ TTNĐH nữa chứ. Trò chuyện với Kiệt, tuy mới gặp lần đầu, nhưng là Võ Bị con với nhau, nên chúng tôi không e dè giữ kẽ, mà cứ tự nhiên trò chuyện vui vẻ.

Sáng 29/06, lúc xuống lobby, thấy có 2 Bác và 1 chị đang dùng điểm tâm; lấp hết can đảm, tôi mon men lại chào hỏi làm quen. Thì ra đây là 2 Bác Toàn và Âu, từ OR vừa mới đến sáng nay. Đến trưa, Âu, Kiệt và tôi định làm 1 vòng downtown cho biết. Houston rộng lớn quá xá, đi cả buổi nhưng bọn tôi vẫn chưa thấy tăm hơi gì của phố xá nên đành phải quay trở về vì đã đến traffic hour. Bữa đó, tuy chưa biết downtown Houston ra sao, nhưng tôi đã chịu trận lần đầu khí hậu hè của cái xứ này. Trời nắng chang chang, nóng đến cháy da, cộng thêm độ ẩm của vùng vịnh nữa, từ parking đến Japanese garden chưa đầy 300m, sao mà ngán đến thế, ôi cái nóng hầm phát sợ. Tối đó, tôi gặp lại 2 Bác Sung (K17), Linh và Tuấn Anh vừa từ OR đến. Lúc Linh qua bên tôi năm ngoái, Tuấn Anh mới biết bò, bây giờ gặp lại, cu cậu đã chạy phá tứ tung. Điều không thay đổi ở chú sóc là cái miệng cười tinh nghịch thiệt dễ thương.

Sáng thứ sáu, 30/06, các phái đoàn từ xa về được đi tham quan chung. Nhóm TTNDH được chất lên chiếc xe van để tha hồ tâm sự. Tôi gặp lại Chị Diễm Anh và Tiến Dũng từ PA, 2 người bạn đã gặp ở D.C. Sau vui mừng chào hỏi là phần đấu khẩu international giữa Kiệt xứ Đức và công dân Mỹ Tiến Dũng. Miệng lưỡi 2 anh chàng này lanh và hóm hỉnh, nên người xứ lá cây phong tôi, chỉ phụ họa thôi cho chắc ăn. Nhóm trẻ chúng tôi, dẫu chỉ có đúng 6 cái miệng, thế mà ồn ào sôi nổi không thua gì cái chợ làng. Các Bác ngồi chung xe, chắc là bị nhức đầu điếc tai vì cái nhóm con cái VB nhà lá phía sau, nhưng vẫn không lên tiếng la rầy lời nào vì thông cảm đám con cháu lâu ngày mới có dịp hàn huyên đấu khẩu. Riêng Tuấn Anh quả là ngoan, mặc tiếng nói cười ầm ĩ, cậu bé vẫn yên giấc ngon lành. Hoan hô cậu bé thế hệ ba Võ Bị.

Sau khi đến xem thạch động, phái đoàn được dẫn đến River Walk ở San Antonio. Đi shop 1 vòng rồi nhấn với Bác Toàn xong, tôi mon men ra ngoài chụp hình. Dãy phố nhộn nhịp uốn quanh theo giòng nước nầm êm đềm dưới hàng cây rợp bóng và những giỏ hoa treo tươi xinh xắn khoe sắc màu lũng lăng trong gió thật quyến rủ. Lối đi nhỏ ẩn hiện những khách sạn sang trọng, những quán ăn tấp nập mồi mọc, những quán hàng rong bắt mắt làm sao. Khách tản bộ cũng như người ngồi thuyền, tưởng như chừng bước vào một thế giới khác, bỏ quên hết mọi ưu tư hàng ngày. Tần tần thả bộ mà quên cả giờ giấc, khi nhìn lại đồng hồ, thì chỉ còn 10 phút nữa thôi đã đến giờ tập họp. Dù khu phố bên kia sông vui nhộn hấp dẫn không thua gì bên này, nhưng tôi không còn lòng dạ nào mà ngắm nữa, chỉ ba chân bốn cẳng lách trong đám đông tìm đường về. Không ngờ River Walk lớn đến thế, chạy muôn hụt hơi, vậy mà về trễ đến 20 phút, làm các Bác phải lo lắng, sợ tôi bị lạc hay có anh nào bắt cóc rồi. Xin tạ lỗi và cảm ơn sự quan tâm của quý Bác.

Đêm xuống, tôi gặp lại Hằng (CA), Long (MA), Triết (CA) và có dịp làm quen với Xuân Anh và Thùy Anh. Để hoan nghênh chào đón 2 cô Anh MN, Long và Triết không ngớt chọc phá 2 người đẹp bằng lối chơi chữ tiếng Việt vui ghê, xe chở chúng tôi như muôn nỗ tung. Tối đó, 6 anh chị em tiến về dinh của Triết đóng quân, chứ ở khách sạn đâu có thể thức khuya mà quậy được. Long đưa banh xúi tôi sáng mai lên phát biểu về tâm tư của một TTNDH. Nhưng mỗi lần nặn óc viết bài thì mất cả mấy tiếng, tôi đâu thể khơi khơi nộp bài sáng mai được chứ. Định gọi Chi Diệm Anh viện binh, nhưng không ai nhắc phone, thôi thì Long cứ đọc bài đã soạn vậy. Dẫu đã khuya, nhưng cả nhóm vẫn mở máy ôn lại những hình ảnh ĐH ở D.C mà thấy ấm lòng.

Sáng thứ 7, mấy cô đang chuẩn bị gương lược thì Long vào hối vì anh chàng nôn được lên “máy chem.” cho mau, chứ phải chờ thì càng thêm hồi hộp. Sáng đó, tôi gặp lại Tuấn bên VA và biết thêm phái đoàn MN gồm Chị Diễm, Chị và Hoàng cùng với Em Christine từ SJ. Mọi người hân hoan khi được quen biết thêm bạn bè.

ĐH VB kỳ XV được khai mạc trang nghiêm với phần lễ rước Quốc kỳ và Quân kỳ của các Bác khóa 22. Bài Quốc Ca hùng tráng làm tôi xúc động và hãnh diện về nguồn gốc của mình. Cuộc họp sáng hôm đó, các Bác có nhắc đến những thành tích đóng góp của TTNDH trong những năm trước, làm tôi cũng thấy vui mừng lây mặc dầu mình là một thành viên mới toanh. Nhưng qua tường trình những năm gần đây, sinh hoạt của tổng đoàn có phần rời rạc và đậm chân, làm mấy Bác khổ tâm không ít; rồi tương lai tổng đoàn sẽ hoạt động ra sao, đi về đâu. Ngồi nghe, tôi thầm nhủ, không biết liệu rồi bọn tôi có làm được gì để mấy Bác bớt lo, hy vọng thêm lên không.

Đề tài ĐH kỳ này là “Dấn Thân” nhưng dấn cách nào đây? Chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống cũng như còn ít hiểu biết về binh nghiệp thì nên khởi đầu “dấn thân” ra sao? Đang thắc mắc thì đã đến phiên tổng đoàn trưởng Long lên chia sẻ cùng đại hội lời tâm tình của một TTNDH. Giọng cảm động, Long kể lại những chuỗi ngày gian nan của Bác gái tại quê nhà, những nhục nhằn khổ cực của Bác trai sau 75, sự cảm thông, trân trọng của anh trước những mất mát và hy sinh của đấng sinh thành. Nghe mà nước mắt tôi cứ tuôn dẫu đã dặn lòng không được khóc. Mà cầm lòng sao được vì đó cũng là hoàn cảnh của Ba Mẹ tôi và các gia đình Quân Nhân khác ngày nào. Hiện tại được sống trong xứ sở ấm no và tự do dân chủ, nên lớp trẻ ít ai nhớ hoặc nghĩ đến chuyện của nhiều năm về trước. Chứ thật ra, hiện tại bây giờ còn biết bao người dân

Việt vẫn còn bị sống trong cảnh khốn khổ gian truân kèm kẹp. Vì ai mà nồng nỗi này...?

Lúc giải lao thì TTNDH được đài phát thanh VRN, Dallas, TX mời ra phỏng vấn. Ban đầu, cả nhóm tưởng chỉ ra làm cảnh cho tổng đoàn trưởng thôi, ai dè ai cũng phải lần lượt ra trình diện micro. Nếu biết trước phải phát biểu trước ống kính, có lẽ nhiều người không dám xông pha, nhưng khi đã vào trận thi mọi người hăng hái nhập cuộc vậy.

TTNDH được chuyển qua phòng riêng để bàn thảo về đường lối hoạt động. Sắp ghế theo vòng lưỡi câu, chúng tôi lần lượt giới thiệu về mình. Những câu hỏi quanh co với câu trả lời liêng thoảng, bầu không khí thật vui nhộn và thân mật. Sau đó, mỗi đại diện hội tường thuật về sinh hoạt từng vùng và chia sẻ những khó khăn. Tình hình chung thì phần đông các Em mới lớn sau này, vì chưa có dịp biết về đất nước, về lịch sử nước nhà, hoặc các Anh Chị lớn hơn vì bận bịu công việc và gia đình, nên việc tham gia đoàn còn lơ là hiếm hoi. Hôm đó Chú San (K28) và Chú Long đã nhắc chúng tôi rằng TTNDH luôn được các Chú Bác Võ Bị nâng đỡ và ủng hộ, các Cháu chỉ cần lên tiếng là có ngay hậu thuẫn. Đâu phải hội đoàn nào cũng có cơ may được một lực lượng hùng mạnh yểm trợ hết lòng như vậy đâu. Tuy phần nhân lực của đoàn còn ít ỏi, nhưng tôi có cảm nhận rằng, những ai đã đến sinh hoạt đều là người có tấm lòng, muốn làm một cái gì đó mang âm hưởng truyền thống Võ Bị của Cha và các Chú Bác mình, hằng mong làm đẹp cuộc đời và đất nước. Con đường “dấn thân” của tôi chưa biết sẽ có kết quả ra sao, nhưng giờ đây tôi thấy không nản lòng, khi biết mình luôn có sự hỗ trợ của Hội SQVB.

Sau kỳ họp, chúng tôi muốn bắt tay vào mở một website để mọi người có dịp liên lạc, chia sẻ tin tức cũng như kiến

thức chung, trao đổi tâm tư và hình ảnh gia đình VB, nhằm móc nối tình đoàn kết giữa các bạn khắp nơi. Website cũng có thể là khởi đầu để ra mắt mọi người về sinh hoạt TTNDH sau này. Project “xuân bên người lính trẻ” năm ngoái được hái gặt nhiều thành quả đầy ưu ái, nên năm nay mọi người muốn tiếp tục phần “tấm lòng hậu phượng”, nhằm vinh danh những người lính trẻ gốc Việt hiện đang chiến đấu bên miền vịnh Trung Đông. Parade at Tet in SJ là một project mà TTNDH muốn thực hiện để các bạn có dịp gặp gỡ làm việc chung.

Đến tối, sau 1 ngày làm việc hăng say, Triết dẫn cả nhóm đi thưởng thức crawfish festival. Mười mấy thau crawfish được các bạn chiếu cố tận tình nầm phơi bày, mấy đĩa tôm, gà chiên cũng không bị bõ lỡ làng. Sau đó có thêm một số bạn Houstonian nhập vào nhóm, rồi cùng nhau đến quán Karoke. Vài bạn đã có dịp lên làm ca sĩ, cả nhóm định lên hát một bài nhạc lính “lấy le” nhưng tiếc quá đã đến giờ về.

Sau khi Chú Long và Triết chở 2 cô bạn Houstonian về, có mấy Bác đã gởi tiếp tế đến 2 thùng crawfish và cua, cộng thêm bắp luộc và bánh bò nướng nữa.

Vậy là mọi người hớn hở nhập cuộc tiếp. Ăn khuya mà thịnh soạn quá chừng. Ngồi bệt xung quanh 2 thùng đồ ăn bự sư, mọi người bẻ crawfish nhịp nhàng mà cứ thao thao cười nói, cười đến đau bụng và mõi miệng luôn. Đã hơn 2 giờ sáng mà một số còn muốn quay tiếp. Thế là Anh Sinh, Anh Vũ sư và Vũ monk bị đem ra tế thần. 3 anh chàng đang chuẩn bị vào mộng bên CA bị phá giấc đã dành, lại còn bị hù sê được gán cho chức vụ khó khăn vì không đến dự DH kỳ này, SCAAARYYY... Cúp phone bên west xong, mấy người còn muốn gọi qua bên

east coast nữa, dù bên bến giờ này hơn 4 giờ sáng rồi còn gì. Dang ngon giấc an lành mà bị dựng đầu dậy, thế mà Chị Thư vẫn vui vẻ hâu chuyện với bầy em phá phách này. Sau Chị Thư đã hết danh sách nạn nhân nên cả bọn tan hàng, bằng không còn thức đến lúc ngắm bình minh luôn.

Sáng đó, bình nước nóng khi không nỗi chứng kiếm chuyện, thế là cả bọn có a cold shower làm kỷ niệm. Mặc dầu nhiều con mắt đỏ hoe, nhưng ai cũng nôn nao chuẩn bị đi dự hội thảo vì sáng nay Anh Dũng sẽ thuyết trình. Xe Triết dẫn đường, chú tài bận bàn tán sôi nổi nên đã missed exit. Cả nhóm có dịp đi vòng ngang downtown Houston qua xa lộ, thì ra ở đây phố xá lớn quá. Khi đến nơi, cả bọn hụt nghe phần đầu speech của Anh Dũng, Thật tiếc. Khi mấy Bác bàn cách đào tạo TTNDH, Long mạnh dạn giơ tay phát biểu tình trạng “chiêu binh” của tổng đoàn. Các Bác đồng quyết định sau chuyến đại hội về, sẽ khẩn cấp khuyến khích con cháu tham gia tích cực. Vì TTNDH là một quan tâm lớn của các Bác. TTNDH đến tham dự ĐH được nhận những tràng vỗ tay cỗ vũ thân thương của các Bác, được ra đứng trước ĐH chụp hình, ôi vinh hạnh biết bao.

Xế chiều, căn phòng con gái xôn xao tấp nập như nhà có đại sự. Các cô, kẻ ủi áo, người tô son, bên chải tóc. Mọi người chia sẻ cách trang điểm, giúp nhau chỉnh lại y phục, đeo hộ nữ trang. Trên dưới nhà thấp thoáng trai thanh gái lịch, rộn ràng náo nức đi dự Dạ Tiệc Võ Bị. Nhà hàng Ocean Palace rộng rãi và trang nhã tưng bừng tiếp đón đại gia đình Võ Bị bốn phương và thân hữu. Quang cảnh đêm liên hoan thật náo nhiệt nhộn nhịp, bao mái đầu điểm sương nhưng còn thấp thoáng dáng oai hùng ngày nào, các bác gái thật quý phái trong những chiếc áo dài duyên dáng hoặc những bộ dạ hội xinh đẹp, mọi người ai cũng hớn hở hàn huyên. Phần văn nghệ quả phong phú

hào hứng, không khí luôn sống động vui nhộn, sành nhảy được bà con hưởng ứng nhiệt tình.

Sau đêm dạ vũ, cả nhóm rủ nhau về nhà mở tiệc tiếp. Sau phần đốt pháo bông celebrating 4 th of july, mọi người vào nhà trốn bầy muỗi rồi xúm quanh lab top xem lại những hình ảnh của 3 ngày vui vừa qua. Mấy anh nâng ly tán dốc kể chuyện tiểu lâm, còn mấy cô rút lên lầu nghỉ sớm hơn vì đã mệt nhừ.

Sáng hôm sau, tôi ngồi sắp đồ vào valise mà bụng buồn thiu, cứ mong thời gian chầm chậm trôi thêm chút nữa vì còn lưu luyến những người bạn quanh mình. Vì đến trước ngày ĐH, nên sáng nay đã đến lúc tôi phải bay về lại, không được dịp vui chơi tiếp cùng các bạn, tiếc quá . Dù biết cuộc vui nào rồi cũng tàn, nhưng tôi vẫn thấy bịen rịn chia tay mọi người và tất cả hẹn cùng nhau tái ngộ một ngày thật gần.

Thế đó, cuộc hội ngộ TTNDH của tôi ở ĐH Houston, mong gặp lại tất cả các bạn – và còn các anh chị các bạn mới nữa, chúng ta hẹn nhau kỳ ĐH đến nhé.

Qùynh Trâm K22/2

# *Phóng sự bằng hình ảnh*

**ĐẠI HỘI XV  
THANH THIẾU NIÊN  
ĐA HIỆU**

**TỔ CHỨC TẠI  
HOUSTON, TX**

*Hình ảnh: do TTNDH cung cấp*



















# Thư Tín Đa Hiệu



Ngồi xem lại những tấm hình chụp Đại Hội Võ Bị 15 do nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ Trần Thanh Quang K20 gửi đến, mà tưởng như chuyện mới xảy ra tuần trước, tòa soạn Đa Hiệu mang ơn anh chàng chụp ảnh tài tử này rất nhiều, vì nếu không có những tấm hình chụp vung tàn tán của anh trong mấy ngày Đại Hội thì anh em chúng tôi không biết lấy đâu hình ảnh để ghi lại hết được những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay vồn vã, những ánh mắt thân thiết của các vị đàn anh, các bạn, các chị, các cháu, từ khắp nơi, bất chấp đường xa dăm thẳm, trời mưa, trời nắng, như những cánh chim bạt gió, đúng hạn kỳ, lại về xum họp mỗi lần Đại Hội.

Số Đa Hiệu 78 này mới thật sự là số báo cuối cùng của Tòa soạn Đa Hiệu nhiệm kỳ

2004 – 2006, tâm trạng chúng tôi cũng giống như mấy anh thư ký đi làm cho đến ngày nhận được tấm giấy nghỉ hưu, lòng khoan khoái vì kể từ nay mình sẽ không phải đi làm nữa, nhưng tự đáy lòng vẫn có một chút vấn vương, nó nhẹ như cơn gió thoảng, chợt đến, chợt đi, thật khó mà diễn tả cho hết ý.

Cái nỗi vui nhất của anh em chúng tôi không phải là từ nay được nghỉ phép dài hạn, mà chính là việc chuyển giao Đa Hiệu cho một chàng trẻ tuổi, tài hoa và đầy nhiệt huyết, CSVSQ K24 Đinh Tiến Đạo, các huynh đệ trong tòa soạn hạ phiên, đọc bài tâm sự của anh đăng trên diễn đàn VOBIVIETNAM đều nở những nụ cười toe toét: “Hey! This is the GUY!”, quả đúng là tuổi trẻ với quan niệm mới, cách mạng và sáng tạo, đọc bài “Hướng đi mới cho Đa Hiệu” chúng ta đều nhận thấy anh đã để hết tâm huyết và có rất nhiều suy tư cho một Đặc san Đa Hiệu tương lai, nhưng mới làm sao thì chúng ta phải chờ Đa Hiệu số 79 trình làng cái đã, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp.

Trong bài viết của anh Tân Chủ Bút có một vấn đề mà anh em chúng tôi không có cùng quan điểm, Đó là đoạn anh dẫn chứng lời của anh Cựu THT trong bài diễn văn đọc tại Đại Hội Võ Bị 15. Có 3 độc giả (1 K24, 2K19) trong Đại Gia Đình Võ Bị từ chối nhận Đa Hiệu, và đồng thời cũng rút tên ra khỏi diễn đàn VOBIVIETNAM, lý do: bất đồng ý kiến với một vài cá nhân trong BCH/TH, và tạm thời không muốn tham dự mọi sinh hoạt với Tổng Hội. Vì nếu quý vị đó chê Đa Hiệu dở quá hoặc đắt quá không thích đọc nữa thì chúng tôi chắc chắn sẽ có những lá thư phê bình góp ý xây dựng gửi về tòa soạn chứ không phải là những lá thư từ chối mua báo như những khách hàng của tờ Newsweek mà anh Tân Chủ Bút đã đề cập trong bài viết kể trên.

Trong số Đa Hiệu kỳ này, có một số bài chúng tôi không đăng được, lý do vì là số đặc biệt về Đại Hội Võ Bị 15 và còn một số bài ứ đọng lại từ những số trước, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi đến những quý vị đã ưu ái gửi bài cho Đa Hiệu, tòa soạn sẽ chuyển đến tòa soạn thương phiền để tùy nghi.

Thay mặt toàn thể Huynh Đệ trong tòa soạn hạ phiên, xin gửi lời chào từ biệt và lời cảm ơn chân thành của anh em chúng tôi, đến quý vị Niên trưởng, quý Bạn, quý vị Phu nhân, các Cháu trong Đại Gia Đình Võ Bị, và quý vị Tác giả cũng như Độc giả thân hữu, đã nhiệt tình yểm trợ anh em chúng tôi về những phê bình góp ý xây dựng, ủng hộ tài chính, gửi những sáng tác giá trị, khích lệ tinh thần, trong suốt hai năm vừa qua.

Tòa soạn Đa Hiệu  
Nhiệm kỳ 2004 - 2006

**BẠN NGUYỄN ĐẮC SONG PHƯƠNG K21, HAWTHORNE,  
CALIFORNIA.**

Cám ơn anh Phương nhiều lắm, chúng tôi đã làm đúng theo lời dặn của anh trong thư,  
đã ghi tên và địa chỉ anh Nguyễn song Diêm vào hồ sơ gửi báo Đa Hiệu. Chúng tôi cung đã nhận được chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu của anh, chúc anh và gia đình luôn vui mạnh.

**ÔNG NGUYỄN HƯƠNG, SAN JOSÉ, CALIFORNIA.**

Rất cảm động sau khi đọc thư của ông gửi cho tòa soạn, không ngờ Ông đã là độc giả của Đa Hiệu từ năm 1964, trong thư Ông mong muốn Đa Hiệu phải được duy trì 30 năm nữa, không ngờ Đa Hiệu lại có một thân hữu vĩ đại như thế, chúng tôi đọc thư Ông mà thấy thiện với chính mình, vì chúng tôi, những đứa con chính gốc của trường Mẹ, cũng chẳng bao giờ dám có ý nghĩ là sẽ duy trì được tờ Đa Hiệu

được mươi, mươi lăm năm nữa. Chúng tôi đã nhật tu ngay tên Ông vào danh sách gửi báo, mong rằng Đa Hiệu luôn xứng đáng là một món quà thân quý nho nhỏ để khỏi phụ lòng yêu mến của độc giả.

### **Niên Trưởng Lê Kim K5, Atlanta, Georgia.**

Rất mừng khi được biết Niên trưởng vẫn còn khỏe như trai 50, 60, trong khi đàn em đôi khi thấy mình lụ khụ như cụ già 60, 70. Nghe Niên trưởng đọc Đa Hiệu từng chữ, từ chữ đầu tới chữ cuối, các anh em trong tòa soạn đều lắc đầu lè lưỡi, nhất là mấy trợ chuyên viên sửa lỗi chính tả. Đã nhận được chi phiếu ủng hộ của Niên trưởng, xin cảm ơn NT rất nhiều và xin NT tha thứ cho đàn em nếu bài vở có nhiều sơ sót, đàn em cũng không dám hứa cuội, vì số này là số chót, chỉ vài tuần nữa là đã được về rửa bát cho vợ, hy vọng quý anh chị thượng phiên cố gắng cẩn thận hơn bọn chúng tôi.

### **Bà Quả Phụ Vũ Đức Vinh, Bellevue, Washington.**

Tòa soạn đã nhận được tấm thiệp cảm ơn thật đẹp và trang trọng kèm thêm chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu của Bà. Chúng tôi rất cảm động và xin chúc bà và gia đình luôn bình an vui mạnh, chúng tôi cũng đã chuyển những băng nhạc của ca sĩ Thái Thanh đến CSVSQ/K19 Tô văn Cấp như theo lời đề nghị.

### **Niên Trưởng Trần Ngọc Huế K18, Falls Church, Virginia.**

Cảm ơn NT đã có lời khích lệ anh em chúng tôi, cứ nhắm mắt qua cầu rồi cũng qua được bên kia bờ, hiện nay chỉ còn có một bước nữa mà thôi, hy vọng không bị hụt cảng, đó là

kinh nghiệm anh em chúng tôi vừa trải qua. Chúc mừng NT  
mới thăng quan tiến chức, xin gửi lời thăm sức khỏe chị và  
gia đình.

### **Niên trưởng Nguyễn xuân Thắng K16, Harrisburg, PA.**

Đã nhận được chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu và 2 bài thơ của  
người đẹp Đào Nguyên, kỳ này tòa soạn nhận được quá  
nhiều thơ của độc giả gửi về, khi đàm em viết những dòng  
này thì các anh em vẫn còn đang chui mũi vào mấy chục  
bài thơ để lựa đăng, hy vọng chỉ đăng được một bài trong 2  
bài NT gửi đến tòa soạn, bài Hải ngoại thương ca rất hay,  
tuy nhiên tòa soạn cũng xin phép tác giả sửa đổi chút xíu,  
mong cô Đào Nguyên thông cảm cho.

### **Chị Nguyễn Nga, Metz, France.**

Anh em trong tòa soạn bầu chị Nga là người gửi thư thăm  
hỏi và khích lệ Đa Hiệu đều đặn nhất, kỳ báo nào cũng có  
thư từ Metz, chị còn gửi cả những gói kẹo, gói café, thật là,  
của một đồng nhưng công thì cả trăm nén, còn cái tình quý  
mến chị dành cho anh em chúng tôi thì cả ngàn nén cũng  
không thể đổi được, trước khi nói lời tạm biệt, chúng tôi  
chân thành gửi đến chị lời cám ơn nồng nhiệt nhất. Chúc  
chị mãi vui khỏe, trẻ đẹp thỉnh thoảng nhớ gửi cho Đa Hiệu  
những vần thơ mới.

### **Cháu Trần hoàng Quỳnh, Houston, Texas.**

Chú đã thực hiện đúng như lời cháu yêu cầu là chuyển lá  
thư của cháu đến anh Tôn thất Quốc Anh, thứ nam của Niên  
trưởng Tôn Thất Xứng (Montreal, Canada), hy vọng khi cháu

đọc được những dòng này thì đã liên lạc được với Quốc Anh.

### **CSVSQ/K28 Nguyễn Kim Quan.**

Tòa soạn đã nhận được chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu rất hậu hĩnh của Quan, cảm ơn bạn lăm lăm, chúc mừng 2 cô con gái quý của Quan: cháu Nguyễn thị Khôi Nguyên vừa tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa tại Missouri, và cháu Nguyễn thị Nhất Nguyên cũng vừa đậu MS tại Kansas City. Khi nào có dịp đến Tennessee thế nào cũng ghé thăm Quan và gia đình.

### **Chị Quế Anh, Westminster, California.**

Nhận được thư chị chúng tôi đã gửi ngay Đa Hiệu số 76 đến địa chỉ chị ghi trên thư, hy vọng đến hôm nay thì chị đã nhận được. Những bài viết gửi đến tòa soạn mà không đăng, thường là không được trả lại tác giả, trừ phi có lời yêu cầu đặc biệt, và lại tòa soạn Đa Hiệu được luân chuyển mỗi 2 năm, chúng tôi không nghĩ là những bài thơ ông nhà gửi từ mấy năm qua còn được cất giữ , xin chị thông cảm.

### **Niên trưởng Cao Yết K16, Fremont, California.**

Cám ơn những lời thăm hỏi và chi phiếu ủng hộ Đa Hiệu của Niên trưởng, thư chỉ có vài hàng mà sao trong lòng anh em chúng tôi thấy ấm áp chi lạ. Ôi cái tình Võ Bị mới thân mến làm sao, sau khi từ giã cái công việc partime tạm thời này, mới thấm được cái cảnh thân cõi lăn lộn nhưng lúc nào cũng được sự cảm thông của quý huynh đệ khắp nơi. Chúc Niên trưởng và gia đình luôn vui mạnh.

## GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Trong thời gian vừa qua Tòa soạn Đa Hiệu đã nhận được các tác phẩm sau đây:

LỚN LÊN VỚI ĐẤT NƯỚC của tác giả VY THANH  
(tác giả tên thật là GS Nguyễn Văn Thùy, dạy môn Hóa Học Hữu Cơ tại Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khoảng năm 63-65), sách viết rất công phu, dày 755 trang, chia làm 2 phần, phần chính gồm có 395 trang, còn lại là phần chú thích, lời Bạt do Mặc Đỗ viết, do Tủ sách Sự Thật xuất bản, giá bán 30.00 mỹ kim, thư từ liên lạc xin gửi về:



Vy Thanh, P.O. Box  
2126, Seal Beach, Ca 90740, Usa

Email: [vythanh06@yahoo.com](mailto:vythanh06@yahoo.com)

TRIẾT HỌC LÝ ĐÔNG A của tác giả Luật sư Đỗ Thái Nhiên, sách dày 392 trang, Nguyễn Minh Trí trình bày, do Thời Văn xuất bản, giá bá 16.00 mỹ kim, liên lạc tác giả: Đỗ Thái Nhân, Email: [dothainhien80@hotmail.com](mailto:dothainhien80@hotmail.com), cell phone: (714) 705 5411, Chi phiếu và thư từ xin đề: Hoàng Tâm, 12612 Groveview street, Garden Grove, Ca 92840, USA.



Tuyển tập HỐT MỘT THANG của tác giả Phạm Quốc Bảo, sách gồm 19 chuyện ngắn chuyện nào cũng nhẹ nhàng thú vị, như bốn câu thơ của tác giả đề ở bìa sau:

Ta nào có bị lưu vong  
đất là đất sống, tạm dung bao giờ  
Cái tâm gồm cả nay xưa

Ứng vào đời sống cũng vừa nhân gian.Truyện ngắn sau cùng của tập truyện: “Đóa hồng dại trên đồi Cù”

đã được đăng trên Đa Hiệu số 73. Hình bìa do Bùi kim Ánh trình bày, Việt Hưng xuất bản, giá bán 15.00 Mỹ kim, thư từ liên lạc xin gửi về: Phạm Quốc Bảo, 14772 Bolsa Ave. # 107, Westminster, Ca 92683, USA. Đ.t. (714) 892-9414 ext 143. Email: [pqbao@nguoivietweb.com](mailto:pqbao@nguoivietweb.com).

Tòa soạn Đa Hiệu xin trân trọng 3 tác phẩm trên đến quý vị độc giả.



## NHẮN TIN

**CSVSQ/K23 Trần xuân Tâm** muôn biết tin tức về niêng trưởng: CSVSQ/K22A hiện đang cư ngụ tại Tây Đức, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ sau đây:

Tâm văn Trần, 1124 N. Glade Ave., Apt#243  
Oklahoma City, OK 73127

Nhắn tin NT Đàm K16 (trong thơ gửi cho tòa soạn không có đề rõ tên họ, chúng tôi không biết có phải là NT Hồ khắc Đàm hay không?), có người quen là Nguyễn Cam muốn biết địa chỉ của chị Tiến ở Saigon, xin liên lạc về địa chỉ sau đây:

Nguyễn Cam, 1160 Hammond Ave., Waterloo, IA 50702.

# DANH SÁCH CSVSQ & THÂN HỮU YẾM TRỢ ĐA HIỆU

Tính đến ngày 6-9-2006

Số TT	Họ & Tên	Khóa	Yểm trợ
1,723	Hội VB Georgia	-	100
1,724	Hội VB Massachusetts	-	200
1,725	Nguyễn Huy Hùng K1	1	20
1,726	Nguyễn Văn Cư K2	2	30
1,727	Trương Văn Chuong K2	2	80
1,728	Đỗ Ngọc Nhận K3	3	30
1,729	Đỗ Ngọc Nhận K3	3	30
1,730	Hoàng Xuân Lâm K3	3	50
1,731	Phạm Tất Thông K3	3	100
1,732	Quan Minh Giàu K3	3	50
1,733	Lê Kim Ngô K4	4	50
1,734	Mrs Đăng Ngọc Lân K4B	4	20
1,735	Ngô Thanh Tùng K4	4	50
1,736	Nguyễn Đình Hoà K4	4	40
1,737	Dặng Văn Cầu K5	5	40
1,738	Lê Kim K5	5	30
1,739	Nguyễn Đăng Ngoạn K5	5	20
1,740	Sầm Tân Phước K6	6	30
1,741	Cao Hữu Duyên K8	8	30
1,742	Dặng Phạm Khảo K8	8	30
1,743	Đoàn Trọng Tín K8	8	30
1,744	Hoàng Đức Thành K8	8	20
1,745	Lò Cẩm Bảo K8	8	50
1,746	Lương Văn Hơi K8	8	30
1,747	Nguyễn Quốc Hoàng K8	8	40
1,748	Nguyễn Quốc Thanh K8	8	20
1,749	Phạm Tường Anh K8C	8	100
1,750	Bà Phạm Ngọc Ninh K9	9	35
1,751	Đan Đình Cận K9	9	30
1,752	Ngô Tấn Nghĩa K9	9	100
1,753	Mrs Đinh Văn Tiết K10	10	30
1,754	Bà Mai Ngọc Sáng K10B	10	35
1,755	Đoan Mai K10	10	30

1,756	Hoàng Thanh Thắng K 10	10	30
1,757	Hứa Yến Khiển K10	10	30
1,758	Nguyễn Hữu Biểu K10	10	20
1,759	Nguyễn Hữu Thục K10	10	50
1,760	Nguyễn Lê Trí K10	10	20
1,761	Nguyễn Nghịệp Kiến K10	10	20
1,762	Nguyễn Văn Đã K10	10	20
1,763	Nguyễn Văn Vang K10P	10	20
1,764	Phạm Đức Vui K10	10	20
1,765	Phạm Quang Mỹ K10	10	30
1,766	Phạm Thế Phiệt K10	10	50
1,767	Tống Thất Dziên K10	10	30
1,768	Vũ Ngọc Mới K10P	10	35
1,769	Bà Đặng Đình Giai K11	11	30
1,770	Đèo Văn Sin K11	11	30
1,771	Ngô Văn Phát K11	11	35
1,772	Nguyễn Chất K11	11	30
1,773	Nguyễn Thanh Nam K11	11	35
1,774	Phan Bá Các K11	11	30
1,775	Vũ Đạm K11	11	50
1,776	Dương Văn Chương K12	12	30
1,777	Hoàng Ngọc Dư K12	12	40
1,778	Lê Bá Tri K12	12	30
1,779	Ngô Hữu Ân K12	12	20
1,780	Trần Hữu Kinh K12	12	50
1,781	Trương Bích Bích K12	12	20
1,782	Vũ Cao An K12	12	30
1,783	Bà Trần Ngọc Bảo K13B	13	35
1,784	Đặng Văn Hoà K13	13	60
1,785	Đỗ Huy Huệ K13	13	30
1,786	Đoàn Trọng Cảo K13	13	20
1,787	Nguyễn An Cảnh K13	13	30
1,788	Nguyễn Văn Bồng K13	13	30
1,789	Nguyễn Văn Phan K13	13	50
1,790	Thái Thanh Giang K13	13	30
1,791	Diệp An Long K14	14	30
1,792	Lê Hoàng Châu K14	14	30
1,793	Nguyễn Thanh Đoài K14	14	25
1,794	Nguyễn Công Hiệp K15	15	30
1,795	Bùi Văn Ngó K16	16	30
1,796	Cao Yết K16	16	50
1,797	Đặng Kiều Chương K16	16	35
1,798	Hồng Ngọc Minh K16	16	50
1,799	Lê Đình Hương K16	16	30
1,800	Lê Minh Đường K16	16	50
1,801	Lê Vũ Thiết K16	16	30
1,802	Lục Sĩ Đức K16	16	50
1,803	Nguyễn Xuân Thắng K16	16	40

1,804	Phạm Văn Nghĩa K16	16	60
1,805	Thái Ối Xiếng K16	16	30
1,806	Tôn Thất Chung K16	16	20
1,807	Trần Khắc Thuyên K16	16	50
1,808	Trần Ngọc Toàn K16	16	50
1,809	Trương Thuận Hiếu K16	16	20
1,810	Hồ Văn Được K17	17	30
1,811	Lê Văn Cửu K17	17	50
1,812	Mrs Nguyễn Thành Tâm K17	17	20
1,813	Mrs. Nguyễn Hữu Đông K17	17	20
1,814	Nguyễn Duy Long K17	17	20
1,815	Nguyễn Hoài Cát K17	17	20
1,816	Nguyễn Thông K17	17	30
1,817	Phạm Hữu Thành K17	17	50
1,818	Đỗ Văn Hanh K18	18	30
1,819	Hoaàng Công Thêm K18	18	20
1,820	Lê Hùng K18	18	50
1,821	Nguyễn Chánh Dật K18	18	50
1,822	Nguyễn Thanh Liên K18	18	30
1,823	Tịnh A Nhi K18	18	60
1,824	Văn Định Phụng K18	18	30
1,825	BS Phạm Thị Minh K19B	19	100
1,826	Đỗ Văn Mười K19	19	50
1,827	Hồ Huỳnh Anh K19	19	30
1,828	Hồ Văn Hạc K19	19	20
1,829	Kang Tum Sơn K19	19	40
1,830	Lâm Văn Xê K19	19	100
1,831	Lê Minh Phương K19	19	50
1,832	Lương Thành Lập K19	19	35
1,833	Mrs Nguyễn Thị Minh K19B	19	50
1,834	Nguyễn Anh Linh K19	19	80
1,835	Nguyễn Hữu Thuận K19	19	50
1,836	Nguyễn Văn Ly K19	19	30
1,837	Nguyễn Văn Tâm K19	19	30
1,838	Nguyễn Văn Triệu K19	19	30
1,839	Nguyễn Vĩnh Giảm K19	19	35
1,840	Trần Bá Tòng K19	19	20
1,841	Trương Trọng Nhật K19	19	50
1,842	Văng Bá Sen K19	19	30
1,843	Võ Công Thành K19	19	30
1,844	Võ Đào K19	19	30
1,845	Bùi Văn Thượng K20	20	50
1,846	Đỗ Duy Chuồng K20	20	30
1,847	Đoàn Đại Lộc K20	20	70
1,848	Lê Thanh Phong K20	20	50
1,849	Lê Văn Toản K20	20	50
1,850	Nguyễn Chánh Trực K20	20	30
1,851	Nguyễn Huy Bích K20	20	50

1,852	Nguyễn Văn Huân K20	20	50
1,853	Nguyễn Văn Nam K20	20	35
1,854	Nguyễn Xuân Hồng Chân K20	20	20
1,855	Phạm Khâm Khâm K20	20	20
1,856	Thái Văn Tân K20	20	30
1,857	Trần Quang Tự K20	20	30
1,858	Trần Quynh K20	20	30
1,859	Trần Văn Trương K20	20	100
1,860	Trương Văn Vân K20	20	30
1,861	Vũ Tuấn Việt K20	20	30
1,862	Vương Mộng Long K20	20	40
1,863	Lê Hồng Diểu K21	21	40
1,864	Lê Văn Nhân K21	21	30
1,865	Nguyễn Quang Đan K21	21	50
1,866	Nguyễn Văn Đông K21	21	50
1,867	Nguyễn Văn Trung K21	21	30
1,868	Robert Nguyễn K21	21	30
1,869	Hoang N. Yem K22	22	50
1,870	Huỳnh Vinh Quang K22	22	30
1,871	Mai Vinh Phu K22	22	100
1,872	Nguyễn Tấn Hoè K22	22	50
1,873	Phạm Xuân Thiếp K22	22	35
1,874	Trương Văn Pho K22	22	30
1,875	Đỗ Mạnh Trường K23	23	30
1,876	Dương Tuấn Việt K23	23	50
1,877	Lê Tri Due K23	23	37.57
1,878	Lê Văn Anh K23	23	40
1,879	Lê Văn Chuoi K23	23	30
1,880	Lê Văn Hóa K23	23	30
1,881	Nguyễn Đình Nhơn K23	23	30
1,882	Nguyễn Hữu Hải K23	23	100
1,883	Nguyễn Lợi K23	23	40
1,884	Nguyễn P. Hùng K23	23	30
1,885	Nguyễn Văn Hưng K23	23	35
1,886	Nguyễn Văn Vinh K23	23	50
1,887	Trần Phát Thanh K23	23	20
1,888	Trần Văn Tâm K23	23	40
1,889	Trần Viết Huấn K23	23	35
1,890	Vương Chước K23	23	50
1,891	Đặng Đức Vương K24	24	50
1,892	Đặng Ngọc Quý K24	24	50
1,893	Hoàng Bá Việt K24	24	40
1,894	Lê Văn Minh K24	24	50
1,895	Trần Xuyên K24	24	40
1,896	Võ Đình Lân K24	24	100
1,897	Đỗ Thiếu Bá K25	25	50
1,898	Hà Tham K25	25	50
1,899	Nguyễn Hàm K25	25	40

1,900	Ông Thoại Đình K25	25	30
1,901	Trần Hường K25	25	25
1,902	Chau Van Hai K26	26	30
1,903	Dặng Văn Kế K26	26	30
1,904	Doản Ngọc Lợi K26	26	50
1,905	Mai Cửu Long K26	26	50
1,906	Ngô Văn Nơi K26	26	30
1,907	Nguyễn Thiện Nhơn K26	26	50
1,908	Vũ Đức Thuận K26	26	50
1,909	Vũ Kim trọng K26	26	30
1,910	Lê Văn Hồng K27	27	25
1,911	Nguyễn Tấn Long K27	27	30
1,912	Ninh Ngọc Đức K27	27	50
1,913	Trần Ngọc Hùng Vũ K27	27	30
1,914	Trương Văn Hợn K27	27	30
1,915	Huỳnh Dĩ Minh K28	28	30
1,916	Lê Trường Thọ K28	28	50
1,917	Nguyễn Kim Quan K28	28	100
1,918	Vũ Văn Lai K28	28	100
1,919	Hà Minh Châu K29	29	35
1,920	Hồ Đě K29	29	35
1,921	Lê Văn A K29	29	30
1,922	Nguyễn Thành Sơn K29	29	40
1,923	Trần Văn Kính K29	29	50
1,924	Cao Hữu Hiền K30	30	35
1,925	Đinh Văn Thành K30	30	35
1,926	Lê Hoàng Sơn K30	30	30
1,927	Phạm Xuân Sơn K30	30	30
1,928	Trương Văn Xuân K30	30	35
1,929	Hoàng Bá Trung K31	31	30
1,930	Hoàng Tôn Long K31	31	35
1,931	Nguyễn K. Luân K31	31	30
1,932	Trần Siêu Việt K31	31	30
1,933	Võ T. Thắng K31	31	30
1,934	ADK Electric, Inc. TH	TH	50
1,935	Bà Trần Công Thư TH	TH	20
1,936	Bùi Khiêm TH	TH	30
1,937	Đỗ Kim Bang TH	TH	15
1,938	Hà Đức Bân TH	TH	20
1,939	Ho Nam Trần TH	TH	300
1,940	Hoàng Thị Sâm TH	TH	30
1,941	Huỳnh Phi Hổ TH	TH	30
1,942	Lê Hồng Hải TH	TH	50
1,943	Lê Văn Thụ TH	TH	30
1,944	Lưu Đức Tin TH	TH	30
1,945	Ngô Minh Hồng TH	TH	20
1,946	Nguyễn Đ. Khôi TH	TH	30
1,947	Nguyễn Mạnh Hùng TH	TH	20

1,948	Nguyễn Minh TH	TH	30
1,949	Nguyễn Thị Huỳnh Nga TH	TH	30
1,950	Nguyễn Thị Huỳnh Nga TH	TH	20
1,951	Nguyễn Thị Ngan TH	TH	50
1,952	Nguyễn Văn Ngàn TH	TH	20
1,953	Phạm Sang TH	TH	20
1,954	Quế Anh TH	TH	100
1,955	Sara Huong Nguyen TH	TH	30
1,956	Trần A. Bang TH	TH	100
1,957	Trần Đình Nhiên TH	TH	50
1,958	Trần Kim Anh TH	TH	30
1,959	Trương Thị Bích Ngô TH	TH	30
1,960	Trương Văn Thịnh TH	TH	30
1,961	Võ Luận TH	TH	35
1,962	Vũ Đức Vinh TH	TH	20
1,963	Trần Hữu An TH	TH	20
1,964	Lê Trọng Lập VHV	VH	20
1,965	Lương Mậu Cường VHV	VH	20

Tổng Cộng Thu ĐH 78                    \$9,857.57  
Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2006

Báo Cáo Chi Thu ĐH77	
Tồn quỹ ĐH 76	\$10,148.41
Thu ĐH 77	\$14,679.20
Chi ĐH 77	\$13,386.67
Tồn quỹ ĐH 77	\$11,442.94

Báo Cáo Chi Thu ĐH78	
Tồn quỹ ĐH 77	<b>\$11,442.94</b>
Thu ĐH 78	<b>\$ 9,857.57</b>
Dự trù chi ĐH 78	<b>\$13,000.00</b>
Dự trù tồn quỹ ĐH 78	<b>\$8,299.51</b>

Ngày 6 tháng 9 năm 2006  
CSVSQ Trần Trí Quốc, K27  
Thủ Quỹ

# **PHIẾU ỦNG HỘ ĐA HIỆU & THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ**

## **ỦNG HỘ ĐA HIỆU**

Tên: \_\_\_\_\_ Khóa \_\_\_\_\_ Thân Hữu \_\_\_\_\_  
Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Số tiền ủng hộ: \_\_\_\_\_

Check                  Money order  
Tiền mặt              Loại khác

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ**

Tên: \_\_\_\_\_ Khóa \_\_\_\_\_  
Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Thư từ liên lạc, tác phẩm và chi phiếu xin gửi về :

**Đa Hiệu**  
**P.O.Box 866562**  
**PLANO , TX 75086**  
**Phone: 972-867-5698**  
**Email: dahieu2006@yahoo.com**

### **BẢO TRỢ**

Nếu quý vị muốn bảo trợ cho thân hữu, xin  
vui lòng gửi tên, họ, địa chỉ của thân hữu về Tòa Soạn  
cùng với chi phiếu bảo trợ để Đa Hiệu cập nhật hóa.



# Chào Mừng Thế Hệ Hai



NGUYỄN HUY LONG  
Tổng Đoàn Trưởng  
Tổng Đoàn  
Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu